

# ARMAN

YIL : 1 SAYI : 1 TARİH : KASIM 1997



# ARMAN

**Amerika  
Hoca Ahmet Yesevi  
Kültür Birliđi Yayını**

## Sahibi

AHAYKB adına HATİCE TÜRKEK

## Yazı İşleri Müdürü

N. YAŞAR TÜRKEK

## Genel Yayın Müdürü

GAFFAR KESİCİ

## Yayın Kurulu

N. Y. TÜRKEK

MALİK CAN

GAFFAR KESİCİ

NIHAT TİLKİCİ

METİN BAYRAM

BÜLENT KESİCİ

## Dağıtım ve Reklam İşleri

N. YAŞAR TÜRKEK

## Adres

3054 BRIGHTON 2ND ST,  
BKLYN, NY 11235, USA  
TEL : (718) 648 03 96  
FAX : (718) 368 05 99

## İÇİNDEKİLER

- Sunuş
- "Mi Taku Oyasın" Ayş Gökürk Tuncerođlu
- "Bir Hürriyetsiz Bayrak" Arman Haber
- "Çin'e karşı gösteriler artıyor." Arman Haber
- "İslam Ahlakı" Bir Allah dostunun öğrencisine öğütleri
- "Dođu Türkistanlıma" Ergökçe Nemerese
- "Batırıma" Alaş Azamatı

## SUNUŞ

Deđerli okuyucular;

ARMAN'la sizlerle birlikteyiz. Dergimizin ilk sayıdır. Bir denemede sayılabilir. Olabilecek eksiklikler hakkında eleştirilerinizi bekleriz.

Neden ARMAN? Türkistan ve Anadolu'nun manevi fatihi Hoca Ahmet Yesevi diyarının konuştuđu Türkçe'nin bir kelimesi; gaye, özlem, hedef anlamlarına geliyor. Evet, özlemimiz bütün Türk ve İslam dünyasının birliđi ve daha da ötesinde tüm insanlıđın saadeti deđil mi? Öyleyse bu

ARMAN için her birimiz birer damla, birleşerek akarsular olmaya varmıyız? Evet, diyorsanız; Manevi Fatih'in izinde birbirlerine gönülden bađlı, duyarak bakışanlar ordusuna katılmaya sizleri davet ediyor; dua ve desteklerinizi bekliyoruz.

Gelecek sayımızda buluşmak üzere, sađlık ve esenlik içinde olunuz.

ARMAN

## "Mi Taku Oyasin"

Bindörtüyüzdoksanyedi ekim ayında Kristof Kolomb ve adamları iki ay süren bir yolculuktan sonra yorgun ümitsiz dizanteriden kırılmış olarak kıyıya ulaştıklarında, Hindistan sandıkları bu yerin ahalisinden dostluk ve yardım gördüler. Kolomb onları "Ne siyah, ne beyaz, oldukça uzun boylu, yakışıklı müntenasip vücutlu, sağlam yapılı insanlar..." diye tasvir etti. Ve doğu Hindistan'a geldiğine emin olarak bu halka "Indians-Hindistanlılar" dedi. "Indians"lar bu kıtayı asırlardan beri vatan tutmuşlardı.

Sonra... Kolomb'un ulaştığı karanın Hindistan olmadığı anlaşıldı. Ama bu yanlış isimlendirme Amerika'da o gün bugündür devam ediyor. 1735'te İsveç'li botanikçi Carl Von Linne bir başka yanlış isimlendirme yaptı, onlara "Kızılderili ırk" etiketini taktı. Halbuki bu halkın derileri ak pak değilse bile kırmızı da sayılmazdı. Bol kovboylu, bol askerli, bol cesedli Hollywood filmlerinden tanıdığımız bu insanların adı bizim dilimize de "Kızılderili" olarak yerleşti.

Beyaz adam eziyet ettiği, çile çektiği insanlara kendini affettirmek için yeni ve sevimli isimleri ihdas ediyor. Önceleri "zenci, siyahi" dediklerine şimdilerde "Afrikalı Amerikan" demeye başladığı gibi, Kızılderililere de son zamanlarda "Native Amerikan - Amerika Yerlisi" adı uygun görüldü. Hiç olmazsa bu toprakların yerlileri oldukları tescil edildi.

Avrupalılar yeni keşfettikleri bu kıtaya ayak bastıklarında yerliler küçük bir grup değil, çok kalabalıktılar. Birbirlerinde farklı adetleri, dilleri vardı. Kimi toprağı ekip biçiyor, kimi avcılıkla uğraşiyor, kimi toprağın sunduğu çeşitli zenginlikleri değerlendiriyor, fakat hepsi de dünyanın ilahi bir varlık olduğu ortak inancını taşıyordu. Saygı gösterilmesi, fakat hükmedilmemesi, hırpalanmaması gereken ilahi bir varlık. Ne yazık ki, bu topraklara gelen Avrupalılar tamamen farklı bir inancın adamlarıydı. Onlara göre yeni kıta evet, güzeldi, fakat vahşiydi. Bu vahşi güzelliği ehliileştirmek, zapt ü rapt altına alıp kullanmak sadece hakları değil, üstelik görevleriydi. Şimdi itiraf ediyorlar ki, "Yirminci yüzyıl sona ererken, Batı medeniyeti Avrupalı-Amerikalıların bu tahakküm felsefelerinin kaçınılmaz sonuçları ile yüzyüzedir. Dünya ile aramızdaki dengeyi kaybettik, gezegenimizin geleceği elimizde kalanı koruma ve onarma kaabiliyetimize bağlıdır."

Araştırmacılar, bugün Kızılderililerin milattan 20000, hatta 40000 yıl önce, o vakitler Asya ile Amerika arasında kara yolu olan bering boğazından geçerek Amerika'ya gelmiş kuzeydoğu Asya'lılar olduğu konusunda hemfikirdirler.

Beyaz adamın hemfikir olduğu bir konu da şudur; "Yeryüzündeki her insanın Amerika yerlilerinin hikmetli sözlerinden öğreneceği bir şey vardır." Bu sebeple Amerika'da Kızılderili hikmetlerini, hikayelerini, efsanelerini, şarkılarını toplayan kitaplar yayımlanmakta. Beyaz adam diyor ki: "Şimdiye kadar onlar duymadık. Çünkü onları dinlemek için zaman ayırmadık.. Artık kulaklarımızı ve kalplerimizi onların sözlerine açmanın zamanıdır.

"Eğer kalplerimizi daha fazla açarsak kan ve gözyaşı dökmekten, dert ve sıkıntı çekmekten kurtulacağımıza inanıyorum. Kızılderililerin dünyayı nasıl gördüğünü size söyleyeceğim. Beyaz adam çok fazla kelime konuşur. Halbuki gerçeği söylemek için çok kelime gerekmez."

Reis Hinmaton Yalakit'in bu cümlesini pek sevdim: "Gerçeği söylemek için çok kelime gerekmez." Beyaz adam bu hikmete kulak veriyor mu? Hayır! Beyaz adamın



dünyasında laf bolluğu, laf kalabalığı vardır. Hatta bazen çok konuşup hiçbir şey söylememe vardır. Beyaz adam söyleyecek sözü olmadığı zamanlarda bile konuşmayı sever.

Kızılderili ise sessizliği yüceltir. Bir Amerikan üniversitesinde okuyup tıp doktoru ünvanını alan ilk kızilderili Ohiyesa der ki: "Kızılderili gururla tevazuyu karıştırmıştır. Onların tabiatlarında ve eğitimlerinde kibir ve küstahlık yoktur. Kızılderili tabiatın dilsizliği karşısında konuşma kaabiliyetine sahip olmayı hiçbir zaman bir üstünlük ifadesi olarak görmemiştir. Başka bir deyişle, ona göre konuşma yaratıcının bahsettiği tehlikeli bir kaabiliyettir. O sessizliğin gücüne yürekten inanır. En güzel denge budur. Sessizlik sonsuz bir istikrar; vücudun, zihnin, ruhun muvazenesidir. Sessizlik karakterin köşe taşıdır."

Kırmızı ot derki: "Dosdoğru konuşmalısınız. Kelimeriniz güneş ışığı gibi doğruca kalplerimize girmeli."

Sessiz konuşan bu insanların kelimelerine kulaklarımızı ve kalplerimizi biraz daha açalım şimdi. Bütün reisler meşe kütüklerinin coşturduğu ateşin etrafında oturup bağdaş kurdular...

Hopi Kızılderilileri'nden Yaşlı Kurt söz alır, önce "Ezelerde sadece Yaratıcı vardı. Bir ona Taiowa deriz. Onunla beraber sonsuz bir uzay vardı. Başlangıcı ve sonu olmayan, zamansız, şekilsiz, hayatsız bir boşluk... Herşey; başlangıç, son, zaman, şekil ve hayat Taiowa'nın ölçülemez hafızasındaydı. Neden sonra, o sonsuzluk ve sınırsızlık sonlu ya sınırlı olanı yarattı."

Siyulardan Oturan Boğa kırıdır: "Ben çocukken Siyular dünyanın sahibiydi. Güneş onların mülkü üzerinde doğar ve batardı. Savaş onbin adam gönderdiler. Bugün o savaşçılar nerede? Onları kim öldürdü? Toprağımız nerede? Toprağımızı kim sahiplendi? Hangi beyaz adam toprağını yahut parasından bir kuruş çaldığını söyleyebilir? Halbuki onlar benim hırsız olduğumu söylüyorlar. Hangi beyaz kadın, yapayalnız dolaşıyor bile olsa, benim tarafımdan esir alındığını yahut rahatsız edildiğini söyleyebilir? Halbuki onlar benim kötü adam olduğumu söylüyorlar. Hangi beyaz adam beni bir defacık olsun sarhoş gördü? Kim yanıma aç geldi de doyurulmadan ayrıldı? Kim beni karımı döverken, çocuğuma kaba davranırken gördü? Kendime ait olanı sevmem suç mu? Derimin rengi ayıp mı? Siyu oluşum kabahat mi? Babamın yaşadığı yerde doğdum. Halkım ve toprağım için öleceğim. Suçum bu mu?"

Reis Kırmızı Bulut sesini yükseltir: "Ben yoksul ve çıplığım, fakat milletin lideriyim. Biz zenginlik istemiyoruz, fakat çocuklarımıza doğruyu öğretmek istiyoruz. Zenginlik bize yaramayacaktır. Zenginliği öteki dünyaya götüremezsiniz. Biz zengin olmak istemiyoruz. Biz barış ve sevgi istiyoruz."

Oturan Ayı der ki: "Biz hepimiz fakiriz, çünkü hepimiz dürüst ve şerefliyiz."

Yaşlı Püskül der ki: "Bize Kızılderililer niçin beyazlar gibi toprağı ekip biçmiyor, bizim gibi yaşamıyor?" diye soruyorsunuz. Peki bizim benzer bir soru sorma hakkımız yok mu? Niçin beyaz adam bizim gibi avcılıkla uğraşmıyor, bizim gibi yaşamıyor?"

Söz sırası Kara Şahin'in: "Aramızda tıpkı beyazlar gibi adamlar var. Doğru yolun hangisi olduğunu bilir görünüyorlar, fakat ücret almadan göstermeye razı olmuyorlar. Onların yoluna inancım yok! Ben herkesin kendi yolunu kendisinin bulacağına inanıyorum."

Hinmaton Yalatkit'i dinleyin: "Babalarımız bize birçok kanun bıraktı. Bu kanunları onlar da babalarından öğrenmişlerdi. Bu mükemmel kanunlar, bize nasıl davranıldıysa bizim de halka aynı şekilde muamele etmemizi öğretirler. Mesela; hiçbir zaman anlaşmaları ilk bozan biz olmayacaktık. Yalan söylemek şerefsizlikti, sadece doğruyu konuşacaktık. Bir adam için başkasının karısına göz dikmek, yahut onun malını para ödemeksizin almak utanç vericiydi. Biz Büyük Yaratıcı'nın herşeyi görüp duyduğuna inanmayı öğrendik. O hiçbir şeyi unutmaz. Ve öteki dünyada her insana kazanıldığı dereceye göre ilahi bir ev verir. İyi bir adam iyi bir eve sahip olacaktır, kötü bir adam kötü bir ev kazanacaktır. Benim inancım budur, bütün halkım da aynı şeye inanır."

Hinmaton Yalatkit devam ediyor: "Beyaz adam! Kızılderililerle barış içinde yaşamak istiyorsan, yaşayabilirsin. Yalnız herkese aynı muameleyi yap! Herkese yaşaması için aynı şans ver! Bütün insanlar aynı Büyük Reis tarafından yaratıldı. Bütün insanlar kardeştir. Yeryüzü bütün insanların annesidir. Annenin bütün çocuklarının eşit hakları vardır. Hür doğmuş bir adamdan hürriyeti esirgelediğinizde, onu tutup bir ağıla hapsedtiğinizde mutlu olacağına düşünüyorsanız, ormanların da gerisin geriye akacağına inanıyorsunuz demektir. Atı bir direğe bağlarsanız semiz bir hayvan haline gelmesini bekleyebilir misiniz? Kızılderiliyi yeryüzünün küçücük bir paçasında hapis gibi yaşamak zorunda bırakırsanız, mutlu ve sağlıklı olamayacaktır."

Oturan Ayı kesin konuşur: "Babasının üzerinde yaşayıp öldüğü toprağı sevmeyen adam vahşi hayvanlardan daha kötüdür."

Yaşlı Güvercin der ki: "Gördüğünüz toprak alelade bir toprak değildir. O atalarımızın kanlı izleri, et ve kemikleri ile örtülüdür. Yeryüzünün gerçek yüzünü bulabilmek için satıhtan derine doğru bir hayli kazmanız gerekecektir, çünkü üst taraf hep Kızılderili'dir. Şu gördüğünüz toprak benim kanım, benim cesedimdir"

Kara Geyik der ki: "Dikkat ettiyseniz Kızılderililerin herşeyi daire içindedir. Çünkü Büyük ruh daima daireler yaratır. Herşey devr-i daim eder. Gökyüzü yuvarlaktır, dünyanda top gibi yuvarlak olduğunu duydum. Bütün yıldızlar yuvarlaktır. En büyük kuvvet rüzgar yönünde döne döne hareket eder. Kuşlar yuvalarını daire şeklinde yaparlar. Mevsimler büyük bir daire içinde değişir, daima oldukları yere geri gelirler. İnsanın hayatı çocukluktan çocukluğu bir dairedir."

Yaşlı Güvercini dinleyelim yine: "Dünyadaki herşeyin bir sebebi vardır. Her hastalığı tedavi edecek bitki vardır. Ve her insan bir görevle yaratılmıştır. Bu Kızılderilinin varlık teorisidir."

Düz Demir der ki: "Bütün güçler Büyük yaratıcıdan Wakan Tanka'dan gelir. Şalaman'ın hikmeti, tedavi edici gücü, sihir kaabiliyeti ondan gelir. İnsan bütün tedavi edici bitkilerin Wakan Tanka tarafından verildiğini ve herbirinin kutsal olduğunu bilir."

Kara Kuş der ki: Biz kilise istemiyoruz. O bize, tıpkı Katolik ve Protestanların yaptığı gibi Yaratıcı üzerine kavga etmeyi öğretecek. Biz onu öğrenmek istemiyoruz. Bu dünya üzerindeki şeylerle alakalı olarak birbirimizle kavga eder, çekişebiliriz. Fakat asla Yaratıcı üzerine kavga etmeyiz."

Tahta Ayak der ki: "Savaş için giyinip kuşanmamız dövüş kaabiliyetimizin böylelikle artacağı inancından değildir. Ölüm, kavganın sonunda gelmesi muhtemel haldir. Her Kızılderili Büyük Yaratıcıyla tanışmaya giderken en güzel kılığında olmak ister. Böylece hem savaşa giderken, hem de barış zamanında, hastalandığında, ya da yaralandığında ölümü iyi giyimli olarak bekler."

Yiğit Sığır der ki: "Hayvanlar içinde at Kızılderilinin en iyi arkadaşıdır. Biz atsız uzun yolculuklara çıkamayız. At, Kızılderilinin en kıymetli malıdır. Kızılderili birşey kazanmak istediğinde, atına söz verir: Kendisine yardım ettiği takdirde onu kök boyalarıyla boyayacaktır. Atını boyanmış gören herkes böylece yardımın atının sayesinde, atın hatırına geldiğini anlar."

Beyaz kalkan der ki: "Derinin rengi insanları farklı kılmaz. İyi iyidir, kötü kötüdür. Büyük Yaratıcı hepimizi kardeş olarak yaratmıştır. Benim derim kırmızı olabilir. Derimin rengi beni iyi veya kötü yapar mı?"

Konuşan Şahin konuşuyor: "Bizim derimiz esmer. Yine de derimizi kesersek kırmızı kan akar. Beyazlarında kanı kırmızı değil mi? Halbuki onların derisi beyazdır. Ben başka bir milletim hepsi bu! Konuştuğum vakit beni anlamıyorsunuz. Siz konuştuğunuzda da ben anlamıyorum."

Konuşan Şahin! Ben seni anlıyorum. Ve diyorum ki: "Mi taku oyaşın." Siz bu cümleyi çubuk tüttürme merasimlerinin sonunda söylersiniz. "Biz hepimiz akrabayız."

AYŞE GÖKTÜRK TUNCEROĞLU

(Türk Edebiyatı dergisinde yayınlanmıştır.)

## BİR HÜRRIYETSİZ BAYRAK

Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrak gününde Çin Devleti'ni protesto edildi. Protesto yürüyüşü 14 Haziran Cumartesi günü sabah saat 8.00'de George Washington köprüsünün New Jersey ayağından başlayarak Birleşmiş Milletler Binasının önünde yapılan gösteriler ve basın konferansı ile son buldu. Gösteriye Çin işgali altında bulunan Tibet, Doğu Türkistan, İç Moğolistan Mançurya ve Taiwan'ın temsilci ve vatandaşları iştirak ettiler. Yürüyüş boyunca ve gösteriler esnasında protestocular Çin Devletini tel'in ettiler ve ülkelerine istiklal istediler. Birleşmiş Milletler Binası önünde yapılan gösterilerin en ilgi çekenini Kızıl Çin bayrağındaki Tibet, Doğu Türkistan, İç Moğolistan ve Mançurya'yı temsil eden dört küçük yıldızın ülkelerinin temsilcileri tarafından sırasıyla kesilmesi idi. Kesilen yıldızlar her ülkenin Milli Bayrağı ile birlikte Birleşmiş Milletlere, küçük yıldızları sökülmiş Çin bayrağı ise, Çin'in Birleşmiş Milletlerdeki misyonuna, işte asıl bayrağınız bu diye takdim edildi.



Yürüyüşe Tibet'i temsilen Tibet'lilerin dini lideri Dalay Lama'nın kardeşi, Doğu Türkistan'lıları temsilen, merkezi Washington'da bulunan Doğu Türkistan Milli İstiklal Merkezi Başkanı Enver Yusuf iştirak ettiler.

Enver Yusuf basına yaptığı konuşmada, Doğu Türkistan'ın kısa tarihçesinden, dinlerinin İslam ve dillerinin Türkçe olduğundan bahisle bütün bu gerçekler ortada iken Çinli'lerin halen kendilerini Çinli ve ülkelerini Sinkiang diye isimlendirmekte olduğunu, Çinlilerin son Kulca ayaklanmasından sonra, diğer şehirlerdeki milli direnişi kırmak ve liderlerini tutuklamak bahanesi yaratmak için bir dizi provake bombalama eylemlerini gerçekleştirdiklerini belirtti. Çin'in mutlaka durdurulması gerektiğini, aksi takdirde dünyanın başına büyük bela olacağını vurgulayan Enver Yusuf, Birleşmiş Milletleri bu konuda daha duyarlı olmaya çağırırken, Amerika Birleşik Devletleri Bill Clinton yönetimi tarafından Çin'e ticari imtiyaz tanımaya yönelik çıkarılacak kanunun insan hakları açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Enver Yusuf Çin bayrağındaki Doğu Türkistan'ı temsil eden yıldızı keserken gösteriye katılan Doğu Türkistanlılar "Allahu Ekber" diyerek tekbirler getirdiler.

ARMAN HABER



## ÇİN'E KARŞI GÖSTERİLER ARTIYOR.

28 . 06 . 1997 tarihinde New York'ta TAIWAN Bağımsızlık hareketi, HONG-KONG'un Çin'e teslim edileceği gün, Taiwan'ın akıbetinin Hong-Kong olmayacağını ilan için "Taiwan Independence, No Chinese Empire!" adı altında bir gösteri düzenledi.

Gösteriye Doğu Türkistan Milli İstiklal Merkezi, Tibet Bağımsızlık Hareketi, İç Moğolistan Milli Kurtuluş Partisi destek verdiler.

Doğu Türkistan Milli İstiklal Merkezi New York temsilcisi Yaşar Türkel gösteride yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletleri Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı nükleer denemeleri durdurmaya davet etti.

Gösteriye katılan gruplar mücadelelerinin Çin İmparatorluğu yıkılıncaya kadar devam edeceğini vurguladılar.

ARMAN HABER



## Bir Allah Dostunun öğrencisine öğütleri

1. Allah yolunda ol, dosdoğru ol, verdiğin sözün eri ol. Evladım, ağzın laf ediyosa dilinle doğru ol, sözünle doğru ol. Sana inanan kişilere karşı sözünden cayma. Eğer sözünü tutarsan "söz" olur ve seni Cennete götürür, tutmazsan "köz" olur.

Elinle doru ol. Kolunu, muzırda değil yardım işinde kullan. Tartıyla iş yapıyorsan terazinde, ölçüyle iş yapıyorsan metrede ve litrende doğru ol. Doğrunun doğruluğu bütün sülalesine akseder, hepsini hayra götürür.

2. İnsanları sev ve kimseyi kendinden alçak görme. Tevazu sahibi ol, zira en halis ziynet alçakgönüllülüktür. Mütevazi olan kimse, en güzel ziyneti takınmıştır.

Kimseyi kendinden aşağı görme. Hayatta haset etmeden say, kıskanmadan sev. Bazı insanlar, başkasındakini istemez. Öyle olma. Gıpta et, fakat haset etme. Zira Allah'ın huzuruna fesatla çıkılmaz.

Memur olduğun zaman, sana gelen vatandaşlara sakın yüksekte bakma, yanına geleni ayakta bekletme. Yanında, daima bir sandelye bulundur ve oturtuver. Biraz dinlendirdikten sonra halini sor, işini hallet. Sakın ha, "Bugün git yarın gel" deme! işini, o gün bitir. Eğer böyle yapmazsan on parmağım yakanda olacaktır.

Eğer memursan ve başında müdürün varsa, haset etmeden say, kıskanmadan sev.

İnsanlar muhteliftir. Bazısı daha kabiliyetli, bazısı daha yakışıklıdır. "Ben niye onun yerinde olmayayım" deme, elindekindende olursun. "Allah bana bir verirse, arkadaşşıma, komşuma iki versin" diye düşünürsen, seninki üç olur. Eğer arkadaşşın veya komşun böyle düşünmüyorsa, onunki ikide kalır.

Senden daha iyi hizmet edecek olan varsa makamını ona ver. İşte vatanperverlik budur.

3. Çalışkan ol, üretici ol. Zira Peygamber Efendimiz "çalışmak ibadettir buyuruyor. Evladım, alınteri olmadan hiçbir şeyin kıymeti bilinmez. Tarlanı ek, mahsulünü al, komşuna ver, ağaç dik... Sadaka - i cariyeye, iyi evlat yetiştirmek, ilmi eser bırakmak ve ağaç dikmek en efdalidir.

4. Bildiğini öğret, temiz ol ve temizliğinle örnek ol. Aydın kişi, aydın kişi demektir. Öyleleri var ki, üç fakülte bitirir de hasedinden, kıskançlığından dolayı hiçbirşey öğretmez. Gerçek aydın, bildiğini yapan ve öğreten kişidir.

Temizlik ibadettir ve imanın yarısıdır. Eğer birisi yola pislik atmışsa, sen onu ayağının ucu ile örtüver.

5. Günde en az bir kişiye iyilik et, gönlünü al. Çünkü cennetin yolu, gönül almaktan geçer. Gönül almak, Cennetin Firdevs kapısını açmaktır. Bu beş maddenin en kolayı, fakat en "içten geleni" de budur. Bir gönül kazanmak 40 vakit namaza bedeldir. Bir gönül kırmak ise, 40 vakit namazın sevabını kaybettirir.

Ben sabahları kalkarken, "Ey Allah'ım, bana, bugün bir kişiye iyilik yapmak nasip eyle" diye dua ederim. evden çıktığında veya eve dönerken karşıdan gelen ilk kişiye selam ver. Onun vermesini beklersen olmaz, evvela sen ver. İşte o zaman, o da sana karşılığını verecektir. Veren el, alan elden, sunan gönül, alan gönülden azizdir.



## FAKİRLERİN KRALIÇESİ

Rabiya Kader, Doğu Türkistan'daki işadamlarına örnek oluyor... Rabiya, Çin'in en zenginlerinden birisi ve servetini soydaşları için harcıyor.

(18 Mart 1997 Salı tarihli Türkiye Gazetesinden alınmıştır.)

# DOĞU TÜRKİSTANLIMA

Yılmayın, gönüldaşım  
Güneşin huzmeleri buralara geliyor,  
Kızıl Çinli'nin tahtı kökünden sallanıyor,  
Altaylar'da bir OSMAN,  
Urumçi'de ALPTEKİN,  
Hatta hatta Pekin'de  
Bir DİLŞAD canlanıyor.

Yüzyıldır çekiyorsun biliyorum, bu zulmü  
Verdiğin şehitlerin cennet bahçesi gülü.  
Sabret biraz kandaşım, işte güneş doğuyor,  
Çok yakında beraber yapacağız düğünü.

Bizim Şehidimiz, Önkuzuydu, ÖNKUZU  
Senin namlı yiğidiñ MESUT SABRİ BAYKUZU,  
Atam SATUK BUGRA HAN bize himmet ediyor,  
Kızıl Çinli yurdumdan pek yakında gidiyor.

Ellerimiz havada, gönüllerde hep niyaz,  
Yiğitler yiğidiydi, Cumhurreisin NİYAZ,  
Al eline kalemi, işte şuraya yaz,  
Güneşin huzmeleri buralara geliyor,  
Kızıl Çinli yurdumdan pek yakında gidiyor.

Hani bir göç gönderdin son olarak buraya,  
O göçün erenleri köprü oldular bize,  
Vallahi ve Billahi işte müjdelere size,  
Güneşin huzmeleri buralara geliyor,  
Kızıl Çinli yurdumdan pek yakında gidiyor.

Tarihten ders almanın zamanıdır tam şimdi,  
Entrikası ünlüdür, bilirsin onu di mi?  
Yüreklerimiz artık hep birlikte atıyor,  
Kızıl Çinli yurdumdan pek yakında gidiyor.

En son Kulca'yı duydum, uyuyamadım yastan.  
Oyuna gelmeyelim, yapmayalım sil baştan,  
Bir olursan sen eğer, alırsan emri "BAS" tan.  
Ruhu şad olanın adıdır, OSMAN TAŞTAN.

Dün gece rüya gördüm, Urumçi'deymişim ben  
Bütün mescitler birden ezanlara başlıyor,  
Gök Bayraklar heryere, heryere asılıyor,  
Hain Çinli duvarın arkasına kaçıyor,  
Müjdelere olsun sana İSTİKLAL yaklaşıyor.

ABDULKERİM SATUK BUĞRA HAN : Müslümanlığı  
kabul eden ilk Türk hükümdarı.

DİLŞAD SULTAN : Kendini Çin'liye vermeyen ve şehit  
olan Türk Uygur prensesi.

İSA YUSUF ALPTEKİN : Doğu Türkistan'ın büyük lideri  
ve devlet adamı.

DURSUN ÖNKUZU : Ankara Erkek Teknik Yüksek  
Öğretmen Okulu öğrencisi olan Dursun Önkuzu, 23 Kasım  
1970 günü okulunda komünist militanlarca üç gün süren  
işkenceden sonra ciğeri parçalanmış bir şekilde üçüncü  
kattan atılarak şehit edildi.

MESUT SABRİ BAYKUZU : Doğu Türkistan'da "Üç  
Efendiler" namıyla meşhur; Mehmet Emin Buğra ve İsa  
Yusuf Alptekin beylerin arkadaşı, devlet adamı.

HOCA NİYAZ : 1933'te kurulan ŞARKİ TÜRKİSTAN  
İSLAM CUMHURİYETİ'nin Cumhurreisi.

OSMAN BATUR İSLAMBAY : Doğu Türkistan'ın milli  
kahramanı, Türk - Kazak şehidi.

OSMAN TAŞTAN : Doğu Türkistan'lı Kazak Türklerinin  
liderlerinden, İsa Yusuf Bey'in dava arkadaşı.

Gelecek sayılarımızda Türk Dünyasının doğu ucundaki Milli  
Şahsiyetleri hakkında yazılara yer vereceğiz.

ERGÖKÇE NEMERESİ

## BATIRIMA

Kısılp catır edim,  
Kızıl kakpan astında,  
Bir kabar estibedim,  
Ümüt berer dosuna  
Sol Alpamıs dünyeden,  
Kenet saldı değende,  
Cetim kalgan baladay,  
Öksüp, öksüp cıladım.

Karadeniz artında,  
Türk'tün calgız erkindik  
İye bolgan kalası  
Türkiya'nın curtunda.  
Kayran erdin enbeği,  
Zaval bob keter meken?  
Terbiyesin algandar  
Kalganga ceter meken?

Alpamıstay bir batır  
Çığıp eldin tusuna  
Coktap mukum Türkderdi,  
Ülgü bolgan casında  
Toprağın torca bolsun,  
Ey ALPASLAN batırım  
Orunun ujmak koy dep.  
Bata tilep catırırım.

Armanına cetkizdi,  
Kömek berip khudayım,  
Atına kurman çalıp,  
Eske alıp sıylaymın  
Türk - Alaş Azamati  
Seni este saktaydı,  
Salıp ketken colundanı  
Burulup eş kaytbaydı.

ALAŞ AZAMATI

Batır : Kahraman  
Catuv : Yatmak  
Kakpan : Kapan  
Estüv : İşitmek  
Kabar : Haber  
Ümüt : Ümit  
Berüv : Vermek  
Dos : Dost  
Calgız : Yalnız, sadece  
Erkindik : Hürriyet  
İye Boluv : Sahip olmak  
Kala : Şehir, memleket  
Curt : Yurt  
Alpamıs : Destan kahramanı  
Tus : Karşı  
Coktav : Yoklamak  
Ülgü Boluv : Örnek olmak  
Cas : Genç, yaş  
Casında : Gençliğinde  
Arman : Ülkü, hedef  
Cetüv : Yetişmek  
Mukum : Bütün, hepsi  
Kurman çaluv : Kurban kesmek

Kömek beriv : Yardım etmek  
Es : Zihin, hafıza  
Sıylav : Saygı göstermek  
Khuday : Hüda  
Dünyeden kenet saluv : Vefat etmek  
Cetim kaluv : Yetim kalmak  
Baladay : Çocuk gibi  
Öksüp, öksüp cılav : Hıçkırıkla ağlamak  
Kayran : Kıymeti anlaşılmamış,  
Enbek : Emek  
Zaval bop ketüv : Zıyan olmak  
Kalganga : Kalana  
Torca boluv : Toprağı bol olmak  
Orun : Makam  
Ujmak : Cennet  
Bata tilev : Dua etmek  
Saktav : Saklamak  
Col saluv : Yol yapmak  
Buruluv : Sağa - sola dönmek  
Eş : Hiç  
Kaytuv : Geri dönmek  
Azamat : Vatandaş, genç  
Alaş : Türk - Kazak Atası,  
Kazak Türklerinin savaş parolası



**FREEDOM AND INDEPENDENCE  
FOR  
EAST TÜRKISTAN**