

SOHBET

"AYRI AYRI YÜRÜYELİM AMA BİRLİKTE ÇARPIŞALIM"

Elinizdeki bu dergi 1979 yılda yayınlanmaya başlamıştır. 1982 yılına değin 55 sayı neşredilen bu dergi Doğu Türkistan konusunda, "Doğu Türkistan" ismiyle yayınlanan ilk dergi özelliğini taşımaktadır. 2 nci sayısını çıkattığımız bu dergi bu gazete 1979 yılında çıkan derginin devamıdır.

Dergimiz bu özelliğinden başka, "Devlet" ve "Cumhuriyet" ismini taşıması ayrıca büyük bir sorumluluk vermektedir.

Bu sorumluluğun başında, birleştirici olmak gelir. Ancak çekinmeden gerçekleri ifade etmekte gazetecilik görevidir.

Bu bakımdan dergimizde gerçekler, hatalar, ihanetler çekinmeden dile getirilecektir. 1nci sayımızdaki yazılarımız bunun ispatıdır.

Okuyuculardan ve bu dâvânın yetkili kişi ve kuruluşlarından gelen eleştirilere dayanarak 1. sayımızın değerlendirilmesini yapmak istiyoruz 1inci sayımızda Kazakistan olaylarına fazlasıyla yer verdiğimiz doğrudur. Ancak Kazakistan olaylarını "Kazakistan" ismi altında değerlendirmemezi ve bu isim altında dernek olarak sempozyum düzenlememizin altında kabilecilik olayı yatmamaktadır. Kazakistan, Büyük Türkistan'ın bir bölgesidir. Batı Türkistanın bir parçasıdır. Ancak gazeteciliğin gereği, haberi bu olay başlığı altında değerlendirmemiz lazımdı. Aynı zamanda olay bu başlık altında hür dünyaca biliniyordu.

Dergimizin yeniden çıkışıyla birlikte, dâvâya canlılık geldiğini gördük. Arzumuz bu canlılığı ayakta tutmaktır. Heyecanı devam ettirmektir. Birliğimizi kollamak ve korumaktır. Şu anda tehlikeli boyutlara ulaştığını gördüğümüz beynelmînel güçlerin planladığı kabilecilik, bölücülük, siyasetine karşı güç oluşturmak ve dâvâya dört elle sarılmaktır amacımız.

Biz demek olarak, bölücü ayrılıkçı güçlerin üyelerimize musallat olmalarını engelleyici tedbirleri almış bulunuyoruz. Kazak, Uygur ve Özbek'yle birlik ve dayanışma içersinde vatan için mücadele sürdürülmektedir. Beynelmînel güçlerle ilişkimiz yoktur. Rusya ile, Çin ile, Taiwan ile alışverişimiz yoktur. Bize sadece ve sadece Türk Devleti'nin manevi desteği yeterli olmakta ve ihtiyacımızı karşılamaktayız. Ancak atacağımız her adımda alacağımız her karar da üyelerimizin, cemaatimizin tasvibini almak şartıyla ve eğer davamız için yararlı görürsek, milli menfaatimize uygun olursa; her güç ile, her teşkilat ile çalışmamız masaya oturmamız mümkündür elbette.

Güçlü olabilmek için, hür dünyada sesimizi duyurabilmek için öncelikle birlik hâlinde olmamız, koordineli çalışmamız, sen-ben kavgasından uzak kalmamız ve en önemlisi bütünleşmemiz gerekir. Unutmayalım ki halkın desteğinden uzak kalan her çalışma yıkılmaya mahkumdur.

Almanya'daki Erkin Alptekin, Hasan Oraltay, Amerika'daki Gulamettin Pahta ve Türkiye'de Doğu Türkistan Vakfı ve Cemiyetimiz ve hatta olumlu çalıştığı takdirde Kazak Türkleri Vakfı ile elele vererek, Mehmet Emin Buğra'nın, İsa Alptekin'in sürdürdüğü mücadeleyi devam ettirmemiz gerektiği düşüncesinde olduğumuzu belirterek, sohbetimizi bir askeri kaide ile noktalamak istiyoruz: "Ayrı ayrı yürüyelim; ama birlikte çarpışalım."

Yazı İşleri

ARAŞTIRMA MERKEZİ

Doğumunun 115 nci yıldönümü
Dolayısıyla:
TÜRKİSTAN ŞAIRİ
AHMET BAYTURSUNOĞLU

Türkistan'ın meşhur milli şairlerinden Ahmet Baytursunoğlu, 15 Ocak 1873 de Batı Türkistan'ın Kazakistan eyaletinin şimdiki Kostanay vilayetinin Sertübek kazasında dünyaya gelmiştir. Babası Baytursun Şoşakoğlu, 1886 senesindeki Ruslar ile olan savaşa önderlik eden ve aynı savaşta Ruslar'a esir düşen Türkistan milli kahramanlarından.

Çektiği bütün eziyetlere rağmen küçük yaşlarda milliyetçiliği ölkü edinen Baytursunoğlu 1895 senesinde öğretmen Enstitüsü'nü bitirdikten sonra milli eğitim sahasında halkına hizmet ederken, milli ruhu kamçılıyıcı şiirler yazarak, milli kurtuluş hareketlerine de sahip çıkıyor ve yönlendiriyordu.

1903 senesinde ideal arkadaşlarından Alihan Bökeyhanoğlu ve Miryakup Dulatolu'nun başkanlığını yaptığı bir grupla Türkistan'ın ilk milli siyasi partisi "Alaş Partisinin" nüvesini teşkil ederek, ALAŞ PARTİ'sini kurdü. 1909 senesinin 1 Temmuzunda, Çarlık Rusya sömürgesine karşı mücadele ettiği suçyla tutuklandı.

1910 yılında Şubat ayında hapisten çıkan Baytursunoğlu, Kazak Türkleri'nin milli basınının da kurucusu olmuştur.

Rus ihtilâlinde evvel çıkan, "Serke", "Kazak Gazeti", "Aykap", ve "Kazak" gibi gazetelerin ve Rus ihtilalinden sonra çıkan ve Rus komünistlerince daha sonra kapatılan "Birlik Tuvi", "Cas Alas", "Cas Kazak", "Ak Col" ve "Sana" gibi gazetelerin de temelinde milli şairimizin büyük rolü ve emeği vardır.

13 Aralık 1917 senesinde kurulan Türkistan Milli Hükümeti Alaş Orda'nın Milli Eğitim Bakanlığını yapmış olan şairimiz, 1929 yılında dâvâ arkadaşlarıyla beraber tevkif edildi. Kendisinden daha sonra haber alınmadı. Vatan ve milleti uğrunda şehit olduğu muhakkak....

Alaş Orda'nın 70 nci kuruluş yıl dönümü ve kendi doğumunun 115 nci dönümü dolayısıyla Baytursunoğlu'nu hürmetle anar, ruhuna şadlık dileriz.

Doğumunun 98 nci Yıldönümü
Dolayısıyla
MÜSTAKİL HOKAND CUMHURBAŞKANI
MUSTAFA ÇOKAY

7 Ocak 1890 yılında dünyaya gelen Mustafa Çokay, Rus işgal ve terörüne karşı, Türkistan Milli Hükümeti ve Alaş Orda Hükümeti saflarında mücadele etmiştir.

Müstakil Hokand Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olan Mustafa Çokay, milli hükümetin dağılmasıyla mücadelesini gizli olarak sürdürmeye devam etmiştir. Hakkında görüldüğü yerde vurun emri olmasına rağmen, Taşkent'de çalışmalarını sürdürmüş, dağlara çıkarak Orenburg'a ulaşmış ve merkezi burada bulunan Kazaçi kuvvetlerinin idaresini ele geçirmiş ve bu suretle Batı Türkistan ile Moskova'nın arasını keserek, Türkistan'daki Rus kuvvetlerini tecrid etmek girişiminde bulunmuştur. Fakat ihbar edildiği için bu planı uygulanamamıştır. Daha sonra Manğışlak kıyılarına buradan da İngiliz işgali altında bulunan Aşkaba'ta gelen Çokay, Buhara Emirinin destek vermemesi üzerine Bakü'ya geçerek harici çalışmaları teşkilâtlandırmaya karar vererek, Gürcistan'ın Tiflis şehrinde merkezini kurar.

Ukranya Milli Hareketi temsilcileri ile Türkistan-Ukranya İşbirliği anlaşmasını imzalayan M. Çokay, Versay Konferansına da müracaatda bulunur. Burada "Na Rubeja" adlı bir dergi çıkarır ve aynı zamanda çıkmakta olan "Şafak" adlı gazetenin de baş yazarlığını üstlenir. Daha sonra Türk İstiklal Savaşı'nda Tiflis'de Kuvayi Milliye Mümessili Kâzım Dirik ile temas edip, Anadolu Mektupları isimli yazı serisini neşre başlar.

Daha sonra Avrupa'ya geçmek üzere İstanbul'a gelen Çokay, temaslarda bulunarak, İstanbul'da gördükleri ve Türkiye hakkındaki müttefik tasarıları ve Türkiye'nin geleceği hakkında Türkistan Türkleri'nin görüş ve dileklerini bir muhtıra halinde Müttefik Kuvvetler Komutanlığı'na verir.

Fransa'da ise eski Rusya'nın siyasetini aydınlatan yazıları ile dikkati çeken Çokay, Lozan Konferansı'na da bir muhtıra gönderir.

Mücadelelerle dolu hayatı 27 Aralık 1941'de sona eren Mustafa Çokay'ı rahmetle anıyor ve idealini söndürmeyeceğimize dair bir kez daha yemin ediyoruz.

TÜRKİSTAN KAUÇUK VE PLASTİK SANAYİİ KOLL. ŞTİ.

PVC Mamulü, Bezslz suni deri, defter kaplıkları, kilotluk muşamba, Bakalit tozu v.s. işleriniz itina ile yapılır.

Demirhâne Cad. No: 126
Kazlıçeşme / İSTANBUL

Tel: 582 35 00

Doğu Türkistan Göçmenler
Derneği Adına İmtiyaz Sahibi:
ABDÜLVELİ CAN

Genel Yayın Müdürü:
HIZIRBEK GAYRETULLAH
Yazı İşleri Müdürü:
İSMAİL CENGİZ

KURUCUSU:
İSMAİL CENGİZ

Dış Haberler Müdürü:
SEYDAHMET BOZKURT

İdare Müdürü:
ABDULMANSUR AKYOL

Yıl: 4 - Sayı: 3 (55)
Yayın Kurulu:
Abdulsalam Aykanat

A. Niyazi Turfan
A. Celil Taşçı
Gulam Mekin
Kutlubay Sevinç
Vahit Pamir
Kadir Haydar
Dursun Tarancı

ABONE ŞARTLARI:
Yıllık: 5.000 TL.
6 Aylık: 2500 TL.

REKLAM-ILAN:
T. Sayfa: 250.000 TL.
Y. Sayfa: 125.000 TL.
1/4 Sayfa: 50.000 TL.
Fiyatı: 1000 TL
Baskı: Kent Matbaası
Baskı Tarihi: 15 Şubat 1988
Dizgi, Pikaaj, Montaj
Hasret Ajans Tel: 527 09 06
Havele, Yazışma Adresi:
P.K. 46 Beyazıt / İstanbul

İdare Yeri:
Hilâl-i Ahmer Cad.
Öğretmen Han. Kat: 4, Oda:
408 Çağaloğlu / İstanbul
Yazı İşleri Tel: 527 69 18
İdare Tel: 512 00 30'den 408
Dergimizde, yayınlanan
yazı ve fotoğraflar, belgeler
kaynak gösterilmeden
iktibas edilemez.

YORUM

AYIN YAZISI

90 GÜNLÜK DOĞU TÜRKİSTAN GEZİ NOTLARI

KAŞGARLI İSMAİL CENGİZ

30.6.1987 günü gittiğim Çin Halk Cumhuriyeti'nde yaklaşık dört ay kaldım. 90 günlük sürem ise Türkler'in yaşadığı ve Ana yurt olarak bilinen Doğu Türkistan'da geçti.

Çin topraklarının 1/5 ini teşkil eden, 1.828.418 km genişliğindeki Doğu Türkistan'da yaklaşık 20 milyon Müslüman Türk yaşıyor.

İnsaniyla, danslarıyla, içli müziğiyle, giyimle, konuşmasıyla, oturuşu-kalkışıyla tıpkı Anadolu'yu andıran bu vatan parçası, 1949 yılından bu yana 38 yıldır Çin Devleti tarafından yönetiliyor.

Yeraltı ve yerüstü zengin kaynaklara sahip Doğu Türkistan, Bu özelliği ile nüfusu 1 milyarı geçen Çin'in yaklaşık %50 ihtiyacını karşılıyor. tarihte birçok olaylara, savaşlara sahne olan, bünyesinde büyük devletler kuran ve besleyen Doğu Türkistan, meşhur İpek Yolu'nun odak noktasını oluşturan stratejik bir bölge. Pekin ve Moskova gözüyle bakılıyorsa, halen bu özelliğini yitirmediğini görülür.

YÖNETİM VE HAKLAR

Mao'nun ölümünden sonra değişen Çin'in batı karışımı ılıman yönetimi, Doğu Türkistan'a dışa açılmanın gereği olarak bir takım hak ve özgürlükler tanımış. Türkler de bu özgürlüklerden azami derecede yararlanmaya çalışıyorlar. Kağıt üzerinde bir Çinli ile bir Türk aynı eşit haklara sahip görünüyor. Ancak uygulama da bu eşitliği görmek mümkün değil. Türkler ikinci sınıf muameleye tabii. Eyalet yönetiminde Çinli idarecilerin sözü birinci planla geçerli.

KÜLTÜREL DURUM

1980 yılından bu yana siyaset gereği verilen hak ve özgürlüklerin en önemlisi "Kültürel Özgürlük". Artık Kur'an-ı Kerim neşrediliyor. Türk dilinde, milli edebiyatı, milli tarihi içeren kitaplar yazılıyor, neşrediliyor. Doğu Türkistan Opera, Şarkı, Dans ve Folklor ekipleri çalışmaları sürdürüyor. Hatta Çin sınırları dışında, Avrupa ülkelerine, Asya ve Orta Doğu ülkelerine ve hatta Amerika, Kanada'ya dahi giderek burarlarda milli giysiler içerisinde, kendi dillerinde şarkılar söyleyerek, müzik ve folklor gösterilerinde bulunma imkanını elde edebilmişlerdir.

EĞİTİM DURUMU

İsteyen merkez okula gidiyor. Türk dilinde öğretim yapan okullar, az sayıda da olsa yüksek okullar mevcut. Yabancı dil (İngilizce, Arapça vs.) öğrenmek serbest bırakılmış. Ancak şartlar gereği bilhassa aydınlarımız geleceği düşünerek, çocuklarını Çin dili öğrenimi yapan okullara göndermek zorunda kaldıklarını gördüm. Buna rağmen milli okullara gidilmesi konusunda büyük bir iştiyak ve teşvik olduğu da bir gerçek. Elbette bütün bu gelişmelerin kontrolü tabii olduğunu da belirtmek de fayda var.

SİYASİ DURUM

Seyahatim neticesinde edindiğim en önemli gerçek, Doğu Türkistan'ın eskkiye oranla büyük bir gelişme kaydettiğidir. Görülen şu ki; Çin yönetimi, Doğu Türkistan'a büyük önem veriyor. Ancak bölgeye yapılan yatırımlar politik olduğu besbelli. Türk aydınları ve yöneticileri her şeye rağmen temkinli davranmatalar. Halen yasak bölgeler, girilmesi izne tabii olan şehirler (Gulca şehri gibi) var.

Bilhassa ülkenin güneyinde huzurlu bir ortam bu güne dek sağlanamamış. Yani problemler var ve devam ediyor.

DAHA FAZLA ÖZGÜRLÜK

Çin yönetiminin bölge halkına yeni imkanlar tanınması Doğu Türkistan yöneticilerinin isteklerini anlayışla karşılaması ve bir takım kısıtlamaları ortadan kaldırması halinde, bir çok problem kendiliğinden ortadan kalkar. Problemin olmadığı yerde huzur olacaktır. Böyle bir ortamda ise kaynaşma olacaktır. Karşılıklı saygı sevgi olacaktır.

Doğu Türkistan'da yaşayan Müslüman Türkler'in selametleri, rahat ve huzur içerisinde bir hayat sürmeleri Çin'e zarar değil aksine fayda getirecektir. Bunun neticesinde, Çin'in İslam ülkeleriyle olan kültürel, ticari, diplomatik ilişkiler artacaktır.

TÜRKİSTAN'DA MÜZİK

ALTAY UYGURLU

Türkler savaşta sert oldukları kadar, san'at ve müzikte aksine yumuşaktırlar. Bununla birlikte birçok örneklerini görmemiz mümkündür. Meselâ Timur zamanında musiki ve raks "-dans-", şenliklerin ayrılmaz bir parçası idi. 1396 yılında Timur'un Semerkant'ta girmesi şerefine düzenlenen şenliklerde sayısız şarkıcılar ve rakkaselerde yer almışlardı. Bu şenliklerde şarkıcılar bülbül gibi güzel sesleriyle ve çalgıcılar da çeşitli tarzlardaki bilhassa Türkleştirilmiş Fars, Hint, Çin, Arap ve Türk tarzındaki musiki aletlerinin tatlı nağmeleriyle ortalığı şenlendiriyorlardı. (1) Bu olay, bir başka deyişle çeşitli milletlerin kültür ve san'at alanlarının birbirine tesir etmeleri, alışverişte bulunmaları, müziğin Türkistan'da beklenmeyen gelişmesine ve "şeş makam" adı verilen "altı makam"ın doğmasına sebep oldu. Bunun ardından bulunan yeni makamlar ile Türkistan Müziği zenginleşti. Uygur Türklerinde müziğin doruk noktasına ulaşılmış ve 12 makam oluşmuştur. Zaten kaabiliyetleri olan Türkistanlılar daha değişik metodlarla müziğe yeni şekiller vermek için çalışmalara başladılar. Bu çalışmaların olumlu sonuçlar vermesi bütün Türkistan Türkleri'nin müziğe olan alâkalarını şiddetlendiriyordu. O kadar ki, can sıkıntısı, müzik ve rakslarla gideriliyor ve kısa insan ömrü şiir ve müzikle güzelleştirilmeye çalışılıyordu. Türkistan Astronomi Enstitüsü eski müdürlerinden Fransız Von Schwarz "Türkistan" adlı kitabında Türkistan'ın şehrili halkı Sar'lar (2) hakkında şunları anlatmaktadır:

"Her sart can ve yürekten bir tef çalgıcısıdır. Hiçbir hizmetkâr elinde tutuğu boş kaseyi veya bir bakır tepsiyi avluda götürürken bir eliyle onu bir tef gibi kullanarak herhangi bir dans motifi'nin çalmaktan kendini alamaz.."

Ayrıca raks yani dans hususunda tarihi kaynaklar bilgiyi vermekte:

"Raksedenler yuvarlak topların üzerlerine çıkarlar ve rüzgar gibi hızla dönerler.."

Bu son derece hareketli raks, bazı Çinli şairlere ilham kaynağı olmuştu. Nitekim VIII. asrın sonu ile IX. asrın ilk yarısında yaşamış bir Çinli şair, adı geçen raks için şöyle diyor:

"İnsanlar ve hayvanlar arasında onlarla "yani raksedenlerle" kıyaslanabilecek bir varlık yoktur. Hızla dönen bir araba tekerleği, hızla esen rüzgar onların yanında hiç kalır... Onbinleri geçen dönüşlerde başı ve sonu kim ayırt edebilir?..." (3)

Bütün bu örneklerle bize Türkistan Türklerinin müziğe verdiği önem ve değer derecesini ve müzik ve san'at da ne kadar usta olduklarını göstermesi bakımından çok önemlidir...

(1) V.S. Vinogradar Voprası razvitiya natsionalnıb müzikalnıb kultur v SSSR, Moskova, 1961 s.129

(2) Şart kelimesi "şehiri" veya «medeni» anlamında olup, Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri'ne verilen bir lakaptır.

(3) Fransız V. Schwarz "Turkestan" freiburg im Breisgan 1900 s. 294

Türkistanlı Şair Abdürahim ÖTKÜR'den bir RÜBAİ

Uygur Türkçesi

Kara yıllar boşüğe tuğuldum
Tuğuldu'mu kapes içre boğuldum
Ömrüm mening hasret bilen öter mu?
Elge hizmet kılyıa diğen oğuldum

Türkiye Türkçesi

Karanlık yılların beşliğine doğdum
Doğdum ama, kafes içinde boğuldum
Ömrüm benim hasret ile geçer mi?
Milletime hizmet edecek oğuldum!...

KALE LEDER DERİ GİYİM SANAYİİ ve TİCARET

Ltd. Şti.

Ordu Cad. Haznedar Sok. No: 5
Beyazıt / İstanbul Tel: 527 91 48

1. ULUSLARARASI TÜRKİSTAN SEMPOZYUMU.

Nisan Ayında
Atatürk Kültür
Merkezi'nde

Bilgi için:
Doğu Türkistan
Vakfı
Tel: 524 41 21

DERNEĞİMİZDEN HABERLER

DERNEĞİMİZ
SEMPOZYUMU
BAŞARIYLA
SONUÇLANDI.

Derneğimizin 9 Mayıs günü Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği "Son Kazakistan Olayları" konulu, kalabalık dinleyicinin takip ettiği sempozyum, başarıyla sonuçlandı.

Kazakistan'ın Büyük Türkistan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten konuşmacılar, olaylara gebe olduğunu vurgulayarak 2000'li yıllara doğru Orta Asya'da Türk etkinliğinin açık şekilde görüleceğini örneklerle ifade ettiler.

Doç. Dr. Abdülkadir Donuk'un, Kazakistan bölgesinin stratejik durumuna temas eden konuşmasından sonra söz alan İsmail Cengiz, Kazakistan olaylarının milliyetçi bir hareket olduğunu. Pantürkizmin Panславizme karşı korunma ve benliğini ayakta tutma savaşı içinde bulunduğunu beyan etti.

Prof. Dr. Bayramirza Hayit ise Kazakistan'da olduğu gibi Batı Türkistan'ın diğer bölgelerinde ve Doğu Türkistan da Türkçülük ve İslamiyete bağlılık duygularının dipdiri olduğunu ifade ederek, bu gibi olayların hızla gelişme göstereceğini örneklerle belirtti.

Kazakistan'ın tarihine ve genelde Türkistan'ın stratejik durumuna değinen Em. General Sami Karamısır'dan sonra söz alan Prof. Dr. Necmeddin Hacıemin-oğlu ise Kazakistan olayı ile Ruslar'ın büyük bir yara aldığını ve Kominzmin çöküşü içerisinde bulunduğunu belirtirken ilmi ve ciddi, planlı ve programlı bir çalışma içerisinde olmamız gerektiğini ve bunun için de Türkistan Araştırma Merkezi kurulmasını teklif etti.

Son olarak söz alan Prof. Dr. Reha Oğuz Türkkan da Hacıemin-oğlu'nun görüşlerine katılarak kuru zulüm edebiyatından ziyade, gerçekçi bir çalışma ya-

pılmasını ve bunun için de öncelikle kabilecilik şuurundan kurtulmamız gerektiğini ve 2000 yılına doğru hazırlıklı olduğumuz takdirde Sovyetler'de büyük bir Türk gücü oluşacağını ifade etti.

Konuşma aralarında söz alan ve Sempozyum'a başkanlık eden Hızırberk Gayretullah, dernek olarak bu gibi olaylar karşısında suskun kalınmayacağını belirtti.

Değerli şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun Türk Uyanması adlı duygulu şiiri ile heyecan katıldığı sempozyum'dan sonra derneğimiz konuşmacılar ve misafirler için akşam İFTAR YEMEĞİ verdi.

"Kalyon Otelii"nde verilen iftar yemeği'ne Fatih Belediye Başkanı Gündüz Yetkin de katıldı. Kıbrıslı mücahid Nevzat Karagil'in heyecanlı konuşması ile iftar yemeği sona erdi.

KIRIM TÜRKLERİ İLGI
BEKLİYOR

ÖZEL : Çok ağır şartlar altında; özellikle son 30 yıl dir en tabii ve insani ve milli haklarını geri almak amacıyla mücadele veren Kırım Türkleri Sovyetler Birliğinin nihayet tarihi gerçeklerden bir kısmını resmen tanımaması sorunun çözümü yönünde olumlu bir adım olarak karşıladılar.

Bilindiği üzere Sovyet organları ve resmi TASS ajansı geçen aylarda (Kasım 1987) Sovyet kamuoyu önünde resmen Kırım Türkleri'ne bir bir adaletsizlik yapılmış olduğunu kabul etmişti.

Kardeş Emel Dergisi gazetemizde gönderdiği açıklamada, Sovyet hükümeti'nin konuya adil bir çözüm bulacağını kuşkuyla karşıladıklarını belirterek; Kırım Türkleri milli meselesinin Sovyet sis temi içerisinde Kırım Türkleri'nin organize bir şekilde Kırım'a dönmeleri ve muhtar cumhuriyetlerini yeniden kurlmalarından başka çözüm olmadığını vurguladılar.

Elbette en iyi çözüm istiktadır...

GÖÇMENLERE
YARDIM DERNEĞİ
DERNEĞİMİZE
PLAKET VERDİ.

Esir Milletler Haftası dolayısıyla düzenlenen toplantıda Göçmenlere yardım Derneği, derneğimizin Esir Türkler meselesinde gösterdiği titiz ve ciddi çalışmalarından dolayı bir şükran plaketi verdi. Derneğimiz adına H.B Gayretullah'ın bir konuşma yaptığı toplantı da Esir Türkler meselesinin insanlık meselesi olduğu vurgulandı.

BATI TÜRKİSTAN'IN KIRGIZİSTAN BÖLGESİNDE
OLAYLAR CİDDİLEŞİYOR

Sovyetler Birliği'nin dağlık bölgesinde yer alan Kırgızistan Cumhuriyeti'nde, Müslüman Türkler tarafından bu yılın başlarında başlatılan ayaklanmanın, giderek daha şuurlu bir şekil almaya yüz tuttuğu bildirildi.

İngiltere'de yayınlanan The Independent gazetesinde yer alan haberde, Doğu Türkistan ile Kazakistan arasındaki Kırgızistan'da, müslümanların artık sokak gösterilerinden öteye giderek, gizli den gizliye teşkilatlanmaya başladıkları belirtildi.

Kırgızistan bölgesinde mevcut 1635 okuldan ancak 259'un da Rusça'nın yanı sıra Türkçenin Kırgız lehçesinin öğretilmesine temas eden İngiliz gazetesi, Rusça öğrenmek istemeyen Kırgızlar'ın ülkenin en iyi okullarından yoksun kaldıklarını ekledi. Gazete ayrıca Kırgızlar'ın sınır komşusu Afganistan'dan silah desteği gördüklerini de işaret ederek, bu haberin Sovyet Resmi yayın organı Pravda'da Tokombaev tarafından kaleme alınan bir yazıda da teyit edildiğini kaydetti.

TÜRK 2000 VAKFI
TANITILDI.

Kısa adı "Türk 2000" olan Türk Toplumunu 2000' lere Hazırlama ve Dünderi Yarına Araştırma Vakfı'nın resmen kuruluşu münasebe tiyle tertiplenen tanıtma toplantısında, Vakfın gayeleri ve mütevelli heyet üyeleri tanıtıldı.

San'attan, ekonomiye, teknoloji den silâhlanmaya Psikolojiden ideolojiye kadar her konuyu araştırmayı amaçlayan Vakfın Başkanlığına Reha Oğuz Türkkan yardımcılığına Altan Deliorman, Genel Sekreterliği Z. Ece Türkkan getirildi. Yürütme Kurulu'nda Atom Enerji si Kurulu eski başkanı, Başkanlık Danışmanı Aytaç Bilgiç ile işadamı Faruk Kılıç gibi isimler bulunuyor. Yusuf Bozkurt Özal, Prof. Dr. Ahmet Kılıçbay, Prof. Dr. Mehmet Ergin, Avni Akyol, Çelik Gülersoy, Prof. Dr. Turan Yazgan, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş gibi isimlerden oluşan Divan Heyeti'nden başka oluşturulan Danışma Kurulu üyeleri arasında ise dernek Gen. Sekreterimiz Hızır Bek Gayretullah da bulunuyor.

DOĞU TÜRKİSTAN VAKFI
ÇALIŞMASINI
SÜRDÜRÜYOR....

Üç ayda bir İngilizce, Arapça ve Türkçe dillerinde Doğu Türkistan'ın Sesi Dergisi'ni çıkarmaya devam eden Vakfı'nın önümüzdeki Nisan ayı başlarında üç gün sürecek uluslararası Türkistan Sempozyumu düzenleyeceği öğrenildi.

B. TÜRKİSTAN'DA KAZAK
LİDER KURŞUNA DİZİLDİ.

Geçtiğimiz Aralık ayında meydana gelen ayaklanmaların başını çektiği iddia edilen bir Türk öğrenci kurşuna dizilerek öldürüldü. 4 kişi de, karşı saldırı, kundakçılık ve gençleri askeri yetkililere saldırtmak suçlarıyla 15'er yıl hapis cezasını mahkûm edildi.

KAZAK TÜRKLERİ VAKFI
FAALİYETE GEÇTİ

1986 yılında kurulan Kazak Türkleri Vakfı, Zeytinburun'daki yeni binasında faaliyete geçti. Aralık ayın daki Vakıf Haftası'na bir sergi açarak katılan Vakıf, folklor ekibiyle bir konser verdi.

BİZE GELENLER YAYINLAR :

Islam Und der Western (Dergi). Dr. İsmail Balic.
The Central Asian Newsletter. (Bülten V.6 No: 1-5)
The Muslim World. (Bülten) Motomar Yayın Organı.
Al-Rasd Bulletin (Bülten)
Sawt Al-Vahda Al-İslamiye (Dergi)
Free Afganistan (Dergi) Londra
Emel Dergisi (Kırım Türkleri'nin yayın organı)
Yeni Batı Trakya Dergisi Tel: 519 12 31
Batı Trakya Dergisi Tel: 573 02 00
Yeni Düşünce Gazetesi
Doğu Türkistan'ın Sesi Dergisi-Tel: 524 41 21
Central Asian (İngilizce dergi) vol. 6 No: 4

Avusturya
İngiltere
Pakistan
İran
İran
İngiltere
Ankara
İstanbul
İstanbul
Ankara
İstanbul
İngiltere

1933 Yılında kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti'nin Bayrağı... Doğu Türkistan bayrağının hasretini çekiyor....



علم الحكومة الجمهورية التي قامت في تركستان الشرقية عام ١٩٣٣. وتركتان الشرقية
تذوب الآن شوقا الى هذا العلم .

ÇİN'DE
İSLAMİYET
VE TÜRKLER

H.B. Gayretullah
İsmail Cengiz

Fiyatı: 1500 TL. 135 sh.
ÖDEMELİ İSTEME
ADRESİ
İsmail Cengiz
Pk. 46 Beyazıt / İSTANBUL.