

Ekselans

Pakistan İslâm Cumhuriyeti Büyükelçisi

ANKARA

Adım İsa Alptekin. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sinkiang adını verdiği Doğu Türkistan'ın Eyalet Hükümeti eski Genel Sekreteriyim. Kızıl Çin kuvvetlerince işgal edilen ana yurdumdan 1949 yılında ayrıldım. Benimle ayrılanların bir kısmı ile birlikte bizler Türkiye'de ikamet etmekte ve ülkenin kurtuluş hareketine katkıda bulunmak için gayret sarfetmekteyim. Bu çerçevede içerisinde, Pakistan İslâm Cumhuriyeti Başkanı Ekselans Ziya ül Hakk'a Doğu Türkistan meselesini arz etmek ve müzaheretlerini dilemek amacıyla bir mektup yazdım. Mektupla birlikte, Çin Halk Cumhuriyeti yöneticilerine gönderdiğim muhtırayı bilgi için sunuyorum.

Ekselanslarından ricam, işbu mektupların Sayın Başkan Ziya ül Hakk'a ulaşması için tavassutlarınızı lütfetmenizdir. Göstereceğiniz alâkaya şimdiden teşekkür eder, saygılar sunarım, efendim.

Adres:

İsa Alptekin

4.Kısım TO-89 Daire 5

Ataköy-İSTANBUL

İsa ALPTEKİN

Doğu Türkistan Eyalet Hükümeti

Eski Genel Sekreteri

FRKSI LANS

General Ziya ul Haqk

Pakistan İslâm Cumhuriyeti Devlet Başkanı

İSLAMABAD

Bismillâhîrrahmânîrrahîm.

Allahın selâmı, rahmeti ve bereketi zâtı devletlerinin ve aziz milletlerinin üzerlerine olsun.

Zatı devletlerine bu mektubu, komşunuz, dindarınız ve Pakistan'ın selâmetini yürekten dualarla isteyen kardeşleriniz Doğu Türkistan Türklerinin bugünkü durumunu anlatmak, yardım ve alakalarınızı istirham etmek dileğiyle yazıyorum.

1978 yılında zatı devletlerini ziyaret etmiş ve mazlum milletin içinde yaşadığı esareti ve vahim durumu anlatmıştım. O günden bu yana Doğu Türkistan'ın durumunda herhangi bir değişiklik olmadı. Doğu Türkistan, bu İslâm yurdu hâlâ Çin sömürgesidir. Ve hâlâ emperyalist, sövenist ve enstabilasyonist Çin yönetiminin idaresi altında, İslâm dünyasından, hür dünyadan alaka beklemektedir. Ana vatanından ayrılmış ve son 30 yıldır sene içerisinde 30'u aşkın ülkeye başlıklarına birden fazla çıkmak üzere seyahatte bulunmaktadır. Bu ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile görüştüm. Ancak İslâm ülkeleri dahil hiç birinden, Doğu Türkistan'ın yarasını saracak bir ilgiye şahatap olmadım. Bir Çin sömürgesi olan Tibet Davası Birleşmiş Milletler'e götürüldü. Çünkü, onun davasına Budist ve Hristiyan dünyası sahip çıktı. Filistin meselesi BM'ye götürüldü. Çünkü, İslâm dünyası onun etrafında kenetlendi. Güney Afrika meselesi BM'de ele alındı. Çünkü, ırk ayrımına karşı bütün dünya milletleri harekete geçti. Doğu Türkistan ise hâlâ ilgiden, şefkatten uzak ve hâlâ esirdir. Bizim yurdumuz da bir İslâm yurdudur. İslâm tarihini boyunca büyük hizmetleri geçmiştir. Bu topraklarda büyük İslâm alimleri yetişmiş, İslâmın Asya'nın her yanına ulaşmasında ecdadınızın büyük gayretleri olmuştur. Bizzat Hind Müslümanlarına İslâmın ulaşmasında, bölgenin İslâmlaşmasında ve Pakistan Devletinin temelini atılmasında, Türkistan'ın hizmetleri unutulamaz.

Bütün bunlardan ayrı olarak, bizler aynı inancın mensuplarıyız. Bir Pakistanlı'nın veya dünyanın herhangi bir yerindeki Müslümanın burnu kanasa, biz de onun duyduğu acıyı duyarız. Bugün acı ve felâket Doğu Türkistan Müslüman Türkünün başındadır. İstiyoruz ki İslâm dünyası, bizden inan kardeşlerimiz bu acıya duysun, sesimize cevap versin. Maalesef, Pakistan dahil hiçbir İslâm ülkesinden Doğu Türkistan meselesinin BM'ye götürülmesi, kurtuluşunun sağlanması, en azından dert ve davalarının tanıtılması yolunda bir faaliyet olma-

mıştır. Pakistan ve 1 miilyarı aşkın İslâm dünyası dururken, Doğu Türkistan ve benzeri İslâm yurtlarının hâlâ zulüm ve esaret altında bulunması mutlaka gurur verici bir olay değildir. Şuna kesinlikle inanıyorum ki, Cenab-ı zülcelâl Hazretleri, esir müslümanlarla çağdaş olan müslümanlardan, kardeşlerinin çektiği acıları da soracaktır.

Ekselanslarına Doğu Türkistan için maruzatım sadece bu iman bağından dolayı da değildir. Doğu Türkistan Müslüman Türkleri ile alakalanmak için sadece bu bağ da yeterli ise de, Asya'nın gerçekleri de Doğu ve Batı Türkistan'la İslâm dünyasının, özellikle Pakistan'ın alakalanmasını gerektiriyor.

Şu anda Asya'da Rusya ve Çin'in hakimiyet mücadelesi devam etmektedir. 45 milyon Müslüman Türkün yaşadığı Doğu ve Batı Türkistan toprakları yanında, Afganistan, Pakistan gibi İslâm ülkeleri ve Hindistan, Tibet, Moğolistan gibi diğer ülkeler üzerinde de kesif bir hakimiyet kavgası sürüp gitmektedir.

Çinliler, istilâ ettikleri bir memleketten bir daha çıkmadıkları gibi, bir kere ayak bastıkları toprakları da kendi vatanlarının ayrılmaz parçası kabul ederler. Onun için Doğu Türkistan'ı Çin'in ayrılmaz parçası olarak ilân ettiler ve adını "yeni kazanılmış toprak" mânâsına gelen "Sinkiang" olarak değiştirdiler. Yin bu sebeple Çinliler, Batı Türkistan'ın da Çin toprağı olduğunu iddia etmekte ve orayı da almak istemektedirler. Milattan önce 2 defa Çin kuvvetleri Batı Türkistan'ı istilâ etmişler, milâdi 7. asırda da Batı Türkistan Çinliler tarafından 7 defa istilâyâ uğramıştır. 1760'da Mançular Doğu Türkistan'ı istilâ ettiklerinde de, Batı Türkistan'daki Kokan Hanlığı, Buhara Emirliği ve Kazak Sultanlıkları, korku sakinliğiyle Çin himayesine girmişlerdir. İşte bu sebeplerden dolayı Çin idareleri, Doğu Türkistan yanında takriben 4 milyon kilometre kare olan Batı Türkistan'ı da kendi toprakları olarak kabul ediyor ve yeniden ele geçirmek istemektedirler.

Çin'in Batı Türkistan'ı ele geçirmek istemesi tabiidir ki yalnızca bu tarihi şövenizmden kaynaklanmıyor. Bunda Çin'in nüfus gerçeklerinin de rolü olsa gerektir. Rus toprağı 21 milyon kilometre kare olup, bu rakama müstemlekelerinin toprakları da dahildir. Bu topraklar üzerinde Rus olmayan, müslim, gayri müslim milletler dahil, yaklaşık 260 milyon insan yaşamaktadır. Müstemlekeleri ile birlikte 10 milyon kilometrekare olan Çin toprağı üzerinde ise -gayri- Çin milletler dahil- 1 milyar nüfus bulunmaktadır. Bu nüfusun istikbalde taşması kaçınılmazdır. Çin için güney bölgesinde bu nüfusu akterabileceği toprak mahduttur. Onun için Çinliler daha şimdiden, en

azından Batı Türkistan ve Sibirya'ya muhtemel yayılma alanı olarak kabul edilmiştir.

Çinlilerin Batı Türkistan'ı ele geçirme arzularının bir diğer sebebi ise, Rusların atom merkezlerinin bu bölgede yer alması ve Rusların kuvvetlenmelerinde Batı Türkistan'ın zenginliğinin büyük payı bulunmasıdır.

Çinliler, başta Rus mahkûmu Batı Türkistanlı Müslümanlar olmak üzere, bütün Rus mahkûmu müslim ve gayr-i müslim milletleri Rusya'ya karşı kızdırmakta ve ayaklanmaya davet etmektedirler. Bu cümleden olarak onlara silah ve para yardımı vaat etmektedirler. Çinliler, şu anda Avrupa ve Amerika'daki Rus mahkûmu milletlerin temsilcileri ile temasa geçiş durumdadırlar. Bu liderlerden bazılarını Pekin'e davet ederek onlarla toplantılar yapmışlardır.

Buna karşılık Ruslar ise Doğu Türkistan'a göz dikmişlerdir. Çünkü Çin'in Batı Türkistan'a ve dolayısıyla Rusya'ya yönelecek saldırılarında Doğu Türkistan'ın bir müstahkem mevki olarak kullanılmamasından endişe etmektedirler. Çin, Doğu Türkistan'ı gerçekten bir müstahkem mevki haline getirmiştir. Bu cümleden olarak Doğu Türkistan'a milyonlarca Çinli göçmen yerleştirilmiştir. Bunların büyük bir kısmı Batı ve Doğu Türkistan hududuna iskân edilmiştir. Bundan maada Çinliler, Doğu Türkistan'ı Çinlilerle doldurmak niyetindedirler. Batı ve Doğu Türkistan hududunda çok kuvvetli istihkâmlar, havaalanları ve her türlü askeri malzemenin kolaylıkla saklanabileceği yeraltı sığınakları inşa edilmiştir. Çin'in atom merkezinin Doğu Türkistan'da olduğu bütün dünyaca bilinmektedir. Bunun yanında Çin'in ABD, Japonya ve Almanya ile işbirliği yaparak Doğu Türkistan'ın madenlerini işletmeyi düşündüğü, dünya basınına yansıyan haberler arasında yer almaktadır. Şurası bir gerçektir ki, Çin'in kuvvetlenmesinde Doğu Türkistan'ın yer altı ve yer üstü zenginlikleri büyük rol oynamıştır. Bütün bu hakikatleri değerlendiren ve 1933-1943 tarihleri arasında Doğu Türkistan'ı işgali altında bulunduran, daha sonra da Çin hâkimiyetine girmesine ve kalmasına yardımcı olan Rusya, şu anda büyük bir tedirginlik içindedir. Çin'in Batı Türkistan'ı ele geçirme hesaplarına karşılık, Rusya da Doğu Türkistan'ı ele geçirmenin hesaplarını yapmaktadır.

Bu cümleden olarak, Rusya ilk elde, Mançu ve Kızıl Çin istilâları döneminde katliamlardan kurtulmak için Batı Türkistan'a sığınmış olan 500 bin civarındaki Doğu Türkistanlı Müslüman Türkten istifade etmeyi düşünmektedir. Doğu Türkistan'a, dahildeki ve Batı Türkistan'a sığınmış olan Doğu Türkistanlıların yapacağı bir davetle girmek için uygun fırsatları kollamaktadır. Her fırsatta Doğu Türkistanlıların

Çin idaresine karşı hiddet ve nefretlerini körüklemekte, latiklâl Unitle-
rini elinde tutmak latemektedir. Kazakistan'ın başşehri Alma-Ata'da Doğu
Türkistanlılara hitaben Arapça alfabe ile "Yeni Hayat", "Bizim Vatan",
"Şarkî Türkistan Sesi" gibi gazeteler neşredilmekte, Özbekistan'ın merkezi
Taşkent'deki radyo ise hergün bir kaç saatini Doğu Türkistanlılara hita-
beden yayınlara ayırmaktadır. Bundan başka, merkezi Sovyetler Birliği'nde
olmasına rağmen, Doğu Türkistan'da gizlice teşkil edilmiş bir radyo süsü
verilen "Vatanı Kurtarma Radyosu" adındaki radyo da hergün Doğu Türki-
stan halkını, ayaklanmaya davet eden neşriyat yapmaktadır. Bu arada Batı
Türkistanlılara ve müslim-gayrı müslim Rus mahkûnu milletlere Çin'i kö-
tületmek için her türlü kültürel imkân tanınmaktadır. Film, tiyatro, gaze-
te, kitap vs. ile neşriyat yapmalarına imkân verilmekte, Doğu Türkistanlı-
lara iş alanları açılmaktadır. Bütün bunlardan gaye, Doğu Türkistanlıların
sempatisini kazanarak gelecekteki hesapları için bir kuvvet ve zinin ha-
zırlamaktır. Ayrıca, Sovyet Rusya'nın bir ülkeyi istilâ için içerden bir
davet vâki olmasını istediği ve bunun ortamını hazırladığı da Çekoslovak-
ya ve Afganistan örnekleri ile bilinmektedir.

İki süper devlet arasında Türkistan için şu anda çıkacak bir sa-
vaşta, naçiz kanaatime göre Çin mağlup olacaktır. Çünkü teknik bakımdan
ileri olan Rusların asker ve mühimmat sevki çok kolaydır. Dış Moğolis-
tan'dan çıkacak bir Rus birliği, Çin ile Doğu Türkistan hududunu ele ge-
çirmek suretiyle, Doğu Türkistandaki Çin kuvvetleriyle merkezin ittibatı-
nı kesmiş ve takviyesini engellenmiş olacaktır. Böylece de, kısa süre için-
de burayı ele geçirebilecektir.. Fakat böyle bir savaşın en büyük zara-
rı Doğu ve Batı Türkistan'a olacaktır. Çin, Batı Türkistan'daki, Ruslar da
Doğu Türkistan'daki askeri üsleri bombalarken, arada ülkemiz tahrip ola-
caktır. Bu arada her iki süper devlet, ileri saflarda Müslüman Türk asker-
lerini vuruşturmayı düşünecek, böylece de kardeşi kardeşin karşısına çı-
karmış olacaklardır.

Ruslar Doğu Türkistan'ı ele geçirdikten sonra çok kuvvetlenecek-
lerdir. Zira Doğu Türkistan gerçekten zengin ve bakir topraklara sahiptir.

Bu istilâ ile Asya'nın göbeğine yerleşmiş olacak olan Ruslar ayrı-
ca gerçekten stratejik bir mevki elde edeceklerdir. Böylece Pakistan'a
yanayacaklar, daha sonra Tibet'i de işgal etmek suretiyle Hindistan'la
hem-hudut olacaklardır. Bunun sonucu, Çin, doğudan, batıdan ve kuzeyden ku-
şatılmış olacak, Rusya, icabında İç Moğolistan ve Mançurya'ya da istilâ
edecektir.

Çinliler Teknik seviye bakımından Ruslara yetiştikleri zaman bir
harp patlak verdiğinde ise Rusya mağlup olacaktır. Çinliler, daha şimdiden
Rus mahkûnu milletleri, böyle bir savaş anında ayaklanmak üzere hazırla-
maktadır. Ayrıca nüfus meselesi yüzünden Ruslar, Çinliler kadar ölü ver-

mayı göze alamazlar. Cefakâr, iyi yemek, iyi giymek gibi düşünceleri olmayan Çin milletinin bir savaşa ve ölüme sevkî, Rusya'dan çok kolay olacaktır.

Çinlilerin savaşı kazandıları halinde, Çin kuvvetleri İran sınırlarına, Rusya ve Azerbaycan sınırlarına ulaşmış, bu mülketleri tehdit etmiş olacaktır. Bu arada Orta Doğu da Çin tehdidini hissedecektir. Eskiden Asya milletlerinin Ortadoğu'ya ve Avrupa ortalarına kadar uzandıları düşünülürse, bugünün modern imkânlarıyla donatılacak bir Çin gücünün Ortadoğu ve Avrupa'yı tehdit etmesi işten bile değildir.

Bunlar ihtisalden hali olmayan şeylerdir. Ancak bu gelişmeleri önlemenin çaresi de yok değildir. Ve en önemli çaresi de, Doğu ve Batı Türkistan'ın Çin ve Rus esaretinden kurtarılarak, bu iki emperyalist devletin arasında müstakil devletler durumuna getirilmesidir. Şurası bir gerçektir ki eğer Batı Türkistan hür olsa idi, Ruslar Afganistan'a böylesine rahatlıkla giremez, Pakistan'a da tehdit edemezdi.

Pakistan'ın, İslâm dünyasının ve bütün dünyanın selâmeti için Doğu ve Batı Türkistan'ın hürriyetine kavuşması lâzımdır. Ancak yurducauzun hürriyeti için kuvvet gerekmede, bu kuvvet de bizde bulunmamaktadır. Öte yandan İslâm dünyası ve hür dünya, Asya'nın bu gerçeklerini şu veya bu sebeple görmezden gelerek, bu Müslüman-Türk topraklarının hürriyet davasına ilgi göstermemektedir.

Oysa şu anda, Çin'in milletlerarası durumu dolayısıyla, Doğu Türkistan meselesini gündeme getirme imkânı bulunmaktadır. Rus tahdidî Çin'i Batı ve İslâm dünyasında müttelikler aramaya zorlamıştır. Bu pozisyon çerçevesinde, İslâm dünyasından, özellikle Pakistan'dan gelecek bir talebin Çin tarafından derhal reddedilemeyeceği muhakkaktır.

Zatî devletlerinden bu imkânı Doğu Türkistan için değerlendirmelerini istirham etmekteyiz. Yüksek malumları olduğu üzere, her milletin ideali hür yaşamaktır. Özellikle bir İslâm milleti, kendi inançlarını yaşamak için hürriyeti arar. Doğu Türkistan Türki de hürriyet istemektedir. Nihai emeli hürriyettir. Ancak şu anda hürriyetin bedelini ödeyecek güçten mahrumuz. Onun için şu anda Çin yönetiminde hürriyete gidecek yolda asgarî taleplerimizi bildiren bir muhtıra verdik. Bu muhtırayı ekte zatî devletlerine de bilgi için sunuyoruz. Zatî devletlerinden dileginiz, Çin Halk Cumhuriyetine sunduğumuz bu muhtırayı tedkik buyurmanız ve Pakistan-Çin ilişkilerinde Doğu Türkistan Müslüman-Türklerinin isteklerini göz önünde bulundurmanızdır. Göstereceğiniz alâka, Doğu Türkistan'ın hürriyet mücadelesinde önemli bir adım olacaktır.

Devletinizin ebed-müddet payidar olması için dua ettiğimizi bildirir, hürmetlerimizi arz ederiz.

Adres:
İsa Alptekin

4. Kısım TO-89, Daire 5

Ataköy-İSTANBUL

İsa ALPTKİN
Doğu Türkistan Eyalet Hükümeti
Eski Genel Sekreteri