

Esaretteki Türk İslam Ülkesi



DOĞU TÜRKİSTAN

DOĞU TÜRKİSTAN'DA
NELER OLUYOR ?

**Milli Değerlerimiz
Parmaklıklar
Ardında...**



www.maarip.org

Esaretteki Türk İslam Ülkesi



DOĞU TÜRKİSTAN



DOĞU TÜRKİSTAN'DA
NELER OLUYOR ?

**Milli Değerlerimiz
Parmaklıklar
Ardında...**



www.maarip.org

Esaretteki Türk İslam Ülkesi DOĞU TÜRKİSTAN



Ümmetin Kanayan Yarası Doğu Türkistan

Doğu Türkistan 40 Milyondan fazla Uygur Türkçesi konuşan Müslüman Türkün yaşadığı bir Türk İslam yurdudur.

Yüz Ölçümü: 1.828.418 Km² **Nüfusu:** 40 milyon

Coğrafik Konumu

Doğu Türkistan'ın Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan (Kaşmir), Tibet, Moğolistan ve Çin ile kara sınırları vardır.



İŞGAL ÖNCESİ

Kaşgariye Devleti

Yakup Han Bedevlet, 1867'de bütün Doğu Türkistan beyliklerini toplayıp Kaşgariye devletini kurdu. Osmanlı padişahı sultan Abdulaziz Han'a biatını bildirdi ve Osmanlı padişahı adına sikke bastırıp hutbeler okuttu. Bu Biat'ı kabul eden Sultan Abdulaziz Han'da sancak, askeri danışman, para, silah ve öğretmen gönderdi.



Sultan ABDÜLAZİZ HAN



Yakup Han BEDEVLET

Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti

12 Kasım 1933 Sabit DAMOLLAM, Hocaniyaz HACİM ve Mehmet Emin BUĞRA öncülüğünde Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti adı altında tam bağımsız, bakanlar kurulu, anayasası, parası ve pasaportu ile tam teşekküllü bir meşru (Afganistan kabul etti) devlet kuruldu.



Esaretteki Türk İslam Ülkesi DOĞU TÜRKİSTAN



HOCA NİYAZ HACİM
1933 DOĞU TÜRKİSTAN İSLAM
CUMHURİYETİ CUMHUR BAŞKANI



SABİT DAMOLLAM
1933 DOĞU TÜRKİSTAN İSLAM
CUMHURİYETİ BAŞBAKANI



MEHMET EMİN BUĞRA
1933 DOĞU TÜRKİSTAN
HOTEN HÜKÜMETİ EMİRİ

Doğu Türkistan Cumhuriyeti

12 Kasım 1944 Alihan TÖRE, Ahmetcan KASİMİ ve Osman BATUR gibi nice şahsiyetler ve kahramanlarımızın verdiği mücadeleleri sonucu Doğu Türkistan Cumhuriyeti kuruldu. Cumhurbaşkanı Alihan TÖREM Ruslar tarafında kaçırılıp Ahmetcan KASİMİ ve beraberindeki önemli liderleri Çin Rus işbirliğinde tezgahlanan "uçak kazası" sonucu ortadan kaldırılıp, 1949 da geride kalan işbirlikçiler sayesinde savaşın elde edilen bağımsızlık masada Çin'e altın tepside sunuldu. Böylece işgal edildikten sonra Doğu Türkistan "Sincan" oldu.



ALİHAN TÖRE
1944 DOĞU TÜRKİSTAN CUMHURİYETİ
CUMHUR BAŞKANI



AHMETCAN KASİMİ
1944 DOĞU TÜRKİSTAN CUMHURİYETİ
2. CUMHUR BAŞKANI



İSA YUSUF ALPTEKİN
1944 DOĞU TÜRKİSTAN CUMHURİYETİ
GENEL SEKRETERİ



OSMAN BATUR
ALTAY KARTALI



1949 Çin'in Doğu Türkistan Cumhuriyeti İşgali

DOĞU TÜRKİSTAN'IN işgalden sonraki statüsü: 1933 - 1949 kadar bağımsız bir devlet olan Doğu Türkistan 1949 da Çin işgaline geçmiş ve 1955 de sözde Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak lanse edilmiştir. Doğu Türkistan'ın Çine zoraki ilhaki esnasında düzenlenen antlaşma maddeleri ve Çin anayasasında belirtilen özerk bölge statüsü yerel yönetim ile ilgili geçen maddelerin dahi ihlali yapılarak özerkliği süs tabelasına çevirmiş durumdadır. Son gelen noktada yönetimde Uygurların oranı düştükçe düşütü ve şu an itibariyle yönetim tamamen Çinlileşmiş durumdadır.

Günümüzde Doğu Türkistan

Doğu Türkistan halkı 68 senedir insanoğlunun görmediği zulüm, horluk ve eziyeti gördü. Türkistan'ı dünyadan ayrı ve kapalı tuttular, Doğu Türkistan İslam âlemi için serap gibi görünen değersiz ve unutulmuş bir yer oldu. Gün geçtikçe ve Çin'in her açıdan büyümesiyle birlikte Doğu Türkistan'da Müslümanların sıkıntıları da o hızla arttı. Çin Doğu Türkistan üzerindeki işgalini garantilemek amacıyla İslam âleminin gözünü boyamak için her türlü yalan ve siyasi ve diplomatik cambazlıklara başvurmaktadır.

Çin Türkiye ilişkileri, Çin İslam Dünyası ilişkileri ve dünya genelinde Çin'in artan nüfuzu ve bölgelerimizdeki sıkıntılar ve uluslararası dengelerin yarattığı şartlar nedeniyle Çin'in Doğu Türkistan'da insanlık dışı, zalimane ve pervasızca yürütmekte olduğu politikalarına herkez sessiz ve tepkisiz kalmaktadır. Bu acımasız çıkar ve menfaat ilişkilerinin ağırlığında Doğu Türkistan Müslümanlarının haklı mücadelesi ezilip yok olmaya zorlanmaktadır.



Ülke, bölge, şehirler kent ve köyler arası izinsiz seyahat ve dolaşım yasak.

Toplumsal Baskılar

Doğu Türkistan'da büyük şehirlerde Çin'li-Uygur çatışması sonucunda Çin'li-lerin yaşadığı ve diğer milletlerin yaşadığı iki bölgeye ayrılmış durumdadır. Uygur'ların yaşadığı bölgedeki güvenlik kontrolü ciddi boyuta olup insanların bir şehirden diğer bir şehre gitmesi izne tabi tutulmaktadır. Bu uygulama sonucunda kimlik cüzdanı numarası ile iş arama, otelde kalma ve yurtdışına çıkma konularında da engeller teşkil etmekte ve ayrımcılık yapılmaktadır.





Siyasi Baskılar

Yolsuzluk ve "ikiyüzlü" (milli ve dinî duygudan dolayı partiye sadakat göstermeyen kimseler) suçlamaları ile Çin hükümeti dairelerinde çalışan bazı yönetici pozisyonunda görev yapan Uygurlar tasfiye edilmektedir. Bu ithama maruz kalmayanlar ise Çin'in iç bölgedeki eyaletlerine ataması yapılarak görev yerleri değiştirilip Uygur bölgesinden uzaklaştırılmaktadırlar. Yani Uygurlar siyasî merkezden uzaklaştırılmaktadır. Bunun yanında toplumda önde gelen aydınların ve yurtdışında eğitim almış akademisyenlerin çoğu tutuklanmış ve aileleri onlardan haber alamamaktadırlar.

Ilham Tohti

2016 Martin Ennals ödülü kazanan Pekin Üniversitesi Uygur Akademisyen insan hakları savunucusu. Uygur halkının Çin anayasasında belirtilen hakları savunmaktan dolayı müebbet hapis cezası verilmiştir.



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Çin tarafından müebbet hapse mahkûm edilen Uygur lider Ilham Tohti'ye, İsviçre'de insan hakları ödülü verilmesi üzerine bir açıklama yaptı. "Uluslararası takdir ile koruma sağlamayı amaçlayan bu ödülün 'Çin'in Nelson Mandela'sı' olarak görülen Ilham Tohti'ye verilmesinin taşıdığı anlam büyüktür." demiştir.



Üstad Muhammed Salih DAMOLLAM

“ ALIM ÖLDÜ ALEM ÖLDÜ ”

Doğu Türkistan'ın Büyük Alimi Muhammed Salih Damollam 82 yaşında Çin Hapisinde Şehit edildi.

Doğu Türkistan'da kuran Kerim'in ilk ve Tek Mealini yazan ve çok sayıda eserleri olan ve aynı zamanda URUMÇİDE ilk ve son kez kurulan İslam Enstitüsünün Müdürlüğünü yapmış ve Dini Alimler içinde Aksakallı olarak bilinen büyük Üstad Muhammed Salih DAMOLLAM yaklaşık bir buçuk ay önce ilerleyen yaşı ve kötüleşen sağlık durumuna rağmen Çin rejimi tarafından gözaltına alınıp götürüldüğünden beri akibetinden haber alınamamıştı, ancak 29 ocak 2018 tarihinde şehit olduğu haberi geldi ve şehadetine 3-4 gün olduğu bildirildi. Muhammed Salih Hıcanın kızı Nezire Muhammed Salih (araştırmacı ve yazar) de babası ile birlikte tutuklandığı söyleniyor. Muhammed Salih Hoca bütün ilmi çalışmaları ve teliflerini Çin rejiminin yasal izni ve yapmasına rağmen Uygur halkının sevgi ve saygısını kazanmıştı.

Abdurehim Heyit

Sanatçı

Doğu Türkistan'ın ünlü sanatçısı, "Uygur dutar kralı" olarak anılan sanatçı Abdurehim HEYİT, Çin tarafından yasal bir gerekçesi olmadığı halde tutuklandı, ne ile suçlanıp ne ceza verildiği halen bilinmiyor.



Ünlü sanatçı Abdurehim HEYİT'in tutuklanmasının 'Babalar' ismini taşıyan bir şarkısıyla bağlantılı olduğu iddia edilmektedir. Abdurehim HEYİT Uygur çalgı su Dutar ustası, Şiir yorumlarında milli değerlere dükunmasından dolayı halkın kalbinde yer almış ve hatta Türkiye'de de milyonlarca hayranları olan ünlü bir sanatçıdır. YouTube Türkiye'de "Karşılaşınca" (Uçraşkanda) şarkısı ile milyonlarca tıklama rekoru kırmıştır. Doğu Türkistan'da Çin zulmünden nasibini almayan bir kesim kalmamıştır. Din adamları, iş adamları, yazar ,akademisyen ve sanatçılar şuan Çin'in hedefi haline gelmiştir.

Abdülkerim ABDULVELİ

(Kirem Kari) Alim

Doğu Türkistan'da büyük dini alim ve aydın olarak sevilip sayılan bir şahsiyet. 1990 yıllarında gençlerde milli şuur oluşturma hareketi başlatmış olup, Doğu Türkistan halkının kimliği ve bütün değerlerine sahip çıkma sahasındaciddi uyanış atmosferi oluşmasına vesile olmuştu.



16 Mayıs 1993 yılı tutuklayıp bölücülükle suçlanıp, 12 yıl hapis cezası verildi. Ancak , 12 yıllık ceza bitmesine rağmen hukuksuz bir şekilde sürekli hapis cezası uzatılıp günümüze kadar esir tutmaktadır. Abdülkerim ABDULVELİ Hoca ile ilgili Doğu Türkistan diasporasınca ciddi sahiplenme ve esareti bitirme yönünde bütün meşru platformlarda çalışmalar yürütülmektedir, Kerem ABDULVELİ'nin (Kirem Kari) durumu hakkında insan hakları İzleme Örgütü ve BM İNSAN HAKLARI KOMİSYONU toplantılarında raporlanmış ve müzakerelerde ele alınmıştır. 2014 de Uluslararası Af Örgütü Nisan Ayını Abdülkerim ABDULVELİ ayı olarak ilan etti.



İnsan Hakları

Doğu Türkistan, Dünya'da insan hakları ihlallerinin en yoğun yaşandığı yerlerden biridir. Çin Hükümetinin Uygur Müslümanlarına yönelik baskı politikaları her geçen gün artmakta ve dünya bu duruma seyirci kalmaktadır. Doğu Türkistan'da başta yaşam hakkına yönelik ihlaller olmak üzere, mahkûmlar üzerinden organ ticareti, gösteri ve toplanma hakkına dair ihlaller, basın ve ifade özgürlüğü alanındaki sınırlamalar, zorunlu iş göçü, **Haşar*** uygulaması, sosyal ve kültürel alanda yaşanan baskılar, kürtaj ve kısırlaştırma politikaları başlıca insan hakları problemleri olarak çözülmeyi beklemektedir.

İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den bu yana her 10 Aralık'ta küresel olarak kutlanan bir özel gündür. Ancak, günümüzde Çin, işgal altında tuttuğu Doğu Türkistan'da insanlığı Yok ediyor, bizler ise hala ihlali konuşmaktayız.

Dünyanın birçok yerinde bu ihlaller zalimler tarafından umursanmadan devam edildiği gibi Doğu Türkistan'da 21.yüzyılda insanoğlunun tahmin edemediği kadar ağır derecede temel hak ve hukuk ihlali yapıyor.

HAŞAR: Mecburi Çalıştırmadır. Doğu Türkistan'da ilk Çin istilasından beri hiç aksatılmadan uygulanan bir nevi zulümdür. İnsanlar yılda 15 günden başlayarak yeri ve zamanına göre aylarca süren ve uzak bölgelere götürülerek ücretsiz olarak zorla çalıştırılma şeklindedir. İşgalci Çin günümüzde bu sistemi daha da geliştirerek ve kapsamlı hale getirerek uygulamaktadır. Bu uygulamaya **Haşar** denilmektedir





GÜNÜMÜZDE
DOĞU TÜRKİSTAN'DAKİ
İNSANİ HAK VE HUKUK
İHLALLERİNİ ŞU
BAŞLIKLAR ALTINDA
TESPİT EDEBİLİRİZ;



- Ülke, bölge, şehirler kent ve köyler arası izinsiz seyahat ve dolaşım yasak.
- Uygur Türkçesi eğitim alanında çift dilli eğitim sistemi oyunu ile yasaklanmış durumda.
- Pasaportlar toplatılıyor, verilmiyor ve her türlü seyahat etme hakları ellerinden alınmış.
- İlegal (meşrusu zaten Yok) dini faaliyetler yasak.
- Dini içerikli kılık kıyafetlerin giyilmesi yasak.
- İfade ve düşünce yasak.
- İbadet ve semboller yasak.
- Mal mülk haklarının gaspı.
- Milli kültür ve medeniyete ait gelenlere yasak.
- Din ve inanç öğrenimi öğretimi yasak.

- Camii giriş kartı olmadan girilmesi yasak
- Ramazan aylarında çeşitli yasaklamalar ve baskılara tabi tutulmaktadır.
- Ramazanda memur, emekli, öğrenci ve 18 yaş altındakiler oruç yasak.
- İnternet ve sosyal medyanın serbest kullanımı yasak.
- 18 yaş altındakilere ebeveynin dinini öğretmesi ve teşebbüs etmesi yasak.
- Yeniden cami inşaatı yasak, var olanları yıkılıyor.
- Özgürce Hac harizasını yerine getirmek ve Umre yapmak yasak.
- Aşırı nüfus ve demografik değişim.



Ekonomik Durum

Kamu ve özel sektörlerin yatırımcıları çoğu Çin'li olup, Uygur kökenli teşebbüs faaliyetleri hem rekabet ve hem de imkânın elverişli olmamasından dolayı oldukça zor dönemdedir. Birçok şirket sahibi ve esnaf yolsuzluk gerekçesiyle mal-mülkleri müsadere edilmekte ve bazıları tutuklanarak hapse atılmışlardır. Çin'de yapılan bir istatistiğe göre 2016 yılında Çin'de 500 zenginin 12'si Doğu Türkistan'da, ancak hepsi Çinli, Uygurlar ekonomi merkezinden de uzaklaştırılıyorlar .

Yurtdışı Ticaret Seyahat Hareketlerine Yasaklar.

Ayrıca Doğu Türkistan'dan Türkiye'ye yatırım ve ticaret için gelip yerleşmekte olan Uygur İşadamları ve esnaflara yönelik de aynı sinsi taktik ile geri toplama operasyonu başlatmış durumdadır. Şu an bütün Uygur iş adamları ve esnafların ailelerine yönelik hapis, rehin baskısı uygulamakla birlikte Çin ve memleketleri ile olan ticari ve ailevi ilişkileri tamamen kesilmiş olup hatta resmi veya gayri resmi para transferinin durdurulmasının yanı sıra banka hesapları mal varlıklarına kadar el konulup dondurulmuş durumdadır. Bu durum doğu Türkistan diasporasının ekonomik omurgasını kırmış ve kırmızı alarm vermektedir. Buna yönelikte uygun bir çalışmanın yapılmasını öngörmekteyiz.

Ticari engel, yasaklama ve tutuklamalar sadece Uygur kökenli Türk vatandaşları ile sınırlı kalmadı. Urumçiden gelen güvenilir haberlere göre **çok sayıda Anadolu Türkü Türk vatandaşlarının da tutuklanıp işyerleri mühürlendiği ifade edilmektedir.** Uygur toplumunda artan Türkiye sevgisi ve merakından dolayı Türkçe konuşmak, Türk marka firmalarından giyinmek Türk gıda ürünlerini kullanmak, Türk dizilerini seyretmek ve Türk Çayı içmek gibi bir trende dönüşmüştür. **Çinliler Uygurların Türkiye sevdalığına siyasi renk vererek Türk giyim mağazalarını, Türk dizilerini Türk bayrağı basılı Tişörtleri fiilen yasaklamıştır.**



Esaretteki Türk İslam Ülkesi
DOĞU TÜRKİSTAN



Asimilasyon ve Çinlileştirme Politikası.



Uygur kızlarının Çin'e Gönderilmesi

Ayrıca Çin'in bölgemizde hassas uygulamalarından biri de Uygur kızlarının zorunlu göçe tabi tutulma politikasıdır.

Özellikle evlilik ve çalışma çağındaki Uygurlara yönelik bu zorunlu göçlerle insanlarımız Çin'in batısı ve güneyindeki çalışma bölgelerine gönderilmektedirler.



- Uygur Müslümanının Çin'lilerle evliliğe teşvik politikası.
- Uygur Müslümanlar ile Çin'lileri mecburi akrabalaştırma politikası.
- Çin'li Göçmenler için yerleşim Politikası.

Hızla Doğu Türkistan'da kalkındırma projesi adı altında kır, dök başlatılmış olup, yerli ahaliyi zorla göç ettirerek sokakların Uygurca adları Çinceye değiştirilerek milyonlarca Çinli yerleşimcileri zorla getirip yerleştirmeye başladı. Böylece Çin nüfusunun ağırlıklı olduğu Uygur demografik yapısının değiştirildiği yeni bir şehir haline aldı.



Çin hükümeti Uygur Müslümanları ile Çin'lilerin mecburi akrabalaştırma politikasını uyguluyor.

Çin'in devlet teşviği ile Han Çin'lilerin Doğu Türkistan'a akın etmesi sonucu oluşan asimilasyon politikasını uyguluyor.



Dini Baskılar

Çin Hükümeti bölgede yaşanan sorunların ideolojik temelini Türkçülük ve radikal İslamcılığa bağlamakta ve ulus kimliği ile dinî kimliği zayıflatmak için bir dizi uygulamaları sürdürmektedir. Bir örneklendirme yapacak olursak; Çin hükümeti, **“İslam’ı Çinleştirme”** ve **“Araplıktan arındırma”** projesi ile Çin’e özgü İslami yaratmaya çalışmaktadır. Uygurları Allah ile Pekin arasına sıkıştırarak birini tercih etmesini zorlamaktadır.



Çin Doğu Türkistan'da Gıda ürünlerinde "Halal" "İslami" ifadelerini içeren logo ve işaretlere yasak getirdi.

Gıda maddelerinin İslâm'a uygunluğunu belirten Helal ibaresinin yer alması yasaklanmıştır. Bunlardan sadece süt, et ve yağ gibi temel gıda ve ihtiyaç maddeleri için Çin dilinde yenilebilir anlamına gelen 'Çingcin' ibaresinin konulabileceğini, Arapça, Latince ve diğer yazılarla veya dini motifli işaret ve resimlerle Helal kelimesinin kullanılması engellenmiştir.



少数民族取名限制名称

序号	名字	含义	备注
1	穆罕默德	穆罕默德	不得使用
2	阿拉伯	阿拉伯	不得使用
3	伊斯兰	伊斯兰	不得使用
4	清真	清真	不得使用
5	穆斯林	穆斯林	不得使用
6	清真寺	清真寺	不得使用
7	伊斯兰教	伊斯兰教	不得使用
8	伊斯兰	伊斯兰	不得使用
9	伊斯兰	伊斯兰	不得使用
10	伊斯兰	伊斯兰	不得使用
11	伊斯兰	伊斯兰	不得使用
12	伊斯兰	伊斯兰	不得使用
13	伊斯兰	伊斯兰	不得使用
14	伊斯兰	伊斯兰	不得使用
15	伊斯兰	伊斯兰	不得使用
16	伊斯兰	伊斯兰	不得使用
17	伊斯兰	伊斯兰	不得使用
18	伊斯兰	伊斯兰	不得使用
19	伊斯兰	伊斯兰	不得使用
20	伊斯兰	伊斯兰	不得使用
21	伊斯兰	伊斯兰	不得使用
22	伊斯兰	伊斯兰	不得使用
23	伊斯兰	伊斯兰	不得使用
24	伊斯兰	伊斯兰	不得使用

Çinli yetkililerin Uygur bölgesindeki tüm yerleşim birimlerinde yasaklanan isimlere dair duyurular yaptığı belirtildi.

Doğu Türkistan özelinde alınan karara göre başta "Muhammed" olmak üzere İslami isimleri ve müslüman ülkelerin liderinin adları ve başkent isimlerinin kullanımı yasaklandı. Sözde "Aşırılığı" önleme amaçlı alındığı ileri sürülen karara göre, aileleri tarafından ismi değiştirilmeyen Müslüman öğrencilerin okullara girişine engel olunacak.

Cami Yıkımları

Doğu Türkistan'da son zamanlarda (2016-2017) yaklaşık 28 bin camiden 3 bin 500 caminin kamu güvenliğine aykırı olduğu iddiasıyla yıkıldığı haberleri ile çalkalandı. Doğu Türkistan'da demografik değişimi amaçlayan Çin hükümeti, camilerin harabe olduğunu öne sürerek yıkımlarını sürdürüyor.





Cami'ye girişi yasaklanalar

- 1- Kadınlar
- 2- 18 yaşın altındakiler
- 3- Devlet Memurları
- 4- Emekliler
- 5- Komunist Partisi Üyeleri



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
1- أهزابه، التفتيش، كورالو
2- أهزابه، التفتيش، كورالو
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
1833 بئنا انظر، بش، كورالو
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
1833



Doğu Türkistan'daki Müslümanlara Getirilen Yasak

İslam dinine getirilen yasaklar çerçevesinde sakallı bıyıklı erkekler, tesettürlü, peçeli, başörtülü, abaya, Pardüse veya tamamen kapalı giyinen bayanların sokaklarda yürümesi, hastane ve diğer memuriyet idarelerine girmeleri, otobüs ve taksilere binmeleri, hatta kendi evlerinde de toplanarak hatim dua ve benzeri faaliyetler için bir araya gelmeleri evde kuran başta olmak üzere dini kitap, ses ve video arşivi bulundurmamak da ciddi suç teşkil etmektedir. Bu tür insanlara sahip çıkan, teşvik eden, kuran kursu açan, onlara yardım ve yataklık eden evlerinde dini içerikli kitap ve malzeme bulunduranlar bu yasaya aykırı davrandıkları gerekçesiyle tutuklanacak, terörist kategorisinde yargılanacak, evleri ve bütün mülkleri müsadere edilecek veya evleri yıkılacaktır.

1. Dini (İslamı) teşvik etmek, yaymak ve onun reklamını yapmak
2. Dini faaliyetlere davet etmek, katılmaya teşvik ve ısrar etmek. Din adamlarına maddi yardımlarda bulunmak.
3. Evlenme (Düğün) cenaze ve miras hukuku işlerine dini karıştırmak.
4. Başka dinlerdeki (Gayri dindeki) kişiler ile ilişki kurmaktan kaçınmak ve onlarla birlikte ve beraber yaşamayı reddetmek.
5. Vatandaşları Kültürel etkinlikler ve eğlencelerden soğutmak. Devlet Televizyonları ve radyolarında yayınlanan programları (eğlence amaçlı, ahlak dışı programları) seyretmeyi ve dinlemeyi reddetmek.
6. Helal kavramını yemekten başka alanlara çekerek "Bu helal değildir " ifadesi ile insanların modern hayat tarzına müdahale etmek ve karışmak.
7. Tesettür amaçlı kıyafetleri giymek, dini simge taşıyan nesnelere (süs eşyası ile) süslenmek ve bunlara başkalarını de özendirmek.
8. Sakal ve bıyık tutmak. Çocuklara dini çağrıştıran isimler koymak ve teşvik etmek.
9. Dini nikâh kıydırmak ve nikâhtan dini hukuk yolu ile boşanmak.
10. Çocukları dini okullarda okutabilmek için çeşitli bahaneler ileri sürerek (onları) devlet okullarından kaçırmak ve bu okullarda okumalarına engel olmak. Bu yollarla Çin devletinin Eğitim sistemine muhalefet etmek.
11. Çin Halk Cumhuriyeti Devletinin kimlik, nüfus cüzdanı gibi resmi kayıtlarını almayı ret etmek. Çin parasını harcamayı ve kullanmayı kabul etmemek ve reddetmek.
12. Kamu ve şahısların mal mülkünü "Haram" olarak niteleyerek devleti ve şahısları zarara uğratmak.
13. Dini içerikli makale, kitap, Cd. video vb. materyalleri üretmek, bulundurmamak, yayınlamak, dağıtmak, satmak, saklamak, çoğaltmak, okumak ve seyretmek.
14. Devletin doğum kontrolü uygulamasına muhalefet etmek, engellemek, çıkarmak.
15. Dini hassasiyetleri ifade söz, ifade, hareket, eylem ve davranışlarda bulunmak.



Ramazanda Oruç Bozurma ve Düzenlene İçki İçme Yarışması

Her Ramazan ayı daha önceki yıllara göre daha sert ve daha vahim uygulamalar ile sıkıntılı geçmektedir. İşgal yönetimi Doğu Türkistan genelinde teravih ve toplu iftarların yanı sıra oruç yasağını da özellikle uygulamaktadır. Daha önceden memurlar, emekliler, çiftçiler, partililer ve öğrencilere uygulanan katı yasaklar şimdi toplumun geneline yayarak dayatılmaktadır.



Sokaklarda yürüyen insanları tarlada çalışan çiftçileri zorla toplayıp su içirerek oruçlarını bozdurmak, ramazan ayı hürmetini ayaklar altına alarak içki içme yarışması adı altında güpegündüz insanlara içki içirilmektedir. Ev Hanımları ve Camii imamlarını meydanlara toplayıp aşağılayıcı bir şekilde Çince müzik ile dans etmeye zorlanmaktadır.

İçki ve Sigara Satış Zorunlu

Gıda ürünleri satılan dükkân, mağaza ve marketlerde en az 5 çeşit içki ve 5 çeşit sigara konulması birde kolay gözüken ve ulaşılır bir rafta konulması yönünde bir başka genelge yayınladı. Uymayanlara parasal ceza, işyeri mühürlenmesi ve hapse kadar varan cezaların verileceği uyarısında içermektedir.

Çin’li ve Uygur Müslümanları Arasında Farklı Uygulama

Urumçi ve benzeri büyük şehirlerde bazı sembolik camiler dışında genellikle Uygurlar için Teravihler yasaklanmıştır ancak Çinli Hui (Dungan) Müslümanları bundan müstesna tutulmuştur. Uygur Müslümanları ve Çinli Müslümanlar arasında siyasi ve vatandaşlık haklar açısından fiili olarak çok fark gözetilmektedir. Çin’in iç kesimindeki Çinli Müslümanlara uygulanan sistem ve politika çok rahattır. Ancak, aynı toprakları aynı mahalleyi paylaşarak birlikte yaşadığımız bir ortamda Uygurlar ile Çinli Müslümanlara Çin tarafından uygulanan bütün uygulamalar hukuk ve kanun eşitlik ilkeleri gibi kavramdan çok uzaktadır.





Lokantaların Zorunlu Açık Tutulması

Uygurlar genelde gönüllü olarak ramazanda lokanta ve restoranları kapalı tutarlar. Ancak yeni genelge ile lokantaların mecburi açık tutulması gerektiği ve içki servisi de yapılması gerektiği aksi takdirde cezaya maruz kalacağı belirtilmiştir.

Diğer Ramazan Baskıları

Evlerin teravih kılınıp kılınmadığını kontrol etmek için sıklıkla basıldıkları bilinmektedir. Ramazandan önce bölge halkının "dindarlığının rengini hafifletmek" sloganıyla geniş çapta başlatılmış olan zorunlu dans etkinliği çerçevesinde din adamları, cami imamı ve Uygur ev hanımlarını evlerden zorla toplayıp büyük meydanlarda Çince müzikle dansa zorlamayı halen sürdürüyorlar. Uygur Müslümanlarının onurunu zedeleyen aşağılayıcı bu tür faaliyetler halen sürdürülmektedir.

Memurların kaldığı lojmanlarda sahur ışığı kontrolü, çiftçilerin tarlalarda oruçlarını bozup bozmadığı, otellerin misafirlere sahur ve iftarlarda yemek alamaması için yemek saatlerinde değişiklik, ramazan öz güvenlik tedbirleri kapsamında her evi yan komşusuna gözcülük yapma zorunluğu gibi çeşitli akıl almaz uygulamalar işlemektedir.

Aile Planlama Siyaseti: Zorunlu Kürtaj Uygulaması

Doğu Türkistandaki Uygur nüfusunu olumsuz etkileyen ve insanların temel haklarını kısıtlayan sert ve acımasız, insanlık suçu sayılacak uygulamalardan bir diğeri de zorunlu kürtaj uygulamasıdır. **Çinliler için bir, azınlıklar için iki olan çocuk sınırlamasında söz konusu sınırın üstünde hamilelik devlet tarafından tespit edilmiş ise mecburi kürtaj yaptırılmaktadır.** Zorunlu kürtaj uygulaması, hamilelik aşamasında cinsiyeti tespit edilen bebeklerin kız ise



aileler tarafından düşük yaptırılarak öldürülmelerine sebep olmakta, bu da kadın - erkek nüfus dengesinde ciddi bir bozulmaya yol açmaktadır. Yasayla izin verilenden daha fazla çocuk sahibi olan Uygurlar çocuklarının bir kısmını kayıt ettirememekte ve böylece birkaç milyon kayıtsız (kara nüfus) olarak bilinen Türkistanlı çocuk "madden var ama hukuken yok" insanlar olarak, kimlik, eğitim, sağlık, iş, seyahat gibi temel haklarını kullanmaktan uzak bir hayata mahkûm edilmektedirler.

Eğitim ve Kültürel Baskılar

Öteden beri ve Anayasa ile Özerklik Yasası'nda vurgu yapılan azınlıkların kendi dilinde eğitim yapabilme haklarını kaldırarak Çince eğitim görmek mecburiyetini getirmektedir. Uygur çocuklar, okul öncesi çift dil (Çince ile Uygurca) uygulaması ile birlikte ilkokuldan üniversiteye kadar Çince eğitime tabi tutulmaktadır. Dinî ve geleneksel yaşam tarzını modernleştirme adına hükümetin ortaya koyduğu yaşam tarzı aşılarmaya çalışmaktadır. Üniversitelerdeki Uygur öğrenciler sosyalist siyasî eğitime tabi tutulmaktadır.



Son aylarda, yurtdışında eğitim gören Uygur kökenli öğrencileri telefon ve mesaj ile tehdit etmekte, özellikle dinî ve sosyal bilimler alanında öğrenim yapan öğrencilerin geri dönmeleri için zorlamakta ve Türkiye dâhil bazı ülkelere öğrenciler geri dönüş yapmaktadır. Dönüş yapanların çoğu "siyasî eğitim" adı altında baskılara maruz kalmaktadır. Şuan bile mısırdaki yüzün üzerinde öğrenci tutuklanıp Çine gönderilmek istenmektedir ve dolayısıyla da bine yakın Uygur öğrenci Türkiye'ye sığınmış durumdadır. Çin pasaportlu bazı öğrenciler ve çalışanlar geri dönmek zorunda kalırlarken, dönerlerin bir kısmı tutuklanmaktadır. Daha önce yurtdışını görmüş ve geri dönenlerin çoğu da tutuklanmıştır. Çin hükümeti bu tür uygulamalar ile Uygurların yurtdışını görme, eğitim alma ve çalışma haklarını da elinden almaktadır.

Bu sene başından itibaren Çin, yurtdışındaki öğrenci başta olmak üzere Akreba ziyareti, ticaret, iş maksadıyla Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan Japonya, Kanada'n ve başka birçok ülkede bulunan Uygurların ailelerini gözaltına almak suretiyle telefon açarak geri dönmeleri için baskı yapmaya başlamıştır. Çerçeve de çoğunlukta öğrenciler ve işadamları Doğu Türkistan'a dönmeye yaptıkları ve havalana inenler tutuklanmış

olup bir çoğunun akıbetleri belli olmamaktadır. Bu sebepten dolayı Yüzlerce öğrenci telaşa kapılarak güvenli olduğunu düşündükleri ve gidebildiği ülkelere kaçmaya çalışıyor. Tatbiki Türkiye dışında bir ülke de yok.

Çin'in talebi üzerine operasyon başlatılan mısır güvenlik güçleri Mısır'da çeşitli üniversitelerde eğitim gören Uygur Öğrencilerden 100 aşkın öğrenciyi gözaltına alıp bir müddet havalimanında ve istihbarat merkezlerinde tuttuktan sonra Kahire'de "TUR Hapishanesine" nakletmiş durumda, alınan bilgilere göre Çin'den gelen polis ve istihbarat ekibi sorguya katılmaktadır.

Mısırdaki öğrencilere yönelik başlatılan operasyondan sonra bini aşkın öğrenci Mısır'dan Çin'e zorla geri gönderilme korkusunun yarattığı psikoloji ile Türkiye'de eğitimlerini devam ettirme ve hayatta kalma hayali ile Türkiye'ye gelmiş durumdadır. Bu durumda Türkiye'ye gelen binin üzerindeki Uygur öğrencilerinin kalacak yer(yurt) ve üniversitelere kayıt konusunda özel bir uygulamaya tabi tutulmasını ve yaşadıkları travma trajediden kaynaklanan bir çok sorunların aşılması hususunda Uygur Diyarları Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin kardeşlerine sahip çıkması gerekmektedir



Seyahat özgürlüğü hakları ihlali

- Yurt dışı seyahat
- Çin sınırları içinde seyahat
- Doğu Türkistan sınırları içinde vilayet ve şehirlerarası seyahat.
- Mahalle, kasabalar ve köyler arası serbest dolaşım.

Doğu Türkistan'da seyahat önünde de ciddi engeller bulunmaktadır. Bazen bir köyden diğerine giderken dahi yerel güvenlik kurumlarından belge almak gerekmektedir. Reşit bir insanın bile yurt dışına çıkmak için pasaport alabilmesi neredeyse imkânsızdır. Son günlerde yaşanan bir gelişmeyle ise seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasında yeni bir uygulamaya geçilmiştir. Zira daha önce kendilerine pasaport verilen kişilerin pasaportlarına devlet tarafından el konmaya başlanmıştır. Pasaport müracaatında bulunan Doğu Türkistanlılar, devlet memuru da olsalar, ancak çok büyük ücretler ve bedeller ödeyerek pasaportlarını alabilmektedirler. Oysaki bir Çinli pasaport müracaatında bulunduğunda talebi en geç 15 gün içerisinde yerine getirilmektedir.



Pasaportsuz ve kaçak bir şekilde on binlerce kilo metrelik uzun mesafeyi kat ederek çeşitli ülkeler sığınan Uygurlar



Doğu Türkistan'da artan baskılar ve katı politika nedeni ile hayatını tehlikede hisseden ve can güvenlikleri korkusu ile karşı karşıya kalan insanlarımızdan binlercesi pasaportsuz ve kaçak bir şekilde on binlerce kilo metrelik uzun mesafeyi kat ederek Türkiye'ye gelmeye çalışmaktadır.



Çin Doğu Türkistan'da Nazi Kampları Kurdu.

Doğu Türkistan genelinde yeni kurulan, sözde ıslah kampı (gerçek manada Çin Nazi Kamplarında) tutulan Müslüman Türk'lerin sayıları milyonlara varmaktadır. Başta Türk'i Cumhuriyetler olmak üzere dünya'ya yayılan Doğu Türkistan diasporası 3 milyonu aşmaktadır. Şimdiye kadar tespit edilen kesin bilgilere göre diasporadaki muhaceret hayını sürdürmekte olan gurbetçi insanların yüzde 90'ı Doğu Türkistan'daki ailelerinden hiçbir şekilde haber alamamaktadırlar.

Doğu Türkistan'ın vilayet, ilçe, kent ve kasaba olmak üzere her yerde " İslah ve Terbiye Merkezleri" adı altında tesis edilen "Çin Nazi kamplar'ında" milyonlarca Doğu Türkistan'lıyı evlerden toplayıp "İslah" olana kadar mecbu



“Çin Nazi Kamplarına” toplatılan insanlar bu şekilde kategorize edilebilir.

- Yurt dışında çocukları eğitim görenlerin ailesi
- Yurtdışında akrabaları olanların ailesi.
- Daha önce Hac ve Umre , ibadeti için Suudi Arabistan’a gitmiş olanlar.
- Türkiyeye seyahat veya ticaret maksadıyla da olsa gelmiş olanlar.
- “İki yüzlü” unsurlar ve ailesi.

Bu kategoridekiler Çin devletine başta polis olmak üzere .eşitli memuriyet dairesinde fiilen sadakatle çalışmış olup halkımız nezdinde Çin yanlısı ve hatta hain olarak dışlanmış insanlar olmalarına rağmen Çin yönetimi “ Çin yönetimine olan sadakatlarına güvenmedi ve onların sadakat ve bağlılığını, kendi halkına merhametli ve yandaş davrandılar diye suçlayarak Çin Nazi kamplarına” atıyorlar.

- Yaşam kuşamlarında dini yönleri belirgin aileler.
- İfade ve tavırlarında milli değerleri belli eden(milliyetçi görünen) kişi ve aileler.
- Türk bayrağı, Türk dizileri, Türk kültürü ve Türk siyasi şahsiyetlere özenen, evlerinde giysilerinde onları taşıyan kimseler.
- Her hangi bir sebep ve bağlantı ile veya yanlışlıkla bile olsa yurt dışından telefon kabul eden kimseler.
- Evlerinde dini kitapları bulunduran kişiler.

Çin’in bilinçli bir şekilde yaptığı bu şantaj politikası Doğu Türkistan’ı tamamen ve diasporayı da umumen elektronik ayak kelepçesi etkisi yaratarak Doğu Türkistan mücadelesini kilitlemeye çalışması Muhaceretteki Doğu Türkistan camiasını derinden muzdarip etmektedir.



Mecburi Çinli Akraba Dayatmasıyla Evlere Yabancı Çinlileri Kabul Yerleştirme Zulumu.

Doğu Türkistan halkı daha “Çin Nazi Kamplarının” yarattığı dehşet ve travmadan kendine gelememişken hepimizi sarsan ve sabrımızı taşıran “Çin’li Uygur ikiz aile” genelgesi yürürlüğe girdi.

Bu uygulama çerçevesinde Çin’in iç kesiminden Çin’lileri özellikle seçerek Doğu Türkistan’a getirip “Uygur Çin’li kardeşliği” planı kapsamında Müslüman Türk ailelere taksim ediyorlar. Bazı ailelere erkek kadın Çin’li yerleştirilmişken bazı ailelere ise sadece erkek Çin’lilerin yerleştirildiği bilinmektedir. Hatta bazı aile başı olan erkeklerin “ıslah kamplarında” tutulduğu, evlere ise Çin’li erkeklerin yerleştirilmesi toplumda ciddi kaygı ve sarsıntı etkisi yaratmıştır.

“Çin’li Uygur kardeşliğini pekiştirmek” “ bölücülüğe karşı akrabalık tesis edelim” sloganlarıyla başlatılan gayri ahlaki, gayri insani ve gayri hukuki bu uygulamalar ile Doğu Türkistan Müslümanlarının yüreğini lime lime etmektedir.

Yaklaşık 70 senedir Çin işgaliyeti rejiminin bütün mezalimlerine ve baskılarına rağmen fadakarlık ve direniş ruhu ile kendi dini, milli hüvüyetini, medeniyet ve kültürünü, örf ve adet geleneklerini olduğu gibi koruyup gelen bu

milleti içten parçalamaya karar veren Çin komünist rejimi Uygur musulmanlarının dini, milli değerlerini ve dört duvar mahremiyetini, izzet ve namusunu zedeleyecek bu uygulamayı dünyanın göz önünde çok rahat bir şekilde uygulamaktadır.

Doğu Türkistan’da bir sıkıntı olduğunda ilk akla gelen şey ise Türk dünyasıdır, ancak Türk dünyasının halklar içinde bir söylem ve özlemden ibaret boş bir hayal olduğundan Çin’i bu zulümden caydırabilecek bir ortam da fiilen mevcut değildir.

İslam alemine bakacak olursak, islam coğrafyasının bir çok yerinde savaş ve kargaşanın yanısıra rejim, ekonomik,siyasi, içtimai ve ahlaki çöküntü gibi bir çok sıkıntıları var. İslam ülkeleri içinde birlik ve beraberlik yoktur, bu nedenle en basit bir meseleyi çözme kabiliyeti ve etkileri olmayan bu ülkelerin “İslam işbirliği örgütü” “Arap Birliği” ad altında yaptıkları toplantılarında alınan boş kararlar, tesirsiz açıklamalar ve “cehalet namaları”

kesine gelememiştir .



Mücadele yolunda karşılaştığımız zorluklar

- Çinin topyekûn Uygur halkını terörist ve şiddete meyilli cahil bir topluluk olarak ilan etme çabaları.
- Diasporanın sesini kısıp hareket alanını daraltma çabaları.
- Çin Doğu Türkistan davasının gayri meşrulaştırmak için başlattığı türlü operasyonlar.
- Dünyanın çeşitli yerlerindeki iç savaş ve kargaşaları bahane ederek Uygur mültecilerinin ilgisi olmadığı halde, son zamanlarda yüz gösteren terör gruplarıyla zoraki bağlantı kurdurulup dava ve diasporamızı lekeleme gayretinde ciddi uğraşlar vermeleri ile sıkıntılı sonuçlar ortaya çıkması.
- Çoğu Müslüman ülkelerin Çin ile yakınlaşmaya gitmesi ile Doğu Türkistanlılar çok yönlü sorun ve zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Aynı zamanda diasporada mesele ile ilgilenen Doğu Türkistanlı sivil toplum kuruluşlarının da faaliyet alanlarının ciddi biçimde daraltılması yaşanmakta olup meşru zeminlerde dahi meseleyi kendi tabiatı ile anlatılması dahi güç hale gelmesi.
- Çin bütün devlet imkânlarını kullanarak özellikle Türk kamuoyu ilgisini kendi çıkarlarını lehine çevirmek için her alanda çok kapsamlı teşkilatlanma etkinlikleri arttırarak Doğu Türkistan davasını boğmaya çalışılması.
- Bilmediğimiz nedenlerle medya kuruluşlarının yeterli ilgi göstermemesi.
- Doğu Türkistan meselesine STK'larında bakış açıları konjonktürel olduğundan milyonlarca Uygur'un başta katliam olmak üzere her türlü zulüm ve baskılara maruz kalmalarına S.T.K ların seyirci kalmaları.
- Çin S.T.K yöneticilerini, Belediye Başkanları, Siyasi Parti yetkililer ve milletvekillerini Çine götürüp Çinlilere "özel" misafirlik ve ağırlama diplomasisi ile gönül alma projesini devreye sokmaları, dolayısıyla da kolay ve ucuz bir şekilde güçlü lobi oluşturmaları.
- İslam âleminin tek çatı altında etkili bir yapılaşmasının olmayışından kaynaklanan kutuplaşmaların metin meselelerini de perisori vaziyete kalmaları ve ulaştığı güç ve izni gibi boğulma tehlikesine maruz kalmış bir toplumun çığlıklarını karşılık bulamaması.

Esaretteki Türk İslam Ülkesi
DOĞU TÜRKİSTAN



DOĐU TÜRKiSTAN MAARİF VE DAYANIŐMA DERNEĐİ

Tel: 02125232877 Fax: 02125232876

e-mail: info@maarip.org

Ördek Kasap Mah. Millet Cad Gülşen Apt. No: 108 D:5
Çapa Fatih - İstanbul - Türkiye.



**DOĐU
TÜRKiSTAN**

MAARİF ve DAYANIŐMA DERNEĐİ

