

TÜRKİSTAN

Resmî malûmata göre Türkistan'da 28 milyon Türk yaşamaktadır. Türkistan'ın yüzölçümü 5 milyon 944 bin 400 km² dir.

Hür Türkistan için

İSTİKLÂLCİ GAZETE

YIL: 1 SAYI: 2 ● 15 NİSAN 1975

● YAZIŞMA ADRESİ: POSTA KUTUSU 51 AKSARAY - İSTANBUL ●

FIYATI: 5. TL.

AVRUPA'da «Türkistan'ı öğrenme Enstitüsü» kuruluyor

BAŞYAZI

Teşekkürler

Gazetemizin çıkışından bu yana bizi mektupla, telgrafla, telefonla ve şahsen tebrik edenlere teşekkür ederiz. Tahminimizin üstünde iltifat ve teşvik gördük. Bu bizim için en büyük desteklerdir.

Bazı okuyucularımız gazetemizin daha kısa aralıklarla yayınlanmasını istiyorlar. Hatta sahifelerinin artırılmasını ve dünyadaki başka olaylara da yer verilmesini arzuluyorlar. Yalnız, bugünkü maddî şartlarımız gazetemizin «üç ay» gibi uzun bir devre içinde neşrine imkân vermektedir.

Bu durum bizi de üzüyor, fakat zamanla okuyucularımızın arzu ettiği duruma geleceğimizi ümit etmekteyiz. Yayınımızı «Abone» esasına oturtmak istiyoruz. Abone sayımız fazlaştıkça yeni gelişmelerle birlikte «Aylık» olarak çıkarmak en büyük hedefimizdir.

İlk sayımızın çıkışı esnasında elimizde olmayan sebeplerle hatalar zuhur etti. Bunun üzerine bazı okuyucularımız hassasiyet gösterdiler ve serzenişte bulundular. İlk önce bize gösterdikleri yakınlığa ve uyarılarına teşekkür etmeyi bir borç telâki etmekteyiz. Teknik işlerle uğraşan arkadaşlarımız bundan böyle daha çok dikkat edeceklerdir. Yalnız bu okuyucularımızdan ricamız: Bize abone temin ederek ve sahibi veya hissedarı buldukları kuruluşların ilanlarından gazetemize de verilmesini sağlayarak destek olmalarıdır. O zaman teknik imkânlarımız ve yayım şartlarımız daha iyi olacaktır. Böylece istenilen noktaya varmış olacağız.

Okuyucularımızın dilekleri, istekleri ve destekleri bizim en kıymetli hazinemizdir. Gazetemizi aranan ve okunan gazete haline getirmek azmiyle sizlere hizmet etmek istiyoruz. Çalışmak bizden, desteklemek sizden...



«KONTİNENT» Dergisinin Almanca sayısının kapağı (Fotoğraf - OBA)

Rusya ve Doğu Avrupa Ülkelerindeki muhalefetin sesi şimdi Avrupa'da yayına başladı

Frankfurt (OBA) — Moskova'da ve Doğu Avrupa ülkelerindeki muhalefetin aktif faaliyeti şimdi Batı Avrupa'ya sıçramış durumdadır. Bilindiği gibi son zamanlarda batıya geçen Rus yazarları ve ilim adamları kendi memleketlerindeki rejimin tatbikat sahalarında insan haklarını ortadan kaldıran taraflarını ve idarecilerinin katı tutumlarını dünya kamu oyununa daha açık bir şekilde anlatmak ve batıda bulunan basın hürriyetinden faydalanmak amacıyla Londra'da Rusça olarak «KONTİNENT» isimli dergiyi çıkarmaya başladılar. Aynı dergi Almanca olarak burada yayınlandı. Dünyada büyük ilgi gören bu mecmua Avrupa'nın birçok memleketlerinde televizyonda konu olmuş ve tahminlerin üstünde satış yapmıştır. Kontinent'in İngilizce ve Fransızca nüshalarının da çıkacağı açıklanmıştır. Dergi Vladimir Maximow'nun başyazarlığı altında çıkmaktadır. Yazarlar arasında Alexander Solschenizyn, Wladimir Kornilow, Jozsef Kardinal Mindszenty, Alexander Piatigorsky, Andrej Sinjowski, Eugène Ionesco, Ludek Pachman, Carl-Gustav Ströhm, Igor Golomshtock, Sinaida Schachowskaja ve Ota Filip bulunmaktadır.

Türkistan'da Din Aleyhtarı Baskı Artıyor

MÜNİH (OBA) : Türkistanda halkın İslâmî inançlara bağlılığını bugüne kadar ne kommünizm ne de şiddetli baskılar çözememiştir. Bu gerçeği Sovyet kaynakları da kabul etmektedir. Moskova'da yayınlanmakta olan «Nauka i Relegiya» dergisinin son sayılarının birinde yayınlanan Özbekistan İlimler Akademisinin «Ateizm ve Hür Fikir Enstitüsü'nün Müdürü Usmanoğlu bir makalesinde bunu iftiraft etmekte ve bu başarısızlığı telafi etmek amacıyla ateistik

TÜRK DÜNYASI'NIN BÜYÜK KAYBI

Tanınmış edebiyatçı ve yazar Nejdî SANÇAR geçirdiği bir kalb krizi neticesinde İstanbul'da vefat etmiştir.

Türkistan İstiklâl Hareketi'nin vefalı dostu ve yılmaz savunucusu olarak tanılan Nejdî SANÇAR'ın kaybı Türkistan Türkleri arasında derin bir tecessür yaratmıştır.

Türk Dünyasına ve kederli ailesine başsağlığı dileriz.

MÜNİH(OBA) — İnanılır kaynaklardan alınan bilgiye göre Libya'dan gelen bir teklif üzerine Avrupa'da «TÜRKİSTANI ÖĞRENME ENSTİTÜSÜ» kurulacağı öğrenilmiştir.

Bu haber, Türkistan davasıyla yakından ilgilenenler arasında büyük bir memnuniyet uyandırmıştır. Bu merkezin ne zaman faaliyete geçeceği ilgililerce bildirilmemiştir. Teşebbüsün sonucu merakla beklenilmektedir.

Daha önce Avrupa'da kurulan ve dünyada büyük itibar gören «Sovyetler Birliği'ni Öğrenme Enstitüsü'nün kapatılması üzerine bu yeni teşebbüs «Tutsak Türkler» için önemli hizmetler yapacağından biran önce kurulması arzulanmaktadır. Bu «Araştırma Merkezi» nin ilmi araştırmalarıyla «Türkistan İstiklâli» meselesine ışık tutacağından ve milyonlarca insanın nasıl sömürüldüğünü dünya kamu oyunun öğrenmesine imkân sağlayacağından «Sovyetler Birliği'ndeki bağımsızlık taraftarlarınınca da müsbet karşılanacağı tahmin edilmektedir.

TUTSAK TÜRKLER

Talat HALMAN (*)

23 NİSAN'da ulusal egemenliğimizi kutluyoruz. 36 milyon Türk için mutlu bir bayram. Ama yurt dışındaki — Sovyet Rusya'daki — 20 milyon Türk, egemen değil, komünistlerin baskı yönetimi altında, ülkülerini ve ulusal benliğini yıpratmağa uğraşanların tehditleriyle karşı karşıya... Dili Türkçe, dini İslâm, özlemi Türkiye olan Sovyet Türkleri, kendi siyasal kaderlerini seçmek hakkından yoksun... Türkmenler, Özbekler, Kazaklar, Karakalpaklar, Kırgızlar, Tatarlar, Sovyet Rusya'da tutsak...

Rusya'daki Türkler, Çarlık yönetiminde ıstırap çekmişlerdi, komünist rejimi altında da ezildiler... Çarlık generallerinden Dukovskî, «İslâmiyetle Savaş»a girişip sayısız Türk'ü kırıp geçirmişti. Rusya'daki Türk kıyımının dehşetini Sovyet istatistiklerinde bulmak mümkün: 1914—1918 döneminde, Türkistan'da 1 milyon 230 bin Türk telef oldu. Stalin yönetimindeki katliâmın örneklerinden biri: 1939 sayımında Kazak nüfusun 1 milyon azaldığı anlaşıldı. Belki de bu kıyımın acı hatıraları yüzünden, İkinci Dünya Savaşında Sovyet ordusuna alınan bir buçuk milyon Türkistanlıdan 800 bin kadarı Alman ordusuna kaçtı. Almanya yenik düşünce yine Rusların eline geçen bu Türklerin büyük çoğunluğu topluca öldürüldü ya da sürgün edildi. 1944 te Kremlin, Kırım ve Kuzey Kafkasya Türklerinden bir milyon kişiyi Orta Asya'ya ve Sibirya'ya sürdü. Bu zavallı soydaşlarımız hâlâ sürgünde perişandır. Kırım Türklerinin hakını arayan General Grigorenko da 1969'danberi hapiste...

İngiliz tarihçisi Geoffrey Wheeler'in şu sözünde büyük bir gerçek payı var: «Ruslar ötedenberi Müslüman tebaaları ayaklanacak diye marazi bir korku içindedir.» Bu korku, Çarlık Rusyasında çeşitli Türk topluluklarının egemenlik amacıyla isyan hareketlerine girişmesiyle başlamış, komünist rejim kurulduktan sonra başgösteren «Basmacı» ayaklanmalarıyla perçinleşmiştir. Özellikle 1930'larda, Sovyet hükümeti kıyasıyla ezmiştir Türkleri: Tatar önderi Sultan Galiyef, marksist olduğu halde, milliyetçilik güdüyor ithamıyla 1930'da idam edildi. Kazak önderlerinden Kulumbetof 1935'te, Özbek Komünist Partisi Sekreteri Ekmel İkrâmf da 1938'de milliyetçi diye.

Sovyetlerin korkusu sadece Türk milliyetçiliğinden değil... İslâmiyeti de ezme istiyorlar, çünkü İslâmiyet — Hıristiyanlıktan çok daha fazla — insanın mânevî, maddî ve toplumsal hayatına yön veren bir dindir, komünizmin hâkimiyet kurmasını önlemektedir.

(Devamı 4. Sayfada)

(Devamı 4. Sayfada)

Şiir Köşesi

KÖREŞ

Erk için telpin! Köreş qıl! Yatmağıl geflet ile,
Qanche yatsang zulüm artur, bolğusu haling zebun..
İnayetullah ENVER
(Kaşğar - 1948)

ANAYURDUM

Anayurdum yıllar geçti, geçiyor
Bağlarında uçan bülbül görmedim
Duydum baykuş yuva kurmuş ötüyor,
Bağlarında açan sümbül görmedim.

Bir zamanlar bağlarında bülbüller
Kafes bilmez dâl dal uçar öterdi.
Ayla yıldız ışığında gönüller
Birleşirdi bülbül gül'ü öperdi

Gün doğardı bağdan, bağ güler
Dere tepe, ırmak güler, dağ güler
Nolur yine dağın taşın güleydi
Açmaz oldu sümbüllerin şen değil.

Nolur Tanrı bu zulmeti boğaydı
Mutlu hasret dağlarına taşına
Tanrım acı öksüzlerin yaşına
Yurda zulüm bize hasret çektiren
Çinle Rus'un yağdır bela başına.

İbrahim MUTLU

MERİQ HULDUZIGA

Gözel yıldız yerimizning qadirli tuğani!
Nege bizden qâcib munca uzâqlarga tuşubsan?
Söyla yıldız, haling nadir? Nacuk tâpding dunyâni?
Bizning yerda bolib turğan tubanliklar, horliqlar
Soyla yıldız saning dâhi qucağında bolurmi?

Barmi senda bizim kabi insânlar,
İkki yüzlü iş buzarlar, şaytânlar;
Ortâq qanın qanmay ickan zuluklar,
Qardaş etin yotmay yegan qâplanlar?
Bârmî senda öksüz-yoqsulning qanın,
Gurunlaşib çağir kabi ickanlar?

Abdulrauf FİTRAT

MEN va BAŞQALAR

Kulgan başqalardir, yiğlagan menman,
Oynagan başqalar, inlagan menman,
Erk ortaklarını eşitgan başqa,
Qullıq қоşuğini tinglagan menman...

Menda da qanât bâr, lekin bağlangan...
Bağ yoqdir, şâh yoqdir, qalin divar bâr;
Sözlari sadaf dek, tâvuşi nay dek,
Kuyim bâr... uni divarlar tinglar...

ÇOLPAN

Kitaplar Arasında

TÜRKİSTAN RUSYA VE ÇİN ARASINDA

BAYMIRZA HAYIT
TURKESTAN
ZWISCHEN
RUSSLAND UND CHINA



PHILO PRESS/AMSTERDAM

Dr. Baymirza HAYIT, **TURKESTAN Zwischen Russland und China (TÜRKİSTAN, Rusya ve Çin arasında)**, institut zur Erforschung der Türkischen Kultur Ankara, Abhandlungen:

37 (Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 37), 1971, basıldığı yer: Philo Press, Amsterdam - C, Singer 395, Holland. 414 sahife + metin dışı 3 resim ve 5 harita, cildli, fiyatı: 120 DM. (gazetemizin aracılığı ile temin edebilirsiniz.)

Ortaasya ve bilhassa Türkistan tarihinin dünyaca ünlü başlıca otoritelerinden biri olan Dr. Baymirza Hayit'in Türkistan hakkındaki son eseri Hollanda'da Almanca olarak yayınlanmıştır.

Sonsuz sabırla ve uzun zaman büyük emek sarfı ile Türk, Rus, Doğu ve Batı kaynaklarının orijinal nüshalarından faydalanılarak ortaya konulmuş bu ilmi eser, Timur çağından 1924 sonrasına kadarki Türkistan'ın uzak ve yakın bütün tarihini ve (Devamı 4. Sayfada)

Türkistan Davası Libya'da

1973 senesinin 02-12 Temmuz tarihleri arasında Trablusgarb'da toplanan «Dünya Müslümanları» konferansına irili ufaklı 116 devlete mensup 600 delege katılmıştır. On gün süren konferansta özellikle esir durumda bulunan müslüman milletlerin temsilcileri, içinde buldukları durumları göz yaşartıcı bir tablo içinde belgelerle dile getirmişlerdir. Toplantının son gününde 60 milyon müslümanın bulunduğu Türkistan ve diğer esir Türk ülkelerinin BAĞIMSIZLIĞI için hür milletlere çağrıda bulunulmuştur.

Konferans Libya halkı tarafından da ilgi ile karşılanmıştır.

Toplantıya TÜRKİSTAN delegesi olarak katılan Ziyaeddin Babakurban yaptığı konuşmada SSCB'ne dahil 15 Cumhuriyetten beşini Türkistan'ın meydana getirdiğini, aslında bir millet olan bu topluluğun, emperyalistler tarafından Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan namı altında beş Cumhuriyet olarak bölündüğünü, müslüman lider ve din adamlarının çeşitli işkence ve cezalara çarpıldığını belirtmiştir. Türkistan'ın doğu bölgesi ise, Çin İşgalinde bulunduğunu anlatmıştır. Bu konuşmaların metnini aşağıda yayınlıyoruz.

(11 Temmuz 1973 günü Genel Kurul'da Z. Babakurban'ın konuşması)

Sizlere kalbi hür, kendisi esir Türkistanlı müslüman kardeşlerinizden selâm getirdim. Allah'a şükürler olsun ki bütün müslüman kardeşler bir aradayız. Bunu temin eden Libya Devlet Başkanı Sayın Muammer Kaddafi'ye ve Sayın Mahmud Subhiye ve Organizasyon Komitesi azalarına ve misafirperver kardeş Libya Halkına sonsuz teşekkürü bir borç bilirim.

Biliyorsunuz ki, Sovyetler Birliği çok milletli bir federatif devlettir. Bünyesinde bir çok milletler yaşar. Bunlar arasında Çarlık Rusya'sının yıkılmasından sonra İSTİKLAL'lerini ilân etmiş olan beş müslüman ülke vardır.

1. TÜRKİSTAN
2. İDİL-URAL
3. KUZHEY KAFKASYA
4. AZERBAJCAN
5. KIRIM

Daha sonra, komünist ve ateist prensipleri esasına dayanan ve Rus emperyalizm'nin maskelenmiş bir ifadesi olan, şeklen «Komünist» esasen «emperyalist ve kolonyalist» olan RUS İHTİLALİ bu müslüman ülkelerini zor kullanarak ve aldanarak istilâ etmiştir. İstilâdan önce müslümanları aldatmak ve gözlerini boyamak için 7 Aralık 1917 de LENİN ve STALİN «Bütün Rusya ve Şark

Müslümanları»na aşağıdaki bildiriyi yayınlamışlardır:

«... Rusya müslümanları, Volga ve Kırım Tatarları, Kırgızlar, Sibirya ve Türkistan Sartları, Trans-Kafkas Türk ve Tatarları, Çeçenler ve Kafkasya Dağlıları, sizlere hatırlatırız ki Çarlar camilerinizi ve mabetlerinizi yıktırdı. Din ve millî geleneklerinizi ayaklar altında çiğnetti. Şu anda hepiniz onun kölelerinizsiniz. Bugünden itibaren ibadet yerlerinizi açmakta, din ve geleneklerinizi yaşatmakta, millî ve kültürel müesseselerinizi işletmekte serbestsiniz. Bunlar sizin hiçbir tahdide tabi tutulmayacak tabii haklarınızdır. Millî hayatınızı kendi anlayış ve arzularınıza göre tanzim ediniz. Biz sancağımızın üzerinde dünyanın bütün mahkûm unsurlarına «hürriyet» taşıyoruz»

Evet, bu aldatıcı sözler propagandaya ve kitap sayfalarında kalmaya mahkûm edilmiştir.

1917 ithilalinden sonra 1927 yılına kadar müslümanlar üzerine kitlevi bir baskı yapılmadı. 1927-1928 de İslâm üleması na karşı tenkil hareketlerine başlandı. Kısaca bu rejim ilk önce halkın malını gasbetmiştir. Ülemasını katletmiştir. Bilahire ibadethanelerini ortadan kaldırmıştır. Medreselerini imha etmiştir. Akınlarda kalmaması için bir tek misâl vereceğim. 1929-1939 yılları arasında: TÜRKİSTAN'da 14 bin, İDİL-URAL'da: 7 bin, ŞİMALİ KAFKASYA'da: 4 bin, KIRIM'da: Bin camii şerif kapatılmış ve yıktırılmıştır. Bunların yanı sıra bütün şeyhler, imanlar, hocalar gibi din işleri ile vazifeli zevata eziyet edilmiştir. Kimi öldürülmüştür, kimi de uzak esir kamplarına sürülmüştür. Bugüne kadar altı milyon müslüman katledilmiştir. Mevcut mukaddes yerler, dini ziyaretgahlar müsadere edilmiştir. Medeniyet ve insanlık dışı usullerle kirletilmiştir.

Daha başlangıçtan itibaren teist prensipleri esasına dayanan yasak edilmiştir. İslâmî vecibelerin NAMAZ, ORUÇ, ZEKAT ve DİNİ BAYRAMLARIN tatbiki tehlikelerle dolu bir cesaret meselesi haline gelmiştir. Nihayet tecavüz sırası müslümanların öteden beri kullandıkları «İslâm yazısına» gelmiştir. Arap harfleri atılarak, yerine önce «Latin harfleri» sonra da İkinci Dünya Savaşının arefesinde «Rus alfabesi» yani «KİRİL ALFABESİ» konmuştur. Bugün bu korkunç rejim, bütün şiddetini muhafaza etmektedir.

Aziz kardeşlerim,

Komünist emperyalistler iki türlü İslâm siyasetini gütmektedir. Birincisinden yukarıda kısaca bahsettim. İkincisi ise, dışarıya karşı olan İslâm siyaseti. Komünistler siyasetlerini i-

kinici Dünya harbinden sonra motodik bir şekle sokmuştur. Ona göre elemanlar yetiştirmişlerdir. Bu elemanlar rejimi ve geçmiş çok iyi maskeleyen tedirler. Bu metodlarla yeni «İSTİKLAL» lerine kavuşmuş olan ASYA - AFRİKA ülkelerinin gözlerini boyamaktadırlar. Biliyorsunuz 1955 yılında BANGUNG'da uyanık ASYA-AFRİKA devlet adamları, bu maskeleri kısmen indirmişlerdir. Aradan uzun yıllar geçti. Dünyada yeni hadiseler meydana geldi. TAŞKENT şehri adeta bir müze ve aldatma merkezi haline getirildi.

Asyalı ve Afrikalı kardeşlerim,

Biz aldandık siz aldanmıyorsunuz. Biz mahvolduk siz olmanız. Biz aldatıldık siz aldanmıyorsunuz. Biz esarete düştük siz düşmeyiniz. Biz İSTİKLALİMİZİ kaybettik siz kaybetmeyiniz. Hür ve kardeş LIBYA topraklarından sesleniyorum!

Ey, Müslüman kardeşlerim! Bizlerde sizin gibi İSTİKLAL istiyoruz. Topraklarımızda MİL Lİ BAYRAĞIMIZIN dalgalanmasını istiyoruz. Aranıza HÜR ve BAĞIMSIZ DEVLET olarak katılmak istiyoruz. Davamıza kulak verin. Yediden yetmiş kadar her müslümandan bu ilgiyi bekliyoruz.

Bütün müslüman devlet reislerinden bizi bu hususta manen desteklemelerini talep ediyoruz. Hiçbir zulüm ebedi değildir. Allah'ın izni ile mutlu günler doğacaktır!...

Tripoli 11.07.1973

Ziyaeddin BABAKURBAN
Türkistan Delegesi

(08. Temmuz. 1973 günü Azın lıklar Komitesine Z. Babakurban'ın sunduğu rapor)

Azınlklar Komitesi Başkanlığına;

Bugün S.S.C.B. ne dahil olan 15 cumhuriyetten beşini Türkistan teşkil etmektedir. (Bu cumhuriyetler Özbekistan, Kazakistan, Kırgıztan, Türkmenistan ve Tacikistan'dır.) Aslında ise bunlar bir millettir. Geçmişte bir devlet olarak yaşamışlardır. Bugün ise emperyalist istilâcılar suni olarak bölmüşler ve her kabileden birer devlet yaratmışlardır. Bu duruma halk hiç bir zaman rıza göstermemiştir.

Türkistan'dan başka S.S.C.B. de müslüman cumhuriyetler şunlardır:

1. Azerbeycan
2. Şimali Kafkasya
3. İdil-Ural
4. Kırım

Kırım müslümanları, 1944 senesinde genoside uğrayarak top tan Sibirya'ya sürülmüşlerdir. Kırım Cumhuriyeti feshedilerek, Moskova'nın bir kararıyla Ukrayna Cumhuriyeti'ne ilhak edilmiştir.

(Devamı 4. Sayfada)

Okuyuculardan
Mektup

«Hür Türkistan» nam bilan Türk tilinde çiqarılğan gazetenin birinci sanini korib va uning sahifalaridagi maqalalarni, habarlarni oqib, çuda mamnun boldim. Rus va Çin asarati astidagi mamlakatimizning müstamlaka vaziyatini dostlarimizga anglatışga hizmet etuvcu bu gazetenin uzaq yaşı va muvaffaqiyatli işlaşi ucun tilakdaşligimni bildiraman.

AZADLIK Radiosidagi Türkistan - 1 Başqarmasının Başmuharriri Veli ZUNNUN

Sovyetler Birliğinde Rus olmayan milletlerin siyasi teşekülü «Paris Blok» unda «Dil-Ural Milli Merkezinin» Temsilcisi ve o teşekkülün şekreteri sıfatıyla «Hür Türkistan İçin İstiklâlcî Gazete» adlı gazetenin çıkmasına kıvanç duydum. Gazetenin yazı ailesine başarılar ve Türkistanla birlikte «Paris Blok»unda üye olan diğer milletlerin bağımsızlığa ve özgürlüğe kavuşmasını içten dilerim. Saygı ve selâmlarımla.

Ali AKIŞ
Hizmet etmiye çalışan, bunu yaptığı işle ispatlayan takdir edilmelidir. Gazete, Türkistan davası için bir hizmettir. Çıkarınları bir tebrik ederim.

Hasan ORALTAY
«Türkistan» adıyla yeni bir gazetenin neşredilmesi gözümüze «nur» olarak belirdi. Bilhassa, bu gazetenin unvanının «Hür Türkistan için İstiklâlcî Gazete» diye adlandırılması ma neviyatımız için huzur vericidir. Ümit edelim ki bu gazete aynı mutlu geleceğe ulaşsın.

Settar MAKBUÇOBAN
Uzun zamandır arzuladığımız bir yayın organına kavuşmuş bulunmaktayız. «Hür Türkistan İçin İstiklâlcî Gazete» adı ile davamızı duyuran bu gazetenin çıkışı, biz Adana'da yaşayan Türkistanlıları son derece memnun etmiştir. Yayın hayatını Hür Türkistan'da da devam ettirmesini yüreğinden diler, başarısının sonsuz olmasını arzularız.

Adana'daki Türkistanlılar adına
Abdülhamit KOÇAR

İSTANBUL'DA
TÜRKİSTANLILARIN
BÜYÜK BAŞARISI

İstanbul (OBA) : Türkistanlılar tarafından İstanbul'da kurulan kuruluşların en büyüğü sayılan «ATLAS ŞİRKETİ» son zamanlarda faaliyetini genişletmiştir. Bu çalışmalarını yurt dışına sıçramış ve Batı Almanya'da şube açmaya muvaffak olmuştur. Şirketin Türkiye'den yaptığı ihracat kapasitesi de günden güne büyük rakamlara ulaşmaktadır. Şirket mensuplarının verdiği bilgiye göre en kısa zamanda şirketin ortak sayısını artırmak ve «Anonim Şirket» haline getirmek üzere oldukları anlaşılmıştır.

Türkistan davası Libya'da

(Baştarafı 3. Sayfada)
Türkistan'ın doğu kısmı Çin işgalinde olup, oraya da eyalet anlamında «Sinkiang» denilmektedir. Orası da «Doğu Türkistan»dır. Asya-Afrika'da istiklalci ve hürriyetçi kisvesinde kesif bir faaliyet gösteren, Moskova ve Pekin emperyalistleri, kendi zulümlerini gizlemekte ve istiklâl isteyen müslümanları imha etmektedirler. Bugüne kadar istiklâl isteyen bu ülkeler, altı milyon şehit vermişlerdir. Emperyalistler, Asya-Afrika ülkelerine bizim kukla cumhuriyetlerimizi misal olarak göstermektedirler. Allah'ı inkâr eden

«Ateist» bir rejim nasıl örnek olabilir? Yeni istiklâllerine kavuşmuş olan Asya-Afrika ülkelerinin bizim durumumuza düşmemeleri en büyük temennimizdir. Orta-Doğu'da, Afrika'da, Güney Asya'da müslüman ismi taşıyan, hakikatte ise «Ateist» olan Sovyet diplomatlarının aldatıcı faaliyetleri mevcuttur. Hatta bunlar kendi memleketlerindeki durumu yanlış aksettirmektedirler. Şu bir hakikat ki altmış milyonluk bir müslüman kitlesinin meselesine sahip çıkan ve eğilen bir müslüman devleti yoktur. Temenni ederiz ki Bulgaristan müslümanlarına

sahip çıkan kardeş Libya'nın, S.S.C.B.de, Kızıl Çin'de istiklâl isteyen biz müslümanlarla manen ilgilenmesini talep ediyoruz. Bu konuda başta Libya olmak üzere bütün müslüman ülkelerinin ilgilenmesi için, kurulmaya bir karar itirazına komitenizce hazırlanacak raporda yer verilmesini istiyoruz.

Tripoli 08.07.1973
Ziyaeddin Babakurban
Türkistan Delegesi

KİTAPLAR
ARASINDA

(Baştarafı 3. Sayfada)
en hayati meselelerini XII. bölümde sunmaktadır.

Bugün Sovyetler'in Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan diye beş parça, paramparça yaptıkları ve Kızıl Çinlilerin de Doğu bölümünü Sin-Kiang adı ile çinileştirip sömürdükleri bütününü ile Türk'ün ve Türk Tarihi'nin doğum yeri, Türk'ün anayurdu Türkistan'ın böylesine ciddi, ilmi, tahrif edilmeden tarafsız yazılmış bir tarihi gösterilemez dersek, gerçeği ifade etmiş oluruz.

Ayrıca bu eserin sonunda 24 sahife hâlinde 400'den fazla yazın 700 kadar çeşitli dillerde yayınlanmış kitap ve araştırmaları kaynak olarak verilmektedir. Son 34 sahifede yer alan kişi (17), coğrafya (8), kavimler ve sülâleler (3) ve savaş, kuruluş, enstitü, gazete, örgüt, kültür ve politika cereyanları adları (6) indeksi ile 3 resim ve 5 harita, eserin ilmi değerini büsbütün arttırmaktadır.

ÖZÜR

Sayın okuyucularımız
Gazetemizin ilk sayısı bütün ihtimamlarımıza rağmen dizgi hataları ile çıkmıştır. Üzüntülerimizi belirtir ve sizlerden özür dileriz.

TASHİHLER
Sayın Dr. Naim Öktem'in yazısının dip notlarından (5) ve (6) numaralıları çıkmamıştır.
(5) : Etraflı tafsilât «Yakın Tarihimiz» Dergisi, 3 Mayıs 1962, Cilt I, Sayı 10.
(56) : Kalpaklık ve mantoluk astragan derisi.
olacaktır. Ayrıca Sayın Dr. Öktem'in ve Sayın Prof. Dr. Yarkın'ın yazılarının başlıklarında baskı hatası olmuştur.

Yazı İşleri Müdürlüğü



ATLAS

Her Türü Deri
Mamülleri
İmalât ve İhracat
Merkezi
Çarşıkapı Sepetçi Han
İSTANBUL

İKİNCİ TÜRK YAYIN
KONGRESİ ÇALIŞMALARINI
BAŞARI İLE BİTİRDİ

Ankara (OBA) : Ankara'da açılan ve çalışmalarını başarı ile bitiren «İkinci Türk Yayın Kongresi» Dış Türkleri ilgilendiren ve önemli sayılan bir konuyu karar altına almıştır. Kongre üyesi Prof. Dr. Muammer Kemal Özergin «Dış Türkler» in yayın sahasındaki güçlüklerini ve Türk Kültürü'nün umumi meselelerini dile getirmiştir. Bu arada «Halk, Kültür ve Devlet Yayınları Komisyonu»nda görev alan Prof. Dr. Muammer K. Özergin aşağıda belirttiğimiz teklifi yapmış ve kongrece kabul edilmiştir.

Komisyon Başkanlığına
Yayın işinin aynı zamanda bir kültürün ayakta tutulması vazifesini gördüğü ortadadır. Bunun içindir ki, Fransa'da basılan eserler Kanada ve Afrika'da, Almanya'da çıkanlar İsveç ve Avusturya'da, hele İngiliz diliyle olanlar bütün dünya da dağıtılmaktadır. Medeni milletlerde durum böyle iken, Türkiyemiz sınırları dışında bulunan Türk toplulukları, çok kez kendi anadilleriyle yayın yapmama veya temin etmede büyük zorluk ve güçlüklerle karşı karşıyadır.

Bu gerekçeyle Kültür Bakanlığı'mızın basım ve yayım imkânı bulamayan Türk topluluklarını dikkate alarak, gerekli teşebbüs ve hazırlıkları yapmasını, onlar için basım işini ele almasını, kitap ve dergi temin etmesini teklif ederim.

26.1.1973

Prof. Dr. M. Kemal Özergin

Türkistan için
İSTİKLÂLCİ GAZETE

(*) Türkiye Cumhuriyeti Eski Kültür Bakanı

DİN ALEYHTARI

(Baştarafı 1. Sayfada)
ların bir netice vermediğini, halâ Türkistan'da İslâmî ruhun dimdik ayakta durduğundan şikayet etmektedir. Halkın ise şiddetli baskılar altında dahi dini ve milli geleneklerini muhafaza etmek için direndiğini anlatmaktadır. 1972 senesinden beri vilayetlere, kazalara ve köylere yeniden propagandacı yetiştirilerek tayin edildiğini ilâve etmektedir. Özbekistan Kommünist Partisi bu maksatta 6 vilayette yeniden «ateistik kursları» açmıştır. Fakat, halk tarafından ilgi görmemiştir.

Neticede Türkistan'da ailelerin temel dayanaklarının başında dini inançların gelmekte olduğu ortaya çıkmaktadır. Onun için Moskova Türkistan'da «İslâm aleyhtarı» baskıyı artırmak üzere yeniden hazırlanmaktadır.

BİR MÜCAHİTİMİZ

(Baştarafı 2. Sayfada)
ve cemiyetleri idare ederdi. Cemiyetçilik ruhuna işlemiştir. Dr. Salih Bey yaşadığımız çağda nedense gittikçe azalan vatanı için kendi nefesinden seve seve içtenlikle fedakârlık edebilen yüksek yaratılıştaki olan kişilerin son kalmırlarından biri olduğu içindir ki onun yeri kolay kolay doldurulamayacaktır.

Bütün ömrünü vatanı, milleti için daha geniş manada Türk Dünyası'nın kurtuluşu uğruna ömrünü vakfetmiş olan Doktor Salih ERKİNKOL bu samimi hizmetlerini «TÜR KİSTAN TARİHİ» elbette yazacaktır.

Biz Türkistanlılar onun ardından göz yaşları dökerken ona Allah'tan rahmet niyaz ederiz.

BANARLI - FINDIKOĞLU - CAFEROĞLU - ASYA
VEFAT ETTİLER

Türkistan davasının vefakâr dostları olan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu, Edebiyatçı Nihat Sami Banarlı ve Şair Arif Nihat Asya'nın vefatları bütün Türkistanlılar arasında üzüntü yaratmıştır.

Gazetemiz ve Türkistanlılar adına Türk Milletine, ailelerine, dostlarına başsağlığı, merhumlara da Allah'tan rahmet ve mağfiret dileriz.