



III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR DOĞU KARDEŞLİK BULUŞMASI TÜRKİSTAN



MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ

MAARİP

19 Haziran

 **DOĞU
TÜRKİSTAN**
MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ

 **İNSANI
YARDIM VAKFI**
THE FOUNDATION FOR
HUMAN RIGHTS AND
FREEDOMS AND
HUMANITARIAN RELIEF

Siyasal Vakfı
LÜSİYASAL BÜĞERFAKÜTESMEZANARVE MENKURAN VAKFI

 **SDP**





 **insan ve
medeniyet
hareketi**

III. DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

Adres: Ördek Kasap Mah. Millet Cad Gülşen Apt. No: 108 D:5

Çapa Fatih / İstanbul / Türkiye.

Telefon: +90-212-523 28 77 Faks: +90-212-523 28 76

Web site: www.maarip.org E-Posta: info@maarip.org

www.istiqlaltv.com

III. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması

İstanbul'da faaliyet gösteren Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği, her sene muhacereteki Doğu Türkistanlılar arasında kardeşlik ve dayanışma bilinci oluşturmak amacıyla, uluslararası çapta kamp tertip etmektedir. Doğu Türkistan asıllı akademisyen, düşünür, kanaat önderleri ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen bu kamp faaliyetine Doğu Türkistan davasına gönül veren kişi ve kurumlar da iştirak etmektedir. Bu seneki buluşmaya TGTV, İDSB, İHH, Siyasal Vakfı, SDP ve İnsan ve Medeniyet Hareketi gibi sivil toplum kuruluşları destek vermiştir. Bu buluşmaya başta Türkiye olmak üzere, Almanya, Hollanda, İsveç, İsviçre, Norveç, Finlandiya, Kanada, Suudi Arabistan, Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelerden 115 temsilci iştirak etmiştir.

Bu seneki kampın ana konusu "Dayanışma" olmuştur. 19 Haziran 2011 Pazar günü Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde açılışı yapılmıştır. Bu açılışa başta hemşerilerimiz olmak üzere 900 civarında katılımcı iştirak etmiştir. Açılış yerinde Uygur kültür sergisi, Resim sergisi ve derneğimiz tarafından neşredilen kültür kitap serileri tanıtımı ve dağıtımı yapılmıştır. Gelen tüm katılımcılara Uygur pilavı ikram edilmiştir. Aynı zamanda bu açılış başta TRT Türk kanalı olmak üzere birkaç ulusal TV kanalları ve gazeteler tarafından takip edilmiş, TRT Türkü'n "Dünyamız Detay" programının başlıca konusu olmuştur.

19 — 27 Haziran 2011 tarihleri arasında III. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik buluşması kampı düzenlenmiştir. 19 Haziran 2011 Pazar günü Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde açılışı yapıldıktan sonra, kamp yeri olan Bolu Sünnet Gölü'ne doğru iki büyük otobüs ve hususi arabayla yola çıkılmış, akşam saat 21.00 civarında kamp yerine ulaşılmıştır.

Bir hafta devam eden bu "kardeşlik kampı", tam bir kardeşlik ve tecrübelerin aktarıldığı bir kamp olmuştur. Bu kampa Türkiye ve yurt dışından akademisyen hocalar, kanaat önderleri ve sivil toplum temsilcileri iştirak etmiştir.

III. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması. İstanbul Bolu 2011

2000 yılı aşkın bir tarihî geçmişi olan Türkistan coğrafyası, 12 asırdır İslam kültürüyle yoğrulmuş kadim bir medeniyet merkezidir. Kuzeyden güneye, doğudan batıya Hunlarla başlayıp Tabgaçların, Göktürklerin, Uygurların, Karahanlıların, Gaznelilerin, Harzemşah ve Selçukluların asırlar boyunca kök saldıkları, karış karış iz bıraktıkları Türkistan yurdu; Ahmet Yesevi'ye, Şah-ı Nakşibendi'ye, İmam-ı Buhari'ye, Tirmizi'ye, İbn-i Sina'ya, Farabi'ye, el-Biruni'ye, Harezmi'ye, Uluğ Bey'e ve daha yüzlerce ilim, irfan ve gönül sultanına; Yusuf Has Hacib'e, Kaşgarlı Mahmut'a, Abdülkerim Satuk Buğra Han'a ev sahipliği yapan bereketli topraklardır.

İsmi hep güzelliklerle anılan tarihi Türkistan toprakları, son iki buçuk asırlık süreçte işgallerin, akıl/mantık ötesi saldırı ve katliamların, emsalsiz baskı süreçlerinin odağı olmuştur. Uygur, Özbek, Kazak, Kırgız, Tacik ve Türkmen'iyile tek bir parça olan kadim Türkistan toprakları, Rus Çarlığı ve Çin Mançu İmparatorluğu'nun işgalleriyle bölünüp parçalanmıştır.

18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Çin istilaları ile karşılaşan Doğu Türkistan ise hâlen işgal altında inlemektedir. Son olarak 1949 yılında bölgeyi kendi topraklarına dâhil ettiğini ilan eden Çin, 62 senedir Doğu Türkistan'daki yasa dışı varlığını devam ettirmektedir.

Çin'in Doğu Türkistan'daki işgal yönetimi, milyonlarca masum insanın katli, yüz binlercesinin esareti ile sonuçlanmıştır. Çin işgali, bölgenin tarihî ve kültürel kodlarını asimile etmekte, bölge halkının temel hak ve özgürlüklerini kısıtlamaktadır. Kendi vatanlarında etnik ve dinî ayrımcılığa, sistematik asimilasyon politikasına maruz kalan milyonlarca Doğu Türkistanlı, kendilerini göç yollarında bulmaktadır. Bir zamanlar dünyayı aydınlatan Doğu Türkistan şehir ve kasabaları adeta nefes almanın bile yasak olduğu etnik, dinî, ekonomik ve toplumsal baskıların artarak hayatın giderek daha da çekilmez hâle getirildiği beldelere dönüştürülmüştür. Toplumun hayat damarı olan âlimler, düşünür, entelektüel ve akademisyenler, toplumda etkisizleştirilmekte ya da yok edilmektedir.

Doğu Türkistanlılar kendi yurdunda ciddi bir yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakılmışken, yurt dışındaki muhacir Doğu Türkistanlılar da suni olaylarla kendi aralarında birliği sağlamada ve varlığını sürdürmede ciddi sorunlar yaşamaktadır. Bu bağlamda, Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Doğu Türkistan halkının kendi aralarındaki ayrımcılığı, bölünmeyi, cehaleti ve komünizmin Halkımıza miras olarak bıraktığı toplumsal kötü alışkanlıkların tesirini giderme ve aralarındaki birliğin pekiştirmesine, kardeşlik ve dayanışma ruhunun arttırılmasında somut bir katkıda bulunulması amacı ile 3 senedir sürekli olarak Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması Kampı düzenlenmektedir.

Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısndırdı ve siz O'nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındaiken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar. « (Al-i İmran Suresi, 103)

Aynı zamanda bu geleneksel hale gelen Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşmaları ve akabinde devam edilen Kamp Faaliyetlerinde, yaşadığımız Bölgelerde kendilerini fiili tecrübe, ilim ve çeşitlilik alanlarında ustalığını ispat etmiş şahsiyetler ve cemiyetlerin önderlerinden istifade ederek Doğu Tür-

kistan halkının kendi problemlerini kendi aralarında sağlıklı bir zeminde müzakere ve istişare edebilme kabiliyetini geliştirmesi için Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden Doğu Türkistan asıllı akademisyen, düşünür ve kanaat önderleri, sivil toplum temsilcileri ve Doğu Türkistan mücadelesine gönül veren kişi ve kurumların katılımıyla, Vatan içi ve dışındaki Doğu Türkistanlıların hali hazırda maruz kaldığı güncel vaziyeti ve geleceğini tartışmak, 35 Milyon Müslüman Doğu Halkının arzu ve istekleri doğrultusunda bir çözüme ulaşmak, Bölge halklarının günümüzde maruz kaldığı hukuksuz dini ve milli asimile uygulamalarına karşı alınacak önlemleri belirlemek, Muhaceretteki Doğu Türkistanlıların kimlik bilincini geliştirmek ve korumak için öncelikleri belirlemek, Doğu Türkistan'ın dini, milli ve kültürel kimliğinin muhafaza edilmesi için somut adımlar atmak, ve ileride yapacağımız bütün çalışmalarımızda Dayanışma konusunda ortak noktayı tespit ederek çözüm üretmek bu Kardeşlik ve Dayanışma Hareketinin öncelik amaçlarından biridir.

«Şüphesiz Allah, Kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çaba harcayanları sever.» (Saf Suresi, 4)

Ayrıca bu seneki III. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması Kampı çalıştayında ele alınıp istişare ve müzakere edilecek esas ana konular dan:

- 1.Eğitim ve insan yetiştirmede gerçekleşmesi mümkün olan geniş ve kapsayıcı bir eğitim öğretisi ve insan yetiştirme projesinin tartışılması ve bu konuda ana dil ve kültür derslerinde tevhidi tedrisat tarzında bir sistemi yürütebilecek bir idarenin düşünülmesi.
2. Davet ve Tebliğ kapsamında Doğu Türkistan'ın Sultan Satuk Buğrahan'dan ta günümüze kadar Bin 200 senedir geçmiş ecdadımızın ve yakın tarihimizde yaşamış olan Abdulkadir Damollam ve Abdulhakimhan Mahdum gibi büyük fedakâr âlimlerimizin imar ettiği manevi değerler ve doğru çizgiyi takip ederek mezhep, itikadı ihtilaf ve fitne tohumlarının halkımız arasına sokulmasını engellemek ve günümüzde memleketimizde Çin istihbaratı ve bilinmeyen bazı güçlerin planlı ve sinsi bir şekilde destekleyip dini konularda gençlerimizin arasında yaygınlaştırılan sapkın ve azgın düşünceler konusunda Doğu Türkistan halkını bilinçlendirmek ve doğru olan kuran ve sünnet yolunu izah etmek için bir mekanizma oluşturmak.
3. Medya-Tanıtım Tahkik ve Araştırma alanında da her ülke ve bölgede bulunan insani güç, Bilgi ve Teknoloji, kabiliyet ve maddi imkânların ortak istifade edilmesi için tek merkezli bir şema oluşturmak.
- 4.Camiamızda iyi ve güçlü iş adamlarının sayısını arttırılması için ortak bir iş adamlarını destekleme fonu veya benzeri iktisadi dayanışmayı esas alan yapıların oluşturulması ile birlikte genel olarak iktisadi yükselişi hedefleyen uzun vadeli somut planlar ve ortak stratejinin yola koyulması olacaktır. Bugünkü bu mübarek buluşmanın ardında yapacağımız bir haftalık kamp faaliyeti içerisinde yapacağımız müzakere ve istişarelerin Allah tan niyaz ediyorum ki bu gayretimiz ve samimiyetimiz neticesinde Milletimiz için kalıcı ve faydalı Hizmet ve eserler üretilsin. Bunun için hepinizin dua ve desteklerini temenni ederek konuşmamı bitiriyorum. Hepinize tekrar saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Hidayet OĞUZHAN

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği

Doğu Türkistan Paneli



III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

3- نۆۋەتلىك دۇنيا شەرقىي تۈركىستانلىقلار قېرىنداشلىقى ئۇچرىشىشى



**DOĞU
TÜRKİSTAN**
MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ



3rd World East Turkistan Brotherhood Meeting
الملتقى الأخوي العالمي الثالث ل أبناء تركستان الشرقية



III. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması, dünyanın farklı bölgelerinden Doğu Türkistan anlı akademisyen, düşünür ve kanaat önderleri, STK temsilcileri ve Doğu Türkistan mücahedesine gönül veren kişi ve kurumların katılımıyla gerçekleştirilecektir. Doğu Türkistan içi ve dışındaki Doğu Türkistanlıların halihazırda maruz kaldığı güncel durumu ve geleceğini tartışmak, 35 Milyon Müslüman Doğu Türkistan halkının arzu ve istekleri doğrultusunda hak ve adaletten yana bir çözüm aramak, kendi aramızdaki birlik ve dayanışma ruhuna kök salmak amacıyla düzenlediğimiz bu Kardeşlik Buluşmasını katılıpın açılış merasiminde siz değerli konuklarımızı aramızda görmekten şeref duyuyoruz.

Ayrıca, açılış programından hemen sonra Derneğimiz tarafından hemşerilerimizin okul öncesi çocuklarına yönelik yürütülen Anadol'da Eğitim ve Kültürel Faaliyetler çerçevesinde düzenleyeceğimiz ödül törenine tezviratınız da bizi onurlandıracaktır.

Yer: Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, Semiha Şakir Caddesi
Adliye Meydanı / Zeytinburnu / İSTANBUL
Tel: 0212-5232877 / Fax: 0212-5232876
Web: www.maarif.org.tr / mail: info@maarif.org.tr / www.khalefah.com

III. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması Açılış Programı



Misafirler Kayıt Yaptırırken



İstiklal Marşı Okunurken

III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

DOĞU
TÜRKİSTAN
MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ



Doğu Türkistanlı Çocuklar Kur'an Kerim Okurken



III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

DOĞU
TÜRKİSTAN
MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ

III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI



AUSTRALIA


Sn: Hidayet OĞUZHAN Açılış Konuşması Yaparken



3. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

DOĞU
TÜRKİSTAN
MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ

TEBRİKLER

 ANKARA-ANKARA TELG.MÜD. FAKS (İHT) TG00013516420 17/06/2011 20:35

BGS

19/06/2011 10:00

SAYIN HİDAYET OĞUZHAN


DOĞU TÜRKİSTAN MAARİF VE DAYANIŞMA
DERNEĞİ BAŞKANI ZEYTİNBURNU KÜLTÜR
VE SANAT MERKEZİ SEMİHA ŞAKİR CAD
ALİYE MEYDANI ZEYTİNBURNU

ZEYTİNBURNU / İSTANBUL-AVR

340

3.DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASINA NAZİK DAVETİNİZ
İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM BİRLİĞİMİZİN VE BERABERLİĞİMİZİN NİŞANESİ OLAN BU
KARDEŞLİK DOSTLUK VE SEVGİ BULUŞMASININ HAZIRLANMASINDA EMERİ
GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM PROGRAMIN COŞKUYLA GERÇEKLEŞMESİ
TEMENNİSİYLE MUTLULUK VE HUZUR GETİRMESİNİ DİLİYOR SİZLERİ VE KIYMETLİ
MİSAFİRLERİ SEVGİYLE SELAMLİYORUM

RECEP TAYYIP ERDOĞAN
BAŞBAKAN

 ANKARA-ANKARA TELG.MÜD. FAKS (İHT) TG00013463221 17/06/2011 10:25

BGS

19/06/2011 10:00

SN DOĞU TÜRKİSTAN MAARİF VE
DERNEĞİ YÖNETİMİ
ZEYTİNBURNU KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ

ZEYTİNBURNU / İSTANBUL-AVR

YOGUN PROGRAMIM NEDENİYLE KATILAMADIĞIM 3.DÜNYA DOĞU
TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI NA NAZİK DAVETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR
EDERİM PROGRAMINIZIN İYİ GEÇMESİNİ DİLER TEBRİK EDERİM BU VESİLE İLE
SİZE VE DEĞERLİ MİSAFİRLERİNİZE SELAM VE SEVGİLERİMİ SUNARIM.

BÜLENT ARBIÇ
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKANLIK Y RD.

 ANKARA-ANKARA TELG.MÜD. WEB. FONU (İHT) TG00013336527 13/06/2011 14:29

BGS

19/06/2011 10:00

SAYIN HİDAYET OĞUZHAN - DOĞU

ZEYTİNBURNU KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
SEMİHA ŞAKİR CAD. ADLİYE MEYDANI
ZEYTİNBURNU / İST

ZEYTİNBURNU / İSTANBUL-AVR

Sayın Hidayet OĞUZHAN;

Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Yoğun programım nedeniyle 3. Dünya Doğu
Türkistanlilar Kardeşlik Buluşmasına katılmayacağımı özürle ile bildirir, şansınızdatum
davetilere selamlarımı sunarım.

EGEMEN BAĞIŞ DEVLET BAKANLIĞI VE
BAŞBAKANLIK MERKEZİ DİNA BAKANLIKLAR

III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

**DOĞU
TÜRKİSTAN**
MAARİF VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

ANKARA-ANKARA TELG.MÜD. FAKS (İHT) TG00013387361 15/06/2011 11:23

Ptt

BGS

15/06/2011 10:00

DOĞU TÜRKİSTAN MAARİF VE DAYANIŞMA
DERNEĞİ BAŞKANI ZEYTİNBURNU KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
SEMİHA ŞAKİR CAD ADLİYE MEYDANI

ZEYTİNBURNU / İSTANBUL-AVR

III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI AÇILIŞ TÖRENİ
MUNASEBETİYLE TERTİP ETTİĞİNİZ PROGRAMI TEŞEKKÜR EDER HAYİRLARA VESİLE
OLMASI TEMENNİSİYLE EMERİĞİGEÇEN HERKESİ KUTLAR DAHA ÖNCEDEN
PLANLANAN PROGRAMIMIZSEBEBİYLE KATILAMAYACAĞIMDAH ÜZGÜN OLDUĞUMU
BELİRTİŞAHSİNİZDA TÖM KATILIMCILARA SELAM VE SAYGILARIMI SUNARIM

FARUK ÇELİK
DEVLET BAKANİ

ANKARA-ANKARA TELG.MÜD. FAKS (İHT) TG00013523555 15/06/2011 09:45

Ptt

BGS

15/06/2011 09:30

SAYIN HİDAYET OĞUZHAN

DOĞU TÜRKİSTAN MAARİF VE DAYANIŞMA
DERNEĞİ BAŞKANI ZEYTİNBURNU KÜLTÜR
VE SANAT MERKEZİ SEMİHA ŞAKİR CAD
ZEYTİNBURNU

ZEYTİNBURNU / İSTANBUL-AVR

DERNEĞİNİZ TARAFINDAN DÜZENLENEN III.DÜNYA DOĞU
TÜRKİSTANLILARKARDEŞLİK BULUŞMASI AÇILIŞ PROGRAMINA DAİR NAZİK
DAVETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM PROGRAMIN DOĞU TÜRKİSTANLI
KARDEŞLERİMİZ ARASINDAKİ DOSTLUK KARDEŞLİK VE YARDIMLAŞMAYI DAHA
DA PEKİSTİRECEĞİNE OLAN İNANÇIMI BELKİRTİR PROGRAMDA EMERİ GEÇEN
HEKRESİ TEBRİK EDER BU VESİLEYLE EN İÇTEN SELAM VE İYİ DİLEKLERİMİ
SUNARIM

PROF.DR. MEHMET GÖRMEZ
DIYANET İŞLERİ BAŞKANI

ANKARA-ANKARA TELG.MÜD. FAKS (İHT) TG00013494372 17/06/2011 14:19

Ptt

BGS

15/06/2011 10:00

SN HİDAYET OĞUZHAN

DOĞU TÜRKİSTAN MAARİF VE DAYANIŞMA
DERNEĞİ BAŞKANI ZEYTİNBURNU KÜLTÜR VE SANAT MRK.
SEMİHA ŞAKİR CAD ADLİYE MEYDANI

ZEYTİNBURNU / İSTANBUL-AVR

NAZİK DAVETİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM YOĞUNPROGRAMIM NEDENİ İLE 3. DÜNYA
DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI ETKİNLİĞİNİZE KATILAMIYORUM
PROGRAMINIZIN OLUMLU GEÇMESİNİ DİLER ŞAHSİNİZDA TÖM DAVETİLİERE
SELAM VE SEVGİLERİMİ SUNARIM

M. HABİBİ SOLUK
ULAŞTIRMA BAKANİ

İSTANBUL-AVR-İSTANBUL TELG.MÜD. FAKS (İHT) TG00013518400 17/06/2011 21:33

Ptt

BGS

15/06/2011 09:00

HİDAYET OĞUZHAN

DOĞU TÜRKİSTAN DAYANIŞMA DERNEĞİ
ZEYTİNBURNU KÜLTÜR SANAT MRK.
SEMİHA ŞAKİR CAD. ADLİYE MEYDANI

ZEYTİNBURNU / İSTANBUL-AVR

NAZİK DAVETİNİZİ ALDIM.YURTDİSİNDA OLMAM NEDENİYLE DÜZENLEMİS
OLDUĞUNUZ PROGRAMA KATILAMIYORUM.
KATILAN TÖM DAVETİLİERE ŞAHSİNİZDA SEVGİVE SAYGILARIMI SUNARIM.

KADİR TOPBAŞ
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

İSTANBUL-AVR-İSTANBUL TELG.MÜD. FAKS (İHT) TG00013523451 15/06/2011 01:01

Ptt

BGS

15/06/2011 10:00

SN HİDAYET OĞUZHAN

DOĞU TÜRKİSTAN
MAARİF VE DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKANI
ZEYTİNBURNU KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
ZEYTİNBURNU-İSTANBUL

ZEYTİNBURNU / İSTANBUL-AVR

DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA BİLİNCİNİ
GELİŞTİRMEYAMAÇLAYAN III DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK
BULUŞMASI KAMP PROGRAMI DAVETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER. PROGRAMIN
YOĞUNLUĞU NEDENİYLE KATILAMAYACAĞIMI BİLDİRİR, BU GÜZEL
ORGANİZASYONUN DOSTLUK, SEVGİ VE KARDEŞLİK DUYGULARINI
GÜÇLENDİRMESİ DİLEĞİ İLE EMERİGEÇENLERİ KUTLAR, BAŞARILAR DİLERİM

HÜSEYİN AVNİ MUTLU
VALİ

HÜSEYİN AVNİ MUTLU
İSTANBUL

İSTANBUL-AVR-İSTANBUL TELG.MÜD. WEB FONU (İHT) TG00013537365 15/06/2011 14:01

Ptt

BGS

15/06/2011 10:00

SN HİDAYET OĞUZHAN DOĞUTÜRKİSTAN

ZEYTİNBURNU KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
SEMİHA ŞAKİR CAD ADLİYE MEYDANI

ZEYTİNBURNU / İSTANBUL-AVR

DOĞU TÜRKİSTANLILARIN KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEYİ
AMAÇLAYAN ÜÇÜNCÜ DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASIKAMP
PROGRAMINA NAZİK DAVETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER SİZE VE SİZİN ŞAHSİNİZDA
TÖM KATILIMCILARA SELAM VE SAYGILARIMI SUNARIM

MUSTAFA DEMİR FATİH BELEDİYE BAŞKANI
FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

DOĞU
TÜRKİSTAN
MAARİF VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

118

ANKARA-ANKARA TEL.G. MÜD. FAKS (İHT) TG0001352289 18/06/2011 18:01

Ptt

BGS

19/06/2011 10:00

SN DOĞU TÜRKİSTAN MAARİF VE
ZEYTİNBURNU KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
SEMİHA ŞAKIR CAD. ADLİYE MEYDANI

ZEYTİNBURNU / İSTANBUL-AVR

SAYIN YETKİLİ,
ÜÇÜNCÜ DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASINA, Davetiniz için
teşekkür ederim. Ancak daha önceden belirlenmiş programın yeniden yapı
kullanılmadığını belirtir, saygılarımla sunarım.

U. RIFAT NİSAFÇULUĞLU
TDBB BAŞKANI

ANKARA-ANKARA TEL.G. MÜD. FAKS (İHT) TG0001351898 17/06/2011 21:54

Ptt

BGS

19/06/2011 10:00

SN HİDAYET OĞUZHAN

DERNEK BAŞKANI
ZEYTİNBURNU KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
SEMİHA ŞAKIR CAD.

ZEYTİNBURNU / İSTANBUL-AVR

NAZİK DAVETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM ÇOK ARZU ETMEMEĞİMEN DAHA
ÖNCEDE BELİRLENMİŞ İL PROGRAMIM NEDENİYLE ARANIZDA BULUNAMIYORUM
DÜZENLEMİŞ OLDUĞUNUZ PROGRAMINIZIN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI
TEMENNİ EDER ÇALIŞMALARINIZDA DAŞARLAR DİLERİM BU VEİLE İLE TUM
DAVETİLİRE SELAM EDER SAYGI VE MUHABBETLERİMİ SUNARIM

PROF. DR. NURHAN KURTULMUŞ
HALKIN SESİ PARTİSİ GENEL BAŞKANI

057

İSTANBUL-AVR-İSTANBUL TEL.G. MÜD. WEB. FONU (İHT) TG00013531371 19/06/2011 11:27

Ptt

BGS

19/06/2011 10:00

SN. HİDAYET OĞUZHAN

ZEYTİNBURNU KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ

ZEYTİNBURNU / İSTANBUL-AVR

NAZİK DAVETİNİZİ ALDIM TEŞEKKÜR EDERİM. ÇOK ARZU ETMEME RAĞMEN
ÖNCEDE BELİRLENEN PROGRAMIM NEDENİYLE ARANIZDA OLAMAYACAĞIM. BU
VESİLE İLE TUM KONUKLARASELAM VE SAYGILARIMI SUNARIM.
AZİZBABUŞÇU AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI

SN. AZİZ BABUŞÇU
AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI

021

ANKARA-ANKARA TEL.G. MÜD. FAKS (İHT) TG00013520289 17/06/2011 22:30

Ptt

BGS

19/06/2011 10:00

SAYIN HİDAYET OĞUZHAN

DOĞU TÜRKİSTAN MAARİF VE DAYANIŞMA
DERNEĞİ BAŞKANI ZEYTİNBURNU KÜLTÜR
VE SANAT MERKEZİ SEMİHA ŞAKIR CAD.
ADLİYE MEYDANI ZEYTİNBURNU

ZEYTİNBURNU / İSTANBUL-AVR

NAZİK DAVETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM DÜZENLEMİŞ OLDUĞUNUZ III. DÜNYA
DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI PROGRAMINIZIN HAYIRLARA
VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDER PROGRAMI İŞTİRAK EDEN TUM DAVETİLİRE
SELAM VE MUHABBETLERİMİ SUNARIM

PROF. DR. ARİF ERSOY
ESAM - EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR
MERKEZİ GENEL SEKRETERİ

61

ANKARA-ANKARA TEL.G. MÜD. FAKS (İHT) TG00013431798 16/06/2011 11:21

Ptt

BGS

19/06/2011 10:00

SAYIN HİDAYET OĞUZHAN

DOĞU TÜRKİSTAN MAARİF VE DAY. DER.
BAŞKANI
ZEYTİNBURNU KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
SEMİHA ŞAKIR CAD. ADLİYE MEYDANI

ZEYTİNBURNU / İSTANBUL-AVR

NAZİK DAVETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM DÜZENLEMİŞ OLDUĞUNUZ III. DÜNYA
DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI PROGRAMINIZIN HAYIRLARA
VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDER. PROGRAMI İŞTİRAK EDEN TUM DAVETİLİRE
SELAM VE MUHABBETLERİMİ SUNARIM

M. RECAİ KUTAN
ESAM - EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR
MERKEZİ GENEL BAŞKANI

PROTOKOL KONOŞMALARI



Zeytinburnu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sn. İlyas SAKA



Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Sn. Ayhan OGAN



İ.H.H. Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Sn. Hüseyin ORUÇ



İnsan ve Medeniyet Hareketi Başkanı Sn. İkrâm SOLTAN

III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

DOĞU
TÜRKİSTAN
MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ

Protokol Konoşmaları



Sufte Vakfi Genel Sekreteri Sn. Mustafa Kemal ÖZSOY



Ak Partı Eski Düzcce Millet vekili Sn. Prof. Dr. Celal ERBAY



Kardeşlik Buluşmasına Katılım Yapan Kurum Temsilcilerine Plaket Verildi

Açılış Programında Doğu Türkistan Kültür ve Medeniyet Sergisinden Görüntüler



III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

DOĞU
TÜRKİSTAN
MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ

Açılış Programında Derneğimiz Tarafından Yayınlanan Kitaplar Bedava Dağıtıldı



III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

DOĞU
TÜRKİSTAN
MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ

Açılış Programında Urumçi «5 Temmuz» Olayı Resim Sergisinden Görüntüler



III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

DOĞU
TÜRKİSTAN
MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ

Açılış Programında Derneğimiz Tarafından Düzenlenen Anaokul Öğrencilerinin el Çalışma Sergisinden Görüntüler



BOLU YOLUNDA



BOLU KAMPINDA



BOLU KAMPINDA



III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

DOĞU
TÜRKİSTAN
MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ

BOLU KAMPINDA



BOLU KAMPINDA





BOLU KAMPINDA



III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

DOĞU
TÜRKİSTAN
MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ



20 Haziran 2011 Pazartesi, Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Hidayet OĞUZHAN Kampın Açılış konuşması yaptı.



Dr. Âlimcan BUĞDA

Geçen seneki toplantıda alınan kararlar doğrultusunda belirlenen hedeflerin 60%'na ulaşıldığını belirtti.

III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

DOĞU
TÜRKİSTAN
MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ



Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma
Derneği Denetim Kurulu Başkanı
Sn. Abdulhekimhan Teklimakan.
(İslam da Dayanışmanın Önemi)
Konusunda Seminer vermiştir.





Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma
Derneği Eski Başkanı. Sn. Dr. Ataullah
ŞAHYAR.
(Ahlakta Peygamberimizi (s.a.v.) örnek
alma) konusunda seminer vermiştir.





Doğu Türkistan Kültür
ve Dayanışma Derneği Başkanı,
Sn. Seyit TÜMTÜRK.
(Türkiyedeki Doğu Türkistanlılar
Arasındaki Dayanışma ve sorunlar)
Konusunda seminer vermiştir.



III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

DOĞU
TÜRKİSTAN
MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ



SEDAV Başkanı, Sn. Ömer Faruk KORKMAZ,
(Dayanışmanın Önemi ve Dayanışma
Örnekleri) konusundaseminer vermiştir.





Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri, Sn. Dr. Alimcan BUĞDA (Dayanışma Neticesinde Tarihimize Elde Ettiğimiz Kazanımlar) konusunda seminer vermiştir.



III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

DOĞU
TÜRKİSTAN
MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ



Dünya Uygur Kurultayı Dini Hizmetler Sorumlusu. Sn. Turguncan ALAUDDIN (Alamanya Müslümanlarında Dayanışma Örnekleri) konusunda seminer vermiştir.





Sn. Siracettin EZİZİ.
(İslam Dünyasında Dayanışma
Neticesinde Ortaya Çıkan Örgütler)
konusunda seminer vermiştir.



III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

DOĞU
TÜRKİSTAN
MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ



Sn. Dr. Abdusukur ABDUREŞİT.
(Sanal İletişimde Güvenlik) konusunda
seminer vermiştir.



III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

DOĞU
TÜRKİSTAN
MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ



Sivil Dayanışma Platformu (SDP) Başkanı. Sn. Ayhan OGAN.
(Dayanışmayı Pekiştirici Nedenler) konusunda seminer vermiştir.



Kırgızistan Uygur İttifakı Başkanı.
Sn.CemalettinNASİROV,(Kırgızistanda
ki Uygur Türklerinin Dayanışma Durumu)
konusunda seminer vermiştir.



III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

DOĞU
TÜRKİSTAN
MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ



İsveç Maarif Cemiyeti Başkan Yardımcısı.
Sn. Ahmet DURSUN, (İsviçredeki Uygurlar
ve Cemiyetinin elde ettiği neticeler)
konusunda bilgilendirme yapmıştır.





Sn. Dr. Eşref Abdulgaffar
(Sahabe Örneklerinde Dayanışma) konusunda
seminer vermiştir.



III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

DOĞU
TÜRKİSTAN
MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ



İnsan ve Medeniyet Hareketi Başkanı. Sn. İkrâm SOLTAN.
(Ortak Akıl ve Doğru Tasavvur) konusunda seminer vermiştir.



III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

DOĞU
TÜRKİSTAN
MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ



Suffa Vakfı Genel Sekreteri, Sn. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÖZSOY.
(Asrımızda Müslümanlar Arasındaki Dayanışma) konusunda seminer vermiştir.



III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

DOĞU
TÜRKİSTAN
MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ

Sn. Alishir, Arkadaşlarıyla Birlikte (Kazakistandaki Uygurların Durumu) konusunda seminer vermiştir



III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR
KARDEŞLİK BULUŞMASI

DOĞU
TÜRKİSTAN
MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ



Bilim ve Sanat Vakfından Sn. İbrahim Zeyd GERÇİK,
(Süleymaniye Külliyesi Örneğinde İdarecilik) konusunda seminer vermiştir



III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

DOĞU
TÜRKİSTAN
MAARİP ve DAYANIŞMA DERNEĞİ

Hergün Öğleden Sonra Kamp Katılımcıları Grup Halinde Dayanışma Konusunda Müzakereler Yapmıştır



III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

DOĞU
TÜRKİSTAN
MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ



Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı
Sn. Av. Necati Ceylan.
(Hikmetle ve Akıllı Selim ile İş Yürütme)
konusunda seminer vermiştir



III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

DOĞU
TÜRKİSTAN
MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ



Ak Parti Eski Düzce Milletvekili
ve ilahiyatçı, Sn. Prof. Dr. Celal ERBAY.
(Kendi Aramızda Güvenin Önemi)
konusunda seminer vermiştir



III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

DOĞU
TÜRKİSTAN
MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ

Kamp Döneminin son iki gününde Katılımcılar , Halı hazırda Muhaceretteki Doğu Türkistanlılar Arasında bir sene içinde Yapılabilircek Dayanışma Konusunda Atölye Çalışması Yürütmüşür



Antarctica



III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

DOĞU
TÜRKİSTAN
MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ



FAALİYAT VE KONAKLAMA YERİ - BOLU



III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

DOĞU
TÜRKİSTAN
MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ

KAMP SONRASI BOL - BOL HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ



III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI



DOĞU
TÜRKİSTAN

MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ



20 HAZİRAN 2011

III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK
BULUŞMASI BOLU KAMP NOTLARI

1. GÜN KONUŞMACILAR

1. Konuşmacı: Sn. Hidayet OĞUZHAN
2. Konuşmacı: Sn. Abdulhekimhan TEKLİMAKAN
3. Konuşmacı: Sn. Ataullah ŞAHYAR
4. Konuşmacı: Sn. Seyit TÜMTÜRK
5. Konuşmacı: Sn. Ömer Faruk KORKMAZ

Toplantının sabah bölümü Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Dr. Âlimcan BUĞDA idaresinde Hafız Abdülkerim'in Kuran Kerim tilaveti ile başladı.

1. Konuşmacı: Dernek Başkanı Sn. Hidayet OĞUZHAN



Toplantının açılış konuşmasını yapan Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Başkanı Hidayetullah OĞUZHAN geçen seneki buluşma konusunun "Kardeşliği Pekiştirme" olduğunu, ama bu seneki konunun "dayanışma ve işbirliği" olarak belirlendiğini açıkladı. Geçen buluşmada grupların tartışma konusunun "dini ve milli kimliğimizi, dilimizi nasıl koruyabiliriz" olduğunu, bu seneki konunun "eğitim, davet, propaganda ve ekonomik durumumuzu geliştirmek" için dayanışma ve işbirliği olacağını belirtti.

Dr. Âlimcan BUĞDA geçen seneki toplantıda bazı kararların alındığını, alınan kararlar doğrultusunda belirlenen hedeflerin 60%'na ulaşıldığını ve bu seneki kampta da yeni kararların alınıp, gelecek seneye kadar bu kararları da uygulamaya çalışacaklarını söyledi.

2. Konuşmacı: Sn. Abdulhekimhan TEKLİMAKAN



21.Yüzyılda saf İslam Akidesini korumak zorlaştı. Çeşitli fitne - fesat ve münkirlerin etrafımızı sardığını, aynı zamanda Müslümanların "emri maruf" (iyiliği emret) prensibini yaşamına uygulayıp, "nehiy en-il münkir" (kötülüğü engelle) prensibine yeteri kadar önem veremedi. Bu kadar uzun yol kat edip, bu sessiz dağ arasında 7 günlük kamp programı düzenlemenin amaçlarından birisinin bir senelik ömrümüzün 7 gününü de olsa fitne - fesat ve kötülüklerden uzak, temiz İslami hayat geçirmek olduğunu anlattı.

Abdul Hekimhan TEKLİMAKAN; "kamp programının gayelerini anlatıp, 7 gün beraber yaşama ile kendi aramızdaki kardeşlik bağlarını güçlendirip, buraya gelecek olan âlimlerin değerli düşünce ve tecrübelerinden yararlanmak gibi birçok hedefi var" dedi.

Abdul Hekimhan TEKLİMAKAN; dayanışma ve işbirliğinin İslam'daki önemi hakkında şunları anlattı. "Kardeşlik ve dayanışma bir birine bağlı iki kavramdır. Biri güçlendiği zaman diğeri de güçlenir. Biri zayıfladığı zaman diğeri de zayıflar. Kardeşlik güçlendiği zaman, dayanışma ortaya çıkar, dayanışma zayıfladığı zaman kardeşlikte zayıflar" dedi.

"Kötülük ve düşmanlıkta değil, erdem ve takvada onlarla dayanışma içinde olun"

"İmân sahibi olan erkekler ile kadınlar ise bazıları bazılarının velîleridir. Mâruf ile emrederler, münkerden nehy eyerler ve namazı dosdoğru kılarlar ve zekâtı verirler. Ve Allah Teâlâ'ya ve Peygamberine itaatte bulunurlar. İşte bunları elbette ki, Allah Teâlâ rahmetine nâil buyuracaktır. Şüphe yok ki Allah Teâlâ azîzdir, hakîmdir"

1. Asra yemin ederim ki
2. İnsan gerçekten ziyan içindedir.
3. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.

Ayetlerinin tefsirini yaptı.

5. Konuşmacı: SEDAV Başkanı ve İ.H.H. yönetim kurulu üyesi Sn. Dr. Ömer Faruk KORKMAZ



O şunları söyledi; “Eğer biz gerçek anlamda aramızda dayanışma ve işbirliği sağlamak istiyorsak, birlik ve dayanışmanın faydalarını anlatmadan önce, zikredilen birlik ve dayanışmanın prensip ve çerçevesi hakkında anlaşmamız lazım. Onu keşfetmemiz yaşamımızla bütünleştirmemiz ve ona uymamız gerekir.

1 - Öncelikle aranızdaki fikir ayrılığıyla başlamak istiyorum. Benim iki oğlum vardı. Onları aynı okullarda okuttum, aynı ortamda büyümüş olmalarına rağmen düşünceleri ve bakış açıları farklı, bir - biriyle zıt şahsiyete sahipler. Durum böyleyken sizlerin kendi aranızdaki farklılık göstermeniz ve bakış açınızın değişik olması normal ve doğal bir durumdur.

Örnek; Lübnan'daki Müslümanlar 16 sene kendi aralarında çatıştıktan sonra birleşip barış sağladılar. Esas amaçları için hizmet etme konusunda anlaşmıştıktan sonra, zafer elde etmeye başladılar. Benim Afganistan'da gördüklerim ve öğrendiklerimi özetlersem; Afganlar birleşip o kadar büyük Sovyetler Birliği'ne karşı başarı elde ettiler. Ama bir - birlerine üstünlük sağlama düşüncesiyle baş edemediler. Neticede iç savaş başladı. Hiç biri iktidarı elinde tutamadı ve devletten mahrum kaldılar. Büyük zarar ettiler.

Demek; aranızdaki farklı fikir ve bakış açılarının olması normal bir durum. Ama bu farklılaşmanın da kendi içinde bir kural ve sınırı vardır. Tartışmalarımızı da bu kurallar çerçevesinde ve İslami kaidelere riayet ederek, adap - ahlaka uygun şekilde yapmamız lazım. Bizim birinci kuralımız bir - birimize karşı göstereceğimiz anlayış olması gerekir. Eğer bizde bu güç - kuvvet olamadığı takdirde kesinlikle amacımıza ulaşarak zafer elde demeyiz.

Bizimle aynı düşüncede olmayan kişilere anlayış göstermeden, onları sapımızın dışına itmek ve hatta elimizden gelirse onları yok etmeyi çalışmak bizim en büyük zayıflığımızdır. Eğer başkalarını bizim dediğimiz yere gelsin, gelmez ise safımızın dışında kalsın diye diretirsek, “dost seçen dostsuz kalır” atasözündeki gibi yalnız ve güçsüz kalırız.

Benim sizlere tekrar - tekrar vereceğim tavsiye; karşıt düşüncedekilerinde varlığını kabul edin. Onların değişik düşüncesine de saygı duyun. Aranızda anlaşarak yardımlaşın. İ.H.H. vakfının başarılı olmasındaki sırlardan biri; onlar bütün cemaatler ve farklı düşüncelerdeki hatta zıt düşüncede olanlarla da diyalog kurabilir. Onlarla belli amaçlar doğrultusunda anlaşabilir. Biz İ.H.H. toplantılarında o kadar tartışırız ki, bazen bir - birimize bağırduğumuz ve küstüğümüz zamanlar da olur. Ama toplantı salonundan çıktuktan sonra hepsini unutup, o toplantıda alınan kararları uygulamayla meşgul oluruz.

Siz kesinlikle başkaları ile işbirliği yapmaya zorunlusunuz. Ama sizinle işbirliği yapacakların aynı düşüncede olması imkânsızdır. Onlar sizinle zıt düşüncelerde olsalar da, anlaşarak, esas hedef doğrultusunda birleşmekten başka çareniz yoktur.

Bu konuda Araplar gibi, “o bizim düşüncemize katılmadığı için bizden ayrılınsın” demeyin. Çünkü bizim gayemiz başkalarını birlikteliğimizin dışına atmak değil belki anlayış gösterip amacımıza ulaşana kadar beraber yürümektir.

2 - İkinci tavsiyem; dar bakış açısına düstur edinen dini cemaatçilikte direktme meselesine karşı: Sizin çoğunluğunuz dini alanda yetişen, ilim sahibi kişiler olsanız da, içinizden bir grup başka alanlarda da kendisini geliştirmesi gerekir. Örnek; birkaç kişinin uluslararası ilişkilerde yüksek tahsil yapması, bir alanın da siyasal bilgilerde öğrenim görmesi gerekir. Eğer siz, “biz dindar insanlarız, biz bütün olayları İslami yönden bakacağız, başka taktik ve strateji ile işimiz yok” dersanız çok büyük yanlış yap-

III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI



miş olursunuz. Sizin düşmanınız başka düşmanlara benzemeyen çok tehlikeli ve kurnaz olduğundan, öncelikle yaşamakta olduğunuz ülkenin politikasını iyi bilmeniz, aynı zamanda uluslararası ilişkileri, dengeleri iyi bilmeniz, hareket ve sözlerinizin de bunlara uygun olması lazım.

3 – Düşmanınızın çok güçlü, sayısının fazla olması sizi korkutmasın. Siz hak sahibisiniz ve davanızda haklı bir davadır. Ama sizin de, başka kişilerin size yardımcı olabilmesi için ağır başlı, uyanık ve çok dikkatli hareket etmek zorundasınız. Düşmanınız ne kadar kurnaz olursa olsun, onların hilelerinden korunmak için tetikte olmanız gerekir.

4 – Eğer sizden bazı kişiler diğerleri için kurnaz politikalar güder ve bunlar süreklilik arz ederse özgürlük ve bağımsızlık mücadeleniz sadece teoride kalır. Başarı elde etmeniz imkânsızlaşır.

5 – Siz Türkiye Cumhuriyet'inin politikalarından ve stratejisinden, siyasetçilerin, çeşitli alanlardaki bilim adamlarının tecrübelerinden ve tavsiyelerinden faydalanmanız lazım. Şunu unutmayın ki, sizi ülkemizdeki tüm cemaat ve değişik görüşteki insanların hepsi sevmektedir.

6 – Hiçbir zaman küçük, faydasız, sonucu olamayan işlerle, dinimizdeki teferruatlarla, mezhep çekişmeleri ile kendinizi meşgul etmeyin. Devamlı büyük amaç için uğraş verin.

7 – Dernek adına hiçbir ticari faaliyette bulunmayın.

8 – Hem şehircilik ve taraftarlık yapmayın.

9 – Hiçbir zaman; “biz dindar kişiler olduğumuz için diğerlerinden üstün durmamız lazım” görüşünde olmayın.

10 – Derneğiniz için holiganlık yapmayın. “Bütün doğru ve iyi işler Maarif Derneği çatısı altında olsun lazım” diye düşünmeyin. Eğer sizinle benzer başka bir dernek ortaya çıkıp, sizin yapmakta olduğunuz işleri yapmaya başlarsa, öncelik le siz o derneğin varlığını tanıyın. Sonuç olarak onlarla karşılık anlaşarak, hoşgörü ile dayanışma içinde olun.

11 – Devamlı olarak tüm toplantılarda kendinizi, kendiniz tanıtın. Kesinlikle başkalarının tanıtmasına izin vermeyin.

12 – Her durumda çocuklarınıza Uygurca'yı çok iyi öğretin. Hatta Türklerle evlenseniz de eşinizin Uygurca öğrenmesini sağlayın.

13 – Başkaları ile ilişki kurduğunuzda onların seviyesine yükselip ya da inerek konuşmanız lazım. Konuşurken onların anlayacağı dilde konuşmanız lazım.

14 – Çeşitli kuruluş ve düşünörlere danışmanız, onların tecrübe ve deneyimlerinden yararlanmanız lazım. Sizinle aynı düşünöceye sahip olmayan, belki sizin bakış açınıza zıt ama belirli alanlarda yüksek bilgiye sahip kişilerin tecrübe ve deneyimlerinden de yararlanmanız gerekir.

15 – Dernek yetkililiklerinin görev süresi kısıtlı olmalı. Ben yakın zamanda dernek başkanınız ve genel sekreterin değişmesini temenni ediyorum. Eğer içinizden “ben olmasam, işler yürümez” diye geçirirseniz, siz diktatörlöğe yönelmişsiniz demektir.

16 – Derneğinizde belli bir gruba veya kişilere görev verirken onlar tam yetkiye sahip olması lazım. Kesinlikle göstermelik başkan seçmemeniz gerekir.

17 – Sizin için çok önemli konulardan biri; Derneğinizin danışma kurulu olması lazım. Bu kurulun üyeleri sadece sizin dostlarınızın içinden değil, zıt düşünöcede olanlardan da birkaç kişi bulunması gerekir. Derneğin tüm büyük kararlarını bu kurul aldığı için, o dernekte kimin başkan olduğu önemini yitirir. Derneğin kâtibi, alınan tüm kararları düzenleyip kayıt altına almalıdır.

18 – Dernek yönetimi haftada bir kere toplanması lazım.

19 – Başarı elde etmenin sırları; plan, proje ve resmi amaç belirleme, sorumlulara tam yetki verme



verilen görevleri takip etme ve sonuca önem vermektir.

20 – Liderin başarıya ulaşması onun yardımcılarını ile alakalıdır. Lider başarılı olamadığı takdirde sorumluluğu yardımcılarını ve etrafındakilere de ait olduğunu unutmayın.

21 – Amaca ulaşmak için acele etmemek gerekir.

22 – Aklınızda bulunsun ki, çok konuşan kişiden kesinlikle zarar gelmez. Ama sessiz oturan kişi en tehlikeli olanıdır.

23 – 15 – 20 Yaş arasındaki gençlere ayrı kamp düzenleyin.

24 – Derneğin güvenliği her şeyden önce gelir. İçinizden birer şahıs düşman için hizmet eder ve derneğin zarar görmesine neden olursa, ona sert şekilde ceza vermeniz ve affetmemeniz lazım.

25 – Türk milleti liderin kanatları altında yaşamayı sever. Türkler lidersiz yaşayamaz. Ama Arapların hepsi lider olmak ister. Osmanlı İmparatorluğun da bu iki çeşit psikolojik nedenden dolayı halifelik kaldırıldı ve 24 Arap devleti ortaya çıktı.

Liderleri dışarıdan ithal etmemeliyiz. Onu içimizden çıkarmamız lazım. Lideri; lider yapan etrafındaki kişiler ve onun destekçileridir. Recep Tayyip ERDOĞAN 40 senelik çalışma ve uğraş sonucu lider olarak ortaya çıktı.

26 – **Liderde olması gereken özellikler aşağıdaki gibidir:**

1 – Ahlaklı olması,

2 – Herkese karşı adaletli olması,

3 - Herkese aynı mesafede durarak, onları sevebilmesi,

4 – Onu da herkesin sevebilmesi,

5 – Başkaları ile anlaşabilmesi ve anlayış içinde çalışmayı bilmesi,

6 – Stratejik plan yapabilme yeteneğinin olması,

7 – Çok akıllı olması,

8 – Yorgunluk ve bıkkınlık göstermeyen çalışkan biri olması,

9 – Doğu Türkistan davasına gönülden bağlı olması,

10 – Bilgili ve kültürlü olması,

11 - Doğu Türkistan davasında tecrübe ve deneyim sahibi olması,

12 – Kurumsallık ve idare konusunda deneyim sahibi olması,

13 – İrade ve cesaret sahibi olması,

14 – Öngörü sahibi ve erdemli olması,

15 – İyi bir hatip olması ve etkili konuşabilmesi,

16 – En önemlisi hiçbir koşul altında düşmana satılmayacak ve asla satın alamayacağı, davaya gönülden bağlı biri olması lazım”.

21 HAZİRAN 2011

III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK
BULUŞMASI BOLU KAMP NOTLARI

2. GÜN KONUŞMACILAR

1. Konuşmacı: Sn. Dr. Alimcan BUĞDA
2. Konuşmacı: Sn. Turguncan ALAUDDİN
3. Konuşmacı: Sn. Dr. Alı ÖZUYGUR
4. Konuşmacı: Sn. İbrahim HASAN

1. konuşmacı: Dernek Genel Sekreteri Sn. Dr. Âlimcan BUĞDA



“dayanışmanın önemi” hakkında konuşma yaparak şunları söyledi;

“dayanışma, fitri olarak insanda doğduğu andan itibaren olan bir duygudur. Gayri Müslimlerin arasındaki dayanışmanın amacı çıkar ve menfaat üzerine kuruludur. Kâfirler kendi aralarında birleşip Müslümanlara hücum ettiği takdirde de Allah “adil” sıfatıyla onlara da zafer ve üstünlük verir.

Ama Müslümanlar arasındaki dayanışma yalnız ve yalnız Allah rızası gözetilerek özveri ile yapılır. Eğer Müslümanlar arasındaki dayanışma yeteri kadar güçlü olmadığı takdirde de, biz Allah rızası için çalıştıysak ta Allah “adil” sıfatıyla bize zafer ve üstünlük vermeye bilir. Biz zafer ve üstünlük istiyorsak Allah’ın fitri kanununa boyun eğmemiz gerekir.

İnsanların mizacı bir – birinden farklı olduğu için, uzaktan baktığımızda dayanışma ve işbirliği yapmamız zor olan kişilerle onların mizacına uygun hareket edersek, zamanla aramızdaki samimiyet artar, şefkat ve sevgi oluşur. Birbirimiz ile olan dayanışma ve işbirliğimiz güçlenir.

Bir kaç kişi birleşip bir dayanışma grubu kurarsa, grup üyelerinin hepsinin fedakâr olması gerekir. Küçük gruplar birleşip büyük cemaat şemsiyesi altında birleşirse, küçük grupların cemaat için fedakâr olması gerekir. Demek fedakârlık olmadan cemaat meydana gelmez. Cemaat halinde şekillenmeyen hiçbir mücadele başarılı olamaz.

“Dayanışma ve işbirliği” belli bir hedef ve amaç için kısa ve uzun vadeli diye ikiye ayrılır. Bizim yardımlaşmamız Allah rızası için birçok amacı kapsadığı için, dayanışma ve işbirliğimiz vatanımız bağımsız olduktan sonrada devam edecektir.

2. Konuşmacı: Almanya’dan Dünya Uygur Kurultayı Dini İşlerden sorumlu Sn. Turguncan ALAVUDDİN şunları söyledi:



“Dayanışma ve işbirliğinin kapsamını sadece dini işlerle uğraşan veya dini cemaatlerle kısıtlamadan, belki onun kapsamını daha da genişleterek, dini eğitimden mahrum kalan kişiler ve Doğu Türkistan davası için hizmet etmeyi amaçlayan her türlü oluşum ve cemiyetleri de katmak lazım.

Bizim asıl amacımız Allah’ın sözünü üstün kılmak için davet etmek olduğundan, bizimle aynı düşüncede veya bizimle aynı safta bulunmayan kişilerle de dayanışma ve işbirliği içinde olmamız lazım. Bunu yapabilirsek zamanla aramızdaki mesafe yakınlaşır, dini veya milli alanda dayanışma ve işbirliği artar.

Bizim halkımıza yapılmakta olan zulüm ve haksızlıklara fiili olarak karşılık vermeye gücümüz yetmese de, dilimiz ve kalbimizle karşı gelmezsek, İslami açıdan borcumuzu ödememiş oluruz. Şimdi biz söylem faslını çoktan geçtik. Gücümüzün yettiği çerçevede, elimizden geleni eyleme dönüştürme zamanıdır. Biz enerjimizi kendi aramızda kavga ederek değil, düşmanımıza karşı koymak için harcamalıyız. Şu anda zulüm çekmekte olan çaresiz, masum halkımızın şerefi için birleşip, gerçek anlamda işbirliği

III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

DOĞU
TÜRKİSTAN
MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ

İçinde olmanın tam zamanıdır. Dünyanın hangi ülkesinde olursak olalım, Çine karşı insan hakları ya da demokratik hak – hukuk esasında mücadele edenlerle sıkı işbirliği içinde olmalıyız. “Amellerin en iyisi az olsa da, devamlı olanıdır” (s.a.v.) hadisine dayanarak, bizim bu mekânda kardeşlik ve dayanışma hakkında paylaştığımız düşüncelerimizi, aldığımız kararları tam olarak uygulamaya çalışmalı, aynı zamanda birliğimize zarar verecek işlerden kaçınmalıyız. Aramızda iletişimin güçlenmesi ve bir - birimize karşı sorumluluklarımızı hatırlatacak bir düzen kurmalıyız”.

3. Konuşmacı: inşaat mühendisi Sn. Dr. Ali ÖZUYGUR



İnşaat mühendisliği hakkında genel bir bilgilendirme yaptıktan sonra, kendisinin doktora tezi hakkında yaptığı araştırmalar ve depremde binaların en az şekilde etkilenmesi için yeni bulunan yöntemleri tanıttı.

4. Konuşmacı: Kanada'dan Sn. İbrahim HASAN



o dayanışma üzerinde şunları söyledi;

1 – Eğer biz davamızda samimi isek bir – birimizi canı gönülden sevmemiz ve saymamız lazım.

2 – Düşünceleri tartışacağımıza, onları uygulamaya çalışmamız gerekir. Konuşmak kolay, uygulamak zordur.

3 – Büyüklerimizi saymalı, küçüklerimizi sevmeliyiz. Hz. Ebubekir ile daha 18 yaşındaki Usame bin ZEYD'in deveye sırayla bindiklerini unutmamalıyız.

4 – Ebu Zerr (r.a.) bütün cihatları yalnız katıldığını ve bütün zorluklara sabır gösterdiğini aklımızda tutalım. Bir – birimizden veya karşılaştığımız zorluklardan şikâyet etmememiz lazım.

5 – Peygamberimiz (s.a.v.) “veren el, alan elden üstündür” demiştir. Mescidi Nebevi de Kuran Kerim ezberlemekte olan hafızlara “hem ezber yapın, hem kendi ekmeğinizi kendiniz kazanın” demiştir. Türk milletini gibi özgüvene sahip olamaya çalışmalı, kendi gücümüze dayanarak yaşamayı öğrenmeliyiz.

6 – Başkalarından gücümüzün yettiği kadar yardım talep etmeden, şerefimizle yaşamalıyız.

7 – Bir – birimize karşı anlayışlı ve affedici olmalıyız. Peygamberimiz (s.a.v.) bir sahabeyle karşı: “ennette yakınlarını görmek isteyenler bu kişiye baksın” demiş ve o kişinin her akşamı başkalarını affetmekten başka özelliğinin olmadığını ortaya çıkmıştı.

8 – İskançlık, haset etmek ve başkalarının kusurlarını görüp, iyi taraflarını görmezlikten gelmek İslam hukukunu uygun değildir.

9 – Ümitsizlik Müslümana yakışmaz. Kim “şu şahıs helak oldu” derse, bunu söyleyen şahıs onların kurtuluşuna neden olur ya da kendisi helak olur.

10 – Fitne – fesat yayan değil, ıslah eden kişilerden olmalıyız.

11 – Mütevazı olmalıyız. “ben”, “ben” veya “biz”, “biz” demeye başladığımız gün bizim sonumuzun başladığı gündür.

Sıradaki konuşmacı Hollanda'dan gelen Hafız Ömer; o davet yolundaki zorluklara karşı durabilmek ve nasihatleri dikkate alma üzerinde konuşarak; " Hindistan'da bir topluluğun ormanda açlığa dayanamaması için, filin yavrusunu uyarı ve nasihatleri dinlemeyerek yediğini ve sonucunda fil tarafından ezilerek öldürüldüğü, sadece uyarıyı yapan ve onu dinleyen bir kişinin hayatta kaldığını" anlattı. Sonuç olarak zorluklara dayanmanın sonucunda zafer elde edilebileceğini söyledi.

Rakiplerle işbirliği yapıldığı zaman çok dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek kedi ile fare hikâyesini anlattı; " ağa takılan kediye kurtarmak için ağın ipini kemirerek koparmaya çalışan fare, en son ipi koparmadan avcı gelene kadar bekler. Avcı yaklaştığında, en son ipi kopartıp kaçar". Bu taktik sonucu iyilik yaptığı düşmanın kötü niyetinden kurtulu



22 HAZİRAN 2011

III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK
BULUŞMASI BOLU KAMP NOTLARI

3. GÜN KONUŞMACILAR

1. Konuşmacı: Sn. Siraceddin AZİZİ
2. Konuşmacı: Sn. Dr. Abduşükür ABDURREŞİT
3. Konuşmacı: Sn. Ayhan OGAN
4. Konuşmacı: Sn. Cemalettin NASIROV
5. Konuşmacı: Sn. Ahmet DURSUN

1. Konuşmacı: Suudi Arabistan'dan Sn. Siraceddin AZİZİ



İslam Âleminde dayanışma ve işbirliği neticesinde ortaya çıkan akımlar, teşkilatlar ve elde edilen büyük başarılar hakkında konuştu.

İslam âlemi “ dayanışma ve işbirliği ruhu” neticesinde ortaya çıkan kuruluşların sayısının çok, aşağıda bunlardan bir kaçını örnek olarak sayabiliriz.

1 – Mısır'daki “Müslüman Kardeşler Örgütü”. Bu örgüt bundan 80 sene önce Hasan El - Benna önderliğinde kuruldu. Bütün Arap Dünyasındaki İslami Hareketlerin anası diyebiliriz. Bu örgüt Mısır hükümetleri tarafından dışlandı ve zulümlere maruz kalmış olsa da, kesinlikle iradesizlik göstermedi. Sonunda 32 senedir diktatörlükle hüküm süren Hüsnü Mübarek'in devrilmesinde büyük katkıda bulundu. Bu örgüt 80 senelik sabır ve irade sonucu Mısır'ın yönetimini elde etmek üzere.

2 – Fas'taki Şeyh Abdulkerim önderliğindeki “İslam Halk Örgütü” 1969 yılında yok edildikten sonra, Şeyh Abdusalam Yasin önderliğinde “ İslam Adelet ve Kalkınma Partisi” olarak ortaya çıktı.

3 – Tunus'ta 1970 senesinde Raşit El – Gannuşi önderliğinde “İslam Kalkınma Hareketi” kurulmuş, o bir yıl hapiste yattıktan sonra Tunus'tan kaçmak zorunda kalmıştı. Şimdi Tunus'taki değişimden sonra geri döndü ve şu an hükümetin başında.

4 – Pakistan'daki “Cemaati İslami” Seyit Ebu Ela Mevdudi riyasetinde kurulmuş, bu cemaatin Pakistan'daki İslami Hareketleri canlandırmada payı büyük. Bize yaptığı yardımlarda çoktur.

5 – Endonezya'da 220 milyon Müslüman yaşamakta. Dr. Muhammed Nasır önderliğindeki İslam'a Davet Etme Hareketi 'de faal olarak hizmet etmekte olan kuruluşlardan biri. Bu kuruluş Müslüman gençleri yetiştirme hususunda çok büyük netice elde etti.

6 – Suudi Arabistan'daki “İslam Gençleri Kurultayı” örgütünde Doğu Türkistan masası var. Bu masa öğrencilere, yetim – öksüzlere ve davetçilere yardım ediyor. Suudi Arabistan'da “Doğu Türkistan Öğrenciler Fonu” var. Bu kuruluş 28 yıldan buyana Uygur öğrencilere burs veriyor. Mekke'de Uygur Okulu ve her hafta düzenlenen sohbet programı var.

7 – Doğu Türkistan ve Maarif Derneği de özellikle anmamız gereken kuruluşlardan biri haline geldi.

2. Konuşmacı İsviçre'den bilgisayar mühendisi Sn. Dr. Abduşükür ABDURREŞİT



o bilgisayar ve bilgisayar güvenliği hakkında çok yararlı bilgiler verdi.

“İletişim araçlarının yararlı tarafları olduğu kadar, zararlı yönleri de var. Bilgisayar donanım ve yazılım olarak iki türden oluşur. Bilgisayar 1946 yılında bulunmuş, 66 yıldan buyana kullanılmaya devam edilmekte. O savunma sanayinde kullanılmaya başlanmış, daha sonraları iletişim, meteoroloji ve tıp alanında da kullanıldı. 1980 den sonra Intel ve Microsoft şirketlerinin kurulmasından sonra bu alan hızla ilerledi.

90'larda zenginler evlerine bilgisayar satın almaya başladı.

1943 senesinde IBM şirketinin çalışanlarından Watson'dan “kaç bilgisayara ihtiyacımız var”? Diye sorulduğunda; “5 bilgisayara ihtiyacımız var” diye cevap vermiş. Şimdilerde ise evde, işte cepte olmak üzere 5 yerde bilgisayara ihtiyaç duymaktayız.

Truva atı ve başka bir sürü bilgilerimiz çalmaya yarayan virüsler var. Onun için bazı kişilerden gelen elektronik posta ve dosyaları açmamak lazım. Devamlı her şeyi onaylamamalıyız. Korsan yazılımlar çok tehlikelidir. Devamlı olarak yanımızda harici disk bulundurarak, yedekleme yapmalıyız. Bilgisayara ve Windows'u açtığımızda kullanmak üzere iki parola kullanmalı, bunlar doğum tarihi, isim gibi şeylerden oluşmamalıdır.

Sistemi sık aralıklarla yenilemeliyiz. (format) bazı web sitelerini ziyaret etmek tehlikelidir. Tanımadığımız kişilerden gelen e. postaları açmamalıyız. Apple ve Linux işletim sistemlerinde virüs bulaşmaz. İnternete bağlanmayan ve kapalı olan bilgisayarlara virüs bulaşmaz. Kullanmadığımız zaman kapalı tutmalıyız. E. Posta gönderirken şifre ile koruma altına almalı ve bunu da karşı tarafa bildirmeliyiz. Web tasarım şirketleri çoktur. Biz ucuz olanı değil kaliteli hizmet vereni seçmeliyiz.”

3. Konuşmacı: Sivil Dayanışma Platformu Genel Sekreteri Sn. Ayhan OGAN



“Doğu Türkistan Halkı, Filistin halkından daha çok zulüm çekmekte olan bir halk, Doğu Türkistan ve davası da İslam Dünyasının bir parçası ve davası olsa da, yeteri kadar gündeme gelmeyen bir davadır. Böyle olsa da sizin davanız haklı olduğu için kendinize güvenin ve inancınızı asla kaybetmeyin. Benim size tavsiyelerim şunlar; 1 – Bizim en değerli sermayemiz, bizim biz olarak yaşamamızın sebebi milli kimliğimiz. Cezayir asıllı bir aile Fransa’da yaşamak zorunda kalır ve çocuğunun öğretmeni ona; “sen Fransız oldun” der. Ama anne ve babası bunu itiraz eder. Ertesi

gün çocuk öğretmenine; “ ben iki Arap’ın saldırısına uğradım” der. Biz buna benzer olaylardan der çıkarmamız lazım.

2 – İtibarımız ve şerefimiz bizim için önemlidir. Biz bunları her durumda savunmamız lazım.

3 – Mezhebimiz ve bakış açımız farklı olsa da aramızda işbirliği yapmalıyız.

4 – Bizim eksik yönlerimizden biri stratejik anlayışın zayıf olması. “strateji nedir”? Derseniz, plan ya da bir iş için hazırlık yapıldığında düşmanımızın durumuna göre hesap ve plan yapmaktır.

5 – Siyasi kültürümüzü yükseltmeliyiz.

6 - Toplum yönetenlerin sayısı çok az olur. Onun için bize takip edenlerin sayısına önem vermemeli, ama onların seviyeli kişiler olmasına dikkat etmeliyiz. A.B.D. İsrail’in ağabeyi olmasındaki tek neden, A.B.D. yaşamakta olan Yahudilerin ekonomik ve bilimsel gücüdür. Onun için bizde her alanda güçlü olmalıyız”.

4. konuşmacı: Kırgızistan’dan Sn. Cemalettin NASIROV



şu anki Kırgızistan’ durumu hakkında bilgi verdi;

“ Kırgızistan’da devrim olduğunda tank kullanarak başkanlık sarayına giden Abdulgaffar Uygur olduğu için Kırgızların bize olan bakışı değişti.

Maalesef, biz Uygurca’yı iyi konuşamıyoruz. Ama şimdi Uygurca öğreten okullar açmaya başladık. Kırgızistan’da meşhur Uygurların sayısı çok, bizim dini bilgimiz zayıf. Bizde içkisiz düğün yapılmıyor. İçki satmayan dükkân da yok. Şimdi batının

etkisi hızla yayılmakta.

Dursun Tay bir Uygur, meclis üyesi. Şimdi tekrar milletvekili adayı olarak seçime girecek. Şimdi Uygurlar iktidardaki partiyle beraber hükümette yer almak üzere, Kırgızistan’da dini eğitime önem vermemiz lazım”.

5. Konuşmacı: İsveç Uygur Maarif Cemiyeti Başkanı, Sn. Ahmet DURSUN



“ Çinliler din ile bilimin arasını açtığı için, din adamlarımız bilim adamlarımızı, bilim adamlarımız da, din âlimlerini anlamıyor. Onun için İsveç'teki Uygur Entelektüellerde bizi anlamadı ve radikal dinci diye küçümsedi. Biz onların küçümsemelerine aldırış etmeden bazen gizli, bazen açık olarak faaliyetlerimizi sürdürdük. 2006 da gizli olarak kurduğumuz Maarif Derneği'ni 2007 yılında resmi olarak kayıt ettirdik. Ana dil ve dini okul açtık. Dini davet ve sohbet toplantıları düzenledik. Allah'ın yardımıyla kısa süre içinde derneğimiz için mekân sahibi olduk. Merhum

Köreş KÖSEN'in vefatından sonra daha önce kurulan dernekler bir kaça bölünmüş olsa da, biz bütün alanlarda faal olarak çalıştığımız için Rabiye Kadir'den takdirname aldık. Dünya Uygur Kurultayı'nın bütün kararlarını uyguladık. 5 Temmuz Ürümçi olaylarından sonra, 12 kere gösteri düzenledik. Bununla beraber başka derneklerin siyasi faaliyetlerini de biz yaptık. Bu uygulamalarımız sonucu, dini ve siyasi faaliyetlerin beraber yapılabileceğini kanıtladık ve örnek olduk.

Şimdi iki taraf bir – birini tanıdı ve iyice anladı. Önceden Avrupa'ya yerleşen Uygurlar teşkilatlanma, mescit inşa etme, eğitim ve talim – terbiye işlerine özen göstermemişti. Türklere göre bizde teşkilatlanma olgusu aşağı düzeydeydi. İlk derneği kurduğumuzda, bizi ayrımcılık ve davayı sabote etmekle suçlayıp karşı çıkmışlardı. İsveç'te etkinlikler ayrı – ayrı dernek adında yapıldığı için, şimdi beş tane ayrı dernek kuruldu. Kimse buna itiraz etmedi. Dernekler bir – birlerinin eksik yanlarını tamamlamakta. Derneklerin fazla olmasının faydasını gördük diyebiliriz.

2008 yılında Teklemekân İslam Kültür Merkezi kuruldu. Bu devlet tarafından İslami merkezlerin 124. Şubesi olarak tescil edildi. Bu merkez hükümet tarafından biliniyor. Aynı zamanda Avrupa İslam Birliği üyesidir.

Mahmut Kaşgari Ana Dil Okulu, Ana Dil ve Gençlik Derneğine bağlı olarak kuruldu.

Beş seneden beri kurulamayan İsveç – Uygur Dostluk Grubu bizim girişimlerimiz ile kuruldu. Şimdi parlamentoda Mehmet KAPLAN ile birlikte bir Müslüman parlamenter daha var. Parlamentoda ramazanda iftar yemeği verildi. Bizde burada Doğu Türkistan davasını tanıtmaya fırsatı bulduk.

Zamanında bizim Doğu Türkistan Davasını İsveç'te yaşamakta olan Müslümanlara tanıtmamızdan rahatsız olanlar, 5 Temmuz olaylarında tüm Müslümanların bizimle beraber gösterilere katıldıklarını görüp, bize memnuniyetlerini bildirdiler. Uygur Entelektüeller İslam Dinini anlamadığı için bizden uzak durduğundan, onlara iyi ilişkiler kurup, İslam Dinini güzelce anlatırsak, onlarda Müslüman olduğu için çabuk adapte olur. Şu an namazlarımızı 70 – 80 kişilik cemaat halinde kılıyoruz.

Avrupa'da reşit olduktan hemen sonra ailesinden ayrı yaşayanlar çok. Eğer onlara iyi terbiye edemezsek, İslam veya vatan – millet için değil, anne – babaları için bile hiçbir şey bekleyemeyiz. Onun için; çocukların eğitim ve terbiyesine önem vererek, davamızın içini doldurmamız önem arz etmekte.

Biz geçen sene 2. Buluşmada alınan “ genç ve çocuklarda milli kimlik ve ana dili koruma” alanındaki kararları uygulamak için çalışıyoruz. Ama ben Türkiye'de küçüklerden önce, büyüklerin dilinin Türkçeye kaydığını görünce çok üzüldüm. Bu konuda çok dikkatli olmalıyız.

Avrupa'nın başka ülkelerinde, özellikle Norveç'te talim – terbiye işleri iyi değil. Bunun için çözüm üretmemiz lazım. Aileler parçalanmakta, Avrupalı gibi yaşayacağız diye ayrılanlar çoğalmaktadır.

Bergin'deki Müslüman kardeşlerimiz üçe ayrılmıştı. Abdülhakim Mahsum'un ziyareti sırasında yapıldığı çalışmalar sayesinde birleştiler. Şu anda da onlarda bir dernek kurdu.

Avrupa'da “her şeyi kendin çalışarak elde etmen lazım” kuralı var. Onun için biz dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşamakta olan Uygurlar dayanışma ve işbirliği içinde hakkımız olanı söke – söke almak zorundayız.

23 HAZİRAN 2011

III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK
BULUŞMASI BOLU KAMP NOTLARI

4. GÜN KONUŞMACILAR

1. Konuşmacı: Sn. Dr. Eşref ABDULGAFFAR
2. Konuşmacı: Sn. İkrım SOLTAN
3. Konuşmacı: Sn. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÖZSOY
4. Konuşmacı: Sn. Azat, Ruslan ve Alişir
5. Konuşmacı: Sn. Abdul HAFİZ ve Muhammed ALI

1. Konuşmacı: Mısırlı, Sn. Dr. Eşref ABDULGAFFAR



“Allah bizi bu dünyada iyi – kötü amellerle imtihan etmek için yarattı. Bizim bu yer küredeki asıl maksadımız ahiret hayatımızda da zafer elde edersek, başarılı olmuş oluruz. Ahiret hayatımızdaki başarımız için hayatımızı adayabilirsek, bu dünyadaki zafer kendiliğinden gelmeye başlar. Doğu Türkistan halkı ve davası büyük zulümlere, haksızlığa uğramış olsa da, eğer biz Allah’ın rahmetinden en ufak ümitsizliğe kapılmadan doğru vizyonla değişim hareketimizi sürdürürsek, Allah (c.c.) kesinlikle bir gün bize yardım eder ve başarı elde ederiz.

Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’ye hicret etmeden önce, Mekke’de büyük zulümler çekti, ama hapsine sabır gösterdi. Sahabeler “Ey Allah’ın elçisi! Allah’ın dininin yayma yolunda çektiğinizin ödülü nedir” diye sorduklarında, Peygamberimiz (s.a.v.) “cennet” diye cevap verdi ve sustu. Bir sahabe “Ey Allah’ın elçisi! Allah’a dua etsen, üzerimizdeki baskı biraz hafiflese, artık biz dayanamayacak hale geldik” dediğinde, Peygamberimiz (s.a.v.) çok sinirlendi ve “ Sizden önceki ümmetlerden bazılarının vücudu testere ile kesildiğinde bile dayanmış ve inancından dönmemişti” dedi. Biz Allah’ın sözünü egemen kılma yolunda başımıza gelecek tüm zorluklara sabır gösterebilecek güç ve iradede olmamız lazım.

Hepimiz Allah Resulünün emrini yerine getirip, bir ayet bilsek de, onu başkasına anlatmak için acele etmeliyiz. Bu dünyada bir Müslüman için Allah’ın dinine davet eden O’nun elçisi ya da vekili olarak mücadele etmekten daha şerefli bir iş var mı?

Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’ye hicret edeceği zaman, Hz. Ebu Bekir’in evine gidip: “hicret etmeme izin verildi, sen bana eşlik edeceksin” dediğinde, Hz. Ebu Bekir sevincinden ağlamış, “Ey Allah’ın elçisi! Ben bu yolculuk için iki at hazırlamıştım, atların içinden iyisini sen seç (hediye edeyim)” dedi. Peygamberimiz (s.a.v.) “atın parasını ödeyeceğim” dedi ve bu davranışıyla bizlere kendi ayaklarımız üzerinde durmamız gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi.

Peygamberimiz (s.a.v.) hicretten önce bütün sahabeye İslam Dininin temel prensiplerini tam olarak öğrettiği için, bütün mal varlıklarını Mekke’de bırakıp Medine’ye hicret eden muhacirleri Medine’deki Ensarlar ile kardeş yaparak eşleştirdiğinde, dünya tarihinde emsali olmayan olaylar oldu. Medine’de Ensarlar iki odalı evlerinin bir odasını muhacirlere verdi. Hatta iki eşinden birini boşayarak vermeyi teklif etti. Ama Abdurrahman bin Avf gibi sahabeler bu hediyeleri kabul etmedi ve “bana pazarın yolunu gösterin, kalan işi kendim hallederim” dedi.

Peygamberimiz (s.a.v.) sahabeye davet yolunda karşılaştıkları zorluklara nasıl sabredecekleri, iradeli, bu dini nasıl savunacakları, cihadı nasıl yapacakları, yeni İslam milletini nasıl ortaya çıkaracaklarını ve onun temelini nasıl atacağını çok iyi öğretmişti, bir olayı duymak ile yaşama arasında çok fark vardır. Onun için Peygamberimiz (s.a.v.) çoğu işleri kendisi tatbik ederek gösterirdi.

Bir perşembe günü Abdullah bin Ravahe komutasındaki birliği safere gönderdi. O sahabe “Benim atım çok hızlı, cumayı Peygamberimiz (s.a.v.) ile kıldıktan sonrada yola çıksam da yetişirim” niyetiyle bekledi. Ertesi gün Cuma namazından sonra, Peygamberimiz (s.a.v.) ona “ Sen cemaatle namaz kılacağım

diye onlardan 500 yıl sonra cennete gireceğini biliyor musun” diye sordu.

Bazı değişimler için onlarca yıl çalışsak ta, sonuç elde edemeyebiliriz. Ama bir gün gelir, bizde anlayamayız. Bizim düşündüğümüzden büyük değişimler gerçekleşir. Mısır’da bu sefer gerçekleşen değişimler bunun için canlı bir örnek. Doğu Türkistan davası çok cılız dursa da, siz iradeli halde yolunuza devam ederseniz, bir gün gelir siz bile farkına varmadan zafer elde etmişsiniz. Allah’ın rahmetinden ümitsizliğe kapılmamalısınız.

En önemli mesele bizim yapmakta olduğumuz mücadelenin Allah rızası için olması, ona riya karıştırmamaktır. Kıyamet günü ilk önce hesap sorulacaklar âlimler, hafızlar, Allah yolunda parasını sarf eden zenginler ve onun yolunda canını feda eden şehitlerdir. Onlar yaptıklarına riya karıştırdıkları nedeniyle cehenneme atılır. Onun için biz bu konuya çok dikkat etmeliyiz.

Zülüm çeken insanlar bağımsız bir devlet kurmak için tüm şartları tamamladıktan sonra, Allah onlara devlet kurmak için yardım eder. Onun biz bağımsız devlet kurmak için bütün şartları yerine getirmeli ve kendimizi islah etmeliyiz.

Diğer önemli bir konuda biz kendi prensiplerimizi çok iyi muhafaza etmeliyiz.

Kesinlikle bir – birimiz üzerinden üstünlük kurmaya çalışmamalıyız. Bir – birinden üstünlük kurmaya çalışmak cemaat olama yolundaki en büyük engeldir. Benim düşüncem, başkasınınkinden üstün sadece benimki doğru diye ısrar etmek, hukukun temelini iyi anlamamaktır.

Esirler konusunda Peygamberimiz (s.a.v.) düşüncesi ile Hz. Ebu Bekir’in aynı olsa da, Hz. Ömer farklıydı. Çoğunluğun düşüncesi aynı olduğu için Hz. Ömer’inki kabul edilmedi. O gece Hz. Ömer düşüncesini onaylayan ve Peygamberimize (s.a.v.) uyarı niteliğindeki ayet indi. Ertesi sabah ağlaya Hz. Ömer’e olayı anlattığında, o çok üzüldü ve ağladı.

Hz. Ömer hilafeti döneminde, Hz. Ömer zina yapan iki kişiye şahit olur. Olayı Hz. Ali’ye anlattığında, o “senin üç şahidin daha var mı” diye sorar. Hz. Ömer “yok” diye cevap verir. Hz. Ali dört şahit olmadığı için onlara ceza uygulanamayacağını söyler ve onlara ceza verilmez. İşte bu olaylardan sonra İslam’daki bir – biri üzerine üstünlük kurma prensipleri net olarak ortaya çıkar.

General Kuteybe Bin Bahili komutanlığındaki ordu gece yarısında Buhara yakınlarındaki bir şehri sessiz – sedasız ele geçirir. O şehir halkı halifeye şikâyette bulunur. Halife bir kadı görevlendirir. Kadı: “bu seferki hücum bütün şehir halkı uykuda iken aniden yapılmış. Bu İslam’ın kurallarına aykırı, çünkü bizim prensiplerimize göre önce şehrin kuşatılması, üç gün bekledikten sonra şehre girilmesi lazım. Onun için ordu şehri terk etmeli” diye hüküm verir. Ordu şehirden çekilir. Bu büyük adaleti gören şehir halkı, ordunun geri dönmesini ister ve hepsi Müslüman olur. Bu bize İslam dinindeki adalet ve onun ne kadar büyük faydalarının olduğunu anlatır.

İslam dini bizi kişisel olarak aramızda samimi olmaya çağırır. Dinimizin cemaat olarak yaşama konusunda emirleri çoktur. Biz konuyu araştırarak olursak, İslam dininin en önem verdiği konulardan birini cemaatlaşma olduğunu öğreniriz.

Hiç birimiz ölüm konusunda gaflette kalmamamız gerekir. Kimse “ben daha gencim, ölüm bende daha uzakta” diye düşünmemesi lazım. Ölüm yaşlıya da, gence de, çocuğa da var.

Biz bir sene önce bugünlerde hangi günahları işlediğimizi hatırlamaya biliriz. Ondan öncekileri ya da sonrakileri de hatırlamaya biliriz. Her saniye, her dakika yaptıklarımızı Allah’ın defterine yazıldığı için, yaptığımız iyi veya kötü şeylerden hesap vermeye hazır olmalıyız.

Toplumun işleri ile ilgilenmeden, kendi şahsi işlerimiz ile meşgul olmak, yaratılış amacına uymamak demektir. Onun için yaratılış gayesine uygun olarak, tüm hal ve şartlar altında cemaatin faydasını, çıkarını kendimizinkinden üstün bilmemiz gerekir.

III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI



2. Konuşmacı: İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği Başkanı Sn. İkram SOLTAN



“ Bütün büyük – küçük davaların temeli hicretle başlar. Sizin de bu muhacerette başladığımız hareket Allah’ın izniyle kesinlikle büyük bir harekete dönüşecek. Bütün dava ve hareketlerin ortak akıl ve ileri görüşlülüğe sahip olması lazım. Öyle olmadığı takdirde büyük hareketler değil küçükleri bile başarıya ulaşamaz. Ortak görüşün oluşması için itici güce ihtiyaç vardır. Bu itici güç, bir liderin bu görüşe sahip çıkması ve bu görüşün ortak bir görüşe dönüşmesi sebebiyle veya bir topluluğun ortak görüşünün herkesin ortaklaşa kabul ettiği görüşe dönüşmesi ile olabilir. Burada önemli olan bu görüşün bir temele dayanması lazım.

İslami davaların ortak görüşü olarak kelime şahadeti gösterebiliriz.

Bundan 1432 sene önce Mekke ve Medine adındaki kurak topraklarda Roma ve Fars imparatorluklarının gücünden korkarak yaşamakta olan, okuma – yazma bilmeyen, bilgisiz ve dünyanın en cahil, en geri insanları içinden Peygamberimiz (s.a.v.) çıktı. Onlar 50 yıl kadar kısa süre içinde o büyük imparatorluklarla karşı koyabilecek hale geldi. Ama onların düşünce ve görüşlerinin değişmeye başlamasıyla mağlubiyetler başladı.

Bize verilen önemli derslerden biri Hudeybiye Anlaşması’dır. Umre yapmak için silahsız olarak ihram bağlamış vaziyette on bine yakın sahabe Mekke’nin eşliğinden dönmek zorunda kaldı. Bunun üzerine 10 yıla kadar savaşmamak için anlaşıldı. O anda; Peygamberimizin (s.a.v.) anlaşma fikrine karşı çıkan sahabeler hakikati daha sonra anlardılar. Ben bu olaydan çok etkilendim. Beni en çok etkileyen; Peygamberimizin (s.a.v.) o günkü tutumu oldu. Sahabeler o gün çok kızmış olsalar da, aslında zaferin temeli o gün atılmaya başlanmıştı. Peygamberimiz (s.a.v.) o gün kendisinin varlığını karşı tarafa kabul ettirmişti. İslam Tarihindeki zaferler o günden sonra kazanılmaya başlandı.

Şimdi Doğu Türkistan davasının ortak görüşünün temelini atacak olan sizlersiniz. Sizin ortaya attığınız görüş davanızın geleceğini belirler.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fetih etmeye çıkmadan önce “ya İstanbul’u ben alacağım ya da o beni alacak” sözü esasına göre çok iyi hazırlık yaptı. Bu görüşle yola çıkarak zafer elde etti. Her görüşünüz bunun kadar kesin ve kararlılığa sahip olması, hazırlığınızın tam olarak yapılmış olması lazım.

Ampulü icat eden Edison 999 denemesinde sonuç elde edememiş olsa da, yine de sıkılıp, vazgeçmedi ve son denemesinde başarı elde etti. Onun için sabırlı olmalı ve yeni yollar denemeye devam etmeliyiz. Fethullah GÜLEN cemaati Türk Dilini dünyaya yayma kararına geldiler. Şu an 30 sene içinde 160 ülkede Türk Okulları açarak, her yıl Türkçe Olimpiyatları düzenlemeye başladılar.

Ortak görüşünüzü herkese danışarak, istişare ederek ortaya çıkarmanız lazım. Çünkü bizim ana prensibimiz “ işlerinizi aranızda danışarak yapın” dır.

İstişare sonucu ortaya çıkan kararları küçümsememeli veya karar alındıktan sonra değiştirmeye kalkmamalıyız. Bedir savaşı hakkında Peygamberimiz (s.a.v.) sahabeleri ile istişare etti. Birkaç genç “ kâfirler gelene kadar, Bedir’e gidip onların önünü keselim” dediler. Peygamberimiz (s.a.v.) ve çoğunluk bu fikri kabul ettiler. Karar onaylandıktan sonra o gençler kendi düşüncelerinden vazgeçerek, şehirden çıkmamayı teklif etti. Peygamberimiz (s.a.v.) onlara önceki kararı uygulamalarını söyledi ve Bedir savaşı yapıldı.

III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI



Ortak görüşü belirlerken düşmanın hile ve kurnaz politikalarını, sizinle işbirliği yapma ihtimali olanların durumunu da göz önünde tutarak karar vermeniz lazım.

Acele edip, kendinize ve başkalarına zarar verecek durumdan kaçınmanız gerekir.

Görüş ile ideoloji arasındaki fark çok büyük. Biz Müslümanların başka ideolojiye ihtiyacımız yoktur. Ama İslam talimatlarına uygun görüşe ihtiyacımız vardır.

Bizim İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneğinin görüşüne gelecek olursak; hepinizin bildiği gibi, Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde Avrupalıların silahlı hareketleri mağlup olduktan sonra, Türkiye'ye karşı medeniyet savaşı başlattılar. Bu savaş günümüze kadar durmaksızın devam ediyor. İnsan ve Medeniyet Hareketi: "biz kendimiz olarak yaşama imkânını elde edebilirsek, kendi medeniyetimizin temelini İslami Kurallara esas alarak kurabilirsek, ondan sonra biz gerçek anlamda zafer kazanmış oluruz" görüşü üzerine kuruludur.

Eğer bir mücadelemizi, silahlı olarak başlayacağız dersek, günümüzdeki cihat mücadelesinin en zayıf noktasından başlamış oluruz. Ama başlayacağımız mücadelemize sağlam temel atmakla beraber çelik gibi irade, stratejik planlamayla hareket edersek, sağlam adım atmış ve uzağı görerek mücadele etmiş oluruz.

3. Konuşmacı: Suffa Vakfının Genel Sekreteri, Sn. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÖZSOY



O "müminler kardeştir" ayetini açıklayarak, " müminler arasında nifak ve haset zehirdir" dedi.

4. Konuşmacı: Kazakistan'dan Sn. Azat, Ruslan ve Alişir



Onlar kendilerinin yapmakta olduğu faaliyetleri tanıttı. " biz 8 ay içinde, halktan 35 bin dolar topladık. Çeşitli dini kitapları Uygurca olarak Kiril alfabesiyle bastırarak dağıttık ve dağıtmaya devam ediyoruz. Biz kitap neşretmekten başka faaliyetlerde yaptık. Camilerin imamlarına yardım ediyoruz. Avrupa'dan gelen kurban paralarına kurbanlık keserek dağıtıyoruz.

Bizim dini eğitim alan kardeşlerimiz namaz kılmayan kişilerle ilişki kurmayı kabul etmiyor. Biz sizin yol göstermenize ihtiyacımız var. Aramızda iyi eğitim almış kişiler var. Ama dini kitap yazan yok. Biz Muhammed YUSUF ağabeyimizin kitaplarını Kiril harfleri ile yayınlıyoruz. Biz iyi okuyan çocukları size gönderelim, onlara yardım edip üniversiteye yerleştirebiliriz. Kazakistan Başbakanı Uygur'dur. O Uygurların işlerine el altından yardım etmektedir. Ruslan kardeşimiz Suudi Arabistan merkezli bir kuruluştaki çalışmakta. Şimdiye kadar 300 öğrenciye Kuran Kerim öğretti ve hafız yaptı. Biz Endonezya'da düzenlenen kuran kerim okuma yarışmasına katıldık."

5. konuşmacı: Finlandiya'dan Sn. Abdul HAFİZ ve Muhammed ALI



"Finlandiya'da 150 ye yakın Uygur yaşamaktadır. Onların hepsi aktif olarak mücadele etmektedir. Finlandiya'daki mücadelede 5 Temmuz olaylarından sonra reketlenmeye başladı. 100 den fazla kişi gösteri yaptık. Sosyal faaliyetlerde yapıyoruz. Bayramları beraber geçiriyoruz. Helsinki'de haftalık dini sohbet yapıyoruz. Muhammed Ali kardeşimiz bize dini sohbet düzenliyor. Geçen sene Kardeşlik Buluşmasından sonra biz sizden esinlenerek Finlandiya Doğu Türkistan derneğini kurduk. Bizim okula açma planımız var. Bizim amacımız Doğu Türkistan'ı meselesini Finlandiyalılara ve orada yaşamakta olan Müslümanlara tanıtmak. Bizim okul açma planımız var. Davet üslubu ve dikkat edilmesi gerekenler üzerinde durmak istiyoruz:

- 1 - Davet iki kişi ya da çoğunluk arasında yapıldığı için dayanışma olmadan yapılamaz.
 - 2 - Niyetimizin Allah rızası için olması.
 - 3 - Takva sahibi olmak (iç ve dış).
 - 4 - Dini bilgiye sahip olmak, eğer imkan olursa bilgi yelpazesinin geniş olması.
 - Dediklerimize önce kendimizin amel etmesi.
 - Başkalarına karşı anlayışlı olmak, onlara suçlu gözüyle bakmamak.
 - Başkalarının hidayet bulmasının gönülden istemek.
 - 8 - Sabırlı ve iradeli olmak.
 - 9 - Alçakgönüllü olmak.
 - 10 - Başka davetçilerle dayanışma ve işbirliği içinde olmak.
- Sonunda Muhammed Ali kardeşimiz "çok konuştuk, şimdi uygulama zamanı" dedi. Dinden uzak kalmış Uygurları davet etmek ve onları doğru yolları göstermek bizim kaçamayacağımız vazifedir. Davet yapmak için büyük âlim veya vaiz olamaya gerek yoktur. Cemiyetimizin faaliyetleri Türkiye'de, vatan dışında ve vatan içinde yapılmalıdır. "İkra Kanalında" 10 dilde hac vazifesi anlatılmakta, ama Uygurca yok, o kanalda Uygurca program yapılsa. Uygurca dini kitaplar biraz daha çok gönderilsin".

III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR
KARDEŞLİK BULUŞMASI

DOĞU
TÜRKİSTAN
MAARİP ve DAYANIŞMA DERNEĞİ

24 HAZİRAN 2011

III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK
BULUŞMASI BOLU KAMP NOTLARI

5. GÜN KONUŞMACILAR

1. Konuşmacı: Sn. İbrahim GERÇİK
2. Konuşmacı: Sn. Abdulkadir YAPÇAN
3. Konuşmacı: Sn. Sıracettin AZİZİ, Abdulrazzak
ve Salahattin KANAT

1. Konuşmacı: Bilim Sanat Vakfı'ndan Sn. İbrahim GERÇİK



O Süleymaniye Külliyesi hakkında konuşarak şunları anlattı:
“Dünyanın 3 kıtasında hâkimiyet kuran Osmanlı İmparatorluğunun temeli, kural-
ları ve prensipleri olan bir devlettir. Bugün Süleymaniye Külliyesi üzerinden bu
zikredilen temel prensipleri tanıtmaya çalışacağım.

Osmanlı İmparatorluğu akıl, samimiyet ve aşk üzerine kurulmuştur.

Biz söze başlamadan önce gözümüzü kapatarak müzik dinleyelim. İnsan gözünü
kapatmadan, kendi kalp sesini dinleyemez.

Fahrettin RAZİ pazarda bir kişinin: “sermayesinden ayrılmakta olan bu adama merhamet edin, yardım
edin” diye bağırdığını duyar. Sesin geldiği tarafa baktığında, o adamın buz satmakta olduğunu görür.
Hayat muma benzer. Mumun eridiği gibi hayatta eriyip tükeniyor ve tükenmektedir. Onun için eriyip
geçmekte olan hayatımıza merhamet edip, zamanı iyi kullanmamız lazım.

Bizde “ önce refik, sonra tarik” denen söz var. Bir mücadele için yola çıkmadan önce kendimize iyi dost
ve yol arkadaşları seçmeliyiz.

Osmanlı İslam medeniyetine kendine özgün katkıda bulundu. Osmanlı medeniyet modelini ortaya çı-
karttı ve onu bütün dünyaya yaydı. İşte biz bugün dünyanın neresine gidersek gidelim, bu medeniyetin
etkisini görebiliriz. Dünya tarihinde Osmanlı hanedanı kadar uzun süre hüküm süren bir aile yok. Os-
manlının bu kadar uzun hüküm sürmesinin sırlarından biri, onların tüm dünyaya rahmet ve merhamet
dağıtmasıydı. Mostar köprüsünün bu tarafında Müslümanlar diğer tarafında Hristiyanlar eşit ve beraber
yaşayabildi. Osmanlı imparatorluğunun ne zaman kurulduğu kesin değil. Ama 1300 yılında ortaya çık-
mış, 250 sene sonra çok güçlenmişti. İmparatorluğun hüküm sürdüğü topraklarda yaşamakta olanların
50% si Müslüman, kalanlar Hristiyan'dı. Osmanlı medeniyeti yıkılmış değil, belki durdurulmuş bir
medeniyettir. Osmanlı imparatorluğu yıkıldıktan sonra, Avrupa'da 28, Asya'da 20 ve Afrika'da 16 tane,
toplam 64 ülke ortaya çıktı. Osmanlı İmparatorluğu bu kadar geniş coğrafyaya ve devlete yüzyıllarca
hükmetti. Ama hiç birini asimile etmedi, yok etmedi. Her bölgede yaşamakta olan halkların hür irade-
sine saygı duydu.

Şeyh Edip Ali'nin Osmanlının kurucusu Ertuğrul gazinin beynini mayaladığı söylenir. Her türlü hare-
ketin esası onun çekirdeğinde gizlidir. Şeyh Edip Ali ona; “bilek ve yüreğin gücüne güç katsın, beyliği-
ni unutma, unutturma, başkalarını affet, hukuk ve adaleti ilk sıraya koy” gibi benzer nasihat üslubuyla
devletin temel esaslarını öğretmiştir. İmparatorluğun temeli: karşı tarafı uyarmak, halkı gayrete getir-
mek, cesaretlendirmek, mücadeleyi nasıl yapılacağı hakkında plan hazırlayıp, onu uygulamaktır.

Biz bundan 10 sene sonra nerede olacağımız hakkında plan hazırladık mı? Bir insan cahil olarak hay-
vandan farksız sorumsuzca hayat sürmesi veya bilgi sahibi olup, insan olarak sorumluluklarını yerine
getirmesi lazım.

Süleymaniye Külliyesi Osmanlı Medeniyetinin sembolüdür. O Kanuni Sultan Süleyman'ın son yıl-

III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI



larında inşa edildi. Her kuruluşun giriş kapısında o kuruluşun temel amacını gösteren bir işaret olur. Süleymaniye'nin giriş kapısının sağ tarafına "Ayet-el Kür-si" yazılıdır. Bu Allah'ı en iyi anlatan ayet olarak bilinir. Sol tarafında "Süre Fatiha'nın" ayetleri yazılmıştır. Süleymaniye bu ayetlerin tecelli ettiği yer olarak sayılır.

Her dava sahibi uyanık, her alandaki değişimleri gözetir olmalıdır. Külliye demek, mükemmellik yani bütünleşmek demektir. Mihrap tarafındaki kabirler, namaz kılanlara ahireti hatırlatır. Süleymaniye'de "İlmel yakın (doğru ilimler)" bölümü var, benim size anlatmakta olduğum ilmел yakindir. "aynel yakın (laboratuvar)" bölümüde var.

Değişim seferindeki en önemli amaç nam – şöhret değil, belki de zafer ve kurtuluştur. Onun Süleymaniye saferi kelime tevhit ile başlayıp, onunla sonlanır.

Hedef ve amaçsız hiç bir iş başarıya ulaşamaz. Siz derneğimize gelenlere bundan 5 yıl sonra ulaşmak istediğiniz amaç ve hedefi göstere bilimsiniz? Tertip ve düzen, bir kuruluşu yönetmenin en önemli göstergesidir. Mümin çok düzenli olmalı, ibadet edeceğimiz mekânı itina ile seçmeli ve düzenli tutmalıyız. Hatta ofisimizdeki atmosferde çok önemlidir. Renkler itina ile seçilmeli, havadar olmasına dikkat etmeliyiz. Görev süresinde ihsan (Allah'ın önünde durduğumuz gibi durmak, onu biz görmesek te, onun bizi gördüğünü unutmamak) prensibi olması lazım. İslam bizi merhamete davet eder, hatta hayvanı öldürürken bile merhamet etmeliyiz.

Müslümanların güzel yanlarından biride her şeye emanet gözüyle bakmasıdır. Allah'ın bize verdiklerini ve tarihi eserleri korumamız gerekir. Süleymaniye Külliyesi inşa edileli 450 yıl oldu. Arada üç kez büyük deprem görmüş olsa da, hiçbir tahribata uğramadı. Çünkü bu eserde başkalarının hakkı yok. Süleymaniye'nin inşaatında 20 bin kişi çalıştı. 10 bin kişi Müslüman, kalanı Hristiyan'dı. Onların yevmiyeleri günlük olarak ödenirdi.

İlkokul ile üniversite aynı yere inşa edildi, hepsinin önünde dükkânlar vardı. Esnaflar her gün "haram yemeyeceğiz" diye yemin ederlerdi. Her sınıfta 12 öğrenci vardı, küçükler büyükleri örnek alırdı. Öğrenciler tüccarlar ve hayatı tanıyarak yetişirdi.

Okulda fen ilimleri, fıkıh, ondan sonra tıp ve hadis ilimleri öğretilirdi.

Osmanlı memurların dinine değil, niteliğine bakardı.

Ayakta sohbet ederek ilim tahsil edilecek mekânlar yapılmıştı.

Süleymaniye camisine girdiğimizde sağ tarafa ilimin sembolü Hz. Ali'nin ismi yazılıdır. Sol tarafa alçak gönüllülüğün sembolü Hz. Osman'ın ismi yazılı. Öbür tarafa sadakatin sembolü Hz. Ebu Bekir'in adı, diğer köşede ise adaletin sembolü Hz. Ömer'in adı yazılıdır.

Yan tarafta dar-ul şifa yapılmıştı, hastane yoktu. Çünkü o günlerde insanlar hasta olmazdı. Sadece yorgunluk hissedirdi ve şifaya ihtiyaç duyardı. Onun yanında dar-ul ziyafe vardı. Dışarıdan gelenler üç gün misafir edilirdi. Her kişiye ayrı, mevsimine göre yemek hazırlanırdı. Yemek dağıtan kişi, alanı görmezdi. Kaşık ve kepçeler aynı büyüklükteydi. Dışarıdan gelenler şifahanede dinlendikten sonra, hamama gönderilirdi. Çeşitli baharat ve çaylar demlenip ikram edilirdi. Misafirler burada 3 gün dinlendikten sonra başka yere taşınırdı.

Süleymaniye'nin kubbesi Hz. Peygamberimizi, (s.a.v.) 4 minare dört halifeyi, 10 sütun cennetle müjdelenen 10 sahabeyi temsil eder.

Müslüman çok temiz, düzenli ve ciddi olmalıdır. Bir şirketin giriş kapısındaki eşyalar ve onun laboratuvarları çok önemli. Onun için Süleymaniye Camisi çok düzenli ve temiz olarak inşa edildi.

Pencerelerinde renkli camları var, gün ışığı olmazsa o renkleri göremezsiniz. Bu “Allah’ın nuru sa, bütün kâinatı karanlık kaplar, hiçbir şey kendi yansımını bulamaz” anlamına gelir. Camları suresi yazılıdır. Bu “Allah’ın nuru gelirse sen gerçeği görebilirsin” anlamındadır. Camii içinde adet kandil var. Bu kandiller geceleri caminin içini gündüz gibi aydınlatır. Süleymaniye’nin g beş merdivenli bir kapısı ve ondan sonra bir avlusu var. Mimar Sinan her alanda 5 sene ilim ta tikten sonra bu külliye tasarlamaştır.

Şerden hayır çıkar, kâfire kâfir olarak bakma, onu kendi haline bırakma ve yok etme. Allah biz zulmümüzden korusun.

Muhteşem Yüzyıl dizisi Osmanlıyı kötü göstermek için yapılmıştır”.

2. Konuşmacı: Sn. Abdulkadir YAPÇAN



O “topluluk gerçek anlamda birlik olduğunda ona cemaat diyebiliriz. Dayan herkesi kapsadığı zaman ondan sonra gerçek anlamda dayanışma olur” dedi. “Biz neyin üzerinde işbirliği yapacağız?” önce onu belirlememiz lazım. 5 T olaylarından sonra, içeride ya da dışarıda Doğu Türkistanlılar arasında büyü niş hâsıl oldu. Onlar bize yol göstermemizi istiyorlar.

Biz Doğu Türkistan davası ve halkını İslam’dan ayrı düşünemeyiz. Biz kim şimdiye kadar korumayı başardıysak, buna en önemli sebebi Müslüman oluşumuzdur. Halkım süz, düşmanımız o kadar güçlü olsa da, onların mücadelesindeki itici güç Allah’a olan inançlar Çinliler sayısını bilemediğimiz kardeşlerimizi, tek kelime sormadan şehit etti. Ben Çinlileri olmadığını vatanımdan ayrıldıktan sonra daha net olarak gördüm. Osmanlı 600 sene adalet için ettiği 64 ülkede bu kadar uzun süre kalabilmiş. Çinliler bize adil davranmak yerine, bizi yor ye çalışıyor. Durum böyle olsa da biz kendi aramızdaki çekişmeleri bitiremedik. İslam’dan ba huzursuz olan kardeşlerimiz var. Bizi burada toplanmaya zorlayan tek neden İslimdir. Vatan komünizm yandaşları çok azaldı. Devlet yine de ondan vazgeçmedi, çünkü onlar iktidarlarını ermesini istemiyorlar.

Halkımıza doğru yol gösterecek âlimlerimiz olmadığı, dini anlayış ve kültürün yetersizliğinden larını terk ederek kendilerine düşman arayanların sayısı gün geçtikçe artmakta.

Onun için Doğu Türkistan halkının anlayışında doğru itikat, doğru görüşe sahip olmalarının t atmamız ve onlara doğru yolu göstermemiz, hepimizin doğru maarif görüşü kazanmamız ile ol

3. konuşmacı Suudi Arabistan’dan Sn. Sıracettin AZİZİ, Abdulrazzak ve Salahattin KANAT



Abdulrazak: Cidde radyosunun Türkistan’ca anlatım bölümü hakkında verdi. Bu radyonun web sitesi www.sjr.org ile www.merifet.net sayfa nıttı.

Sıracettin AZİZİ: İslam Gençlik Teşkilatının Türkistan Masası ve Öğre Yardım Vakfının faaliyetlerini anlattı. Vatanımızda şu anki durumu istatistikî bilgi ve belge edinmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Salahattin KANAT kendisini Arapça olarak tanıttı ve herkese teşekkür etti.

25 HAZİRAN 2011

III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK
BULUŞMASI BOLU KAMP NOTLARI

6. GÜN KONUŞMACILAR

1. Konuşmacı: Sn. Salahattin KANAT
2. Konuşmacı: Sn. Prof. Dr. Celal ERBAY
3. Konuşmacı: Sn. Hüseyin ORUÇ
4. Konuşmacı: Sn. Mirkamilcan KAŞGARI

1. Konuşmacı: Suudi Arabistan'dan Sn. Salahattin KANAT

sabah namazından sonra camide vaaz verdi, Peygamberimiz (s.a.v.) vefat anında gerçekleşen olayları anlatırken çok duygulandık.

“ Bizim bizden başka dostumuz yok, biz sadece Allah rızası için çalışmamız ve bütün ümidimizi Allah'a bağlamalıyız. Düşmanlarımız zayıf yanlarımızı kullanarak, bizi bir - birimize düşman yaparak amaçlarına ulaşmaya çalışıyor. Onun için düşünerek, çok dikkatli hareket etmeliyiz.

2. Konuşmacı: Sn. Prof. Dr. Celal ERBAY



Konuşmasının başında Sultan Suttuk Buğrahan'dan başlayıp merhum Berat Hacı'ya kadar Doğu Türkistan halkının tüm büyük şahsiyetlerini andı ve onlara dua etti. “ Bizim için en önemlisi birliğimizin güvenliğidir. Berat Hacı'nın hayatında çektiği eziyetlerinin tek sebebi ona yapılan hainlik ve ihanettir. Onun için biz, bir Uygur'un öbürüne hainlik ve ihanet etmesini önlemeliyiz. Kuran Kerim'de “ Allah' iman et, doğru yolda yürü!” demiştir”.

3. Konuşmacı: İ.H.H. Başkan Yardımcısı, Sn. Hüseyin ORUÇ



O İ.H.H. vakfının çalışmalarını kısa olarak tanıttikten sonra, vakfın yardım hedeflerinden birinin Doğu Türkistan'a yardım etmek olduğunu söyledi. O İ.H.H. vakfının her zaman Doğu Türkistan davasının yanında olacağını söyledi.

4. Konuşmacı Sn. M. KAŞGARI

Benim konuşmamın konusu: “ şimdi ne yapmamız lazım?” sorusuna cevap bulmaya çalışmak. Bu soru dini, milli kimliği, medeniyeti ve dünyada var olması Çinliler tarafından yok edilme riskiyle karşı karşıya kalan insanlar için çok önemli, sorulması gereken bir sorudur. Bu soruya ciddi olarak cevap aramak vicdan sahibi bütün Doğu Türkistanlıların görevidir.

Ben asimile, soykırım, hakaret ve kötü muameleye maruz kalan Doğu Türkistan halkının bir üyesi olarak, bu konu üzerinde araştırma yaptım. Tek koruyucumuz olan Rabbimiz Allah'ın kitabına başvurdum. Sorunun cevabını bulmak için müracaat ettiğim Kuran Kerim'in sayısız hükümleri içinde bani en çok etkileyen Tahrim süresinin şu ayeti oldu;

“ ey müminler, kendinizi ve ehlinizi cehennem ateşinden kurtarın”

Çevremize bakacak olursak etrafımızda çeşitli ateşlerin yanmakta olduğunu görürüz. Zulüm üstüne kurulu sistemlerin ateşi, düşüncesizliğin ateşi, yoksulluk ateşi, geri kalmışlığımızın ateşi, zorbalığa

karşı çakmayışımızın ateşi, namusumuzu koruyamamamızın ateşi, onun yanında içimizi kaplamak için çalışmakta olan şeytanın ateşi... Biz kendimizi bu ateşlerden kurtarmadan, cehennem ateşinden kurtulamayız.

Hepimizin bildiği gibi bizim mücadelemiz duygusal olarak yapılmakta olduğu için, sayısız bedel ödemiş olsak ta netice elde edemedik. Biz kendimizi, ailemizi ve bütün milletimizi bu dünyanın ve ahiretin ateşinden kurtarmak istiyorsak, sıcakkanlılıkla duygularımızla hareket etmeden, soğukkanlılığımızı koruyarak aşağıdaki dört kurala uyarak, düzenli olarak hareket etmeliyiz.

- 1 – Önce kendimizdeki özveriyi ölçmeliyiz.
- 2 – Maneviyatımızı arttırmalıyız.
- 3 – Tetikte, ileri görüşlü bir ideoloji belirlemeliyiz.
- 4 – Stratejik ve sistemli plan hazırlamalıyız.

Özverimizi ölçmek için, bizimle aynı kaderi paylaşan milletlerin mücadelesinin başlangıç tarihini öğrenip, onların özveri ruhunu nasıl edindiklerin, şimdiki gibi önemli durumlarda ne yaptıkları, şu an ne yapmakta olduklarını araştırmamız ve kendi durumumuzla kıyaslamamız lazım. Tunus, Mısır gibi Arap ülkelerinde altı aydan beri büyük değişimler yaşandı. Libya, Yemen, Bahreyn ve Suriye’de zalim hükümdarlara karşı gösteriler ve karşı koymalar durmaksızın devam ediyor. Bizde uzun süreli bir – birini izleyen buna benzer hareketler devamlı yapılabilir mi? Niye yapılamaz? Bunu iyi araştırmalıyız.

Bazılarımız: “tarihi, coğrafyası, durumu, stratejik nedenleri farklı olan iki milleti bir – biriyle karşılaştırmak doğru mu?” diye sorabilir. Buna cevap olarak “doğru, karşılaştırmamız gereken tarafları olduğu gibi, karşılaştırabileceğimiz yönleri de çok” derim. He iki tarafta insan olduğu için onlardaki mücadele ruhu bizde de oluşabilir. Biz bu yönden bakarsak kendimizdeki eksikleri tamamlamanın anahtarını bulabiliriz.

Filistin ve Keşmir meselesini dışarıdan bakıldığında uluslararası toplumda yer almasının en önemli nedeni, dışarıdan onları savunanların çok olması, dünyadaki büyük güçlerin oyunları ve çıkarlarının çakışması gibi gözükse de, gerçek nedenin onların durmaksızın yapmakta oldukları mücadelenin neticesi olduğu kesindir. Onlarda özveri ruhu olmamış olsaydı, dünyadaki uluslararası güçler bizim mücadelemize müdahil olmadığı gibi “daha zamanı değil” diyerek onlara da müdahil olmayabilirdi.

“Bizim Çinlilerle çatışma anlayışımızı güçlendirecek ve mücadelemiz için varlığımızdan vazgeçirebilecek, fedakârlık duygusuna ulaştıracak öge hangisidir?” sorunun cevabına gelecek olursak; bu bizim daha önce saydığımız dört kuralın ikincisi olan maneviyattır. (manevi güç) Bu gücü sadece dini kaynaklardan elde edebiliriz. Çünkü ruhi güç dediğimiz madde il e değil insanın ruhu ile ruh ise direk Allah ile (dini inanç) alakalıdır.

Onun için tarihe bakacak olursak bütün zalim güçler öncelikle ezilmekte olan işgal altındaki çaresiz insanların dinine, kendilerini masum göstererek “hurafeyi yok etme” bahanesiyle saldırır ve çeşitli hileler kullanarak insanları dinden uzaklaştırmaya çalışır.

Saldırganlara karşı yapılan mücadelelerde zafer kazanan ve bağımsız devletler kurup, halkını hürriyete kavuşturanların hepsi mücadelelerini dini inançla birleştirerek yorulmadan çalışmaya isteği (manevi güç) kazanarak zafer elde etmiştir.

Hindistan’ın kurucusu Gandi Budizm’e inan halkının maneviyatını güçlendirmek için rahipler gibi giyindiği, İngiliz hâkimiyetine karşı pasif direniş göstermesi, devamlı barışçıl gösteri düzenlemesi, zarar vermeden zarar görme hareketleri gibi hepsini dini inancıyla birleştirme sonucu zafer kazanması örnek olarak gösterilebilir.

Aynı anda Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali CİNNAH'ın Pakistan'ı, Hindistan'dan ayırarak, bağımsız devlet kurmasındaki tek amacın "Allah'tan başka ilah yok, Muhammed (s.a.v) onun elçisi" sözünün ruhuna uygun davranmamız lazım sloganı aracılığıyla zafer elde etmesidir.

Halkın manevi güce sahip olmasını sağlayacakların aydınlar olması sebebiyle, uluslararası toplumda kabul edilen aydınlanmanın ölçüsü beştir;

- 1 – Aydının akıllı olması.
- 2 – Aklını kullanarak eğitim alması, öğrendiklerini başkalarına öğretmesi,
- 3 – Öğrendikleri ile kâinatı anlamaya çalışması,
- 4 – Toplumda yanlışlık gördüğü zaman, onu hemen müdahale edebilir olması (islah etmeye çalışması),
- 5 – Bu müdahale sırasında tüm engellere ve engelleyenlerle karşı koyabilmesi, tehlikeye maruz kaldığı zaman Allah'a tevekkül etmesi lazım.

Bu ölçülere uygun olanlar gerçek anlamda aydın sayılır ve hiçbir diktatör gücün önünde baş eğmez. İranlı düşünür Ali ŞARİATİ eğitim almamış ve okula gitmeyen insanların kendi halkı önündeki sorumluluklarını tanınmasıyla aydın olabileceğini, hatta beklenmeyen büyük etkileri ortaya çıkarabileceğini anlatırken, eğitilmiş aydın başkalarına kandil olursa, normal aydın o kandil ışığında başkalarına örnek olabileceğini söyler.

Aydının kendisini tanıması, toplum içindeki nüfuzunu bilmesi, bu nüfuzunun etkisi ve saygınlığıyla mücadelesini aynı gövdede birleştirebilmesi, halkın gözünden düşürecek ahlakına zıt işleri yapmamış olması belki başkalarına örnek olması lazım.

Bizimde yukardaki ölçülere uyan aydınlarımız çoğunlukta olsaydı, halkımızın tarihi derinliğinde, örf – adet havzasında nefessiz yatmakta olan binlerce yıllık medeniyet ve dünyada hiçbir gücün karşı koyamayacağı manevi gücünü kazarak bulmuş, tekrar onları uyandırarak hareket kazandırmış olurdu.

Doğru, bizimde tarih sayfalarında fedakârlık örneklerimiz çoktur. Yakın zamandaki Ürünçi olayları bizdeki bu fedakâr, savaşçı ruhun ölmediğini ispatlasa da, bu Filistin ve Keşmir'deki gibi süreklilik göstermedi veya gösterilemedi. Onun için başkalarında haftada bir görülen karşıt hareketler bizde 5 – 10 yılda bir kere ortaya çıkar hale geldi.

"Filistin ve Keşmir'deki yorulmak bilmeyen, sürekli karşı koyma güdüsünün sırrı nerde" sorusunun cevabını tek cümlede verecek olursak, onun sırrı onların kendi mücadelelerini inanç seviyesine yükseltmiş olmasındadır.

Mücadelenin kutsal inanç seviyesine yükseltilmesi düşüncemizde net ve parlak ileri görüşlülüğü şekillendirir. Bu ileri görüşlülük yukarıda saydığımız bizde olması gereken prensiplerin üçüncüsü olan ideolojinin ortaya çıkmasını sağlar.

İdeoloji nedir? O amaç ve gayesi, yapılmakta olan mücadelenin yönünü, yani yolu ve varmak istediğimiz hedefi açık olarak gösterebilecek, onunla beraber, hareketin sınırlarını, net olarak tayin edecek öğedir.

İdeolojinin sınırları avam halkın bütün katmanlarını, takva sahibinden başlayarak imanı zayıf olanlara kadar hepsini kucaklıya bilecek kadar geniş olması, bölen değil, birleştiren ve her türlü duruma ayak uydurabilecek esneklikte olması lazım.

Bizim Doğu Türkistan davası haklı ve İslami dava olduğu için, bu yolda mücadele eden kişiler dindar olsun ya da din bilgisi fazla olamayan aydınlar olsun, onların hepsi ahirette karşılığını alır. Bu mücadele sırasında ölürse, şehit sayılır. Durum böyleyken, biz ideolojimizin sınırını ne kadar geniş tutarsak, bizimde hareket alanımız genişler. Bizimle beraber mücadele edeceklerin sayısı da çoğalır.

III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

DOĞU
TÜRKİSTAN
MAARİF ve DAYANIŞMA DERNEĞİ

Amaç ve hedef netleştikten sonra, en önemsiz görevi de, kutsal sayacak kültüre sahip oluruz. Örnek: doppa ve elişî gömlek giymek gibi.

Bizim için en önemli görevlerden biri, giyim – kuşam ve adap - ahlakımız ile başkalarına örnek olmak. Ön ayak olanların nüfuzunu yükseltmek, onları başkalarına örnek alınacak şahsiyetler haline getirmek. Aynı anda derneğimizin nüfuz sahasındaki etkisini genişletmemiz lazım. Bizim değer verdiğimiz kişiler toplumda söz sahibi, değer vermediğimiz kişiler dışlanır halde olması lazım. Bu konuda Yahudilerin lobicilik faaliyetlerinden faydalanabiliriz.

Pakistanlı meclis üyesi Prof. Hurşit AHMET bu konu hakkında şunları söylemişti: “bütün mücadelelerin amacı doğrultusundaki hızını arttırmak için kullanılacak en büyük tedbir, o mücadelede faal olarak hizmet etmekte olan gönüllü aydınların halk içindeki saygınlığını yükseltmektir. Bunu yaparak 30 yılda kat edilen mesafeyi 3 yıla indirebilirsiniz”.

İdeolojimizin sınırları, ulaşacağı hedef, mücadele şekli ve özellikleri net olarak belirlendikten sonra, sıra uygulamaya gelir. Uygulama kesinlikle çok yönlü ve stratejik planlama gerektirir.

Stratejik planlama, amaç doğrultusunda kullanılacak araçların nasıl seçileceği, hangisine öncelik verileceği, hangisinin geri plana atılacağı ve araç ile amacın arasındaki ilişkinin nasıl dengeleneceğidir. Stratejik plan yaparken en dikkat edilmesi gereken nokta, kendi ve emrindeki araçların gücünü iyi değerlendirmek, çevredeki uluslararası durumu ve bu durumun gelecekteki eğilimini doğru analiz etmek gerekir. Aynı anda ileri görüşlü 20 senelik uzun vadeli plan yapmakla beraber, etkisi hızla görülebilecek veya talep edilmekte olan işleri zamanında görerek, onlar için 1 – 2 yıllık kısa süreli planlar hazırlayıp bütün enerjimizi bunları gerçekleştirmek için harcamaktır. Vatanımızdaki istatistiksel bilgileri ve resmî belgeleri edinmek buna iyi bir örnek olabilir.

Uzun vadeli büyük planlama ile birlikte, küçük, etkisi çabuk görülen yıllık, aylık, haftalık planların çokça yapılması lazım.

Her kuruluş – dernek başkanlarına ve çalışanlarına kurumsallaşma kültürünü aşılama ve yukarı taşımak için eğitim seminerleri düzenlemeli, onların bilgilerini arttırmalıdır.

Bizdeki en büyük eksikliklerimizden biri, kuruluş başkanları ve çalışanlarının bizimle aynı kadere sahip başka milletlerin mücadelesini, teorisini, ideolojisini ve halkıyla ilişki kurmadaki taktiklerinden habersiz olduğu, onlar hakkında araştırmaları okumamalarıdır. Özellikle onların içinde bizimle aynı kötü kaderi başından geçiren, sonunda kendi davasını başarıya ulaştırabilmiş ya da kendi davasını bizden daha iyi, verimli halde sürdürmekte olan çeşitli davaların tarihini ve şimdiki durumunu öğrenmemiz lazım.



26 HAZİRAN 2011

III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK
BULUŞMASI BOLU KAMP NOTLARI

7. GÜN KONUŞMACILAR

1. Konuşmacı: Sn. Dr. Abdullah KURBAN
2. Konuşmacı: Sn. Ramazan BEY

1. Konuşmacı Suudi Arabistan'dan ve İngiltere'de ekonomi alanında Doktorasını yapan
Sn. Dr. Abdullah KURBAN



O konuşmasında aramızdaki dayanışma ve işbirliğini güçlendirme konusu üzerinde durdu. Kendisinin bu kamp programı yapıldığı için çok mutlu olduğunu ve ümidinin arttığını söyledi.

2. Konuşmacı Suffa Vakfından Sn. Ramazan BEY

O Doğu Türkistan'dan gelecek öğrencilere önem vermemiz, onlar için yurt inşa etmemiz veya bu vermemiz, İslami cemaatlerin yurtlarına yerleştirmemiz konusunda tavsiyelerde bulundu
Kampın sonunda:

- 1 – 7 günlük kamp programında alınan toplantı notları tekrar okundu.
- 2 – Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Başkanı Hidayetullah OĞUZHAN, talim – terbiye, davet, propaganda ve ekonomi alanlarında dayanışma ve işbirliğini artırma konusunda gruplarda alınan kararları açıkladı.
- 3 – Şavgen'de öldürülen Uygurlar için hatim duası okundu ve Çinlilerin vahşice katliamını kınama bildirisi okundu.
- 4 – kamp programının sona erdiği açıklandı.



III. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması Sonuç Bildirisi

kamp faaliyeti süresince düzenlenen toplantılara Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen ilim adamları, uzmanlar, doktorlar, profesörler katıldı ve katılımcılara seminer verdi önemli konularda eğitici bilgi aktardı. Bunun dışında, dünyanın her tarafından gelen Uygur akademisyen, araştırmacılar, Doğu Türkistanlı STK'ların temsilcileri de kendilerinin uzmanlık alanları ve yaşamakta olduğu ülke ve bölgelerin genel durumları hakkında bilgi vermenin yanı sıra, kendilerinin çok değerli teklif ve isteklerini dile getirdiler. Bir de kampa katılan 115'e yakın kişi, dört gruba ayrılarak "eğitim – öğretimde, sohbet – toplantılarda, tanıtım – propagandada ve ekonomide dayanışma" konularında atölye çalışması yürüttü.

Buluşma sonunda, bir hafta boyunca bize ulaştırılan ve atölye çalışmalarında elde edilen sonuçlar gözden geçirildikten sonra karara bağlandı ve kapanış programında dernek başkanımız Sn. Hidayet OĞUZHAN tarafından tüm katılımcılara okundu.

Sonuç bildirisinin detayı şöyle:

1. Eğitim – Öğretimde Dayanışma

1) kararlar:

- 1) Yurtdışında eğitim alan Doğu Türkistanlı öğrencilerin her yönden vasıflı ve iktisalı olarak yetişmeleri için rehberlik etmek;
- 2) Öğrencilere maddi ve manevi yönden yardım ederek daha rahat eğitim almaları için olanak sağlamak;
- 3) Yurtdışında yerleşik olarak yaşamakta olan Doğu Türkistanlıların çocuklarının dini ve milli yönden şuurlu bireyler olarak büyümeleri için çaba harcamak;
- 4) Onların arasında dini ve milli kardeşlik, birlik – beraberlik bilincini artırmak;
- 5) Tüm Doğu Türkistanlı STK'larda eğitim – öğretim bölümleri tesis etmek;
- 6) Eğitim yoluyla halkımıza Allah ve Resulü'nün talimatları doğrultusunda hizmet edecek nesiller yetiştirmek ve mazlum Doğu Türkistan halkının hürliğe kavuşması için katkıda bulunmak;
- 7) Çocuklarımızın anadilinde düşünebilen ve ifade edebilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak;
- 8) Çocuklarımıza inancını koruma, vatan ve milletini sevmeye, fedakar, atılgan ruh aşılama;

2) kararların gerçekleşmesi için yapılması gereken hususlar:

- 1) Tüm dünyadaki Doğu Türkistanlılar için dini ve milli öğretileri içeren ortak derslik hazırlamak (ya da elimizde bulunan dersliklerden yararlanmak);
- 2) Yurt dışında okuyan öğrencilerle irtibata geçmek, meslekleri hakkında bilgi almak ya da meslek seçiminde yardımcı olmak, öğrencilerin yurt ya da eğitim harçlığı için ortak katkıda bulunmak;

- (3) İki yıl içinde anadilde okuma yazma kursları, yaz tatillerinde ise şehir dışında yatılı kuran kursu açmak; anadil, tarih, islam ilimleri konulu yarışlar düzenleyip, dereceye girenleri ödüllendirmek; öğrenciler arasında anadilde kitap okuma ve konuşma faaliyetleri düzenlemek;
- (4) Orta Asta (Batı Türkistan)'da yaşayan soydaşlarımızın çocuklarına dini ve milli şuur aşılama için yoğun eğitim – öğretim hizmeti yürütmek;

2. Dini davet ve sohbette dayanışma

1) Kararlar:

- (1) Dünyanın her yerinde yaşamakta olan Doğu Türkistanlı şuurlu dini ve milli aydınlarla sürekli irtibatlaşarak fikir alışverişinde bulunmak, aydınlarımızın bir birinin fikrine saygı göstererek belli konularda anlaşma sağlamalarına kilavuzluk etmek ve buna uygun zemin hazırlamak;
- (2) Doğu Türkistanlı Müslüman halkın menfaatını göz önünde bulundurarak dinde esas konulara sıkı sarılmaya, fikir ayrımcılığı ve fıkhi ihtilaflardan mümkün mertebe uzak durmaya tarihten ders alarak fikirde birlik oluşturmaya çaba sarfetmek;
- (3) Diasporadaki Doğu Türkistanlılar arasında daveti yayarak dini anlayışımızı derinleştirme ve seviyemizi yükseltmeye, kendi aramızda dini sohbet – toplantı yaparak dini, milli ve vatan severlik şuurumuzu geliştirmeye, birbirimizi seven, yardım eden, dayanışma ruhu güçlü bir toplum haline gelmek;
- (4) Hanımlar ve çocuklar için de sohbet grubu teşkil ederek onların da dini ve milli anlayışa sahip olmaya, birlik ve beraberlik içinde Doğu Türkistan davasına can ve başla hizmet etmeye teşvik etmek;
- (5) Halkımızın kötü ve ahlaksız yollara sapmamaları, özellikle de Avrupa'da yaşayan kardeşlerimizin Hıristiyan olmalarını önlemek için acil tedbir kullanmak;
- (6) Toplumumuzdan uzaklaşan hemşerilerimizle en uygun biçimde irtibata geçerek, onlarla olan ilişkilerimizi güçlendirmek;

2) kararların gerçekleşmesi için yapılması gereken hususlar:

- (1) her ülke ve bölgede ilim adamları için sohbet grupları teşkil etmek, şuan rastlamakta olduğumuz dini ve milli konular hakkında müzakere yürütmek, fikir alışverişi yapmak ve fikirde birlik sağlamak. Bir de diasporadaki tüm Doğu Türkistanlılar için genel dini sohbet grubu teşkil etmek;
- (2) her ülke ve bölgelerdeki Doğu Türkistanlıların bayram, düğün ve diğer toplu merasimlerine önderlik etmek;
- (3) hanımlar ve çocuklar için özel sohbet grubu teşkil etmek;
- (4) sözde değil, özde davete (yani öncelikle kendi davranış biçimlerimize, ailemiz ve halkımızı olumlu yönlerden etkilemeye) özen göstermek;
- (5) Dini davetle alakalı ve faydalı kitapları neşretmek, makale – yazılar yazmak; tüm Doğu Tür-

kistanlıları faydalı bildiğimiz kitap ve tarihi eserleri okumaya teşvik etmek;

(6) Yurtdışındaki tüm Doğu Türkistanlıları dini ve milli kimliğini muhafaza etmeye, dine hilap olmayan gelenek – göreneklerini yaşatmaya teşebbüs etmek;

(7) Yurtdışında neşredilen dini konulu tüm kitap ve diğer ürünleri her türlü yollarla Doğu Türkistandaki kardeşlerimize ulaştırmak;

(8) Davetçi yetiştirmek amacıyla kurs açmak, Batı Türkistana imam ve davetçileri göndermek;

(9) Davet işlerini halkın seviyesi ve psikolojisine uygun biçimde yürütmek, onları bıktırmamak, kaçırmamak, gönüllerini meyletmek, sabırlı olmak, çağdaş teknik araç – gereçlerden yararlanarak daveti yaygınlaştırmak;

3. Tanıtım – Propadandada dayanışma

1) Kararlar:

(1) Doğu Türkistan davasını, halkın feryadını dünya kamuoyuna ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına anlatmak, Uygurları tanıtmak ve Doğu Türkistan meselesini dünya gündemine taşıyarak Çin'e baskı uygulamak;

(2) İslam ya da dünyadaki ezilen milletler konulu ulusal ve uluslararası toplantı ve konferanslara kendi aramızdan vekil göndererek, Doğu Türkistan meselesini gündeme getirmek ve katılımcılara Doğu Türksitanın siyasi vaziyeti, Uygurların genel durumu, maruz kalmakta olduğu konu ve meseleler hakkında bilgi vermek;

(3) ünyanın neresinde olursa olsun, Doğu Türkistan davasına gönül veren, bu dava uğruna bıkmadan, yılmadan tanıtım ve propaganda hizmetleriyle uğraşan kişi ve kuruluşlarla dayanışma ilişkisi kurmak;

(4) Doğu Türkistan'ın tarihi, yüz ölçümü, nüfusu, meydana gelen olayla ilgili bilgilerde birliği sağlamak;

(5) Çin'in baskı ve zulümlerini içeren güvenli haber ve belgelere zamanında ulaşmak;

2) kararların gerçekleşmesi için yapılması gereken hususlar:

(1) Radyo – TV tesis etmek;

(2) Doğu Türkistanın coğrafik konumu, yer üstü ve yer altı zenginlikleri, halkı, dini, tarihi, medeniyeti, kültürü, örf – adetleriyle ilgili kitap, dergi ve gazete neşretmek;

(3) Mevcut web sitelerini daha da geliştirmek ve ihtiyaca göre yeni – yeni web siteleri açmak;

(4) Resim ve kültür sergisi açmak, Uygurlar konulu toplantılar düzenlemek, halkı Çin zulmüne karşı gösteriye teşvik etmek; konuyla ilgili yazılar yayınlamak, sesli ve yazılı haber işlemek için kişi ya da kişileri belirlemek;

(5) Yabancı medyayla irtibata geçerek Doğu Türkistan konulu haber ve program yapmalarını talep etmek;

(6) İnsan Hakları Örgütleriyle işbirliği yaparak Doğu Türkistan'daki hak ve hukuk ihlallerini, hapisanelerde işkencelere maruz kalan masum halkımızı zamanında dünya gündemine taşımak;

(7) Yaşamakta olduğumuz ülke ve bölgelerdeki üniversite, enstitü ve lise öğrencilerine Uygurlar hakkında konferanslar düzenlemek;

(8) Medya araçları ve materyallerini ortaklaşa kullanmak; haber, belgesel hazırlarken de teknik konu ve sponsorluk meselelerinde dayanışmak; tanıtım – propagandaları Uygurca hazırlamak (herkes kendi ülke ve bölgesinin diline tercüme etmek şartıyla) ve servis etmek;

(9) Çin'in konularla ilgili yalan haber ve dezenformasyonlarına reddiye vermek;

4. Ekonomida Dayanışma

1) Kararlar:

(1) Tüm dünyada faaliyet yürüten Doğu Türkistanlı teşkilatlarla iktisadi dayanışma ilişkisi kurmak, halkı bağış yapmaya teşvik etmek, söz konusu teşkilatların faal hizmet edebilmeleri için sabit gelir kaynağı bulmak;

(2) Diasporadaki Doğu Türkistanlı kamu çalışanları ve iş adamlarının ekonomik yönden ilerlemeleri için yardımda bulunmak;

(3) Doğu Türkistan meselesiyle ilgilenen, gönül veren yabancı dernek, kuruluş, fabrika, şirket ve iş adamlarıyla sürekli irtibatlaşarak onların yardımı, maddi ve manevi desteğini elde etmek;

(4) Küçük işletmeleri kendi aralarında dayanışmaya teşvik ederek büyük şirketlerin ortaya çıkmasına yardımcı olmak;

2) kararların gerçekleşmesi için yapılması gereken hususlar:

(1) ekonomi fonu kurmak, bağış toplama hizmetini yaygınlaştırmak;

(2) her ülkedeki Doğu Türkistanlı STK'lar üyelerinden duruma göre aydat toplamak;

(3) müslüman cemaat liderleri, ulemalar, devlet adamları, iş adamları ve fabrikatörlerle temas geçerek maddi yardımlarını elde etmek;

(4) hayır kurum ve kuruluşlarıyla koyu alaka bağlayarak, Doğu Türkistan davası için fon ayırmalarını talep etmek;

(5) yeni gelen ya da işsizlere iş bulmak, evlenme yaşındaki gençlerimizi evlenmeye teşvik etmek, zor durumda olanlarına yardım etmek;

(6) Kermes vb. aracılığıyla bağış toplamak, her türlü çarelerle dernek ekonomisini ayakta tutmak;

(7) Fon'da toplanan meblağı, girdi – çıktıyı, harcama ve harcanacak yer ve konuları belirlemek ve kontrol etmek için teftiş heyeti teşkil etmek;









III. DÜNYA DOĞU TÜRKİSTANLILAR KARDEŞLİK BULUŞMASI

