

TÜRKİSTAN GENÇLER BİRLİĞİ

GENEL MERKEZİ

AYLIK BÜLTENİ

"Çinlilerin Altınına Gümüşüne İpeğine Tatlı sözüne Değerli Hediyesine Kapılmadım. Bunlara kapılan ne kadar Türk'ün öldüğünü Çin Boyunduruğuna düştüğünü Unutmadım, Tanrı yardım Etti Türk Hakanı Oldum. " (Bilge Kağan)

Ş O V E N İ S T Ç İ N E M P E R Y A L İ Z M İ N İ N

S O N E N T R İ K A L A R I

(4. Sayıdan devam)

Kurultayın bu tarihi kararı Doğu Türkistan Türklüğünün meşru bu iki lideri Merhum Mehmet Emin Buğra ve İsa Alptekin Beyler tarafından Formoza Çin hükümetine Ankara Büyükelçiliği kanalı ile iletildi. Şan Kay Şek hükümeti aylar sonra yine Ankara Büyükelçiliği kanalı ile verdiği cevapta kıta çininin şimdi Komünist istilası altında olduğunu, önce işbirliği yapıp kıta çinin komünist istilasından kurtarılması gerektiğini ondan sonra Doğu Türkistan'ın istiklâl meselesini görüşebileceklerini beyan etmekte idiler.

Senelerce merkezi Çinde kalarak Doğu Türkistan'ın istiklâl davası ile uğraşan çin hükümetinin bu konudaki tutumunu çok iyi bilen bu iki meşru lider bu teklifi red ederek Doğu Türkistan'ın istiklâli Formoza çin'i tarafından resmen tanınmadıkça işbirliği yapmayacaklarını kesin bir dille bildirdiler. Hür Dünya'daki Doğu Türkistan kurtuluş hareketini çin emperyalizmine özgü uyutma ve eritme taktığı ile durduramayacağını anlayan Çan Kay Şek çin'i bu defa hür dünyada yaşamakta olan Doğu Türkistanlıları çeşitli desise ve hilelerle kandırarak Formoza'ya götürmek için çalıştılar. Çinlilerin bu konuda tarihi tecrübeleri vardır. Türk tarihine baktığımız zaman bunu görmek mümkündür. Çinliler Türkleri iç ihtilaflar çıkarmak sureti ile parçalayarak emellerine nail olmuşlardır.

İşte 20 yıl önce de Çin emperyalizmi bu geleneksel siyaseti ile boy göstermekte idi. Formoza çini devlet olmanın verdiği imkanları seferber ederek özellikle Türkiye'deki Doğu Türkistan

Türklerinden bir gurubu sözde Asya milletleri Antikomünist teşkilatı (APACL) nın Taipei de yaptığı yıllık kongresine katılmasını sağlamak bahanesi ile ilk defa 1960 yılında Formoza'ya götürmeye muvaffak oldular. Bugün Doğu Türkistan Türkleri arasında liderlik iddiasında bulunan Türk milliyetçi çevrelerinin güven ve iltifatlarına mazhar olan bu elebaşılar Formoza çininin bu menfur emellerine alet olmakla Türkiye'mizde ve hür dünyada yaşamakta olan Doğu Türkistanlılar arasında Hitaycı (çinci) diye anılan hiyanet şebekesinin Türkiye'deki ilk temelini atmış oldular. Şovenist Çin emperyalizmi bu hiyanet şebekesinin aracılığı ile hür dünyada hayatını devam ettirmeye çalışsan Doğu Türkistan Türklerini rahat bırakmamak için ellerinden geleni yaptılar. Doğu Türkistan muhacirleri arasında nifak tohumları ektiler. Çin emperyalizminin kanlı paraları ile beslenen bu hiyanet şebekesinin elemanları her vesile ile maddi imkanları sayesinde bazı zayıf karakterli para düşkünü kişileri işgal etmeye muvaffak oldular.

Her yıl muntazaman bu hain ruhlu lardan teşkil edilen heyeti Formoza çinine göndermektedirler. Bu şahıslar sözde Türkiye'deki Doğu Türkistanlıların vekilleri olup, bağlı buldukları çin devletine bağlılıklarını bildirmekte çin gitmektedirler. Bu gidenler Formoza çin basınında ve televizyonunda geniş şekilde teşhir edilmektedirler. (Devam edecek)

ALLAH BİZ BİLEN

ÇİN EMPERYALİZMİ VE DOĞU TÜRKİSTAN

HOTELİK
Kadir AHAN

"...Örgütlenerek devlet haline gelmiş güçlü bir millet, zayıf milletleri ve ülkeleri kendi hegemonyası altına alması, o millet ve ülkelerin her yönde ile iktisadi, ticari ve askeri menfaatlerini kendi lehine kullanması kısaca emperyalizm, sömürgeciliktir.

(Ahmet KABAKLI- KÜLTÜR EMPERYALİZMİ)

Emperyalizm tıpkı bir eğrelti otu gibidir. Sömüreceği bitkiyi seçer ve bitki ile birlikte asalak yaşamaya devam eder. Bitki ilk zamanlar aldırış etmez çünkü deha işin farkında değildir. Ne zaman ki bitkinin özünü emmiye başladı mı? O zaman bitki işin farkına varmış ama işi çoktan geçmiştir. Ne kadar çabalarsa çabalasın özü kaybolmaya, yok olmaya mahkumdur.

Dünya'da bir çok milletler emperyalizmin düşmüşlerdir. İlk zamanlar ne olduğunu anlayamamışlar fakat işin gerçek yüzünü görerek, kendi benliklerini, özlelerini yok olmaktan kurtararak karanlık günlerden güçbela sıyrılarak, aydın özgür günlere kavuşmuşlardır.

Afrika'da bugün sömürgeci batı emperyalizm pençesinden kurtulmuş bir çok ilkel kavimler vardır ve kendi bayrağı altında özgürce her istediğini yapabilmektedir. Ama aynı durum Doğu Türkistan'da böyle mi? Dünya'da kahramanlıklarıyla tanınmış geçmişini tarihe altın harflerle yazdırmış Doğu Türkistanlılar kızıl Çin tarafından kanlı bir şekilde esir ve işgal edilmiş bulunmaktadır. Şimdi Doğu Türkistanlıların başına bir eğrelti otu gibi musallat olmuştur ve özümüzü yok etme çabasındadır. Aklımıza ilk gelen şöyle bir soru gelebilir. Neden kırsal emperyalistler bizim ana vatanımızı işgal etmişlerdir? Bunun birçok önemli sebepleri vardır. Doğu Türkistan'ın tabii kaynaklarının zengin oluşu, Rusya ile stratejik bir nokta üzerinde bulunmasıdır. Bu yüzden Çin emperyalizmi Do-

ğu Türkistanlılara savaş ilan etmişler açtıkları savaş kendilerine çok pahalıya mal olmuş ekonomik yönden karşılıkları olmuş, fakat bu malî sarsıntıları kısa zamanda yine işgal ettiği Doğu Türkistandan kat kat fazlası ile telafi edilmiştir. Doğu Türkistanlıları sadece savaşla yenemeyince, savaşların en iğrenci soğuk harb yöntemine gitmişler ve başarılı olmuşlardır. Sonuçta Doğu Türkistanlıları içten bölmeyi başarak emellerine kavuşmuşlardır. Ama bu emellerinin doruğuna ulaşmadan Dünya'daki bütün türkler tarafından her kızıl Hitayan (Çinlinin) kafası kırılacak bu emellerinin sonucu pahalıya mal olacaktır. Bu dava ne kadar ciddiye alınırsa Doğu Türkistanın kurtulma şansı o kadar çoktur.

DOĞU TÜRKİSTAN ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİNDEN ÖRNEKLER

GÜZEL TÜRKİSTAN

Otları reyhan daim güleşan,
Havasi yahşi, behiştin nişan.
Yurtum, mekanım, rahatla bağım,
Tuğulğan cayım güzel Türkistan.

Tuğuldun sende, üstüm köksüngde,
Terbiyelendim tatlık sütünge,
Seni gülletiş, seni üstürüş,
Vicdani karzım güzel Türkistan

Ahmet ZİYAFİ
Kaşgar-1947

D O Ğ U T Ü R K İ S T A N ' D A K A N L I
J E N O S İ T İ N 20. Y I L D Ö N Ü M Ü

Erkin ALPTEKİN

Doğu Türkistan tarihinin son ikiyüz senelik bölümüne bir göz atacak olursak, 18.yüzyılda General Çiao Huiun yönettiği genel katliam; 19.yüzyılda General Zong Tan'ın yönettiği işkence; 20.yüzyılda ise Milliyetçi Çin'in zulüm haksuz ve kanunsuz icraatlarıyla dolup taşmış olduğunu görürüz. Bu kanlı siyaset, Doğu Türkistan halkının kalbinde silinmez bir leke, iyileşmeyen bir yara olarak hâlâ devam etmektedir.

Yukarıda sözünü ettiğimiz zulüm, hak ve kanunsuz icraatlar; komünistlerin tabiri ile Doğu Türkistan'da "feodalizm" "militarizm" ve "kapitalizm" hüküm sürdüğü devirlerde olmuştur. Acaba Kızıl Çin'in Doğu Türkistan'daki icraata nasıl olmuştu? Kızıl Çin, Doğu Türkistan halkının, bu son ikiyüz sene zarfında çekmiş olduğu acıları dindirebilmiş midir? Katliam, zulüm, haksızlık ve kanunsuzluklara son verebilmiş midir? Eğer biz Doğu Türkistan'ın Kızıl Çin tarafından istila edilmesinden sonra aradan geçen 29 sene zarfında tatbik etmiş olduğu siyaseti gözlemlemesine ve derinlemesine tetkik edecek olursak, bu suallere verilecek cevap büyük bir "Hayır" olacaktır.

KIZIL ÇİN'in VAATLERİ

Çin Komünistlerinin 1931 senesindeki "Birinci Bütün Çin işçilerinin kurultayında" kabul ettikleri geçici anayasa da şöyle bir madde kabul edilmişti.

"İç Moğolistan, Tibet ve Sinkiang (D.Türkistan) Ülkelerinin halkları istedikleri takdirde Çin'den ayrılarak kendi mustakil devletlerini kurabilirler, istemedikleri takdirde Çin Halk Cumhuriyeti Federasyonu dahilinde kalarak otonom bölgelerini teşkil edebilirler"

Mao Çe Tung 1945 senesindeki Çin Komünistlerinin 7.Kurultayında şöyle demişti.

"Komünistler Çin'de iktidarı ellerine alacak olurlarsa, Moğolistan, Tibet ve Sinkiang (D.Türkistan) halkına kendi kaderini kendi tayin etme hakkını tanıyacaktı"

VE BİRİTAN ÇİRKİN NİYET

Fakat Komünistler, Çin'de iktidarı ellerine aldıktan sonra vermiş oldukları bu sözleri tamamen hasır altı ettiler. Onunla 1949 senesinde şu beyanatta veriyordu: "Esas vazifemiz millî azınlıkların istiklâllerine kavuşmaları için yardım etmek değildir. Esas vazifemiz, Çin'deki azınlıkların maddi ve kültürel sahalarda yükselbilmeleri için onlara yardımcı olmaktır."

Bu sözlerle kızıl Çin, İç Moğolistan, Tibet ve Doğu Türkistan halkının kendi kaderini kendi tayin etme hakkını tamamen inkar ediyor ve bu müstemlekeler üzerindeki emperyalist maksat ve niyetlerinden vazgeçmek istemediğini açıkça ortaya koyuyordu.

1950 senesinde Kızıl Çin'in kuruluşuna 1.yıldönümü münasebetiyle Pekin'de tertip edilen merasime Çin'in Bütün eyaletlerinden delegeler gelmişti. Bunların arasında Doğu Türkistan delegeleri de vardı. Kızıl Çin millî azınlıklar dairesi başkanı Li Wei Han, Doğu Türkistan'dan gelen delegeleri kabul ederek onlardan Doğu Türkistan'ın gelecek statüsünün nasıl olması gerektiği hususunu sormuştur. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendilerine "kendi kaderini kendi tayin etme hakkını" vermeyeceklerini çok iyi bilen D.Türkistanlı delegeler, "Sinkiang" isminin değiştirilmesini, bunun yerine "D.Türkistan" isminin resmen kabul edilmesini, eğer bu isim kabul edilmeyecek olursa, yerine "Uyguristan" isminin verilmesini, D.Türkistan'a geniş anlamda Muhtariyet verilmesini talep ettiler.

(Devam edecek)

Doğu Türkistanlı mücahit ve halk kahramanı olan Osman Batur 1899 yılında Altay Vilayetinin Köktogay kazasında dünyaya geldi. Çocukluğu ve gençliği Böke Batur'un yanında geçti. İlk defa 12.2.1940 yılında Altay Vilayetinin Burultokay kazasında isimhan adlı bir mücahidin Rus kukla kanlı general Şeng Şi Say idaresine karşı başlattığı isyana iştirak etti. Büyük yararlıklar göstererek BATUR sanını aldı. 1941 yılının Ekim ayından sonra bu millî hareketin liderliğini eline aldı. General Şeng Şi Say'ın tank ve zırhlı araçlarla desteklenen ve rus müşavirlerince kumanda edilen kuvvetleri ile Osman Batur kuvvetleri arasında vuku bulan savaşta yenildi. 1942 yılının sonlarına doğru en yakın 40 arkadaşı ile birlikte Dış Moğolistan hududuna iltica etti. Burada toplanan mücahitler Altay'ı kurtarma komitesi adında bir komite kurarak başkanlığına Osman Batur'u getirdiler. 1943 yılının Haziran ayında Osman Batur komutasındaki millî kuvvetler çin kuvvetlerine hücum ederek onları mağlup etti. 13.10.1943 tarihinde karşı hücum geçen çin kuvvetleri 20 Mart 1944 de büyük bir yenilgiye uğratıldı. 12 Kasım 1944 yılında İli de kurulan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti istiklâl ordusu ile birlikte 8.9.1945 tarihinde Altay Vilayetinin merkezi Sarsumba şehrini kurtardı. Doğu Türkistan Cumhuriyet hükümeti Osman Batur'u Altay Valiliğine tayin etti. 2.6.1946 tarihinde Ürümqi'de kurulan muhtar hükümeti tarafından Ürümqi'ye davet edilen Osman Batur kalabalık meiyeti ile birlikte halkın coşkun sevgi gösterileri arasında Ürümqi'ye girdi. Bu arada Ruslar Doğu Türkistan Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Ali Han Töre'yi kaçırarak bu cumhuriyetin idaresi altında-

ki Altay, İli ve Tarbagatay Vilayetlerini kendi nüfus sahası haline getirdi. Osman Batur'u Altay Valiliğinden ezlederek, yerine kendi ajanlarından Delil Han'ı tayin etti. Osman Batur bu emire uymadı ve hain Delil Han kuvvetleri ile çarpışarak Sarsumba'yı yeniden kurtarmaya muvaffak oldu. Fakat yeniden saldırıya geçen Rus kuvvetlerine yenileceğini anlayan Osman Batur 1947 yılında Altay'ı terk ederek Çoğçek kazasının Beğtik dağına taşındı. 13.10.1949 yılında başlayan kızıl çin istilası üzerine Osman Batur yeniden islam bayrağını kaldırdı. Silah arkadaşları ve Doğu Türkistan liderlerinin yurdu terk etmeleri yolundaki ısrarlı tekliflerini reddetti. İstilacı kızıl çin kuvvetlerine karşı baskınlar düzenleyerek önemli ölçüde zayıflar verdirdi. 1950 yılının Ağustos ayında Çing Hay eyaletine bağlı Muhay'a kadar geri çekildi, yanındaki arkadaşları birer birer şehit oldu. Kendisini takip eden çin birlikleri ile yaptığı savaşta mağlup oldu. Kendisi esir edilerek 16.3.1951 yılında Ürümqi'ye getirildi. Ürümqi sokaklarında insanlık dışı işkenceler yaparak dolaştırdılar. Fakat bu efsanevi kahraman halkı işgalci çin emperyalistlerine karşı ayaklanmaya teşvik etti. 28. Nisan 1951 tarihinde kurşuna dizilmek sureti ile şehit edildi.

Osman Batur Doğu Türkistan Türklerinin son yüzyılda yetiştirdiği en büyük kahramanlarından biridir. Adı Doğu Türkistanda efsaneleşmiştir. Hakkında birçok eserler yazılmış, makalelere konu olmuştur.

Osman Batur hakkında daha geniş bilgi almak isteyenler aşağıdaki eserlere müracaat edebilirler.

- 1- Godd fry LEAS "GÖÇ" Boğaziçi yayınları 1973 İstanbul (2. basım 1975 İst.)
- 2- Hasan ORALTAY "Hürriyet uğrunda" Doğu Türkistan Kazak Türkleri 1963 İzmir
- 3- "Türkistan Şehitleri" Doğu Türkistan Göçmenleri Cemiyeti yayını 1969 İst.

5 Mayıs 1886- İshak HOCA Doğu Türkis-
tan'ın sınır şehri Kumul'u Çinlilerden
kurtardı.

16 Mayıs 1857- Doğu Türkistan Saidi
ye devleti prenslerinden Hokand Hanlığın
siyasi mülteci olarak yaşamakta olan Ve-
lihan ve Küçük Han Doğu Türkistan'ı Çin-
lilerden kurtarmak maksadiyle Oş tan ha-
reket etti. Kaşgar şehrini Çinlilerden
kurtaran bu iki prensten Veli Han Doğu
Türkistan Hükümdarı ilan edildi.

16 Mayıs 1877- General Zo-Zo Tang
komutasındaki işgalci çin birliklerine
üç aydan beri kahramanca karşı koyan Tu-
fan şehri açlık ve susuzluğun baş göster-
mesi üzerine düştü.

16 Mayıs 1878, General Zo-Zo Tang ko-
mutasındaki çin-mançur işgal ordusu Do-
ğu Türkistan hükümdarı Muhammet Yakup
Han Bedevlet'in ölümünden sonra çıkan iç
karışıklıklardan da faydalanarak Doğu
Türkistan'ın işgalını tamamladı.

17 Mayıs 1937- Mustakil 6. Türk fırka
komutanı General Mahmut Muhitinin kendi
sine karşı Rus ajanlarınca girişilen ba-
ş isiz bir suykast sonucu Doğu Türkis-
tandan ayrıldı. Bunun üzerine firkanın
milliyetçi subayları Albay Abdu Niyazi
komutan seçerek Kaşgarı çinlilerden kur-
tardı.

29 Mayıs 1877- 1867 yılından beri
BEDEVLET (Mesut Hükümdar) sanı ile Doğu
Türkistan hükümdarı olan, yaptırdığı sa-
nat ve bayındırlık eserleri ile ün kaza-
nan ATALIK GAZİ Muhammet Yakup Han Bedev-
let zehirlenerek şehit edildi.

28 Mayıs 1877- Doğu Türkistan devle-
ti ile Çin arasındaki savaşa son vermek
için İngiltere'nin Pekin büyükelçisi
Sir Thomas Wade özel arabulucu tayin
edildi. Bunun üzerine Doğu Türkistan'ın
Londra'deki fevkalade elçisi Seyit Ya-
kup Han ile Çin'in Londra elçisi Ku-Ta-
Cen Londra'da ilk defa bir araya geldi-
ler.

Doğu Türkistan kahramanı Osman Batur
İslamoğlu'nun işgalci Kızıl Çin emper-
yalistlerince şehit edilmesinin 27 nci
yıl dönümü 28 Nisan 1978 günü Birlik
binasında yapılan bir toplantı ile anıl-
dı. Birlik Başkanı Hemit Göktürk merhum
un yaptığı hizmet ve mücadelelerini anla-
tırken "büyük mücahit ve millî kahraman
merhum Osman Batur Doğu Türkistan Türk-
lüğün hürriyet sembolü olmuştur. Kendisi
dünya durdukça rahmet ve minnetle anıla-
caktır" dedi. Diğer konuşmacılarda merhu-
mun mücadelelerini anlattılar.

Birliğimizin ilk Başkanı değerli a-
ğabeyimiz sayın Mehmet İsa Bek 3 Mayıs
günü Ankara Gençlik Parkı Düğün Salonu-
nda yapılan bir törenle evlenmiştir. Ken-
disini candan kutlar ömür boyu mutluluk-
lar dileriz.

Birliğimiz ve bültenimiz hakkında
olumlu tepkiler devam etmektedir.
Aydın Çubukdağ'dan Öğretmen, yazar Sn.
Naim Özdamar Beğ 8 Nisan tarihli HER-
GÜN gazetesinde Birliğimizin faaliyet
ve Bültenimiz hakkında okuyucularına
bilgi vererek tenitmiştir. Kendisine
minnet ve şükranlarımızı arz ederiz.

İskendurun'dan Sayın Sıdıka Keskiner,
Trabzon Karadeniz teknik Üniversite öğ-
rencisi sayın Eyüp Tuna Beğ, Konya Kaşın
hanından Sayın Alaaddin Erbaş Beğ,
Bilecik'ten Sayın Gül Sağcan, İzmir Al-
sancak'tan Hayati Develi Beğ, Balıkesir
den Meral Çetin ve M. Metin Böke Aydın
Some'dan sayın Nihal Şirin ve sayın
Neval Şirin Birliğimize mektuplar yaza-
rak her türlü yardıma hazır olduklarını
bildirip başarı temennisinde bulunmuş-
lardır.

Kendilerine şükranlarımızı sunar il-
gilerinin devamını dileriz.

ÖZÜR

Bültenimizin Mayıs sayısını elimizde
olmayan nedenlerle çıkaramadık.
Sayın okuyucularımızdan özür dileriz.