

Adres : Yeni Mahalle
Türkistan Evleri 44. Sok.
No. 34 - KAYSERİ

TÜRKİSTAN GENÇLER BİRLİĞİ

GENEL MERKEZİ

AYLIK BÜLTENİ

• Çinlilerin Altınına Gümüşüne İpeğine Tatlı sözün Değerli Hediyesine Kapılmadım. Bunlara kapılan ne kadar Türk'ün öldüğünü Çin Boyunduruğuna düştüğünü Unutmadım Tanrı yardım Etti Türk Hakanı Oldum.
(Bilge Kağan)

Sayı : 1
Tarih. 1 / 1 / 1975

— B A Ş L A R K E N —

Türkistan Gençler Birliği'nin kurucularının ve üyelerinin çoğunluğunu meydana getiren bizler 1961 yılında Doğu Türkistan'dan ayrılırken 10-12 yaşlarında çocuklardık. Çalışma kamplarına sürülmek, Mao'ya ve onun kurmuş olduğu insanlık dışı yönetime özgü kendi kendini kötüleme ve hakaret etme (özeleştirici) cezalarına peşinen boyun eğmiş olarak gece karanlığında bizleri uğurlamaya gelen Dedelerimiz, Ağabeylerimiz, Ablalarımız ve bacılarımız kanlı gözyaşları dökerek "Bizleri unutmayın, Izdırabımızı acılarımızı, Çinli Komünistlerden çektiğimiz işkence ve zulmü İrkdeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize ve hür dünyanın hür insanlarına anlatın, ulaştırın. Bizleri unutmayın. Şayet bunları yapmazsanız Kıyamet günü Cenab-ı Hakkın huzurunda demir tırnaklarımız yakalarınızda olacaktır." diyerek boynumuza sarılmışlar ve gözyaşlarımız birleşmişti. Aradan geçen yıllar boyunca bu yakarışı Türkiyeli soydaşlarımıza ve din kardeşlerimiz olan İslâm alemine duyurup boynumuzdaki bu vazgeçilmez Milli borcu eda etmek bizler için bir ideal olmuştur. Büyüklerimiz şimdiye kadar ellerinden geldiği kadar bu görevi yerine getirmek için çalıştılar. Kızıl Çin Komünistlerinden gördükleri zulüm ve işkenceler, Mukacerat hayatının verdiği sıkıntı ve acılar onları yıpratmış ve yormuştu. Mücadele Bayrağını bizlere

Teslim ettiler ve daha ileri götürmemizi buyurdular. Bu buyruğu gerçekleştirmek için 1977 yılının Ocak ayında Türkistan Gençler Birliği'ni Kayseride kurduk.

Tüzüğümüzün ikinci maddesinde belirtildiği gibi Türkistan'ı ve onun meselelerini Türk, İslâm ve Dünya Kamuoyuna duyurmak ilk hedefimizdi. İlk olarak aylık bir bülten çıkarmayı düşündük fakat maddi imkanlarımız elvermedi. Son aylarda bazı hamiyetli vatansever hemşehrilerimizin sayesinde elinizdeki bu mütevazı bülteni çıkardık. İlerideki hedefimiz aylık bir dergidir. Özellikle Doğu Türkistanın Tarihi, Kültürü ve bütün yönleri yetkili kalemlerden en ilmi bir şekilde tanıtılmaya çalışılacaktır.

Türkiyenin her tarafına dağılmış bulunan Doğu Türkistanlılar arasındaki haberleşmeyi sağlamak için Cemiyet haberlerine de geniş çapta yer vereceğiz. Bu konuda Doğu Türkistanlı aziz kardeşlerimizin bizlerden yardımlarını esirgemeyeceklerine inancımız sonsuzdur. Bulduğunuz yerlerde meskûn Türkistanlılar arasındaki ölüm, düşün gibi sosyal olayları haber veriniz. Bülten ve tutumlarımız hakkındaki görüşlerinizi lütfen yazınız.

Bu bültenin çıkarılmasında maddi ve manevi yardımları bulunan aziz kardeşlerimize sonsuz şükranlarımızı arz ederiz.

"Allah Biz Bilen"

TÜRKİSTAN GENÇLER BİRLİĞİ

M. Emin BATUR

Dünya Tarihinde Türk tarihinin büyük bir yeri vardır. Tarihten beri anlaşılabileceği gibi Türk Milleti vatan ve istiklâl aşkıyla bir Millettir. İstiklâlini korumak uğrunda göğüs geremeyeceği hiç bir zorluk yoktur.

Türklüğün çukur merkezinde yaşayan Türkistanlılar, Vatan ve İstiklâl lerini korumak uğrunda milyonlarca şehit vermişlerdir. Asırlardan beri gerek Coğrafi gerek Ekonomik durumu gerekse eşsiz yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynakları ile düşmanlarının düştürmelerini üzerine çeken Doğu Türkistan 200 yıldan beri düşmanları ile süren gelmez aralıksız savaşlar yüzünden hiç bir zaman kendilerini toparlama fırsatını elde edememişlerdir. Doğu Türkistanlıların bu zaafından faydalanan düşmanları ise besledikleri Çirkin emellerini kolayca hedefe ulaştırabilmişlerdir. Doğu Türkistan Rus ve Kızıl Çin gibi iki Emperyalist dev düşmanın işbirliği yapması neticesinde Kızıl Çin esaretine maruz kalmıştır. Çeyrek asırdan beri esaret zinciri altında inleyen mazlum Doğu Türkistanlıların göklere yükselen feryadı karşısında Hür dünya Milletleri kör ve sağır sıfatına bürünmüşlerdir. Din, dil, Irk ve an'anelerine hiç te birbirlerinden ayrı olmayan Türkiyeli kardeşleri tarafından yeterince bilinmemekte ve ilgi görmemektedirler. Türkiyemizde Türkistan, sadece Türklerin Anayurdu olarak bilinmektedir. Bilinmemekte diyorsak da yazık ki bütün Türkiyeli kardeşlerimiz tarafından değil, sadece İnsan haklarına saygı gösteren zümreler tarafından demek istiyoruz. Fakat Türkistan nedir? nasıl bir ülkedir? dünyeye üzerindeki önemi nedir?

kimler yönetiyor? ve nasıl bir rejim uygulanmaktadır? bu yönleri halen meçhuldür. Bu soruların cevabını belli kitap ve kaynaklarda okumak belirli aydınlarımız tarafından duymak mümkündür. Gönlül isterdiki, Türkiyemizin sınırları dışındaki milyonlarca Türkistanlı esir kardeşlerimizin acı feryatlarına kulak verilsin ve onların dinmek bilmeyen gözyaşlarını silecek bir dost el çıksın. Ne yazık ki bütün vahşet ve işkencelere göğüs gererek Türklüklerini yok etmek ve bu ebedi ve ezeli Türk yurdunu tecrit ederek dünya kamuoyuna unutturmak isteyen çağımızın en vahşi ve en gaddar Kızıl Çin Emperyalistlerine karşı mücadele vermekte olan 12 milyon Doğu Türkistanlının acılarına ortak olamıyoruz. Eğer o insanlara Türkiyemiz sahip çıkmezse elbette ki bir diğer Emperyalist Ülkenin sahip çıkması beklenemez, sahip çıktığını farzedelim, o zaman bizim Türk'lük le öğünmemize ne derece yarar?

Mademki Türkistan Türklerin Anayurdu, o halde bütün Türkiyeli kardeşlerimiz tarafından her yönü ile bilinmesi kaçınılmaz bir ödev olmalıdır. Kanastimiz şudur ki amaçları başarıya götüren ilk şart davaya inanmak ve davayı tüm teferruatı ile bilmektir. Her Milli davanın savunucuları tarafından bilinmesi şart olan bazı kurallar ve prensipler vardır. Bu prensipleri tam olarak kavradıktan sonra hizmet yoluna atılmak gerektir. Zira dava prensiplerini benimsemeyen ve yeterli milli şuura sahip olmayan bir savunucunun yarı yolda vorulması ve düşmesi yüzde yüzdür. Doğu Türkistan davasını Milletlerarası Platformlara yükseltmek ve Doğu Türkistanımızın haklı davasını savunmak en tabii hakkımız olmalıdır.

REVİZYONİZME KARŞI ÖN CEPHE

DOĞU TÜRKİSTAN

Kızıl Çinliler, Revizyonist olarak suçladıkları Sovyetler Birliğine Karşı Doğu Türkistanı ön cephe olarak kabul etmekte ve buraya askeri yığınaklar yapmaktadırlar. Doğu Türkistan'a daha çok çinli yerleştirilmesi gerektiğini açıkça yazmaktadırlar.

1.

Çin Halk Cumhuriyeti tarafından yasak bölge ilan edilen Doğu Türkistan, son senelerde yabancı diplomatların ve gazetecilerin ziyaretgahı haline gelmiştir. Kamboçya Prensi Norodom Sihanuk, Batı Almanya Başbakanı Helmut Schmidt ve Amerika Birleşik Devletlerin eski Savunma Bakanı Schlesinger gibi devlet adamları Doğu Türkistan'a gitme fırsatını elde etmişlerdir. Doğu Türkistan'a gitme fırsatına nail olan ilk gazeteci İngiliz Besil Davitsondur. Sırasıyla onu Amerikalı Audrey Topping, Prof. Edward Lutwak, Alman Hary Ham, Peter Griffiths Fransız Rene Flipo takip etmiştir. En son olarak, beş yabancı gazeteci Doğu Türkistan'a giderek Ürimçi ve civarındaki 625 millik

DOĞU TÜRKİSTAN DEVRİM KOMİTESİ'NİN VERDİĞİ BİLGİ

En son olarak Doğu Türkistan'a giden bu beş kişilik dış basın mensubu Doğu Türkistan Devrim Komitesi Dış İlişkiler Dairesi Müdürü muavini olan Abdullah Rahim Tarafından kabul edilmiştir. Abdullah Rahim onlara "Doğu Türkistan'ın Sovyetler Birliğine bağlı olan sınır bölgelerinde her gün ciddi bir problemin zuhur etmekte olduğunu" ifade etmiştir. Fakat o bu problemlerin nelerden ibaret olduğunu açıkça bildirmemişse de, Sovyetler Birliğinden bazı kişilerin gizli yollarla Doğu Türkistan'a girmeye çalıştı-

ERKİN ALPTEKİN

Doğu Türkistan lideri sayın İsa Yusuf Alptekin Beyin oğlu olan sayın yazar Doğu Türkistan'da doğmuştur. Halen Münih-Batı Almanyadaki Hürriyet Radyosu Doğu Türkistan Seksiyonunda görev yapmaktadır. Çeşitli gazetelere Doğu Türkistan hakkında yazılar yazmaktadır.

ğından bahsederek, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun bunun gibi casusları hemen yakalamakta olduğunu ve Çin ordusunun dışardan gelebilecek her türlü istilayı defedebilecek kudrette olduğunu beyan etmiştir.

Abdullah Rahimin vermiş olduğu bilgi Sovyet-Çin sınır boylarında zuhur eden kavgalara dair verilen en sarih malûmattır. Çin Halk Cumhuriyeti son zamanlarda Sovyet-Çin sınırını daha da tahkim etmek için büyük gayret sarfetmektedir. Buna sebep ani bir Sovyet saldırısına karşı zamanında tedbir almaktadır. 3.6.1977 tarihli Pekin Review mecmuası Sovyetler Birliğinin Doğu Türkistan'a karşı psikolojik harf yürüterek buradaki (Uygur ve Kazak Türklerini Çin'e Karşı kışkırtmakla suçlayarak şöyle devam etmektedir:

(Devamı Var)

Doğu Türkistanlı Devlet adamı ve yazardır. 1901 yılında Hoten Şehrinde doğdu. Bu Vilayete bağlı Karakaş kazasının Oybağ Medresesinde 1924-1931 yılları arası Müderris vekilliği, Müderris ve baş Müderrislik yaptı. Öğrencilerini Doğu Türkistanı Çin Hakimiyetinden kurtarmak için Milli Mücadeleye nazırladı. 1931 yılında bu mücadeleyi başlattı ve idare etti. Bu mücadele sonunda kurulan Hoten Milli Hükümetinin Başkomutanlık görevini yürüttü. 12 Kasım 1933 yılında Kaşgar'da kurulan Doğu Türkistan Hükümetinin kurucuları arasında yer aldı. 1933 yılında Ruslar ve Çinlilere karşı yaptığı savaşı kaybederek Hindistana iltica etti. 1944 yılında Doğu Türkistan ayaklanmasından sonra kurulan Hükümette görev almak üzere Çin yolu ile yurdu-na döndü. Önce Bayındırlık Bakanı sonra eyalet Hükümeti Başkan yardımcılığında bulundu. Bu arada ERK, YURT ve YALKIN gibi gazetelerde ve Şarki Türkistan mecmuasında da İstiklâl fikrini yansıtan yazılar yazdı. 1949 yılında Kızıl Çinliler Doğu Türkistan'ı istila edince Hindistan'a iltica etti. İki yıl sonrada Türkiye'ye gelerek Türk vatandaşlığına geçti. Türkiye'de ve diğer İslâm Ülkelerinde açılan çeşitli Uluslar arası Konferanslarda Doğu Türkistan davasını savundu. Doğu Türkistan davasını çeşitli Konferans ve İlmi toplantılarda anlattı. İstanbul'da çıkan Türkistan dergisinin baş yazarlığını yaptı. Çeşitli gazete ve dergilerde Doğu Türkistan'ı tanıtan çeşitli yazılar yazdı.

Doğu Türkistan Türklüğünün son asırda yetiştirdiği en büyük devlet adamlarından biri olan MEHMET EMİN BUĞRA 14 Haziran 1965 tarihinde Ankarada Hakkın rahmetine kavuştu.

ESERLERİ:

- 1-Şarki Türkistan tarihi: Arap harfleri ve Doğu Türkistan lehçesi ile 1940 yılında Keşmirde basılmıştır.
- 2-Kalem Köreşi: Eski harflerle (Doğu Türkistan) 1947.
- 3-Kutluk Türkân: Piyesi eski harflerle Doğu Türkistan 1948.
- 4-Doğu Türkistan Tarihi ve şimdiki durumu İstanbul 1952.
- 5-Doğu Türkistan Hürriyet davası ve Çin siyaseti Ankara 1954.
- 6-Doğu Türkistan Kızıl Muhtariyeti Reddeder. Ankara 1955.
- 7-Endonezya, Hindistan, Pakistan, Birmanya ve Seylan Devlet başkanlarına (Bandung Konferansı dolayısı ile verilen muhtıra) Ankara 1955.
- 8-Taşkent Konferansının içyüzü. Ankara 1959.
- 9-Şarki Türkistan ve Hürriyet sokuşları (Savaşları) Ankara 1963.
- 10-Mücadele Hatıralarım: Ölümünün 1. yılı dolayısıyla 1966 Ankarada yayınlandı.
- 11-Şarki Türkistan Milli İnkilâp tarihi eski harflerle 1972 yılında Keşmirde o zaman Keşmirdeki Doğu Türkistan derneği başkanı halen İstanbulda bulunan, Merhumun Mücadele arkadaşı Sayın Mehmet Kasım Damolla tarafından yayınlanmıştır.

Güvenilir kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, Doğu Türkistan'ın Gulistan bölgesinde 1962 yılında başlayan işgandan sonra 1970'te de Kaşgar'da Hatice hanım adlı bir kahraman Türk ana liderliğinde işgalci Kızıl Çin yönetimine karşı büyük çapta bir ayaklanma olmuştur. Üç ay kadar süren bu ayaklanma takviyeli Kızıl Çin birliklerince kanlı bir şekilde bastırılmıştır. Bu ayaklanmanın Lideri, kahraman Türk anası Hatice hanım işgalci Kızıl Çin birliklerince yakalanarak, Halk Mahkemesi adı verilen Kukla mahkeme tarafından yargılanmış ve yargılanma esnasında dahi Milli benliğinden asla vazgeçmeyeceğini belirten kararlı konuşmaları ile Kızıl Çin Komünistlerine olan nefretini dile getirmiştir. Daha sonra idama mahkum edilmiş ve idam çabukluğuyla askerlerce feci şekilde dövülme sureti ile infaz edilmiştir.

1975 yılında Hoten halkı çok sayılabilecek getirilip Hoten'e yerleştirilmek istenen Çinli göçmenleri protesto etmek için bir yıl genel grev ilan etmiştir. İşgalci Kızıl Çin yönetimi bu grevi her ne kadar kanlı bir şekilde engellemeye çalışmışsa da başaramamışlardır.

Doğu Türkistan'ın Kızıl Çin Emperyalistlerince işgalinin 28.yıldönümü dolayısı ile Birliğimizce 2000 adet bildiriyi bastırılıp şehir halkına dağıtıldı. Aynı gün akşamı birlik binasında bir toplantı düzenlenmiş ve konuşmacılar işgalin safhaları hakkında teferruatlı hatırlamalarda bulunup Kızıl Çin Emperyalistlerini şiddetle protesto ettiler.

13 Kasım 1933 tarihinde Kaşgarda kurulan, o lahore Rus ve Kızıl Çin Emperyalistlerinin işbirliği sonucu yıkılan Doğu Türkistan Cumhuriyetinin

Kuruluşunun 44.yılı Birlik binasında yapılan bir toplantı ile kutlandı. Toplantıda konuşan Birlik Genel Sekreteri M. Emin Batur "Doğu Türkistan Türklerinin uğrunda binlerce şehit vererek kurduğu bu Cumhuriyet, Daha önce Ortaasya Türk toplulukları tarafından kurulan Cumhuriyetlerin aksine tam Bağımsızlık fikrini savunmuştur" dedi. Diğer konuşmacılar da Doğu Türkistan Cumhuriyetinin kuruluş safhaları ve Anayasası hakkında geniş bilgi verdiler.

Halen Suudi Arabistanda ikamet eden, 1952 yılında Mısırda Türkistan'ın Sesi adlı (Türkçe ve Arapça) Mecmuasını çıkaran ve Doğu Türkistan Edebiyatı hakkında otoriter olan Sayın Mehmet Emin İslami Beyefendi Kayseriye yaptığı seyahati esnasında Birliğimize de bir Nezaket ziyaretinde bulundu. Şerefine düzenlenen bir toplantıda yaptığı bir konuşmada "Şimdiye kadar Doğu Türkistan'ın Hür Dünyaya tanıtılması ve kurtarılması için çok şeyler yapılmıştır. Fakat bütün bu çabalar yetersizdir. Doğu Türkistan davası uluslararası bir mesele haline getirilmelidir. Siz değerli gençlerin bunu yapacağınızdan emirim" dedi.

Birliğimiz Genel Başkanı Hamit Gökürk ve başkan yardımcısı Nurettin Batur 4 ve 5 Aralık günlerinde İstanbula gidip Doğu Türkistan Göçmenler Cemiyeti ve Doğu Türkistan Milli Merkezi Başkan Sayın İsa Yusuf Alptekin Beğ ile görüşmüşler ve Kayseriye döndüklerinde verdiği demeçte "Sayın Liderimiz ALPTEKİN Beye Dernek çalışmalarımız hakkında bilgiler takdim ettik. Kendileri de bazı önemli tavsiyelerde bulundular. Kendilerine çok müteşekkirimiz" dedi.