

Adres : Yeni Mahalle
Türkistan Evleri 44. Sok.
No. 34 - KAYSERİ

Sayı 1-2 Yıl:2

Tarih 1/2/1979

TÜRKİSTAN GENÇLER BİRLİĞİ

GENEL MERKEZİ

AYLIK BÜLTENİ

"Çinlilerin Altınına Gümüşüne İpeğine Tatlı sözüne Değerli Hedyesine Kapılmadım. Bunlara kapılan ne kadar Türk'ün öldüğünü Çin Boyunduruğuna düştüğünü Unutmadım, Tanrı yardım Etti Türk Hakanı Oldum."
(Bilge Kağan)

DOĞU TÜRKİSTAN İSLAM CUMHURİYETİNİN KURULUŞUNUN 45.YILINI
KUTLUYORUZ

1876 yılındaki Çin istilasından sonra nüfusunun yarısını Çin işgalcılara karşı yapılan savaşlarda şehit ve 120000 kadar büyük bir bölümü Batı Türkistan'a iltica eden millî kinini ve istiklâl ateşini kalbinin derinliklerine gömmek zorunda kalan Doğu Türkistan Türk lüğü 1931 yılında Doğu Türkistandaki Çin işgal ordusu Başkomutanı ve Doğu Türkistan Genel askeri Valisi Cin-Şu-Rin'in bir suikast sonucu öldürülmesinden doğan karışıklıkları fırsat bilerek her taraftan ayaklandılar ve genel kıyam hareketini başlattılar. Hoca Niyaz Hacı serhat şehrimiz Kumul'da, General Mahmut Muhiti Turfan'da, Emir Hazretim (Mehmet Emin Buğra) ve kardeşi Şah Mansur Hoten'de, General Timur Kaşgar'da kut sal isyan bayrağını kaldırdılar. Gönüllülerden kurulu mücahit kuvvetleri bir birini ardından Doğu Türkistan'ın (Kulca hariç) bütün bölgelerini bir biri ardından kurtardılar. 1933 yılının yazında Doğu Türkistan'ın dört bir tarafından gelen mücahitler Kaşgar'da kucaklaştılar. Kaşgar'da toplanan ayaklanma liderleri ilk iş olarak bir kurultay toplama kararı aldılar. 1933 yılının Kasım ayında Kaşgar'da toplanan millî kurultay Doğu Türkistan'ın idare şeklinin İslam Cumhuriyeti olmasını kararlaştırdılar. 92 maddeden ibaret İslam esaslarına göre bir anayasa hazırlayıp onayladılar. Kümul mücahitleri lidari Hoca Niyaz Hacı Cumhurbaşkanlığına, Sabit Damolla Başbakanlığa, Turfan ayaklanma lidari Mahmut Muhiti Genel Kurmay Başkanlığına getiril

diler. Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin ilk işi Doğu Türkistan'da müstakıl bir Türk devletinin kurulduğunu Atatürk Türkiyesine bildirmek olmuştur. Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Sabit Damolla tarafından kaleme alınan mesaj "Gökbayrakta Albayrağa selam" diye başlıyor ve Türk Milletinin Atesı M. Kemal Paşaya bağlılığını bildiriyordu. Cumhurbaşkanı Hoca Niyaz Hacı halkı aydınlatmak ve istiklal fikrini aşılama için Doğu Türkistan çapında geziler yaptı ve halkın coşkun sevgi gösterileri ile karşılandı. Hükümet Dış Ükelere özellikle Türkiye'ye ve Mısır'a yetiştirilmek üzere öğrenciler gönderdi. Bayındırlık işlerine önem verildi. Yeni okullar açıldı. 60 yıllık bir kanlı esaret devresinden sonra Doğu Türkistan Türklüğü yeniden millî ve bağımsız bir devlet kuruyordu. Böylece hiç bir zaman Türk Milletinin zülme boyun eğmediğini en kötü şartlarda dahi istiklal fikrinden vaz geçmediğini bütün dünya'ya ilân ediyordu. Kimseden en ufak bir yardım görmeden "Damarlarında ki asil kandan aldığı" güçle kurulan bu bağımsız Türk devleti Doğu Türkistan Türklüğünün bir diğer düşmanı Sovyet Rusya'nın iki yüzlü hain komploları ve tecavüzleri sonucu yıkılmıştır.

Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin 45.yilini kutlarken bu uğurda canlarını veren aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz.

ALLAH BİZ BİLEN
TÜRKİSTAN GENÇLER BİRLİĞİ

AHMETCAN KASIMI

Bu isim Doğu Türkistan'da Ahmetcan, Ahmet cuşi, Ahmetcan Kasım şeklinde bilinmektedir. Benim 1947 senesinde gördüğüm zaman 45 yaşlarında gözüküyordu. İktisat yerinde benim devam ettiğim okulun bulunduğu semtte idi. Sık, sık karşılaşır görme imkânını bulduğum gibi, himayesinde okuduğum Mehmet Emin Bağranın evinde de karşılaşırdım. Ahmetcan Doğu Türkistan tarihinde genel vali yardımcısı olanların ikincisi idi. (Birincisi olan Hoca Niyaz Hacı Şing-si-Sey: öldürülmüştü.)

İlk defa onun siyasi konuşmasını dinleyecektim. Okulun salonunda konuşma yapacaktı, salon talebeler ve dışardan gelen dinleyicilerle dolup, taşmıştı. Ön sıralardan kaptığım yerde heyecanla Ahmetcanı bekliyordum. Alkışlar ve hurra sesleri arasında salona giren Ahmetcan Doğu Türkistan'ın o zamanki siyasetinde birinci derecede rol oynayan kişi idi.

Söze Gulca ağzı ile "Kahraman yaşlar, aka-ukalar, aça-signiler ve kadir-dingligüçiler" diye başlamıştı. (Kahraman gençler, Aziz Ağabeyler, Kardeşler bacılar ve Kadirşinas dinleyiciler) İki saat'a yakın konuşması sırasında Çin zulmünden ve bu zulme karşı alınması gereken tedbirlerden söz etmişti. Duvarda asılı duran Marşan Çankeyşekin resmine işaret ederek Çin devlet adamlarına şiddetle çatıyordu salonda alkış tufanları yükseliyordu. Benim gibi Çin zulmünün en azgın şekilde devam ettiği Yarkent'den gelen biri için bu konuşma büyük bir heyecan ve gurur kaynağı olmuştu, durmadan alkışlıyordum.

Kapıda ayyıldızlı üniformalarla nöbet bekleyen yaverleri de heybetli duruşu ile konuşmaları takip ettiği gibi kendi ordusuna ve üniformasına hasret kalen halkı için birer gurur abidesi gibi dimdik duruyordu.

Konuşmasını şöyle bitirmişti. "Biznig birinci vazipemiz bu eziz ülkemizin paskına Hitayları çıkarmaktır, 11 bitimi mecbur emelge aşırımız, ondan sonra tam mustakıllık için Köreşimiz. Bu köreşni sizler kılasızlar." (Bizim birinci görevimiz bu aziz ülkeden işgalci şovenist Çinlileri çıkarmaktır. 11 bitimi (11 Maddelik anlaşmayı) zorla gerçekleştireceğiz. Ondan sonra tam istilâl için mücadele edeceğiz, bu mücadeleyi sizler gerçekleştireceksiniz.)

O son söz bana söylenmiş gibi heyecanlanmıştım. Ahmetcan Urumci'den ayrıldıktan sonra, Ahmetcan'ın lehinde ve aleyhinde çok sözler işittim ve yazılar okudum. Fakat benim hafızamda o salonda söylediği gur sesiyle kahraman, cesur, vatan sever bir Ahmetcan kalmıştı.

O aleyhinde söylenenler ve yazılanlar gibi komünist olsa idi. Kızıl Çinliler tarafından uçak kazası süsü ile şehid edelirmiydi? .

11 Bitimi: 1944 yılının Temmuz ayında üç vilayet halkı (İli, Altay ve Tarbagatay) Gulca şehrinde Ali Han Törenin liderliğinde işgalci Çinlilere karşı ayaklandılar. Kısa zamanda bu üç vilayeti istilacı Çinlilerden temizleyip 4-8-1944 tarihinde kurulan Gulca şehrinde Doğu Türkistan Cumhuriyeti ilan edildi. Çin Hükümeti barış istemek zorunda kaldı, Sovyet Rusya'nın arabululuğu ile barış müzakereleri başladı. Çin ve Doğu Türkistan Delegasyonları 14-10-1945 tarihinde Ürümçide görüşmelere başladı, uzun ve çetin müzakereler sonunda 12-7-1946 11 maddelik bir anlaşma imzalandı.

KUVEYT BASININDA DOĞU TÜRKİSTAN

Avrupa basınından, sonra Arap dünyası da Doğu Türkistan konusuna önem vermeye başlamıştır. Bilindiği gibi, Alman devlet adamlarının geçen yıllarda Çin'e ve daha sonra Doğu Türkistan'a yaptıkları seyahatten sonra Alman basınında ve diğer bazı Avrupa gazetelerinde Doğu Türkistan'la ilgili yoğun bir neşriyet başlamıştı.

Değişik İslâm ülkeleri Konferanslarında Doğu Türkistan davasının gündeme getirilmesi üzerine de bazı Arap ülkelerinde konuya özel bir önem gösterilmektedir. Son olarak Kuveyt'te yayınlanmakta olan El-Belağ ve El-Müctema dergileri, Doğu Türkistan eski başbakanlarından İsa Yusuf Alptekin'le ilgili bir seri röportaja yer vermişlerdir.

Merkezi Kuveyt'te bulunan Uluslararası Müslüman Öğrenciler Teşkilâtı, İsa Yusuf Alptekin'e yakın ilgi göstermiş ve haftalık haber bülteni için bir röportaj yapmıştır. Bu röportaj daha sonra adı geçen Kuveyt Dergisinde yayınlanmıştır. Bu röportajdan önemli bazı bölümlerini okuyucularımıza sunuyoruz.

SORU: Doğu Türkistan meselesinin kısa bir özetini yaparmısınız?

ALPTEKİN: Rus mahkumu batı, Çin mahkumu Doğu Türkistan'dan müteşekkil Büyük Türkistan'ın doğu kısmını teşkil eden Doğu Türkistan Asyanın tam ortasına yerleşmiş askerî, siyasî, iktisadi bakından büyük bir stratejik ehemmiyete haiz bir Müslüman Türk ülkesidir.

Türkisten mütehassısı olan bazı elimler tarafından Doğu Türkistan, Asya'nın mihreri, kalbi olarak adlandırılmıştır. Doğu Türkistan, tarihteki doğu-batıya olan akınlara methallik rolünü ifa etmiştir. Bugün bütün müstemlekeleri (Mançurya-Tibet-İç Moğolistan gibi) dahil 10 milyon metre kare olan Çin toprağının 1/5'ini teşkil eden Doğu Türkistan Doğuda Çin ve Moğolistan, güneyde Tibet, Hindistan, Pakistan, Afganistan, batıda Rus mahkumu Batı Türkistan, kuzeyde Sibiryâ ile hemhudut olup nüfusu takriben 20 milyondan ibarettir.

Doğu Türkistan yer altı yer üstü servetleri ile kıyas olmayacak kadar zengin bir Müslüman Türk ülkesidir.

Kızıl Çin'in 30 senelik kısa bir müddet zarfında Sovyet Rusya ve Amerika dahil bütün dünyayı tehdit edecek bir kuvvet haline gelmesinde Doğu Türkistan'ın zenginliğinin büyük rolü olmuştur. Bu cümleden olarak Kızıl Çin'in iktisadi gelişmesini sağlayan ağır sanayi ve harp sanayisini ayakta tutan muazzam askeri potansiyelini besleyen kaynakların başında Doğu Türkistan gelmektedir. Kızıl Çin'in atom merkezi de Doğu Türkistan'da bulunmaktadır.

Doğu Türkistan'da İslâmiyetten evvel ve sonra SAKALAR, HUNLAR GÖKTÜRKLER, UYGURLAR, KARAHANLAR, ÇAĞATAYLILAR, SAİDLER, HOVALAR adında büyük devletler ve hükümetler kurulmuştur.

BURADA BÜYÜK ALİMLER, KUMANDANLAR YETİŞTİ.

Büyük Türkistan'da, zamanında dünya çapında harikalar ortaya koyan, tarih meydana getiren, dünyanın seyrini değiştiren, kanunlar ve yasalar vazeden dünyanın dört bir köşesine ölmez abideler diken ve Türkistan'ın kitle halinde islâmiyeti kabul etmesini sağlayan, islâmiyetin Hindistan-Çin ve Anadolu'ya yayılmasında büyük rol oynayan Satuk Buğra Han, Mahmud Gaznevi, Selçuk Bey, Tuğrul Bey Alp Arslan, Babür Şah gibi yüzlerce Türk-İslâm fatihleri yetiştirmiştir.

Dünyanın dört bir köşesine din, ilim, irfan tohumları saçan meşale tutan cihan şumal muhaddisler, müfessirler, fakihler, ilâhiyetçiler, astronomlar, filozoflar, hekimler, riyaziyetçiler, tarihçiler, lisanîyetçiler, şairler ve mutasavvıflar yetişmiştir. Türkistan'da misal olarak İmamı İsmail Buhari, İmamı Tirmizi, İmamı Fehreddini Razi, İmamı Kazıhan Özgendi, İmamı Maturidi, İmamı Gazali, Allâme Zemahşeri, Elcevheri, El Biruni, Sakkaki, Sicistani, Taftazani, Şaşi, Serahsi, Havarizmi, Farabi, Ahmet Yesevi, Ebu Ali Sina, Uluğ Bey, Ay Hacip, ve Ali Şir Nevazi, ve Mevlâna Celâleddini Rumi'yi verebiliriz.

ÇİN İSTİLALARI VE ZULÜMLERİ

Şakak kaderin çok kötü ve hazin bir cilvesi olarak bu mukaddes İslâm yurdunun batı kısmı Rus, doğu kısmı Çin İstilâsına maruz kaldı. 1760'dan bugüne kadarki zaman zarfında bir kurtuluşu ikinci bir istilâ takip etmek suretiyle Doğu Türkistan dört defa Çin istilâsına maruz kaldı. Bu istilânın ikisi Çin-Mançu sülâlesi devrinde, üçüncüsü Milliyetçi Çin devrinde, dördüncüsü Kızıl Çin devrinde vuku buldu.

Çin istilâsı devrinde, Doğu Türkistan müslümanları müstemleke tarihinde hiç bir esir milletin maruz kalmadığı derecede ağır zulüm, işkence, haksızlık ve horluklara maruz kaldı desem hiçde mübalâ etmiş sayılmam. Bu zulümleri saymak için ciltlerce kitap ve destanlar yazmak icap edecektir.

DOĞU TÜRKİSTAN'DAN GÖÇ EDENLER

SORU: Doğu Türkistan'dan ne kadar muhacir diğer ülkelere hicret etti?

ALPTEKİN: 1933'de Doğu Türkistan'dan Hindistan, Pakistan, Afganistan, ve Rus mahkumu Batı Türkistan'a olmak üzere yedi defa hicret oldu. Ondan sonra bunlardan bir kısmı Suudi Arabistan'a bir kısmı Türkiye'ye gelip yerleşti.

Afganistan'dakilerin adedi takriben 700-800, Pakistan'dakilerin adedi takriben 1000 Türkiye'dekilerin adedi takriben 5000-6000 Suudi Arabistan'dakilerin adedi takriben 7000-10000 Rus mahkumu Batı Türkistan'dakilerin ise 200.000 kişiden ibarettir.

SORU: İslâm dünyasında matbuatın Doğu Türkistan dâvasına alâkası nasıldır?

ALPTEKİN: Türkiye matbuatı hariç İslâm Matbuatı Doğu Türkistan dâvası ile kendiliğinden meşgul olmamaktadır. Yani kendi teşebbüs, ricamız olmadan ve bir vesile meydana gelmeden İslâm matbuatı kendiliğinden Doğu Türkistan, Doğu Türkistan'daki Kızıl Çin mezalimi, Doğu Türkistan'ın Kurtuluşu dâvası hakkında kendiliğinden bir neşriyatâ girişmiş değildir.

SORU: Doğu Türkistan dâvasına İslâm devletlerinin ve kongrelerinin alâkası ne kadardır? Devlet ve Hükümet Reisleriyle münasebetler ne durumdadır? İslâm ülkelerindeki teşkilatla münasebetiniz var mı?

İSLÂM DEVLETLERİNİN VE İSLÂM KONFERANSLARININ İLGİSİ AZ

ALPTEKİN: Bir çok İslâm ülkesini ziyaret ettim. Bunların arasında merhum Melik Abdülaziz İbnussuud, Melik Suud bin Abdülaziz, Melik Faysal ve Melik Halid'e, Kaddafi'ye Kral Melik Faruk'a, Mısırın Başvekili Nahhas Paşaya, Irakın Melik Nalbi Necip Paşa El - Rubeyyi'ye, Irak Başvekili Abdulkerim Kasım'a, Pakistan Cumhurbaşkanı Eyüp Han'a, Pakistan Başvekili Muhammed Ali Buğra'ya Endonezya Cumhurbaşkanı General Suharto'ya Dışişleri Bakanı Adem Malik'e, Malezya Başvekili Abdurrahman Tunku'ya, İstanbul'da toplanan 1976 İslam ülkeleri Hariciye Vekilleri Konferansına katılan İslâm ülkeleri Hariciye Vekillerine ve 1977'de Libyada toplanan İslâm ülkeleri hariciye vekilleri konferansına katılacak Hariciye Vekillerine muhtıralar takdim ettim. Bunlar Doğu Türkistan dâvası ile meşgul olmak bir tarafa dursun, müsbet- menfi bir cevap vermek tenez-zülünde bile bulunmadılar. 1962 yılı Bağdat'ta 1963 Karaşi'de, 1964 Moğadişu da 1965 de Mekkeyi Mükerrreme'de toplanan İslâm Kongrelerine iştirak ettim. Bu kongrelerin bazıları Doğu Türkistan dâvasını gündeme almadı. Bana konuşmak imkânı vermedi. Doğu Türkistan hakkında bir karar da çıkarmadı. Moğadişu ve Mekke'de toplanan İslâm Kongrelerinin de Doğu Türkistan hakkında müsbet karar çıkartmaya muvaffak olmuş isem de, bu karar hiç bir İslâm devleti tarafından tatbik edilmedi. Bu kongreler de bu kararın peşine düşmedi.

DOĞU TÜRKİSTAN DAVASI, YETERLİ ALAKAYI GÖRMEZ

Hülase İslam dünyası (Devletleri, Matbuatı, Kongreleri, teşkilatlarıyla) Doğu Türkistan dâvası ile layıkı ile meşgul olmadı.

Dünya İslâm Kongresi ve Rabitatül İlaemi İslâm ve ihvanül Müslimin ile temas kurdum. İslâm Kongresinin Başkanı Merhum Hacı Umir Elhüseyn, Genel Kâ-tibi İnanullah Han, genel kâtip muavini Haydarnel ketibi Muhammed Surur Şabban ve Salih Kazzaz- ihvani Müsliminin reisi Hasan El Hüdeybi ve ihvanilmüsliminin ileri gelen şahsiyetlerinden Doktor Sait Ramazan, Abdulhakim Abidin, Sadeddin Velelyli'yi, (1) defalarca ziyaret ettim. Bu zavât bana karşı büyük sevgi, hürmet gösterdi. Fakat Doğu Türkistan'ın kurtuluş davasına layıkı ile yardımda bulunamadı. Burada şu hususu da tasrih etmek istiyorum ki, Mısıra olan ziyaretim esnasında ihvanilmüsliminin idarecileri, ihvanilmüslimin merkezinde benim için kalabalık bir konferans tertip etti. Yüzlerce seçkin dindişlarımızla dert ve davalarımızı konuşmak imkânını sağladı. Ve her türlü yardımlarda bulundu.

DOĞU TÜRKİSTAN BİR MÜSTELLEKEDİR.

SORU: İslâm ülkeleri Hariciye Vekilleri Genel Sekreterliği nezdindeki (Müslüman Akeliyetleri şubesinin) Doğu Türkistan davasına bakışı nedir?

ALPTEKİN: Libya'da Mayıs 1977 de toplanan İslâm Ülkeleri Hariciye Vekilleri Konferansında Cidde'deki Genel Sekreterlik nezdinde (Müslüman Akeliyetler masası) adında bir şube kurulmaya karar verilmiş, fakat bu şube benimle her hangi bir temasta bulunmadı. Bulunup bulunmayacağını da bilmiyorum Ben şunu şurada hatırlatayım bu şubenin faaliyetlerine Doğu Türkistan meselesi

dahil olmasa gerek, zira Doğu Türkistan Müslümanları Ekaliyet değildir. Doğu Türkistan Kızıl Çin tarafından kuvvet zoruyla istila edilmiş bir Çin müstemlekesidir. Halbuki Çinliler Doğu Türkistan'da ekaliyettedir Ekaliyet bir memlekette serpilmiş zümreye verilen isimdir. Biz Çinli müslümanları gibi Çin'e serpilmiş bir müslüman zümresi değiliz. Zamanında İngiliz, Fransız mahkumu Fas, Tunus, Cezayir, Libya vesaire gibi Arap - İslâm ülkelerine ekaliyetteki müslümanlar denmesi doğru olmadığı gibi Doğu Türkistan müslümanlarına da ekaliyetteki müslümanlar denmesi doğru değildir. Eğer bu şubeye Çin ve Rus mahkumu müslüman Türk ülkeleri de şamil ise bu ismi değiştirmek lazımdır.

YARDIM GÖREMİYORUZ.

SORU: Faaliyetlerinizde kimden ne yanlı yardım görüyorsunuz?

ALPTEKİN: Faaliyetlerimize yalnız ve yalnız Türkiye'deki yurttaşlarımızın bir kısmı cüz'i bir maddi yardımda bulunmaktadır. Ama gerek komşularımızdan, dindaşlarımızdan olmak üzere hiç bir devlet, hiç bir teşkilat ve hiç bir kimseden maddi manevi yardım görmedik. Şunu hatırlatayım ki, Filistin dâvası için Arap dünyası canla başla maddi manevi yardımda bulunmaktadır. Hatta su gibi para akmaktadır, desek mübalâğa olmaz, Keşmir davası için Pakistan, Kıbrıs davası için de Türkiye maddi ve manevi yardımda bulunmaktadır. Bu cümleden olarak Doğu Türkistan gibi Çin esaretinde bulunan Tibet dâvası bütün dünyanın, bilhassa Hindistan ve Budist aleminin maddi ve manevi büyük yardımına mazhar olmaktadır. Bu cümleden olarak Tibet dâvasını 1959-1960, 1965 yıllarında olmak üzere Malezya, Tayland, Filipin, Malta, İrlanda, El Salvador, Nikaragua gibi devletler üç defa Birleşmiş Devletler'e intikal ettirmişlerdir. Ayrıca 1968 ekimine kadar muhtelif teşkilatların yaptığı yardımlar şu kadardır: Toplam yardım 783,962,340 Rs (rupie) Hindistan parası ve 6 milyon İsviçre Frangı.

Hindistan'daki Tibetli muhacirlerin çocukları için on küsur mektep açıldı, dünyadaki muhtelif Hristiyan hayır teşekkülleri tarafından İsviçre, Fransa, Batı Almanya, İngiltere, Amerika, Danimarka gibi devletler 400 kadar Tibetli çocuğa memleketlerine celbederek okutmuşlardır. Buna karşılık İslâm devletlerinde Doğu Türkistan dâvasını Birleşmiş Milletler'e intikal ettirecek iki devlet çıkmamıştır. Hiç bir İslâm devleti, teşkilatı bizim faaliyetlerimize en ufak bir yardımda bulunmamıştır.

SORU: Bugün İslâm dünyası Filipin meselesine alâka gösterirken Doğu Türkistan dâvasına neden alâkasız kalıyor?

ALPTEKİN: Çünkü İslâm dünyasının Filipin hükümetinden beklediği bir menfaat yok. Filipinden de korkmuyor. Onun için Filipinli müslümanların dâvasını destekliyor. Fakat Kızıl Çin'den bazı İslâm devletleri maddi, manevi yardım görmektedir. Bazı zayıf İslâm devletleri de Kızıl Çin'den çekinmektedir. Doğu Türkistan'a yardım ettiğimiz takdirde Kızıl Çin'den alacağımız yardımdan mahrum kalırız diye Elhüseyni, Rabitatül Elami İslaminin bize yardım etmemektedir.

DIŞARDAKİ SOYDAŞLARIMIZ ÇALIŞMALARIMIZDAN LEMNUN

SORU: Doğu Türkistan Milli Merkezine hariçteki muhacirlerin alâkası ne durumdadır?

ALPTEKİN: Hariçteki Doğu Türkistan'lılar, Milli Merkezimize ve cemiye-

timize bağıllık göstermektedir. Faaliyetlerimizden memnundurlar. Fakat Kızıl Çin ve Milliyetçi Çin bizim Türkiye'deki faaliyetlerimizden çok korkmakta ve endişe duymaktadırlar. Onun için harıçteki Doğu Türkistanlıların birlik ve beraberliğini bozmak, milli merkezimize yardımdan alıkoymak, mücadelelerinden vaz geçirmek için çeşitli hile ve desiselere başvurmaktadırlar. Neticede yurttaşlarımızın bir kısmını pasif hale getirmeye muvaffak olmuşlardır. Bu cümleden olarak Milliyetçi Çin Hükümeti, Suudi Arabistan'daki ajanları vasıtasıyla oradaki Doğu Türkistan'lıları "eğer sizler Doğu Türkistan davasına yardım ettiğiniz takdirde Suudi Hükümeti sizlere darılacaktır. Zira Suudi Arabistan hükümetinin milliyetçi Çin'le gayet sıkı dostluk ve münasebeti vardır." diyerek korkutmaktadırlar. Aynı zamanda islâm dünyasında Doğu Türkistan davasını destekliyen bazı lider ve şahsiyetleri Kızıl Çin ve Formuza'ya davet edip onlara ihsan ve ikramda bulunup, kıymetli hediyeler takdim edip, bizim ideallerimizi yalanlayıp bunları da pasif hale getirmek için çalışmaktadırlar.

SORU: Türkistan kültürü üzerindeki Kızıl Çin'in baskısı nedir?

ÇİN'LİLERİN KÜLTÜREL BASKISI

ALPTEKİN: Her şeyimizi Çinlileştirmek için gayret etmektedir. Kızıl Çin Doğu Türkistan'ı işgal ettikten sonra Doğu Türkistan halkına halk diliyle neşriyat yapmaga, Arapça, Farsça kelimelerin yerine doğrudan doğruya Çince kelimeler kabul etmeyi mecbur etti. Mesela Arap âleminde olduğu gibi yazı dili ile konuşma dili ayrı idi. yazı yazdığımız zaman arap dünyasında olduğu gibi konuşma diliyle değilde, yazı dilimizle yazardık. Yazı dilimizde yazılan bir yazıyı Türkistan'daki bütün kabileler ve hatta Türkiye Türkleride anlayabilirdi. Konuşma dilimizle neşriyata başladıktan sonra kabileler arasında birbirimizi anlayamayacak bir durum hasil oldu. Burada Çinliler, Ruslar gibi ağızdan lehçe, lehçeden dil, kabileden millet meydana getirmeye gayret etti. Mesela Reisi cumhur yerine cüşi, müdür yerine cürim, heyet yerine ve-ven, huy gibi Çince kelimeler almaya mecbur etti. Bundan başka dilimizden silinmesi mümkün olmayan yazı Arapça kelimeleri de tahrip ederek yazmaya zorladı.

Şimdi geçen seneden itibaren Doğu Türkistanlılara Çin Fenetiğine uygun olarak hazırladığı bir latince alfabeyi zorla kabul ettirdi. Büyük ihtimamla bunu öğretmektedir. Buradaki gaye şanlı mazimizle, milli kültürümüzle, eski neşriyatlarla, dinimizle, islâm dünyası ile olan bağlantımızı koparmaktır.

İSLAM DÜNYASI BÜYÜK GAFFLET İÇİNDEDİR.

28 senelik müşahademe göre islâm dünyası büyük bir gaflet içindedir. Yani ırkçı tutum içine girmişlerdir. Onlar kendi çıkarlarını ve kendi milletinin menfaatini ilk planda tutmaktadırlar. Kendi ırkında olmayan müslüman dindeşlerini ve mukaddes dininin menfaatini geri planda tutmaktadırlar. Komünist devletlerden alacağı maddi yardım ve silah yardımı karşılığı olarak, dindaşlarını ve dinini feda etmiş bulunmaktadır. Bütün Müslümanların dini kitabı aynı olmasına rağmen kalpleri dost ve düşmanları bir değildir. Birinin dostu diğerinin düşmanı birinin düşmanı diğerinin dostu olmaktadır. Rusyadaki Yahudilerin köpeğinin burnunun kanaması halinde bütün dünyadaki Yahudiler galeyana heyecana gelip ayağa kalktıkları halde komünist esaretindeki müslümanlara karşı olan zulüm, islâm dinine olan tecevüz karşısında Sekizyüz milyonluk islâm

dünyasından en ufak bir protesto sesi çıkmamaktadır. Bugün Ruslar, Rusya'daki Yahudinin köpeğine dokunacağı zaman dünyadaki Yahudiler ne der diye ihtiyatlı hareket ettiği halde, esaretindeki müslümanlara zulüm edeceği zaman acaba dünyadaki müslümanlar ne der diye bir hususu aklına bile getirmemektedir.

Sekizyüz milyonluk islâm dünyası dururken komünist esiri müslümanların ve mukaddes dinimizin bu kadar zulüm ve tecavüze maruz kalması islâm dünyası için bir yüz karasıdır. Allah, Resulü ve Tarih müslümanların bu kusurunu affetmeyecektir.

YAPILMASI GEREKENLER

Bugün Doğu Türkistan için yapılacak şeyler:

1- Komşuları, dindaşları, ırkdaşları dahil bütün dünyaca fahiş derecede unutulmuş Doğu Türkistan'ın tetkik ederek meydana çıkarmak ve tanıtmak.

2- Kızıl Çin'in Doğu Türkistan'deki o korkunç, tahammülü kabil olmayan zulüm işkence ve haksızlıklarını, İslâm dinine olan tecavüzlerini islâm dünyasına ve hür dünyaya layık ile anlatmak,

3- Doğu Türkistan davasını Filistin, Kıbrıs, Keşmir davası gibi herkes tarafından bilinen tanınan beynelminel bir dava haline getirmek.

4- Doğu Türkistan davasının Birleşmiş Milletlere intikalini sağlamak.

5- Bütün islâm dünyasının ve hür dünyanın yardımı ile Doğu Türkistan'ın Çin esaretinden kurtulmasını sağlamak.

Eğer Doğu Türkistan Çin esaretinden kurtulmak imkânını bulamadığı takdirde Kızıl Çin Doğu Türkistan müslümanlarını dini ile, dili ile örf ve adetleri ile, bütün varlığı ile imha edeceklerdir. Tarih sahnesinden sileceklerdir. Ve Çinlilerle doldurup Doğu Türkistan'ı bir Çin ülkesi haline getireceklerdir.

Doğu Türkistanı ikinci Endülis yapacaklardır. Bundan komşularımız olan Hindistan, Pakistan, Afganistan, Rus mahkumu Batı Türkistan hatta Rusya ve bütün dünya zarar görecektir.

Benim yukarıda saydığım hususlar neşriyatla, propaganda ile, seyahatle, araştırma ile olacak işlerdir. Bunun için maddi ve manevi destek lazımdır. Bu faaliyetlerimiz islâm âleminin maddi ve manevi yardımını beklemektedir.

TÜRKİSTAN GENÇLER BİRLİĞİ YÖNETİM KURULUNA YENİ SEÇİLEN ÜYELER

TOPLANARAK GÖREV TAKSİMİ YAPTI

11 Şubat Pazar günü yapılan Türkistan Gençler Birliği 2.olağan kongresinde yeni seçilen yönetim kurulu toplanarak görev taksimi yapmıştır.

Yönetim kurulu üyeleri ve görevleri şöyledir.

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1-Hamit Göktürk | : Başkan |
| 2-Nurettin Batur | : Başkan Yardımcısı |
| 3-Oktay Bozkurt | : Sekreter 1 |
| 4-Mehmet Emin Batur | : Sekreter 2 |
| 5-Mehmet Niyaz Doğutürk: | Muhasip |
| 6-Nezer Mehmet Dost | : Üye |
| 7-Şemsettin Batur | : Üye |

2.Olağan Kongrede denetleme kurulu üyelerine seçilenler şunlardır.

- | |
|-----------------------|
| 1-Mirahmet Batur |
| 2-Habibullah Doğutürk |
| 3-A.Şekür Turan |

BİRLİKTEN HABERLER

Türkistan Gençler Birliği 2. olağan kongresi yapıldı: Derneğimizin 2.

olağan kongresi 11 Şubat 1979 pazar günü Kayseri Kültür Derneği Lokalinde yapıldı. Kongre Başkanlığına A. Şekür Turan katipliklere A. Hekim Selçuk ve Yusuf Balatürk seçildiler. Kayseri Kültür derneği Başkanı Sayın Avukat Nevzat Türkten Hürriyetçi Teknik elemanlar derneği Kayseri Şube başkanı sayın Mustafa Bilgin ve Milliyetçi Ağabeyimiz Mustafa Ergöz Beğin misafir olarak katıldığı kongreye Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Süleyman Demirel, Milliyetçi Hareket partisi Genel Başkanı Sayın Alpaslan Türkeş, AP. Genel Başkan yardımcısı ve İzmir Milletvekili Sayın Ali Naili Erdem, Milliyetçi Hareket partisi Genel Başkan yardımcısı ve Konya Milletvekili Sayın Agah Oktay Güner, Milliyetçi Hareket partisi Genel Başkan yardımcısı Sayın Dr. Tahsin Ünal, Toprak Dergisi sahibi ve milliyetçi yazar sayın İlhan E. Darcadelioglu, Ülkücü Teknik Elemanlar derneği Nevşehir Şube Başkanlığı, Aydın'dan Sayın Naim Özdamar Beğ, AP. Kayseri İl Başkanı Sayın Mustafa Derin, Konya İl Halk Kütüphanesi Müdürü Sayın M. Lütfi İkiz, İstanbul'da Meskün Doğu Türkistan'lı yurttaşımız Sayın Abdurreşit Sancıoğulları başarı mesajları göndermişlerdir.

Ayrıca Adalet Partisi Kayseri İl Başkanlığı kongremize Çelenk gönderme lütfunda bulunmuştur. Son Türk Devletimizin kurucusu Atatürk ve Doğu Türkistan ve Türk Milletinin bağımsızlığı için can veren şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşundan sonra faaliyet raporunu Birlik Başkanı Hamit Göktürk, Mali raporu Mehmet Niyaz Doğutürk, denetleme kurulu raporunu Şemsaddin Batur Genel kurula sunmuşlardır.

Birlik Başkanı Hamit Göktürk faaliyet raporunda özetle şunlar söylemiştir: "2 yıldan beri kanun ve yönetmelikleri kendilerine tanıdığı hak ve sorumluluklar çerçevesi içinde hizmet vermeye çalışan yönetim kurulumuz her türlü maddi ve manevi imkansızlıklara rağmen tüzükte belirtilen amaçları gerçekleştirmeye çalışmıştır. Şimdiye kadar ayakta kaldık ise siz değerli üyelerimizin soğuk kanlı bilinçli cesur tutum ve davranışlarınız sayesinde mümkün olabilmıştır. Bizi her zaman destekleyip her türlü maddi ve manevi yardımlarınızı bizlerden esirgemeyen milliyetçi kişi ve kuruluşlara minnet ve şükranlarınızı arz etmeyi milî bir bor telakki ediyoruz."

Daha sonra yönetim kurulu ve denetim kurullarının ibrası için oylamaya gidildi, adı geçen kurullar oy birliği ile ibra edildiler. Daha sonra seçimlere geçildi, Divan Başkanlığına verilen ortak bir önerge oy birliği ile kabul edilerek yönetim kuruluna Nurettin Batur, Mehmet Niyaz Doğutürk, Hamit Göktürk, Şemsaddin Batur, Nezer Mehmet Dost, Oktay Bozkurt Denetleme kuruluna ise Habibullah Doğutürk, Mirahmet Batur, A.Şekür Turan seçildiler.

Seçimlerden sonra yeni yönetim kurulu adına söz alan Hamit Göktürk Genel kurula teşekkür etti, ve özetle şunları söyledi: "Bugün Doğu Türkistan Türklüğü Çovenist Kızıl Çin ve Sovyet Rusya emperyalistlerine assimile olmamak için mücadele etmektedirler. Biz Hür Dünyaya kaçabilenleride . . . Kızıl Çinliler, Ruslar ve Milliyetçi Çin'de rahat bırakılmaktadırlar. Türkiyemizle aralarında mevcut kültür anlaşmalarından faydalanarak basın yolu ile bizleri ken-

dilerine bağlamaya en azından pasif duruma getirmeye çalışmaktadırlar. Bunlarla bizde aynı metotlarla mücadele etmeli ve onları etkisiz duruma getirmeliyiz. Bugün tarihi mazisi olmayan ve millet olabilme seviyesine dahi ulaşamayan bazı topluluklar bağımsız olabilmek için mücadele etmekte ve dünya kamuoyunu günlerce işgal edebilmektedirler. 5000 yıllık şanlı bir tarihin sahibi olmakla gurur duyduğumuz biz Doğu Türkistan Türkleri atalarımızın bizlere kanları pahasına emanet ettikleri mukaddes yurdumuzun kurtarılması mücadelesinde deha çok çalışmalıyız.

Daha sonra söz alan Kayseri Kültür Derneği Başkanı Sayın Av. Nevzat Türkten, Hürriyetçi Teknik Elemanlar Derneği Kayseri Şube Başkanı Sayın Mustafa Bilgin ve Nezer Mehmet Dost Birlik çalışmaları hakkında görüşlerini açıkladılar ve başarı temennisinde bulundular.

Olgun bir hava içerisinde geçen kongre Kuran'ı kerim okunması ile sona erdi.

HÜRRIYET RADYOSU UYGUR REDAKSİYONU SÜRESİZ KAPATILDI:

1960 yılından beri Batı Almanyanın Münih kentinde faaliyet göstermekte olan Radio Liberty (Hürriyet Radyosu) 1966 Ekiminde Faaliyete geçirdiği Uygur Redaksiyonu 24.1.1979 tarihli genelge ile süresiz olarak kapatıldığını bildirmiştir.

Bilindiği gibi adı geçen Radyo A.B.D. Kongresi tarafından kurulmuştu. Esas gayesi Sovyet Rusya Eraretindeki milletlerle hürdünya arasındaki haberleşmeyi sağlamak, onların yok edilmeye çalışılan tarihini kültür ve medeniyetini en önemlisi dilini onların hür dünyadaki soydaşları tarafından araştırılıp derlenerek kendilerine ulaştırılmalarını sağlamak idi. Hürriyet Radyosu 17 dilde yayın yapmakta bu yayınları A.B.D. Kongresince oluşturulan bir komisyon tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilmekte idi. Uygur Redaksiyonu ile birlikte Kuzey Kafkasya Redaksiyonu da kapatılmıştır. Bu kararın Kızıl Çin Başbakan Yardımcısı Teng Sia Peng'in A.B.D. ni ziyaret günlerinde alınması anlamlı karşılanmıştır.

Radyo Liberty'nin bu olumsuz kararı hür dünyadaki Doğu Türkistanlılarca tepkiyle karşılanmıştır.

T E P K İ L E R:

Hürriyet Radyosu Uygur Redaksiyonunun kapatılması ve Uygurca yayınlarının durdurulması kararının açıklanmasından hemen sonra Doğu Türkistan Sabık Genel Sekreteri Doğu Türkistan Milli Merkezi ve Doğu Türkistan Göçmenler Cemiyeti Başkanı İsa Yusuf Alptekin 20 Şubat 1979 günü İstanbul'da basına yazılı bir açıklama yaparak "Uygur Redaksiyonunun kapatılması ve uygurca yayınlarının durdurulması Doğu ve Batı Türkistan'da yaşamakta olan Uygur Türkleri için hayal kırıklığı yaratmakla kalmamış, aynı zamanda insan hakları evrensel beyannamesinin 19. maddesinde ağır sürette ihlal edilmiştir" demiştir. İsa Yusuf Alptekin daha sonra Türk Milletinde çağrıda bulunarak şöyle demiştir. "Hürriyet Radyosu Uygur seksiyonunun yeniden açılması ve yayınlarının tekrar başlatılması için Hürriyet Radyosu nezdinde yapılacak bütün teşebbüsler insanı ve milli bir veci bedir. Tüm aydınlarımızın milliyetçi kişi ve kuruluşlarımızın, basınımızın ve bütün Türkiye'nin bu konuda Doğu Türkistan Türklerinin yanında olduklarını göstermesinin zamanı gelmiştir. Asgarı olarak hürriyet radyosuna yazılacak protes

to mektup ve telgraflara Doğu Türkistan Türklüğünün yalnız olmadığını gösteren değerli bir yardım olacaktır!

Hürriyet Radyosu Uygur Seksiyonunun kapatılması ve Uygurca yayınlarının durdurulması haberinin duyulması Birliğimiz ve Kayseri'deki Doğu Türkistan topluluğuncada üzüntü ile karşılanmıştır. Birlik yönetim kurulu toplanarak durum değerlendirmesi yapmış ve bu konuda yapılması gereken işlemleri tesbit etmiştir. Yönetim Kurulumuz konunun önem ve mahiyetini belirten bir muhtıra hazırlamaya karar vermiştir. 7 sayfeden oluşan 200 adet muhtıra hazırlanarak başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet ve hükümet erkanına, parlementerlerimiz, basın mensuplarına, milliyetçi kişi ve kuruluşlara, İslam ülkeleri ve bazı batı Avrupa devletlerinin Ankara Büyükelçiliklerine takdim edilmiş ve kendilerinden bu konuda delalet ve ilgileri istirham edilmiştir.

Diğer yandan Kayseri'de ve İstanbul'da meskun Doğu Türkistan Türkleri A.B.D. Cumhurbaşkanına ve Hürriyet Radyosu İdaresine mektup ve telgraflarla başvurarak insan hakları evrensel beyannamesinin 19. maddesinde yer alan haber ima özgürlüğüne aykırı bu kararın değiştirilmesini ve Uygurca yayınlarının tekrar başlatılmasını talep etmişlerdir.

RUSLAR PAMİR YAYLASINDAKİ KIRGIZ TÜRKLERİNE SALDIRDI:

Dünyanın damı sayılan Himalayaların eteğindeki stratejik öneme haiz Vahan Geçidinin yer aldığı Pamir yaylasında Kırgız Türklerine helikopter birliklerinin desteğindeki Rus ordusu saldırmıştır. Savaşçı Kırgız Türklerinin kahramanca karşı koyması sonucu Ruslar 120 ölü ve yüzlerce yaralı vererek geri çekilmişlerdir. Ruslar geri çekilirken Kırgız Türklerine ait binlerce koyun, at, deve ve kotuz sürülerinide birlikte götürmüşlerdir.

Bilindiği gibi Pamirde yaşayan Kırgız Türkleri Hanları Rahmankul Han'ın idaresinde bağımsız olarak yaşamakta idiler. Her ne kadar siyasal yönden Afganistan'a bağlı görünüyorsa da aslında bağımsız yaşamakta ticaretini komşu Pakistanla kendileri düzenlemekte idiler.

Bu saldırıdan sonra burada yaşayan Kırgız Türklerinden 2300 kişi otağları ile birlikte Rahmankul Han'ın komutasında komşu Pakistan'a sığınmak zorunda kalmıştır.

KIZIL ÇİN DOĞU TÜRKİSTAN'DA ASKERİ YIĞINAK YAPTI:

Kızıl Çin'in Komünist Veit-nam'a saldırması ile daha da gerginleşen Rus ve Çin anlaşmazlığı bir defa daha Doğu Türkistanı aktüel hale getirmiştir.

Sovyet Rusya Doğu Türkistan hududunda askeri yığınak yaparken, Kızıl Çinliler de Ruslara karşı Doğu Türkistanda özellikle Kaşgar bölgesinde büyük çapta askeri yığınak yaptıkları bildirilmiştir.

İki dev emperyalist devletin menfaat çekişmesinden doğan bu durum Doğu Türkistan Türklerince endişe ile karşılanmıştır.

V E F A T:

Halk ozanı ve bestekar hemşehrimiz Dost Mehmet Demir 9 Şubat 1979 Cuma günü 123 yaşında olduğu halde vefat etmiştir. Kederli ailesine başsağlığı diler, sonsuz acılarını paylaşıyoruz.

ALLAH BİZ BİLEN