

Yeni Düşünce

**PARTİLERDE
RAHATSIZLIKLAR**

**Yeni bir
lider tipi
DEVLET
BAHÇELİ**

**PKK'NIN
SİLAH
BIRAKMA
YALANI**

**RESMİ
İDEOLOJİ
DEĞİŞECEK Mİ?**

SİYASİ DEPREM KUŞAKLARI



ONUR AIR

Seçiminiz Prestijinizdir.

ZURICH DÜSSELDORF
STUTGART BRÜKSEL
PARİS AMSTERDAM MOSKOVA

İSTANBUL - ANTALYA

Uçuşlarımız Kış Sezonunda da Devam Etmektedir.



ONUR TURİZM

"Kalite ve Ekonomiyi Bizimle Yaşayın"

HARBIYE MERKEZ (0212)233 38 00 HAVALİMANI Dış Hat (0212)663 06 85 HAVALİMANI İç hat (0212)663 07 73
ADANA ÜLKEM HAVACILIK (0322)454 60 98 - 454 61 84 FAX:(0322)457 90 60 AKSARAY ASUMAN TURİZM (0212)511 29 69
FAX: (0212)528 39 66 ANKARA UYGAR TURİZM (0312)418 43 83 - 419 61 41 FAX: (0312)417 97 90
BAKIRKÖY BALGÜN TURİZM (0212)543 88 73 Pbx FAX: (0212)543 11 56 BAKIRKÖY SARAY TURİZM (0212)570 26 56
FAX: (0212)542 85 09 BÜYÜKÇEKMECE MAYNES (0212)881 46 16 FAX:(0212)882 46 43
ESKİŞEHİR YÖRE TURİZM (0222)231 65 00 FAX:(0222)233 35 89 KADIKÖY (ALTIYOL) ASIR TURİZM (0216)346 99 69
418 61 26 FAX: (0216)337 27 32 KADIKÖY (SÖĞÜTLÜ ÇEŞME) METEOR (0216)414 62 38 - 39 FAX: (0216)338 17 44
KADIKÖY TEPO TURİZM (0216)347 68 15 FAX:(0216)347 03 15 TAKSİM FLY TURİZM (0212)36 28

Yeni Düşünce

HAFTALIK SİYASİ AKTÜEL HABER VE YORUM DERGİSİ

SAHİBİ : Yeni Hedef A.Ş.

BAŞKAN : Rıza Müftoğlu

BAŞKAN VEKİLİ
İbrahim Ersöz

YAYIN KOOR. ve YAZI İŞ. MÜD.
Prof. Dr. Ercüment Konukman

SORUMLU MÜDÜR
Çınar Coşkunserçe

HABER MERKEZİ
Önsel Ünal, Turan Özyanık

GRAFİK-TASARIM
Abdurrahman Doğan

SAYFA SEKRETERİ
Vural Dönmez

KÜLTÜR SANAT
Mevlüt Uluğtekin Yılmaz

ABONE ve İDARI İŞLER
Alper Gökaşan

RENK AYIRIMI
Efor Lmt.Şti.

BASKI
Nurul Matbaacılık

DAĞITIM
Yay-Sat A.Ş.

REKLAM KOORDİNATÖRÜ : Kenan Ersöz
TEL: 0212 233 38 00 FAKS : 0212 231 93 76

AVRUPA TEMSİLCİSİ : Salih Öztekin
Postfach CH - 80 50 ZÜRICH
TEL: +41 787092078 FAKS: + 41 1 3130003
E-mail : alpeda @ dplanet.ch.
YENİ DÜŞÜNCE Yurtdışı satış fiyatı : 7 DM

YÖNETİM YERİ : Yeni Hedef A.Ş. Atatürk Bul-
varı 223/3 Kavaklıdere/ANKARA
TEL: 0312 467 01 57 - 467 01 58
FAKS: 0312 467 01 56

İNTERNET- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ:
yduşunce @ pleksus net.tr.

Yayınlanan yazı ve fotoğrafların
tüm hakları Yeni Düşünce'ye aittir.
Kaynak gösterilmeden iktibas
edilemez. İlanların sorumluluğu
ilan sahiplerine aittir.

başlarken

Yeni Düşünce, geniş bir ufku,
hoşgörüyü,sevgiyi, birliği ve
beraberliği esas alan ve
düşünen,yazan, okuyan ve
sürekli yeni arayışlar içerisinde
olan gelişmecelikten yana
insanların dergisi olmak için
gayret edecektir.



Yeni Düşünce yayın hayatında

Yeni Düşünce Gazetesinin es-
ki okuyucuları bilir. Zor günle-
rin gazetesi ve dergisi olmuş-
tur Yeni Düşünce. Bunalımlı
dönemlerin aydınlık bir sayfası olmak
için mücadele etmiştir.

Ve çok ciddi hizmetleri yapmıştır
o dönemlerde.

Şimdi haftalık bir dergi olarak kar-
şınızdayız.

Renkli haberleri ve renkli sayfala-
rıyla.

Türk insanı yeni arayışların içinde-
dir. Çünkü Türkiye dünkü Türkiye de-
ğil. Dünya eski dünya değildir.

Türk insanı güçlü bir Türkiye iste-
mektedir. İnsanlarının mutlu ve refah
içinde yaşadığı bir lider Türkiye arzu-
lamaktadır.

Türk insanı insan haklarının, de-
mokrasinin bütün detaylarıyla varol-
masını istemektedir.

Hür, bağımsız ve güçlü demok-
ratik bir ülkenin haklarının çiğnenme-
diği bir mutlu vatandaşı olmayı bekle-
mektedir.

Abartısız, doğru haberleri, yorum-
ları,araştırma ve incelemeleri okumak
istemektedir. Okuyucudan yana olan
bir tarafsızlığı arzulamaktadır.

Yönlendirilen değil, birlikte yöne-
ten olmayı tercih etmektedir. Katılım-
cılığı istemektedir

İşte Yeni Düşünce herşeyden ön-
ce katılımcı bir dergicilik anlayışına
Türk basın hayatına yeniden girmeyi
hedefliyor.

Yeni Düşünce, geniş bir ufku,
hoşgörüyü,sevgiyi, birliği ve beraber-
liği esas alan ve düşünen,yazan,
okuyan ve sürekli yeni arayışlar içeri-
sinde olan gelişmecelikten yana in-
sanların dergisi olmak için gayret
edecektir.

Bu sayıda; siyasi dalgalanmaları
ortaya koyan araştırma ve yorumları,
depreme ilgili geniş açıklama ve in-
celemeleri, değişik konularda söyleşi-
leri, her sayı sürekli okuyacağınız i-
nanç dünyası ve tarih bölümlerini
ekonomik sosyal, kültürel haberleri il-
giyle okuyacağınızı umut edeyoruz

Her sayı siyasi, aktüel haber ve
yorumları sunarak sizlere daha yakın
olmaya, daha çok beğendiğiniz "Be-
nim dergim" diyebileceğiniz bir dergi
çıkarmaya gayret edeceğiz.Eksiklikle-
rimiz elbetteki her zaman olacaktır.
Sizlerden beklediğimiz bizi uyarma-
nız, bize yol göstermeniz hatta yöne-
time ortak olacak bir ilişki içinde bu-
lunmanızdır.

Sizlerle tekrar buluşmanın heye-
canı ile esenlikler dileriz.

Rıza Müftoğlu

Yeni Düşünce

b u h a f t a

SIYASİ PARTİLERDE RAHATSIZLIKLAR 19. ve 20. dönem milletvekillerinin sıkça parti değiştirmelerine sahne oldu. 21. dönem parlamentomuzda böyle olaylara şahit olacak mıyız? Siyasi partilerimizdeki gelişmeler bu yönde sinyaller veriyor.

28



KİLİSE ve DEVLETİN AHLAK TARTIŞMASI Parti içi skandalları kadar, yaşanan ahlaki yozlaşmanın da köşeye sıkıştığı İngiltere Başbakanı Tony Blair, "Ahlaki yapı korunmazsa ülke geleceği tehlikeye girer" endişesiyle ahlaki yapıyı güçlendirmek için kolları sıvarken, kilisenin uyarısı ile şaşkına döndü.

38



ÖCALAN KILIÇ'A DAVA AÇTI Eşkiyabaşı, bebek katili Öcalan, suçu sabit görüldüğü için bağımsız Türk mahkemesi tarafından idama mahkum edildi. Dava Yargıtay aşamasında. Ancak bebek katili Öcalan, kendisine cani katil diyen Altemur Kılıç'ı "kişilik haklarına" saldırı gerekçesiyle mahkemeye verdi. Savcı davayı kabul etti.

60



TÜRK DEVLETİNİN RESMİ İDEOLOJİSİ DEĞİŞECEK Mİ?

41

DEPREMLE YILDIZI PARLAYAN BİLİM DALI : JEOLOJİ ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Doyuran ile depreme karşı alınması gereken tedbirleri ve jeoloji mühendisliğinin fonksiyonlarını konuştuk.

20



- 3 Yeniden Başlarken
- 4 Bir Konu Üç Konuk ;Kadrolaşma
- 6 Güncel İç ve Dış Haberler
- 8 Ecevit'in ABD çıkartması
- 10 Siyasi Deprem Kuşakları
- 12 Türk-Yunan Yakınlaşması Üzerine
- 14 Tanım Bakanı ile Söyleşi
- 16 Siyasi Haberler
- 17 Şimdi MHP'li Olma Zamanı
- 18 12 Eylül'ün 19. Yıldönümü
- 19 Yeni Bir Lider Tipi : DEVLET BAHÇELİ
- 20 Prof. Dr. Vedat Doyuran'la Söyleşi
- 22 Bütün yönleriyle DEPREM
- 26 Depremde Tek Sorumlu Mühahhitler mi?
- 27 Yeni Düşünce Öneriyor
- 28 Siyasi Partilerde Rahatsızlıklar Hangi Boyutta?
- 30 Ankara Barosu Başkanı ile Söyleşi
- 32 2000 Yılı Bütçesi
- 33 Uzman Gözüyle yeni SSK Yasası
- 34 Mavi Akıntının Pempe Tablosu
- 36 Bilgisayar Deyip Geçmeyin
- 37 Kalbimiz ve Spor
- 38 Din-Siyaset ilişkilerinde Batı
- 40 Sürekli Tartışılacak Bir Konu: TV Programları
- 41 Devletin Resmi İdeolojisi Değişecek mi?
- 42 Silah Bırakma Yalanı
- 44 Milletvekillerimizi Tanıyalım
- 45 Kültür Sanat
- 50 Öykü : Benden Sana
- 52 İnanç Dünyası
- 54 Tarih
- 56 Okuyucu Mesajları
- 57 Adalet Savaşçıları
- 58 Tehlike Çanları Karadeniz İçin Çalıyor
- 60 Öcalan Dava açtı
- 62 Denizden gelen İlaçlar
- 64 Türk Dünyası
- 66 Sosyal Devlet İş Başına
- 68 Ülkeleri Tanıyalım: AZERBAIJAN
- 70 İllerimizi Tanıyalım : ADANA
- 71 Yeni Düşünce'nin Okuyucuya Çağrısı
- 72 Satanizm
- 74 Haberler
- 76 Türk'ün Has Yemeklerinden : DİZMANA
- 79

via tv
PHONE

VIATV PHONE VC105 GÖRÜNTÜLÜ TELEFON SİSTEMLERİ

Uzunluk: 8cm
Genişlik: 16cm
Derinlik: 20cm



Sadece bir telefon, televizyon ve ViaTV Phone...

Herhangi bir telefon ve televizyonu, ekstra bir donanıma ihtiyaç duymadan görüntülü telefon sistemine çevirir.

Telefon hatları ve ücretleri

Türkiye'deki standart telefon hatlarını kullandığınız için kesinlikle ek bir telefon ücreti ödemezsiniz.

Güvenlik ve denetim özelliği

ViaTV Phone'yi karşı hatta kimse olmasa bile otomatik olarak çalıştırabilir, güvenlik ve denetim sistemi olarak kullanabilirsiniz.

Video konferans

Her işinizde kullanabileceğiniz dünyanın en kolay ve en kullanışlı video konferans sistemi.

Kamerayı ve görüntüyü yönlendirme

Telefon tuşlarını kullanarak karşı tarafın kamerasına ve görüntüsüne müdahale edebilirsiniz.

View/Size:Aynı anda hem kendinizi hem karşı tarafı görebilme ve görüntüyü büyütüp küçültme özelliği.

Quality:Doğal hareket için hızlandırın veya detaylar için yavaşlatın.

Privacy:İsterseniz kendinizi gizleyerek karşıdan görüntü almaya devam edin.

Zoom/Pan/Tilt:Görüntüyü büyütün ve kamerayı istediğiniz yönde hareket ettirin.

Snapshot:Resim alma özelliği sayesinde gösterilecek yazı, resim, pafta ve grafikleri hareketsiz olarak görün.

Uluslararası standartlar

ViaTV Phone, PC'ye bağlı olanlar da dahil olmak üzere diğer görüntülü telefon sistemleriyle de bağlantı kurabilmesini sağlayan standartlarda (H. 324) uygundur.

Yerleştirilmesi ve kullanılması çok kolay

Televizyonun arkasına yerleştireceğiniz bir kablo ve ViaTV Phone'ye takacağınız telefon hattı ile istediğiniz kişinin görüntüsü ekranınıza gelecektir. Böylece görüntülü iletişimin ayrıcalığını yaşayın.

Servis ve destek firmamız garantisindedir.
TELEKOM, FCC, BAPT onaylı



Toptan Cep telefonları Satışı
Görüntülü Diyafon sistemleri

"çünkü bir tebessümü asla duyamazsınız..."

EVRE

İLETİŞİM SİSTEMLERİ

Güvenlik Cad. No: 23/16 Aşağıyayracı ANKARA - Tel & Fax :(312) 417 05 46 - 418 78 89

SIYASİ PARTİLERDE RAHATSIZLIKLAR 19. ve 20. dönem milletvekillerinin sıkça parti değiştirmelerine sahne oldu. 21. dönem parlamentomuzda böyle olaylara şahit olacak mıyız? Siyasi partilerimizdeki gelişmeler bu yönde sinyaller veriyor.

28



KİLİSE ve DEVLETİN AHLAK TARTIŞMASI Parti içi skandalları kadar, yaşanan ahlaki yozlaşmanın da köşeye sıkıştığı İngiltere Başbakanı Tony Blair, "Ahlaki yapı korunmazsa ülke geleceği tehlikeye girer" endişesiyle ahlaki yapıyı güçlendirmek için kolları sıvarken, kilisenin uyarısı ile şaşkına döndü.

38



ÖCALAN KILIÇ'A DAVA AÇTI Eşkiyabaşı, bebek katili Öcalan, suçu sabit görüldüğü için bağımsız Türk mahkemesi tarafından idama mahkum edildi. Dava Yargıtay aşamasında. Ancak bebek katili Öcalan, kendisine canı katil diyen Altemur Kılıç'ı "kişilik haklarına" saldırı gerekçesiyle mahkemeye verdi. Savcı davayı kabul etti.

60



TÜRK DEVLETİNİN RESMİ İDEOLOJİSİ DEĞİŞECEK Mİ?

41

DEPREMLE YILDIZI PARLAYAN BİLİM DALI : JEOLJİ ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Doyuran ile depreme karşı alınması gereken tedbirleri ve jeoloji mühendisliğinin fonksiyonlarını konuştuk.

20



- 3 Yeniden Başlarken
- 4 Bir Konu Üç Konuk ;Kadrolaşma
- 6 Güncel İç ve Dış Haberler
- 8 Ecevit'in ABD çıkartması
- 10 Siyasi Deprem Kuşakları
- 12 Türk-Yunan Yakınlaşması Üzerine
- 14 Tarım Bakanı ile Söyleşi
- 16 Siyasi Haberler
- 17 Şimdi MHP'li Olma Zamanı
- 18 12 Eylül'ün 19. Yıldönümü
- 19 Yeni Bir Lider Tipi : DEVLET BAHÇELİ
- 20 Prof. Dr. Vedat Doyuran'la Söyleşi
- 22 Bütün yönleriyle DEPREM
- 26 Depremde Tek Sorumlu Müttehahhitler mi?
- 27 Yeni Düşünce Öneriyor
- 28 Siyasi Partilerde Rahatsızlıklar Hangi Boyutta?
- 30 Ankara Barosu Başkanı ile Söyleşi
- 32 2000 Yılı Bütçesi
- 33 Uzman Gözüyle yeni SSK Yasası
- 34 Mavi Akıntının Pempe Tablosu
- 36 Bilgisayar Deyip Geçmeyin
- 37 Kalbimiz ve Spor
- 38 Din-Siyaset ilişkilerinde Batı
- 40 Sürekli Tartışılacak Bir Konu: TV Programları
- 41 Devletin Resmi İdeolojisi Değişecek mi?
- 42 Silah Bırakma Yalanı
- 44 Milletvekillerimizi Tanıyalım
- 45 Kültür Sanat
- 50 Öykü : Benden Sana
- 52 İnanç Dünyası
- 54 Tarih
- 56 Okuyucu Mesajları
- 57 Adalet Savaşçıları
- 58 Tehlike Çanları Karadeniz İçin Çalıyor
- 60 Öcalan Dava açtı
- 62 Denizden gelen İlaçlar
- 64 Türk Dünyası
- 66 Sosyal Devlet İş Başına
- 68 Ülkeleri Tanıyalım:AZERBAJYCAN
- 70 İllerimizi Tanıyalım : ADANA
- 71 Yeni Düşünce'nin Okuyucuya Çağrısı
- 72 Satanizm
- 74 Haberler
- 76 Türk'ün Has Yemeklerinden : DİZMANA
- 79 Bulmaca
- 80 Karikatür

KADROLARIN KADROLA

Siyasi iktidarların kendi ekibiyle çalışmak istemesi, doğal bir hak mı? Yoksa kayırmacılık mı?

Önsel ÜNAL

Yeni kurulan hükümetlerin ilk aldıkları eleştiriler, genellikle "kadrolaşma yapıyorlar" şeklindedir. "Bakan, genel müdürü görevden almış, işten anlamayan bir yakını getirmiş. Geçici işçi alınacak ama kendi partililerini seçiyorlar. Genel Müdür çok partizanca davranıyor, falanca kişiyi sürmüş" gibi şikayetler, devam eder gider. Bu eleştiriler, hemen her hükümet döneminde dile getirilir, ama bir türlü çözüm bulunamaz.

Konuyu "Kadrolaşma" eleştirilerine maruz kalan siyasi parti temsilcilerine sorduk. Siyasi iktidarın kendi ekibiyle çalışmak istemesi doğal bir hak mı? Yoksa kayırmacılık mı?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Bülent Yahnici, bugün Türkiye'de kadrolaşmayan tek partinin MHP olduğunun altını çizerek sorumuzu cevapladı. Yahnici, yeni iktidara gelen bir siyasi irade olmalarına rağmen, diğer partilere oranla, görevden alarak atama yapma yöntemine çok az başvurduklarını söyledi. Büyük bir açıklıkla, siyasi iktidarların kendi ekibiyle çalışmasının doğal bir hak olduğunu savunan Yahnici, "Eskiden beri DSP, ANAP iktidardadır. Kadrolaşma yapmışlardır. Diğer partilerimizden DYP ve



Şevket Bülent Yahnici

FP'de aynı kadrolaşmayı yapmıştır. Her partinin, koalisyon partilerinin kendilerine yakın kadrolarla çalışmasından doğal bir şey olamaz. Bir bürokrat benimle çalışmak istemezse iş yürümez, aksar. Kadrolaşma diye Türkiye'de bangır bangır bağırınların işin doğruluğuyla ilgisi yoktur" diyerek kadrolaşmanın siyasi iktidarlar için bir hak olduğunu ifade etti.

MHP'nin 3 aylık iktidar süresinde yaptığı atama sayısının bir avuç olduğuna dikkat çeken Yahnici, DSP ve ANAP'ın iktidarları döneminde ihtiyaç duydukları ölçüde atama yaptığını, bunun için bu partilerin kadrolaşmaya ihtiyacı olmadığını iddia ediyor. Yahnici, "MHP'nin kendi kadrosuyla çalışması normaldir. Bürokrat, Bakan'a direniş içinde

olursa böyle bir kişiyle nasıl çalışılır? MHP sanıldığı gibi bir kadrolaşma içinde değil; her siyasi parti gibi kendisine bir hak olarak görür bu meseleyi. Her hükümetin ortağı kendi kadrosuyla kendi icratını yapacaktır. MHP'de bunu kendi kadrolarıyla yapmaya mecburdur. Genel kanaat olarak her iktidarın kendi kadrosuyla, grubuyla çalışmasını ben bir hak olarak görüyorum" dedi.

HERKES EKİBİNİ KURABİLİR

ANAP Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Altınkaya da, kadrolaşmayı Türkiye'nin en büyük hastalıklarından biri olarak ifade ediyor. Bürokratların kendi partisinden liyakatı olmayan insanlarla veya akrabasıyla çalışmasının memleketin temellerine dinamit koy-

BASAĞRIS?

ŞMA

MHP lideri Dr. Devlet Bahçeli:

ANAP ve DSP 18 ay beraber hükümet oldular Ardından DSP azınlık hükümetinde ANAP'ın etkisi devam etti... Bu dönemde ANAP ve DSP binlerce atama yaptı... Şimdiki hükümetin 100 gününde bile bu iki parti MHP'den çok daha fazla atama yaptı.

MHP'li bakanlara bağlı 344 tane müsteşar genel müdür, bunların yardımcıları, daire başkanı gibi üst düzey bürokratik makam var. Yaptığımız atamalar 40 civarındadır.

Böyle kadrolaşma mı olur?

(25 Eylül 1999)

zaman, zaman iktidar partilerinde de bu işin yaşandığına işaret ediyor. Altunkaya, "Konunun uzmanı olmayan, o konuda mesaisi olmayanlar, kurumları yönetmeye çalışıyorlar. Ama tabi ki kimse yağurdum ekşi demez. Biz liyakatlı ekiple çalıştığımızı inanırız. Bizim ekibimizin içinde de o işin uzmanı olmayanlar varsa başka, ona sözüm yok" şeklinde üstü kapalı bir şekilde açıklama yapıyor. Hükümetteki partilerin başarılı başarısız araştırması yapmadan, ilgili yerler-



Cengiz Altunkaya

deki müdürlerini kendi bünyelerine almalarını da eleştiren Altunkaya, "Biraz da biz kadrolaşalım diyerek kadrolaşıyorlar. O mantaliteye hepimiz hayır dememiz lazım. Ancak uyumlu verimli ekiple çalışıyorsa ona bir diyeceğimiz yok. Bu şekilde herkes ekibini kurabilir. Ama biraz da biz kadrolaşalım mantığıyla operasyon yapılırsa, o memleketin temellerini sarsar. Yani Türkiye'yi zaten çıkmaza sokan da odur" şeklinde düşüncelerini aktarıyor.

MEMURLA UĞRAŞMAK PARTİZANLIK OLUR

DYP'nin ağır toplarından Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekinci ise konuya aynı şekilde yaklaşıyor. Ekinci, siyasi iktidar ve Bakanların kendi icraatlarını yapabilmeleri için yakın siyasi arka-

daşlarıyla çalışmasının doğal bir hak olduğunu vurguluyor. Ekinci, bir konuya da dikkat çekerek, meselenin müsteşar, genel müdür seviyesinden aşağı indiği takdirde, adına kadrolaşma denilebileceğini söylüyor. Ekinci, "Kamu kesimi bundan rahatsız olur. Bunun adı partizanlıktır. Bu tür iddialar her dönemde olur. Ama mesele işçi, memur, odacıyla uğraşma noktasına gelirse, bunun adı partizanlık olur, yanlış olur" dedi.



Hasan Ekinci

Türkiye'den kısa kısa...



Türkiye'nin ilk çadırkent kaymakamı

Türkiye'de ilk defa bir kaymakam bir çadırkente yönetici olarak atandı.

Çadırkente ataması yapılan Kaynarca Kaymakamı Ferhat Çağlar, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, çadırkentte yönetici olarak görev yapıyor. Kaymakam Ferhat Çağ-

lar, sık sık çadırkentten içinde dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinliyor, çare bulmaya çalışıyor. Çadırkentte göreve başlayan Çağlar makam odası olarak konteyner kullanıyor. Çağlar, "Kızılay, kamu kuruluşları ve gönüllü kuruluşlarla vatandaşların sorunlarını çözmek için buraya geldik. Burada vatandaşın huzur ve güvenini sağlıyoruz. Çadırkente bir ilçe modeli oluşturduk. Herkesin bir görevi var" dedi. En büyük sorunlarının su ve kanalizasyon problemi olduğunu ifade eden Kaymakam Ferhat Çağlar, "Su sorunu giderilmeye başlandı. Kaynarca ilçesinden gelen suyla su sorununu çözeceğiz. Kanalizasyonla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu sorunu da en kısa zamanda gidereceğiz. Burada bulunan yazlık çadırları değiştirerek, vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışacağız" diye konuştu.

Hint Keneviri operasyonu

Yozgat'ın Sorgun İlçesi'nde bir ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 188 kök dışı hint keneviri ele geçirdi. Yozgat jandarma ekipleri bir ihbar üzerine Sorgun İlçesi'ne bağlı Doğankent Kasabası, Aksaray Mahallesi'nde Hasan Hüseyin Çelik'e(73) ait bahçede yaptıkları aramada, ekili vaziyette 188 kök dışı hint keneviri ele geçirerek imha



Çanakkale Belediyesi'nin ayıbı

Hasta olarak getirildiği Çanakkale SSK Hastanesi'nde hayatını kaybeden 77 yaşındaki Nebiye Evreşe kimsesi olmadığı için hastanenin morguna kaldırıldı. Yaklaşık 1 hafta boyunca morgda kalan yaşlı ninenin cenazesine sahip çıkan olmadığından Çanakkale Belediyesi tarafından defnedildi. Ancak Çanakkale'de yaşlı kadının cenaze namazının kılınmadan defnedildiği yönünde söylentiler dolaşmaya başladı. Bunun üzerine Çanakkale Müftülüğünden bir grup imam talihsiz ninenin mezarı başında cenaze namazı kıldı.

Belediye bu sorumsuz davranışı ile Çanakkalelilerden tepki alırken, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Türkiye Tarla Bitkileri 3. Kongresi Adana'da

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü ve tarla Bitkileri Bilimi Derneği tarafından düzenlenen kongre 15-20 Kasım 1999 tarihleri arasında Adana'da yapılacak.

Kongrede, tahıllar, yemlik dane bitkileri, endüstri bitkileri ve çayır mera yem bitkileri ile ilgili, bitki



islahı ve genetiği, biyoteknoloji, ekoloji ve fizyoloji, adaptasyon, yetiştirme teknikleri, ekim nöbeti, tohumculuk, kalite ve teknolojik özellikler ele alınacak.

Sağlık sistemi değişiyor

Sağlık Bakanlığı hastahaneleri tek çatı altında toplamak için çalışma başlattı. Hazırlanan kanun taslağında SSK'nın sağlık hizmeti vermesi sona erdiriliyor. Ayrıca özel sağlık sigortası, benzeri bir sistemle vatandaşlara istediği hastahanedeki tedavi olabileme imkanı getiriyor. Sağlık hizmetlerinin tek merkezden yönetimini hedefleyen Sağlık Sandığı Kurumu sosyal güvenlik şemsiyesi altında bulunmayan 13 milyon kişiyi de kapsıyor.

Türkiye'den kısa kısa...



Konyaalti Trafiğe Kapatılıyor

Antalya'nın dünya-
ca ünlü Konyaalti
sahilinin, Konyaalti
Belediyesi ve Def-

terdarlık tarafından yapılan özel bir sözleşme ile trafiğe kapatılacağı ve yol üzerine sosyal tesislerin yapılacağı bildirildi. Kemer istikametinden gelen yolun trafiğe kapatılacağını bildiren Konyaalti Belediyesi, "Kemer istikametinden Antalya'ya gelen yolun Karayolları'ndan belediyemize devri sağlanacaktır. Bu konuda Turizm Bakanlığı'nın yardımı alınacaktır. Büfeler ve diğer işletmeler kapatılacak yola çekilecek. Kemer istikametine gidiş ve geliş ise, 100. Yıl Bulvarı'nın devamına yapılan yeni yoldan sağlanacaktır" yönünde açıklama yaptı.

Sivas Şeker Fabrikası 2000 yılında tamamlanacak

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Araştırma Planlama Koordinasyon(APK) Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sivas Şeker Fabrikası'nın 2002 yılında tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.



1989 yılında temeli atılan fabrikanın, iki yılda tamamlanması planlanmıştır. 1999 yılı yatırım programına göre 2002 yılında bitirilmesi planlanan Sivas Şeker Fabrikası, günde 3 bin ton pancar işleme kapasitesine sahip olacak. Fabrikada yılda 130 günlük bir kampanya çerçevesinde tam kapasiteyle, 390 bin ton pancar işlenecek ve 53 bin ton şeker, 17 bin 300 ton melas üretililecek.



Her yıl 9.5 milyon insan trafik kazasında ölüyor

Ölüm nedenleri sıralamasında trafik kazalarının, kanser ve kalp rahatsızlıklarından sonra üçüncü sırada geldiği bildirildi. Dünyada her yıl 9,5 milyon insanın trafik kazalarında can verdiğini ortaya koyan bir araştırmada, Türkiye'de 2 dakika arayla 1 trafik kazası, 5 dakika arayla yaralanma ve saat başı da bir kişinin öldüğü ortaya çıktı. Erzurum Numune Hastanesi Ortopedi Servisi uzmanlarından Dr. Ali Gürcan, Türkiye'de bulunan 10 milyon sakinin 1,5 milyonundan trafik kazalarının sorumlu olduğunu belirterek, "Ülkemizdeki trafik kazalarının en belirgin özelliği, ölüm oranlarının batı ülkelerine göre çok yüksek olmasıdır. Çünkü Türkiye'de, trafik kazalarının yüzde 16'sında can kaybı olmaktadır"



Kendini eleştiren imam

Erzurumlular "Siyasetçi imam'ın arkasında namaz kılınır mı, kılınmaz mı?" tartışması yapıyor.

Erzurum'da yaşayan ve bir süre imamlık yaptıktan sonra politikaya soyunan, ancak başarılı olamayınca işçilikte karar kılan M. Salih Taşkın hem politika ile uğraşıp hem de imamlık yapılmasının doğru olmadığını söyledi. İmam Taşkın "Böyle bir insan ya siyaset ya da imamlık yapmalıdır. Eğer siyasete katılan bir arkadaşımız varsa arkasında namaz kılınmaz. Bir hadiste, 'yapamayacaklarınızı yapacağım diye vadedmeyin' diyor. Onun için siyasetçilerin arkasında namaz kılınmaz" dedi.

Görülen o ki siyasetçi imam tartışmalarının yaşandığı Türkiye'de daha bir çok konu tartışmalara sahne olacak.





Ecevit'in ABD Çıkartması

Ecevit Türkiye'ye yönelik tekstil kotalarında iyileştirme istedi. Clinton ise buna net bir cevap vermekten kaçındı. Ancak, "Bu konuya bakacağız. Ne kadar esneklik gösterebileceğimizi belirlemek için çalışacağız" dedi

Aylardır Türk ve ABD kamuoyunu meşgul eden Ecevit Clinton görüşmesi nihayet gerçekleşti. Görüşme öncesinde tarafların karşılıklı beklentiler içerisinde girdiklerini izledik. Anlaşıyordu ki ABD, büyük bir deprem felaketi yaşayan Türkiye'ye duygusal bir yaklaşımda bulunmayacaktı.

Yapılacak yardımlar Avrupa Birliği, Boru hattı ve Kıbrıs konusu önceden planlandığı gibi Başbakan Ecevit'e sunulacaktı. Öyle de oldu. Türkiye için olumlu bir görüşme ancak, çok büyük bir bek-

lenti içerisine girmeyelim diyenler haklı çıktı.

Deprem Yardımları

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede önce deprem konusu ele alındı. Ecevit Clinton'a ABD'nin Depremde verdiği destekten dolayı teşekkür etti ve "Acil ihtiyaçlarımızı karşıladık şimdi sıra barınma ihtiyaçlarında" dedi Clinton ise doğrudan destek sözü vermedi, ABD'nin Dünya Bankası ve IMF gibi kurumları Türkiye'ye yardım miktarını artırmaları

konusunda cesaretlendireceği garantisini verdi. Clinton IMF'nin Türkiye ile güçlü bir stand-by anlaşması yapmasını istediklerini bunun için Türkiye bütçesinin de sağlam olması gerektiğini söyledi.

Tekstil kotaları

Ecevit Türkiye'ye yönelik tekstil kotalarında iyileştirme istedi. Clinton ise buna net bir cevap vermekten kaçındı. Ancak, "Bu konuya bakacağız. Ne kadar esneklik gösterebileceğimizi belirlemek için çalışacağız" dedi. Clinton, ABD



hükümetinin ticaret ile ilgili birimlerine de, bu konuyu Türk tarafı ile birlikte ele alma ve bir sonuca ulaşma talimatı vereceğini söyledi. Deprem bölgesine özel olarak tekstil kotalarında bir esneklik arayışı çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

GAP'a ABD yardımı

Clinton Amerikan deniz aşırı yatırım şirketinin Türkiye'de yatırım yapmak isteyen ABD şirketlerine, finansman garantisi ve pek çok kolaylık sağlayacağını bildirdi. Başbakan Clinton GAP bölgesinde Türk-ABD-İsrail ortaklığında gümrüksüz bölge oluşturulmasına çalışacaklarını da bildirdi.

Kıbrıs

Clinton iki ülke arasındaki yakınlaşmadan memnuniyet duyduklarını belirterek, bunun sürmesini istedi. Clinton, yakınlaşmanın Kıbrıs'a da yansımaları bek-

lediğini ifade etti.

Ecevit ve Clinton, Kıbrıs'ta 1974 yılından önce meydana gelenleri dikkate almayacak bir çözümün olmayacağı konusunda görüşbirliğine vardı. Türk diplomasi kaynakları da, bu noktanın çok önemli olduğuna dikkat çekerek, Türk tarafının bu durumu memnuniyetle karşıladığını kaydettiler. Clinton'ın Kıbrıs özel temsilcisi Alfred Moses, önümüzdeki hafta Ada'ya giderek, görüşmelerin ön şartsız başlaması için tarafların arasını bulmaya çalışacak. Ecevit ise Kıbrıs konusunda doğrudan görüşmeler için ön şartın KKTC'nin tanınması olduğu görüşünü aktardı.

Öcalan ve PKK

Clinton, insan hakları ve demokratikleşmede Türkiye'nin attığı adımları özellikle de İHD eski Başkanı Akın Birdal'ın serbest bırakılmasını takdirle karşıladıklarını belirtti. Clinton Ecevit'e, Öcalan'ın silah bırakma çağrısı hakkında ne düşündüğünü sordu. Ecevit bu soruya Öcalan ve örgütün diğer üst düzey yöneticilerin yakalanmalarının insan hakları ve demokratikleşme alanında adım atmayı kolaylaştırdığı cevabını verdi.

Avrupa Birliği

Clinton insan hakları alanında atılacak adımların ve Türk Yunan yakınlaş-



Ecevit'in ABD ziyareti sırasında çok sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Ecevit'in korumalığını Kurt Başlı amblemli tişörtler giyen Amerikan Ordusu'nun 89. Airlift Wing ekibi üstlendi. Bu ekip Amerikan başkanlarına, başkan yardımcılara, kabine üyelerine, üst düzey hükümet yetkililerine ve yabancı devlet başkanlarına lojistik destek veriyor.

masının bu entegrasyonu kolaylaştıracağını söyledi. Kendisinin de görüştüğü tüm Avrupalı liderlerin Türkiye'ye 'AB adayı' statüsü verilmesini istediklerini kaydeden Clinton, bu konuda pek çok Avrupa ülkesinde tutum değişikliklerinin başladığı vurguladı.

Petrol Ambargosu

Ecevit, Irak'a uygulanan BM ambargosu yüzünden Türkiye'nin uğradığı ekonomik kayıpları da dile getirirken, Ermenistan ile ilişkiler Dağlık Karabağ sorunu ve Ortadoğu barış süreci de görüşülen konular arasında yer aldı.

NE UMUYORDUK NE BULDUK

Bu görüşmede öncelikle ABD yönetiminin Kıbrıs konusunda net bir görüşte diretmeyeceği, diplomatik girişimler sonrasında ki gelişmelere göre tavır alacağı ortaya çıktı. Bakü Ceyhan Petrol Boru Hattı projesine öteden beri verdikleri desteğe devam edecekleri anlaşıldı. Türkiye'nin Avrupa Birliğine girmesi için de ABD'nin verdiği desteğin süreceği görüldü. Tekstil kotalarının kaldırılması ve Irak'a uygulanan BM ambargosundan dolayı Türkiye'nin uğradığı yıllık 40 Milyon Dolarlık zararın karşılanması konusunda bir gelişme sağlanamadı. Deprem sonrası yaraların sarılması için taleplerimizin karşılanamayacağı da ortaya çıkarken, ABD daha çok insan hakları ve daha çok demokrasi yönünde ki nasihatlerine devam etti.

Bütün dikkatimiz
Marmara
Bölgesi'ndeki
felakete
yönelmişken,
Ankara'da
yaşanacak
siyasetteki
deprem
gözlerden
kaçıyor.



Siyasi depre

Önümüzdeki ayların siyasi deprem kuşaklarını tarihleri ve noktalarıyla birlikte araştırdık.

1. Deprem Kuşağı: DYP Kongresi: 20. Kasım.1999. DYP kongresi siyasi depremin ilk halkasını teşkil edecek. Bu kongrede iki ihtimal de belli siyasi sarsıntıları beraberinde getirecek.

Bir ihtimal DYP genel başkanının değişmesidir. Bu durumda DYP' den kopmalar kaçınılmaz görülmektedir. Kopmanın boyutu yirmi milletvekilinden az olmayacağı söylenirken , bu grubun MHP' ye, ANAP' a veya yeni bir oluşuma yöneleceği sanılmaktadır.

Bir ihtimal de DYP genel başkanının değişmesidir. DYP genel başkanı değişirse DYP-ANAP işbirliği şiddetli bir şekilde gündeme gelebilir. Ya da yeni yönetim sağda birliği temin etme gayreti içerisinde bulunurken yeni bir lider daha tesbit ederek ciddi bir strateji uygulamak suretiyle DYP çatısını sağ partileri zorlayan bir yapıya so-

kulması mümkün olabilir.

Özetle 1. Siyasi deprem kuşağı DYP kongresi olacaktır. Merkez sağın nasıl oluşacağını çerçevesi bu kongreden sonra ortaya çıkacaktır.

2. Deprem Kuşağı: Cumhurbaşkanlığı seçimi: Demirel faktörü. 2000 Mayısında yeniden cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktır. Bu tarihten önceki aylarda Sayın Demirel ' in görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağı ortaya çıkacaktır. Bu durum siyasi zemini Demirel faktörü ile birlikte şu veya bu yöne çekmeye çalışacaktır. Deprem öncesi bazı alametler buralarda kendini gösterecektir.

Demirel' in görev süresinin uzatılmayacağı anlaşıldığında Demirel istemese de aktif siyasete çekilmeye çalışılacaktır. Bu durumda Demirel ya DYP' nin başına getirilmeye çalışılacak ya da sağ partilere mensup siyasilerle birlikte ayrı bir partide bir bütünleşmeye gidilecektir.

Demirel' in görev süresinin uzatılacağı

ağırlık kazanır ve Anayasa değişikliğine gidilir, ancak oylama neticesi bir referandum getirirse, yapılacak halk oylamasında anayasa değişikliği önerisi kabul edilmezse ve Anayasa değişikliğine evet oyu verenlerin oranı % 20 ve üzerinde bir oran olursa Demirel bu oy oranı karşısında kesin siyasete girecektir diyenler çoğunlukta. Çünkü neticeten bu halk oylaması Demirel' in oy oranını ortaya koyacaktır. Demirel' i isteyenler %20 ve bunun üzerinde hele %40 gibi bir oy oranına ulaşırsa bu durum Demirel ve çevresinin asla kaçırmayacağı siyasi bir fırsat olacaktır.

Demirel' in ikinci kez cumhurbaşkanı olması ise ilk zamanlar bir siyasi durgunluğu ancak akabinde Demirel destekli bir siyasi arayışı beraberinde getirebilecektir.

Demirel' in görev süresi uzatılmayıp, aynı zamanda aktif siyasete aktif siyasete atılmadığında da siyasi depreme dayalı sarsıntıların olmaması ihtimali çok düşük düzeyde görülmektedir. Çünkü genelde Türki-



m kuşakları

ye' de her cumhurbaşkanlığı seçimi belli siyasi sarsıntıları beraberinde getirmiştir.

İlk çatışma Cumhurbaşkanının asker kökenli mi yoksa sivil birinin olması mı gerekir noktasında meydana gelecektir.

FP' nin kapatılması ya da kapatılmaması kararının Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce veya sonra olması da bu dönemi etkileyecek bir başka önemli unsur olacaktır. Necmettin Erbakan'ın FP üzerindeki etkisini kabul etmeyen yenilikçi kanat, önümüzdeki dönemde yapılacak Olağan Kongrede nasıl bir tutum sergileyecek bu partinin geleceğini önemli derecede etkileyecek. Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir ismin etrafında toplanan yenilikçi kanat, Erbakan'ın güdümünden çıkmadığı iddia edilen Genel Başkan Recai Kutan'ı değiştirebilirse siyasetimizde şiddetli bir deprem yaşanacağı şimdiden görülebiliyor. Ancak bu kanat üzerinde de etkili olan Erbakan, orta bir yol bulmak için şimdiden kolları sıvamış gözüküyor. Başka bir gelişme de Erbakan'ın siyaset yapma yaşının kalkarak, aktif bir şekilde

çalışmaya başlaması yeni gelişmelerin siyasetteki deprem habercisi olacaktır.

Özetle 2. Siyasi deprem kuşağı Cumhurbaşkanlığı seçimi arifesinden geçmektedir.

3. Deprem Kuşağı: Koalisyondaki Çatlak: Bugün DSP-MHP-ANAP koalisyonu ciddi bir pürüz yokmuş gibi yürümektedir. Ancak DSP ve ANAP arasında ve özellikle Mesut Yılmaz'a yönelik ciddi bir soğukluk gözlenmektedir.

Bu durum DYP kongresinden sonra meydana gelecek yeni yönetimin tavrına bağlı olarak DSP-MHP-ANAP yerine DSP-MHP-DYP hükümet modelini gündeme getirebilir.

Ayrıca Ecevit'in MHP üzerindeki bazı menfi tavırları MHP'yi bu koalisyona soğutabilir. Ve yeni yılda hükümet tamamen bozulabilir.

Böyle bir durum Türk siyasetinde 3. Siyasi deprem kuşağı demektir.

4. Deprem Kuşağı: ANAP Kongresi: Hükümetin bozulması ya da belli nedenlerden dolayı ANAP kongresinde Mesut Yıl-

maz'ın karşısına ciddi bir genel başkan adayının çıkması, seçim sonucu ne olursa olsun, merkez sağda yeni arayışlar içerisinde olanlara ANAP'dan büyük katılımları getirebilir.

Bu durum da 4. siyasi deprem kuşağını teşkil etmektedir.

5. Deprem Kuşağı: Hükümetin başarı oranı: Mevcut hükümet başarı oranını bu zaman aralığında yükseltebilirse ANAP ve DYP' nin eriyip, merkez sağa MHP' nin oturmasını getirebilir. Ancak tersi bir durum, büyük ölçüde başarısızlık da merkez sağı güçlendirebilir.

Hükümetin durumu ani sarsıntılara yol açabilecek bir diğer siyasi deprem kuşağı olacaktır.

Özetle önümüzdeki aylar 5 ana noktada gerçekleşecek siyasi depremlere sahne olacaktır.

6. Deprem Kuşağı: siyasi rasathaneden tesbit edilemeyen gelişmeler.

Türk-Yunan yakınlaşması

Marmara Bölgesi'nde meydana gelen felaket sonrasında kırılganlıklarla dolu bir geçmişe sahip olduğumuz komşumuz Yunanistan'ın büyük bir içtenlikle yardıma koşması, Yunan halkının acımızı paylaşması bizi duygulandırdı. Yunan hükümetinin iyi niyetli yaklaşımı karşısında, acaba komşumuza haksızlık mı

yapıyoruz? Ege adaları yada Kıbrıs konusunda karşılıklı tavizler vererek bir anlaşmaya varıp ihtilafları orta-

dan kaldıramaz mıyız? Diye düşünmeye başlamıştık ki;

ABD Başkanı Bill Clinton'un Kıbrıs Özel Temsilcisi Alfred Mosses ve ABD Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Özel Temsilcisi Tom Weaston, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi, garantör devletler ve tarafların katılacağı bir görüşme teklifinde bulundular ancak bu görüşmenin gerçekleşmesi



Yeni Düşünce'den teklif:

Kıbrıs Maraş'ta depremzedeleri iskan edelim

için Denктаş'ın KKTC Cumhurbaşkanı sıfatı ile değil bir cemaat lideri sıfatı ile katılabileceği şartı koşuldu. Halbuki Denктаş bir cemaat lideri değil KKTC Cumhurbaşkanıdır. Başka sıfatla herhangi bir toplantıya katılması mümkün değildir.

Türk Yunan halklarının karşılıklı olarak bir sevgi ortamına girdikleri, karşılıklı anlayış başladığı bir dönemde ABD'nin Denктаş'a bizim yersiz diye bileceğimiz bir teklifte bulunması aklımıza başka sorular getirdi.

Felaket sonrasında Yunanistan'ın gösterdiği iyimserlik acaba ABD'nin talimatı ile mi gösteriliyor? Geçen yıl yaşadığımız Adana depreminde Yunanistan neden bu kadar yakınlık göstermemişti de, tarihi 5 ay önceden belli olan Denктаş'ın

ABD ziyareti sırasında yaşadığımız felakete iyi niyet gösterisi yapıldı?

Diğer yandan Yunanistan Cumhurbaşkanı Stefanopoulos 14 Eylül'ün "Batı Anadolu'daki Rumların soykırımı uğradığı gün" olarak anılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Biz Anadolu'yu düşman işgalinden kurtardığımız 9 Eylül gününü deprem

var diye sade bir törenle kutlarken, Yunanlılar aynı günleri soykırım



günü ilan ediyorlar. Bu nasıl bir dostluk anlayışı?

Biz komşumuz Yunanistan'ın hiçbir hesabı olmadan yardımcı olduğuna inanıyoruz. Aynen Atina depremine koşan Türk AKUT'cular gibi.

Yunanistan bize çok daha insani yardımda bulunabilir. Deprem felaketinde evleri yı-

kılan barınacak yer bulamayan insanlarımızı soğuk bir kış bekliyor. 1974'ten beri KKTC sınırları içerisinde bulunan ve iskana açılmayan Maraş bölgesindeki konutlarda açıkta kalan deprem zedeleri barındıralım. Bu insanlar kendilerine yeni konutlar yapılana kadar burada yaşa-

sınlar hazır İsrail Maraş'taki konutları 10 gün içerisinde oturmaya. Hazır hale getirebileceği mesajını vermişken.

Haydi Yunanistan;

Barınacak yer bulamayan depremzedelerimizi Maraş'ta iskan etmeye yardımcı ol ki iyi niyetini görelim.



Hasat Kesat



Tarım ve Köy İşleri Bakanı
Yusuf Ziya GÖKALP

Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana bir sanayi ve tarım ülkesi olarak anılan Türkiye, tarımda uygulanan yanlış politikalar yüzünden bugün bilgi ve tecrübesini sattığı ülkelere teknoloji satın alır hale geldi. Peki ne olacak bundan sonra? Türk tarımı yok mu olacak? yeni plan ve projeler tarımımızı hakettiği yere getirebilecek mi? gibi bir çok sorumuzu Tarım ve Köy İşleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'e yönelttik.

Eskiden Avrupa ülkelerinin özellikle de 48 yıl önce bağımsızlığına kavuşmuş bir İsrail'in, önceleri teknoloji satın aldığı Türkiye'ye, bugün tarımda uygulanan yanlış politikalar yüzünden teknoloji transfer ettiğini görüyoruz. Bunun sebepleri nelerdir?

Biz bu toprakları 1000 yıldır vatan edinmişiz. Cumhuriyetimiz kurulmadan ve Cumhuriyet'le birlikte Anadolu topraklarında oldukça güzel işler yaptık. Tarımda da belli bir noktaya geldik. Ama durumumuzun ne derecede başarılı olduğunu yüce Türk milletinin takdirine bırakmak lazım. Dışarıdan ithal et, süt ürünleri, damızlık sığır ithal ediyorsak bu bir boşluktan kaynaklanmaktadır. Sınırlarımızdan kaçak hayvan girişi oluyorsa, ürün fi-

“Sınırlarımızdan kaçak hayvan girişi oluyorsa, ürün fiyatlarımız dünya fiyatlarının çok üstünde ise ve hala köyçülükten çiftçiliğe geçemediysek, tarımda hiçbir varlık gösteremeyiz”

yatlarımız dünya fiyatlarının çok üstünde ise ve hala köyçülükten çiftçiliğe geçemediysek, tarımda hiçbir varlık gösteremeyiz. Topraklarımız sınırlı olmasına rağmen tarımdaki işletme sayımız çok fazla. Bu da modern tarım yapmamızı engelliyor. İsrail ise işletme büyüklüğünü 15 kata çıkarttı. Bu da verimliliğin 15 kata çıkarılması demektir. Bugün 40 haneli köyde 25 traktörden 20'si çalışmıyor. Bizim işletmelerin toplam arazisi 50 hektar iken Avrupa ortalaması 170 hektar. Verimliliğe bakarsak, biz bugün kasaplık hayvandan 200 kilogram gövde çıkarırken, dünya ortalaması geri kalmış ülkeler dahil 270-280 kilogram. Bütün bunların bizden önceki parlamentoda görev yapan siyasilerin yanlış politik uygulamalarından kaynaklandığını söylüyorum.

Sizden önceki siyasiler ne yaptı ya da ne yapmadı ki sizi böyle bir yoruma yöneltti?

Bizden önceki parlamentoda görev yapmış ve bugün de halen içlerinde görevde olanlar var. Tarım Bakanlığı'nın içi boşaltılmış diye feveran ediyorlar. Peki ben de soruyorum.; niçin boşaltıldı? Niçin müsaade ettiniz boşaltılmasına? Bunu Türk çiftçisi mi yaptı? Neden tarımı sahihsiz bıraktınız?. Bugün İsrail tarımı 'agro endüstri' haline gelmiştir. Yani bilim ve teknoloji ışığında sanayiyle bütünleşmiştir. Bizden aldıkları hayvan ırklarından bizden 4-5 kat daha fazla verim alıyorlar. Ben bundan dolayı İsrail'i kutluyorum. Ama içim çok buruk. Niçin biz tarımı gereği gibi modernize edemedik? Bugün Türkiye'de tarım sahihsizdir. Kim söylüyor? Türk köylüsü söylüyor, caddedeki vatandaş, parlamentodaki milletvekili, basın söylüyor. Niye sahihsiz? Bir konunun 9-10 tane sahibi varsa o kurum sahihsiz demektir. Konunun bir sorumlusu, bir yetkilisi olur. Çatal kazığı derine indiremezsiniz. İşte tarım sektörü de 8-10 çatallı olduğu için işin özüne inemiyoruz. Örneğin ABD'de Ziraat Bakanlığı var. Bunun altında tüm birimler oluşturulmuş. İlacından gıdasına, arazi planlamasından, çevre sağlığına, hayvan ıslahına kadar tüm tarımsal faaliyetler tek çatı altında toplanmış. Biz de

neden bu şekilde yapılanma içinde olmayalım.

Yeni Düşünce : Peki bundan sonra Türk tarımının geleceği için neler yapılmalı?

GÖKALP: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 'Kırmızı Sığır' gibi yüksek yapılı bir hayvan var. Elimizdeki bu değeri dışarıdan az olmak şartıyla yüksek ırkla birleştirerek, kendimize has, topraklarımıza adapte olmuş yüksek verimli ırklar elde edebiliriz. Bu sığırın ırkını daha da geliştirebilir, daha çok verim alabiliriz. İthal hayvanla Türk tarımcılığı kalkındırılmaz. Dünya artık bugün sanayi çağından bilgi ve teknoloji çağına geçiyor. Türkiye de bilgi ve teknoloji çağına girecek ama tarımımızı ihmal ederek değil. Dünyanın hiçbir yerinde ülkeler tarımını ihmal etmemişlerdir. Hollanda, İsviçre, Danimarka da sanayileşiyor ama bu ülkeler bize damızlık inek satmaya çalışıyor. Hiçbir ülke düşünemeyiz ki tarımını, hayvancılığını sanayileşirken ihmal etsin. Siz vücudu besleyemezseniz, o beyinden istifade edemezsiniz. Tarımı ihmal ettiğiniz takdirde, toprağı uygun kullanmadığımız zaman bir gün gelir buğday sıkıntısıyla karşı karşıya kalırsınız. 2000'li yılların stratejik ürünü petrol değil, buğdaydır. Bundan sonra ne yapacağız? Tarımımızı sahihsiz bırakmamak için tarım topraklarını amaç dışı kullanılmayacağı ve bu konuda kanun çıkaracağız. Tarımın öncelikli olarak çok başlıktan kurtarılması gerek.

Sizce bunları yapmaya hükümetin ömrü yetecek mi?

Ben inanarak söylüyorum. İnşallah bu hükümet 5 yıl devam edecek. Biz 18 Nisan öncesi bir şey söyledik. "Bir şey değişecek, her şey değişecek". İşte biz onun arkasındayız. 57. Hükümet karardır. Ben ve mensubu olduğum partimin Genel Başkanının her zaman söylediği "Önce ülkem, sonra partim, sonra ben". Ülkenin çıkarları neyse biz ordayız. Şahsımızın, partimizin çıkarları ise ülkemizden sonra gelir. Bunu açıklıkla söylüyorum. Biz yolumuza devam ederiz, milletimiz de taktir eder. Hazırladığımız plan ve projeler



ülke için en iyisi ve güzelidir. Elimizi taşın altına sokmaya değil, o taşı omuzlamaya geldik. O taş ezecekse bizi ezsin. *Türk tarımı, bugün içinde bulunduğu sıkıntılardan nasıl kurtulacak? Bunun için yeni projeleriniz var mı?*

2000 yılı için yeni projelerimizi hazırladık. Bu projeleri önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu'na sunacağız. Uygulamaya koyacağımız projelerimiz arasında ilk olarak, ürün planlaması projesi, yem programı, Tarım Bakanlığı için yeni parasal kaynaklar oluşturulması var. Bütçemiz çok kısıtlı. Bu sebeple Döner Sermaye Kanunuyla bütçeyi limitsiz rakama çıkaracağım. 24 saat çalışacağız, personelimize de hakettiği mesai ücretini vereceğiz. TİGEM'e bağlı 38 işletme arazisini en iyi şekilde çalıştırmak için, Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile TİGEM'i özel sektör kafasıyla çalıştıracacağız. Ve TİGEM A.Ş. olarak hizmet verecek. Türkiye Cumhuriyeti tarımsal veri tabanını oluşturacağız. Tüm köylümüzü kayıt altına alacağız. Tarım topraklarının tarım amaçlı kullanılması ve korunması ile ilgili olarak bir kanun, Toprak Koruma Kanunu'nu çıkaracağız. Tarım Ürünleri Sigorta Kanunu'nu çıkararak devlete olan yük azaltılacak. Biz çıkaracağımız bu kanunlarla tarımda devrim yapacak projelerin altına imzamızı atacağız.

Kadrolaşma meselesi

Konu konuyu açtıkça büyük bir içtenlikle sorularımıza cevap veren Gökalp'e bir de uzun yıllardır Türkiye'nin başağrısı olan 'kadrolaşmayı' soruyoruz. Gökalp, net bir tavırla MHP'nin kati suretle kadrolaşmadığını ifade ederek, mevcut olan kadroların yanına sadece yeni personel takviyesi yaptıklarını vurguluyor. Gökalp "Bizi kadrolaşıyorlar diye tenkit edenlerin burada bir kadroları mı vardı ki böyle atıfta bulunuyorlar. Mevcut kadro kendilerinin kadroları mı diye sormak isteriz. Hayır mevcutlar devletin kadrosudur. Biz mevcut olan kadronun yanına yeni arkadaşlar takviye ederek çalışıyoruz. Bazı arkadaşlarımızın değişik yerlerde görev almaları, Bakanlığa, sisteme canlılık getirir. Bir kişi bir yerde uzun süre kalırsa bilgisine yeni şeyler eklemeyebilir. Bürokraside Amerika'ya, Almanya'ya, Japonya'ya bakalım: sık sık değişiklikler yaşanır. Kişiler sık sık değişir. Bizde de memurlarımız değişik illere, değişik görevlere verilirler. Onların bilgi ve tecrübelerinden her zaman istifade ederiz. Benim bakanlığımda bir görevden alma, sürülme diye bir şey yok. Geldiğim günden itibaren mevcut arkadaşlarımızın bilgi ve tecrübelerinden yararlanıyorum. Müsteşarım da halen görevinin başında" şeklinde konuşmasını nokt alıyor.

Önsel ÜNAL

"Dünya bugün sanayi çağından bilgi ve teknoloji çağına geçiyor. Türkiye'de bilgi ve teknoloji çağına girecek ama tarımımızı ihmal ederek değil"

İsyan vaar!..

Sosyal barışın sağlanması için af çıkarılması gerektiği yönünde kamuoyunda bir görüş oluştu. Nihayet 57. Hükümet uzun tartışmalar sonrasında af yasağı çıkardı. Ancak Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından "Anayasanın eşitlik ilkesine uymadığı" gerekçesi ile veto edildi.

Cezaevlerinde bulunan 75 bin tutuklu ve hükümlü iki yıldır af sohbetleriyle yatıp af sohbetleriyle kalkıyor. Bu süre içerisinde Sosyal barışın sağlanması için af çıkarılması gerektiği yönünde kamuoyunda bir görüş oluştu. Nihayet 57. Hükümet uzun tartışmalar sonrasında af yasağı çıkardı. Ancak mahkumları ve ailelerini umutlandıran af yasağı Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel tarafından Anayasanın eşitlik ilkesine uymadığı gerekçesiyle veto edildi. Tekrar görüşülmek üzere

TBMM'ye gönderildi. Yasanın veto edilmesi mahkumlarda şok etkisi yaparken; hükümet ortağı partilerimiz, TBMM tatile girmeden önce yasağı aynı şekilde tekrar göndeririz demeye başladılar. Sonradan da bu görüşlerinden vazgeçip bazı maddelerini toplumun beklentilerine cevap verecek hale getirdikten sonra Cumhurbaşkanımızın onayına sunarız şeklinde açıklamalar yaptılar. Bu karmaşa içerisinde İki yıldır af beklentisi içerisinde olan cezaevleri patlama noktasına geldi.

Önce Bayrampaşa cezaevinde mafya hesaplaşması yaşandı. Sonra

yasadışı örgüt mensubu militanlar Ulucanlar cezaevinde askerle çatışmaya girdiler. Bu olaylar diğer cezaevlerine de sıçradı.

İşte bilanço.

Bayrampaşa cezaevi 7 Ölü, Ankara Ulucanlar Cezaevi 10 ölü 28 yaralı. İstanbul, Bergama, Çankırı, Gebze ve Çanakkale'deki cezaevlerinde gerginlik sürüyor. Bartın Cezaevi'nde A-3koğuşunda bulunan yasadışı örgüt üyesi 42 kişi, 7 infaz koruma memurunu rehin aldı. Çanakkale Cezaevi'nde bulunan yasadışı örgüte mensup mahkumlar 9, Çankırı E-tipi Cezaevi'nde 10, İzmir'in Bergama ilçesindeki cezaevinde de 5 infaz koruma memuru ekmek dağıtımı yaptığı sırada rehin alındı. Aydın E tipi Cezaevi'nde bulunan yasadışı örgüt üyesi 42 tutuklu ve hükümlü de sayım vermiyor İstanbul Bayrampaşa Cezaevi'nde 4, Ümraniye Cezaevi'nde ise 14 infaz koruma memuru rehin alındı. Bu olaylar üzerine cezaevlerine jandarma ve polis sevk edildi.

Bursa, Uşak, Ceyhan, Burdur, Aydın, Malatya ve Ermenek cezaevlerindeki tutuklu ve yükümlülerin sayım vermeme eylemleri var.



Amerikan vari duruşma

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, günün koşullarına göre düzenleniyor. Tasarı ile duruşmalara ABD yöntemi getiriliyor. Avukatlar, sanık ve tanığa soru sorabilecek

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda reform sayılacak değişiklikler öngören tasarı geçtiğimiz hafta tamamlandı. Başkanlığı'nı Prof. Dr. Sulhi Dönmezer'in yaptığı Komisyon tarafından hazırlanan 358 maddelik tasarı, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen törenle, Prof. Dönmezer tarafından Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'e teslim edildi.

Göz hapsi

Tasarı aynen yasalastığı takdirde hakim gözaltı yerine gözhapsine karar verebilecek. Gözhapsi uygulanan kişi hakim belirleyeceği sınırların dışına çıkamayacak. Örneğin bu gözhapsi kişinin evinde uygulanabilecek.

İki yıla kadar hapis cezası olan kamu davalarına ise erteleme formülü getirilebilecek. Erteleme süresi içinde yeni suç işlenmezse dava düşecek. Savcılar tarafından hazırlanan ancak yeterli delilden yoksun olan iddianameler de hakim tarafından reddedilecek, dava açılmasına gerek kalmayacak.

Bekaret kontrolü

Tasarı ile hakim kararı olmadan bekaret kontrolü yapılamaması da hükme bağlanıyor. Bu arada halen CMUK'da bulunan en çok 7 günlük gözaltı süresi 4 güne indiriliyor. 5 yıla kadar hapis istemi ile yargılanan sanıklar ise dava sonuçlanana kadar en çok 10 ay tutuklu kalabilecek.

Dava 10 ay içinde tamamlanmadığı takdirde sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılacak. Bu arada uyuşturucu davalarında sanıklar para cezasını ödemediği şartlı biçimde tahliye edilemeyecek.

ABD yöntemi

Bu arada mahkemelerdeki duruşma usullerine de "Amerikan sistemi" getiriliyor. Halen mahkemelerde sanık ve müdahil avukatları, sanıklar ile tanığa ancak hakim aracılığı ile soru yöneltebiliyorlar.

Yeni sistemde ise doğrudan sanığa ve tanığa soru sorulabilecek.

Savcılar da direkt soru yöneltebilecek. Soruların sanık veya tanık tarafından cevaplandırılıp cevaplandırılmamasının takdiri ise hakimde olacak.

Tanıklar duruşmalara telefon ile de çağrılacak. Böylelikle postadaki karışıklıklar da önlenecek. Bu konuda faks, telgraf veya teleks gibi iletişim araçları da kullanılabilir.

Bu arada can güvenliğinden endişe duyan tanık, tanıklıktan çekilebilecek.

Avukatlar da soruşturmanın her aşamasında sanıkla görüşebilecek. Basın mensupları ise duruşma sırasında kamera ve teyp kullanamayacak. Duruşmalar aleni olacak ancak, basın görüntü ve ses alması kısıtlanacak.

Şimdi MHP'li olma zamanı

18 Nisan seçimlerinde büyük bir başarı gösteren MHP'nin koalisyonun büyük ortağı olmasından sonra belli kesimlerde yüksek sesle nasıl MHP'li olduklarını söyleyenlerin sayısında büyük artışlar oldu.

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'yi bir yemekte gördüğünü, hatta aynı masada oturduğunu söyleyenler, Üniversiteden, Adana'dan, Tandoğan'dan tanıdığını söyleyenlerde büyük artış oldu.

Bunların her biri öylesine de olsa tanıdığı bir MHP yöneticisiyle nasıl samimi olduğunu anlatmaya, seçimlerde MHP'ye nasıl oy verdiğini ve verdirdiğini izah etemeye büyük özen gösteriyor.

Rahmetli Türkeş'le olmadık hatıralarını da şimdi anlatanlar da işin cabası.

Bürokraside tam "ŞİMDİ MHP'Lİ OLMA ZAMANI" deyip harekete geçenler asıl MHP'lilerin şaşkın bakışları arasında onları da sollayan çalışmalar içerisinde.

Bürokraside her dönemin adamı olanlarla, hiçbir dönem çırpındıkları halde bir baltaya sap olamayanların şimdi umudu MHP. Bunun içindir ki bunlar arasında MHP'li olanlar hızla artmaya başladı.

İş çevresi de tam "ŞİMDİ MHP'Lİ OLMA ZAMANI" diyerek yola çıkmış.

Öyle ki trafikten arabalarına MHP kelimelerinden oluşan plaka çıkarmak isteyenler de bile büyük bir artış olmuş. MHP harflerinin yazılı olduğu araba plakaları karaborsaya düşmüş. Piyasada MHP harflerinin yer aldığı plakanın fiyatı 800 milyon lira civarında.

Bilhassa bakanlık kapılarını aşındıranların büyük bir bölümü bu "ŞİMDİ MHP'Lİ OLMA ZAMANI" diyenlerden oluşuyor.

Asıl MHP'liler bakanlara hayırlı olsun ziyaretinden sonra uğramıyorlar.

Eğlence yerlerinde ve lüks restoranlarda herkes ne kadar MHP'li tanıdığını ballandıra ballandıra anlatıyormuş. En çok MHP'li tanıyan iş adamı daha kuvvetli MHP'li oluyormuş.

Üç hilalli tesbih siparişlerinde ise son günlerde büyük bir patlama olmuş.

İllerde özellikle ANAP'ta yer alan ülkücü kökenliler MHP il başkanlıklarına tanıdıklarından seçme hazırlığı içine girmişler. Samimi olduklarının il başkanı olması için her türlü maddi fedakarlıkta bulunacaklarını açıkça söylüyorlarmış.

Maksat bu tanıdık MHP il başkanı ile birlikte Ankara'ya gitmek ve işlerini yürütmek.

MHP genel başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin hassasiyetleri ve özellikle iş konularındaki tavizsizliği bilindiği için Sayın Bahçeli ile görüşme talebinde sadece saygılarını sunmak gerekçe gösteriliyormuş. Maksat sadece "ben falanca gün sayın Bahçeli ile görüştüm" deyip onu övmek ve çevresine Bahçeli ile görüştüğünü anlatarak MHP'ye ne kadar yakın olduğunu belli çevrelere dolaylı anlatmak.

Bu MHP'li artışı karşısında çok uzun süredir MHP'de mücadele veren partililer birbirlerini gördüklerinde, şöyle hitap ediyorlarmış:

"Aaa" siz de mi MHP'lisiniz yoksa. Sizleri tanıdığımıza memnun oldum efendim"

Ve sonra basıyorlarmış kahkahayı.

Ardından da şunları söylüyorlarmış.

-Bu gidişle bizim MHP'liliğimiz geriye kalacak. Partiye gidip bir odada oturmada zorluk çekersek, hele Bakanlıkların özel kalemlerinde saatlerce beklersek şaşmamak gerekir.



12 Eylül'ün 19. Yıldönümü

Yargıtay Başkanı ihtilal anayasasının geçersiz olduğunu açıkladı. Ama 12 Eylül mağdurlarından ciddi bir destek gelmedi.



Tarih 12 Eylül 1980
19 yıl önce.
Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu.
Kenan Evren Konsey Başkanı.
Sağ-Sol kavgası diye adlandırılan kavga o anda bitti.
Sonra tutuklamalar başladı.
Siyasi parti liderleri gözetim altına alındı.
Solun beyin takımı dışarda kalırken, alt ve orta tabakası ve eylemciler tutuklandı.
Ülkücüler lideri ile birlikte Mamak'a hapsedildi.
MHP Genel Başkanı dahil bütün yöneticileri tutuklandı.
MAMAK zulmün adı oldu.
MAMAK zulmü şiirlerde, kitaplarda, makalelerde, mektuplarda ve sohbetlerde hep işlendi.
C-5 Mamak'ın büyük işkence merkezi idi.
C-5 de akıl almadık işkencelerden sonra uzun

sürekli işkence merkezi olan Mamak koğuşlarına sevkediliyordu insanlar.

Yıllarca sürdü bu zulüm ve baskılar.

Sonra birer ikişer tahliyeler başladı.

5. yılında ALPARSLAN TÜRKEŞ 'te tahliye oldu.

Geride kalanların büyük bir kısmı da büyük çabalarla gerçekleştirilen 313. Madde değişikliği ile hürriyetlerine kavuştu.

Yıllar geçti ama o meşhur tabirle deldi de geçti.

Şimdi MHP iktidarda.

Kenan Evren Marmaris'te resim yapmakla meşgul.

Yargıtay başkanı ihtilal anayasasının geçersiz olduğunu açıkladı. Ama 12 Eylül mağdurlarından ciddi bir destek gelmedi.

Komünizm tehlikesi atlatıldı ama şimdi bölücülükle uğraşılıyor.

PKK bu güne kadar otuzbin can aldı.

1980 öncesinin eylemcilerine Sovyet Rusya kanat gereken bu gün PKK'yı yine bir sürü dış güçler, devletler koruyor, kolluyor, destek veriyor.

Sanki değişen bir şey yok.

Sadece dış güçlerin maşaları dün ülkücüleri hedef alırken şimdi öncelikle devlet güçlerini ve mensuplarını hedef alıyor.

O dönemin yargılanan ülkücüleri şimdi bölük pörçük. Bir kısmı MHP'de, bir kısmı siyaset dışında, bir kısmı ayrı partilerde.

O dönem en büyük işkencelere birbirlerine sahip çıkarak dayananların bir kısmı birbirlerini unutmuş, bir kısmı birbirlerine küsmüş, hatta bir kısmı kin içinde.

O güzel dayanışmanın bu gün olduğu söylenemez.

Ama bütün bunlara rağmen ülkücülük

gözle görülmeyen ciddi bir organizasyon. Bir yapıştırıcı. İlişki kurma vesilesi. Bir müştereklik sembolü.

Sol da benzer durumda. Aralarından onların tabiriyle Liboşlar çıkmış. Onlar da sağa sola yayılmış. Liberal olanlar, hatta MHP'li olanlar olmuş. Ama yine de solculuk bir miknatis bazıları için.

İdeolojilerin güç kaybına uğradığı bu 19 yıllık dönemde yine de Ülkücülük ve Solculuk bir realite.

Realite ama 19 yıllık dönemde TBMM'de Anayasasının geçici 15. Maddesi hala kaldırılamamış. Dolayısıyla 12 Eylül döneminin hiçbir zulmü bu maddeye sebep yargı önüne çıkarılamamış. Çekilen işkencelerin hesabı hiç sorulamamış.

Yapanın yanına kâr kalmış herşey.

Ülkesi için mücadele edenler kendi devletinden gördüğü zulmün sebebini anlayamamış, bunu soramamış.

Evet 12 Eylül ihtilali olalı tam 19 yıl olmuş.

Evren Marmaris'te resim yapıyor. Yaptığı resimler arasında çıplak kadınlar da var.

Başbuğ rahmetli olmuş, Hakka kavuşmuş. O dönem işkence görenlerin şimdi her biri bir yerde.

Ve MHP iktidarda.

12 Eylülün 19. Yıldönümünde iktidarda.

Beklememiz gereken şeyler olmalı, belediklerimiz gerçekleşmeli diye düşünenler var.



Yeni bir lider tipi

Devlet

Bahçeli



Çok konuşan her konuda konuşan, lider tiplerinin sonumu geliyor?

Türk halkının 18 Nisan 1999 seçimlerinden sonra MHP'ye büyük ölçüde yönelmesi neticesinde lider tipleri de tartışılmaya başlandı. Alışageldiğimiz, her konuda konuşan ve her fırsatta konuşan lider tiplerinin sonunun geldiği ve artık seçmenin; yerinde, zamanı geldiğinde konuşan lider tiplerine yöneldiği değerlendirilmesi gün geçtikçe artıyor.

Lider tiplerini yeniden tartışmaya açan siyasi, hiç şüphesiz MHP Genel Başkanı **Dr. Devlet Bahçeli**'dir.

Devlet Bahçeli gerçekten de az konuşan, mimiklerini dahi pek değiştirmeyen ciddi, sakin ama sevimli görünümü ile yalnız oy oranlarını zorlamamış, aynı zamanda bu güne kadar alışageldiğimiz lider tiplerini de zorlamaya başlamıştır.

Siyasetteki etkili çevreler, hükümetin MHP kanadının ciddi icraatlarının olması halinde, Devlet Bahçeli örneği lider tipinin, Türk seçmenin benimsediği ve aradığı lider tipi olacağını ifade etmektedirler.

Bu çevreler bu tezlerine Devlet Bahçeli'nin bu güne kadar hiç alışılmayan bir tarzla halkın karşısına çıktığını, bu durumun yıpranmış liderler karşısında büyük bir avantaj olduğunu ve bu avantajın giderek diğer lider arayışlarına da yansıtacağını söylemektedirler.

Mevcut yönetimden bıkan halkın yeni arayışlarda her zaman öncekilere göre değişik tipleri tercih ettiğini belir-

ten uzmanlar "Menderes kendi döneminin değişik lider tipiydi. Halk İnönü'den bıknınca Menderes'e sarıldı. Demirel ilk çıkışını halkın böyle bir arayış içinde olduğu sırada yaptı. Özal'da kendi döneminin değişik lider tipiydi. Şimdi de Devlet Bahçeli bu dönemin değişik bir lider tipi olarak ortaya çıktı ve halkın büyük ölçüde desteğini aldı. Bu destek hükümet çok ciddi yıpranmalara

muhatap olmazsa giderek devam edecektir" yorumlarını yapmaktadırlar.

Evet, gerçekten de Devlet Bahçeli yeni bir lider ve yeni bir lider tipi. Yapısı, karakteri ve kişisel özellikleri halkın giderek beğenisini kazanacak tarzda. Yeni icraatlarla Devlet Bahçeli'nin giderek halkın nezdinde büyük bir ağırlık kazanacağı beklenmelidir.



Depremle yıldızı

'JEOLOJİ'



Prof. Dr. Vedat Doyuran

Başta, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Enstitüsü Müdürü Ahmet Mete Işıkara olmak üzere, pek çok uzmanın 5.8 şiddetindeki sarsıntıyı artçı olarak nitelenmesine rağmen, bunun ayrı kırıkta meydana gelen bir deprem olduğunu belirten Doyuran, "Marmara bölgesinde yaşanan 5.8 şiddetindeki ikinci deprem artçı deprem değil, ayrı kırıkta yeni bir depremdir. Meydana gelen depremlerde ilk şoklardan sonra artçı depremlerin şiddeti azalarak devam etmesi gerekir" dedi.

Marmara'da yaşanan deprem felaketi ile birlikte, Jeoloji Mühendisliği ve deprem Mühendisliğinin önemi ortaya çıktı. Türkiye'de birçok alanda olduğu gibi deprem konusunda da ihmalkarlıktan kaynaklanan ve binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan sorumsuzluk örneği yaşandı. Marmara depreminde Müteahhitlerden, Belediyelere ve devletin en üst düzey yöneticilerine kadar herkes sorumlu ve suçludur. Şayet, ülkemizin çeşitli fay hatları üzerinde olduğu bilinci ile imar alanları ona göre değerlendirilseydi, Belediyeler ve Belediyelere bağlı Mühendisler bu bilinç ile hareket etseydi ve bunlarla ilgili gerekli yasalarımız çıkarılsaydı depremde kaybettiğimiz insanlar şimdi yaşıyor olacaktı.

ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Doyuran ile depreme karşı alınması gereken

tedbirleri ve Jeoloji Mühendisliği'nin fonksiyonlarını konuştuk.

YENİ DÜŞÜNCE: Hocam, Jeoloji mühendisliği yer altını, yaşadığımız felaketle ilişkilendirirsek alt yapıyı inceleyen bir bilim dalı. Deprem mühendisliği ise üst yapıyı, yani deprem için alınacak tedbirleri inceleyen bir bilim dalı. Deprem Mühendisliği'nin Jeoloji mühendisliğine bağlanması gerekmez mi?

DOYURAN: Hayır; Deprem Mühendisliği ayrı bir olaydır. Deprem Mühendisliği üst yapıyı incelerken, Jeoloji Mühendisliği alt yapıyı incelemektedir. Deprem Mühendisliği aslında İnşaat Mühendisliğinin uzmanlık alanı olarak uygulanması gerekir. Zemin statığı ve statik proje denetimi gibi konular deprem mühendisliğinin ilgi alanına girmektedir. Ancak Jeoloji Mühendisliğinin, Deprem Mühendisliği ile birlikte çalışma alanları vardır. Jeoloji Mühendis-

disleri Fayların yapılarını, nerelerden geçtikleri ile ilgili yer haritalarını hazırlayarak Deprem Mühendislerine devreder. Bu mühendislerin zemin durumunu inceleyerek statik zemin proje denetimi yapmaları gerekir. Yapılacak binaların depreme karşı nasıl duracaklarını ve Jeoloji Mühendisliğinin hazırladığı haritalarla nerelerde deprem tehlikesinin olup olmadığına bakarak hareket etmeleri gerekmektedir.

YENİ DÜŞÜNCE: Bu anlattıklarınızdan çok önemli olmasına rağmen, Jeoloji mühendisliğine gereken önemin verilmediği sonucu çıkıyor. Sizce Jeoloji Mühendisliğine gereken önem veriliyor mu?

DOYURAN: Gerek Jeoloji Mühendisliğine, gerekse Deprem Mühendisliğine gereken önem bugüne kadar verilmedi. Fakat yaşadığımız Marmara depreminden sonra belki biraz önem verilmeye başlanır. Yüz-

Harlayan bilim dalı

Marmara bölgesinde yaşadığımız felaket, bir çok alanda eksiklerimiz olduğunu da ortaya çıkardı. Felaketin ilk günlerinde, ilk yardım ekiplerinin yetersizliğinden söz edilirken, ilerleyen günlerde yardım malzemelerinin hazır bekletilmediği tartışma konusu yapıldı. Konut yapımında kullanılan malzemelerin kalitesizliği, müteahhitlerin kötü niyeti, çarpık yapılaşma, imar izni konusundaki eksikliklerimiz tüm kamuoyu tarafından değerlendirmeye alındı. Bütün bu konular halen tartışılırken biz Yeni Düşünce olarak gözden kaçan bir noktaya dikkat çekmek istedik; Jeoloji mühendisliği. ODTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Doyuran ile depreme karşı alınması gereken tedbirleri ve jeoloji mühendisliğinin fonksiyonlarını konuştuk.

yıllardır deprem bölgesinde olduğumuz biliniyordu. Bunlar yüzyıllardır bilinen fayzonlardır. Fakat hiç kimse ciddiye almadı. Bugüne kadar hangi binada zemin etüdü yapıldı ki Deprem Mühendisliğine önem verilsin. Tüm fay hatlarının haritaları vardır.

zi alabilir miyiz?

Yer hareketleri ve yapıları bilinmektedir. Ancak müteahhit'inden, belediyesinden, bakanlıklara kadar hiç kimse ciddiye almadı ve bu alanda hiçbir hususa dikkat edilmedi. İmar ve İskan işleri belediyeçiliğinin alanı olduğu için, en çok belediyelerin dikkat etmesi gerekiyor. Belediyelerin kadroları olmasına rağmen, pek çok il belediyesinde statik proje denetimi yapabilecek mühendisler bulun-

mamaktadır. Ayrıca maaşlarının azlığı nedeni ile pek çok mühendis bu kadrolarda durmamaktadır. Bir çok belediyenin de bu alanda ciddi bir çalışmasının bulunduğunu sanmıyorum.

YENİ DÜŞÜNCE: Marmara bölgesinde yaşanan depremin beklendiğini söyleyen bilim adamları var. Yalova'daki Termal suyun 600 den 800 ye çıkması, depremin habercisi olarak gösteriliyor. Bu konuda ki görüşlerinizi

DOYURAN: Henüz depremi önceden bilmek mümkün değil. Ayrıca bende Yalova'ya incelemeye gitseydim su ısısının artması, çatlakların oluşması gibi durumları değerlendirip depremin habercisi olacağını söylemezdim. Çünkü bu tip olayların sonucunda deprem olacak diye bir durum söz konusu değildir. Deprem bu gelişmelerden önce de olabilirdi bir gün sonra da olabilirdi on sene sonra da olabilirdi. Asla bunlar depremin habercisi olamaz. Depremi önceden bilmek mümkün değildir.

YENİ DÜŞÜNCE: Hocam çok konuşulduğu için sormak istiyorum; 12/09/1999 günü yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem artçı deprem mi? Yoksa ayrı bir deprem midir?

DOYURAN: Kuzey Anadolu fayzonu tek bir kırıktan ibaret değildir. Birçok ayrı yarı kırıkların bulunduğu bir faydır. Örneğin Gemlik başka bir fay hattındadır. İlk depremden önce başka bir kırığa akmıştır ve 5.8 şiddetinde yeni bir deprem meydana gelmiştir. Bu bir artçı deprem değildir. Ayrıca meydana gelen bir depremden sonra artçı depremlerin şiddeti sürekli azalarak devam eder. Oysa 5.8 şiddetindeki bu deprem yeni ve ciddi bir deprem olayıdır. Bazı uzmanların biz depremi bekliyorduk şeklindeki açıklamaları doğru değildir. Kimsenin beklemediği bir depremdir ve herhangi bir deprem öncesinde depremin olacağını kimse bilemez ve bunu söyleyen yalan söyler.

Turan ÖZYANIK

Jeoloji Mühendisliğinin gelişmesini önüyorlar

Uzmanlardan aldığımız bilgilere göre " İnşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliğinin gelişmesine olanak tanımıyor." Yine uzmanlardan alınan bilgilere göre; bunun bir örneği de Gazi Üniversitesi'nde yaşanıyor. Gazi Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından, jeoloji Mühendisliğinin gelişmesi engelleniyor. Çünkü, inşaat mühendisliğinin zeminlerle ilgili alanında kazanç büyük boyutlarda. Bu da bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Jeoloji Mühendisliğinin yapacağı işi de kendileri yap-



mak kaydıyla bu bilim dalını dışlayıp gelişmesini engelliyorlar. Gazi Mühendislik Fakültesi'nde Jeoloji Mühendisliği kadrosu olmasına rağmen jeoloji mühendisinin çalıştırılmadığı gelen bilgiler arasında. Uzmanlar, aslında bu iki bilim dalının birlikte çalışmasının gerektiğini; çünkü yer olayları ile ilgili bilgilerin jeoloji mühendisliğinin alanına girdiğini ısrarla vurguluyorlar. İnşaat mühendisleri bu bilgileri kendi başına elde edemeyeceği için jeoloji mühendisliğine ihtiyaç duyuluyor. Ancak inşaat mühendisliğinin özellikle 'zeminle' ilgili alanında çalışan mühendisler, jeoloji mühendislerine sıcak bakmadıklarını ifade ediyorlar.

Tedbir alınmadığında büyük acılara yol açan doğa olayı

DEPREM

Elif Müftüoğlu
Jeoloji Yüksek Mühendisi

Devamlı olarak birbirine yaklaşan, birbirinden uzaklaşan ya da birbirine sürtünerek geçen bu levhalar her sene sadece 2, 3 santimetre oynuyorlar. bu bir insanın tırnağının uzaması kadar hızlı ve bu harekete levha tektoniği diyor.

Hareket halinde olan levhalar zaman zaman kırıklardan enerjinin dışa vurulmasını sağlıyor ve sismik dalgalar meydana getiriyorlar. Biz yeryüzündeki bu sarsıntıya deprem diyoruz.



Uzaydan bakıldığında; mavi okyanusların arasına yerleşmiş kahverenkli ve yeşil kıtaların bilinen şekillerinin üstünde dönen beyaz bulutlar, yaşamın ve güzelliklerin hayat bulunduğu dünyamız; sessiz ve sakin.

Dünyadaki tüm güzelliklerin efendisi olan insanoğlu ise, felaketlerinin kurbanı olurken biliyor ve hatırlıyor ki dünya sessiz ve sakin olmaktan çok uzak. İçimizden hangimiz doğanın öfkesiyle yüz yüze gelmedi ki? Günlük yaşamı bir fırtına, su taşkını ya da hortumla bozulmayan birisi var mı? Selle ya da kuraklıkla savaşmayan bir çiftçi? Nerede yaşarsak yaşayalım, dünyanın hareketliliğiyle zedelenebiliriz. Ve hiç bir yer doğanın gücünün etkisine karşı dokunulmaz değil. Bunu en son biz hissettik, binlerimizi yitiren, derin yaralar alan bizler. Peki neden 17 Ağustos'ta doğanın hışmına uğradık ve neler yapabiliydik, yapmamış olsak da bu acıyı bir tecrübe kabul edip gelecekte bu kadar ağır ödememek için neler yapabiliriz? Fay hatları ile çevriliysek ve depremlerle yaşamak zorundayız ilk önce bizi vuranı tanımamız lazım.

Depremler neden oluyor?:

Çoğumuzun katı bildiği dünyamızı ele aldığımızda, gezegenin içi katı nikel ve demirden olan bir iç merkez ve sıvı nikel ve demirden oluşan bir dış merkezden oluşuyor. Hepsinin üstünde kalın bir yarı-erimiş üst örtü (manto) var, bu örtünün üstünde ise ince bir kabuk.

Bu kabuk yani gezegenin taşküresi (Litosfer) 16 ana levhadan oluşuyor, bu levhalar en derin okyanus noktasında 4.8 kilometre kalınlıkta iken, kıtasal dağ sıralarının altında 48 kilometreden daha kalın olabiliyorlar.

Kabuğu, örtüsü ve merkezindeki dinamik doğası nedeniyle dünya sürekli hareket halinde. Gezegen içinden yüzeyine doğru sürekli bir ısı transfer ettiği için, ince kabuğu oluşturan 16 ana levhası devamlı olarak astenosferin üzerinde tıpkı bir sal gibi yüzmekte.

Devamlı kayarak, dünyanın bu 16 ana levhası, Himalayalar'daki 2,752 metrelik Everest'den, Pasifik Okyanusunun altındaki 10,915 metrelik en derin noktaya



dek, dağları meydana getirmek için çarpışıp birbirlerinin üstüne çıkıyor, ya da derin okyanus çukurlarını oluşturmak için birbirlerinin altına giriyorlar.

Devamlı olarak birbirine yaklaşan, birbirinden uzaklaşan ya da birbirine sürtünerek geçen bu levhalar her sene sadece 2, 3 santimetre oynuyorlar - bu bir insanın tırnağının uzaması kadar hızlı- ve bu harekete levha tektoniği deniyor.

Hareket halinde olan levhalar zaman zaman kırıklardan enerjinin dışa vurulmasını sağlıyor ve sismik dalgalar meydana getiriyorlar. Biz yeryüzündeki bu sarsıntıya deprem diyoruz.

Volkanik, çöküntü ve derin deniz depremlerinden başka, levhaların hareketi sonucu olan depremlere Tektonik depremler deniyor ve yeryüzünde olan depremlerin %90'ını bu gruba giriyor. Türkiye'de olan depremler de büyük çoğunlukta tektonik depremlerdir.

Depremler Nereerde Oluyor?:

Dünyanın nüfusu arttıkça, daha çok insan, ayaklarının altındaki yerin bükülüp eğmesiyle olan dehşetli korkuyu tecrübe ediyor. Eski zamanlardan bu zamana, insanlar her yerde, yeryüzü onlara ihanet ettiğinde aynı korkuyu duyuyorlar.

Depremler dünya çapında bir konu olsa da dünyanın her yerinde olmuyor. Tektonik depremlerin hepsi ve diğer deprem çeşitlerinin %80'ini yukarıda bahsettiğimiz 16 ana ve diğer küçük levhaların sınırlarında oluyor.

Levhaların birbirleri arasındaki hareketi yıllarca çalıştıktan sonra, bilimadamları 3 ana levhasını tanımladılar.

Levhaların birbirlerinden ayrıldığı ve uzaklaştığı yerlerde, sırtlar (ayrılma sınırları) erimiş taşların üst manto ve kabuğa çıkabileceği açıklıklar oluştururlar. Bu ayrılma olayı, genelde okyanus ortası sırtlarda olur ve okyanus tabanının yenilenme-

sinin bir parçası olarak yeni kabuk meydana getirir. Bu sınırlar boyunca, dışarı püsküren lavlar aktif volkanları yapıyor.

İki levha birbirine sürtünerek geçerse, transform fay oluşur. Bu sınırlar boyunca levhalar yanıl hareket ettiklerinden yeni kabuk oluşmaz, fakat çok büyük depremler meydana gelir.

İki levhanın birbirine yaklaşarak çarpıştığı (birleştiği) sınırlarda, bir okyanus levhası bir kıta levhası ile çarpışıyorsa ağır olan okyanus levhası hafif olan kıta levhasının altına girer. Okyanus levhası mantonun altına indiğinde ise sarsıntılara yol açar ve uzun kıyasal volkanlar oluşur. Çarpışan iki kıtasal levha ise ikiside aynı ağırlıkta olduklarından birbirlerinin altına girmezler. Onun yerine ağır baskı yüzünden çarpışan alan boyunca kıtasal kenarlar yükselir ve büyük dağ sıraları oluşur.

Levha sınırlarında olan depremlerden başka sınırda değil de içeride olan depremler vardır. Bunlara levha içi depremler denir. Tüm depremlerin %1'ini oluştursalarda, tahrip edici güçleri oldukça fazladır. Levha içi depremlerin mekanizması henüz tam anlaşılmadıysa da bir teoriye göre güncel levha sınırları



oluşana dek meydana gelen eski fayların canlanmasından meydana geliyorlar. Bugünkü levhalar yavaşça kaydıkça stres ve gerilimi eski faylara iletiyorlar.

Tektonik levhalar devamlı hareket ederken çok yavaş ilerlerler. Dünyanın kabuğu her hareketi yansıtmaz ama her hareketin enerjisini toplar. Kayalar bu baskıya dayanamadıkları anda tüm enerji zayıf noktalardan dışarı bırakılır bu da yeryüzünün aniden sarsılmasına yol açar.

En son yaşadığımız Gölcük depremi ve ülkemizde olan pek çok depremin yukarıda anlattıklarımızla olan ilişkisini kuracak olursak: Levha ayrılma merkezlerinin çoğunun okyanusların

altında gizli olmasına rağmen, ayrılma olayı Afrika'da kolayca görülebiliyor. Atlantik okyanusunu açan güçler bu kez de Arabistan levhasını kıtanın geri kalanından ayırıyorlar ve Kızıl Deniz oluşturuyorlar. Yeni bir açılma merkezi de Doğu Afrika sınırında görülüyor. Kızıl Deniz açıldıkça Arabistan ve Afrika levhaları da yukarı doğru (kuzey-kuzeydoğu) hareket ederek küçük bir levha olan Anadolu levhasını itiyorlar. Ve Anadolu Arabistan levhası ile Avrasya levhası arasında sıkışıyor. Bu sıkışma sonucu transform levha sınırı olan Kuzey Anadolu fayı yanal atılım ile harekete geçiyor. Dolayısıyla da ülkemizin doğusu sıkışıp daraldıkça, batısı kayarak git-gide Yunanistan'a yaklaşıyor.

Depremlerin Önceden Tahmin Edilmesi:

1975'de 7.4 şiddetindeki deprem Çin'in Haicheng şehrini 90 saniye salladıktan sonra şehrin %90'nı yerle bir oldu. Deprem merkezine yakın yaşayan 3 milyon insan vardı ve deprem korkunç bir trajedi olabilirdi fakat olmadı. Çinli sismograflar Haicheng şehrinin büyük bir fay alanının yanında olduğunu biliyorlardı. Ayrıca her geçen sefer deprem merkezinin şehre yaklaştığını ve depremin şiddetinin arttığını da farkındaydılar. Tüm analizleri sonucu şehrin boşaltılması için yeterli bir zamandan önce deprem olacağını tahmin ettiler ve onbinlerce hayat kurtardılar.

Haicheng 1975, ilk başarılı deprem tahmini oldu. Yazık ki, Çinliler bir yıl sonra 7.6 şiddetinde olan ve Tangshan şehrini vuran depremi tahmin edemediler ve 240.000 kişi öldü.

Depremler hakkındaki eksik bilgi yüzünden, jeologlar "depremi tahmin etmek" ve "deprem beklemek" kavramlarının iyi ayırt edilmesini istiyorlar. Tahmin, zamanı, yeri ve şiddetini %100 kesinlik olmasa da belirtiyor, beklenti ise olayı daha geniş bir zaman dilimine taşıyor. İkisi de farklı amaçlar güdüyor-



lar. Bekleme uzun zamanlı planlama için kullanılıyor: alan ve yapı kodlarını kanunlaştırmak, şehir boşaltma rotalarını ve acil kurtarma yöntemlerini belirlemek gibi. Tahmin ise acil hazırlıklar için kullanılıyor: insanları evlerinden çıkartmak, gaz borularını kapatmak, trenleri durdurmak ve köprüleri kapatmak gibi. Depremlerin nerelerde beklenmesi gerektiği çok iyi biliniyor fakat, ne yazık ki, kesin tahmin olayında henüz çok fazla yol katedilemedi.

Depremi belirlemek ve tahmin etmek için uygulanan stratejiler ise şunlar:

Sismik Boşlukların Belirlenmesi: Sismik boşluklar varsayımı büyük depremleri belirlemek için kullanılıyor. Varsayıma göre, tüm fay hattı boyunca deprem belirli bir bölgede olup, gerilmeden oluşan basıncı açığa vurunca, depremden sonra gerilme artık o zamana dek sessiz kalmış komşu bölgelerde (sismik boşluklarda) oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla, geçmiş büyük deprem merkezleriyle çevrelenmiş fayın sessiz parçaları gelecek büyük depremler için bakılması gereken yerler oluyor.

Sismik boşluklar varsayımının tam olarak kullanılabilmesi için fay hattının tüm tarihi kayıtlarının olması gerekiyor. Belirlenen bir yerde tüm büyük deprem kayıtları olmayınca, Paleosismoloji methodu kullanılıyor. Bu method ile fay hattı boyunca deprem yinelenme aralıkları belirleniyor. Tüm tarihler öğrenildiğinde fay hattının her bölümünün hareket zamanı belirlenebiliyor. Deprem gözükmeyen her yıl için, gelecek yıl deprem olma ihtimali %2 ya da %5 oranında artıyor. Bu yolla da belirli bir fay hattında olabilecek depremin zamanı hemen hemen tahmin edilebiliyor.

Aktif fay çevresinde gözlenen ince değişiklikler bizi kayaların kırıldığına ve yakında olabilecek bir depreme dair uyarıyor. Bu değişiklikler yani normal veya beklenen çizginin dışındaki sapmalar arasında; yükselmiş kara parçası, kuyulardan gelen yüksek orandaki radon gazı, su seviyelerinde yükselme ve küçük deprem frekanslarındaki değişiklik sayılabiliyor. Tüm bu değişiklikler kayaların biriken gerilme enerjisine karşı direnmeleriyle ilgili. İdeal olarak tüm bu değişikliklerin hepsi bir



● Tarihsel deprem merkezleri ve şiddetleri
 1997 Yüzeysel yırtılma mesafesi
 ⇌ Fay üstündeki hareketlerin yönleri

depremden önce gözlenebilmeli ki jeologlar yeterli otoritelere haber verebilsinler. Maalesef ki şimdiye dek sadece bir ya da ikisi belirli tek bir depremden önce gözlenebildi, hepsi değil.

Ayrıca Japonlar uydulardan aldıkları sinyaller ile dünyanın kabuğunun hareketini ölçüyorlar, 2 kilometre derinliğinde kuyular açıp derinlerdeki hareketi algılayacak aletler yerleştiriyorlar ve levhalardaki hareketi grafikleştirmek için rutin olarak okyanus faylarını izliyorlar.

Deprem Kontrolü:

Deprem kontrolünün bir yöntemi kaza sonucu zemine yüksek basınçlı su pompalandığında keşfedildi. Su, faya yakın kayalarda depolanan gerilmeyi serbest bırakabiliyor. Suyun basıncı faydaki kaya duvarlarının yıkılmasına yol açıyor, taşları hareket edebilmeleri için yağlıyor ve küçük sallantılar meydana gelmesini sağlıyor. Su olmadan, kayalar üstündeki gerilim taa ki büyük bir depreme yol açana dek birikecek yerde, yavaş ve küçük sallantılarla serbest bırakılıyor. Yine de depremin zamanını kontrol etmek, sadece gelecek için ve oldukça entrikalı bir fikir.

Deprem Zazarını Azaltmak:

Neden 7.4 şiddetindeki Gölcük depremi 15,000 kişiyi öldürdü de 1992'de 7.5 şiddetindeki bir deprem sadece bir şanssız kişiyi öldürdü? Cevap şu, Gölcük depremi kalabalık nüfuslu bir bölgeyi vurdu ve eski ve kötü yapılmış tüm binaların çökmesine neden oldu. 7.5 şiddetinde olan ise Zanders, Kaliforniya merkezliydi, çok fazla nüfusu olmayan bir çöl bölgesi. Binalar az ve birbirlerinden uzakta kurulmuştu ve yeni olanlar ise Kaliforniya yasalarının deprem binaları kodlarına göre yapılmıştı. Bu iki deprem, insanları depremin değil, binaların öldürdüğüne tanıklık yapıyor. Büyük depremlerin tüm problemleri yanlış şehirleşmeden kaynaklanıyor; binaların yapı malzemeleri, şehirleşme için hangi toprak alanın kullanıldığı gibi problemlerden...

İnşaa Problemleri: Mühendislerin, depreme karşı dayanıklı binalar yapmak için iki önemli dizayn prensibine uymaları gerekiyor. Birincisi, binayı destekleyen tüm kolon ve kirişlerin birbirlerine ve zemine sıkıca bağlanmış olması. İkinci prensib de, kolon ve kirişlerin üzerlerindeki ağırlığı direk olarak zemine iletmeleri. Bu dizayn ile bina bir yandan diğer

yana sallanırken meydana gelen kuvvetli gerilme streslerinin etkisi azalıyor.

İnşaatdaki yanlış dizayn ve kusurlar deprem sırasında pek çok binanın yıkılmasının nedeni. Örneğin; binaların farklı farklı titreşim periyodları vardır; kısa binalar uzunlardan daha hızlı titrer. Değişik titreşim hızlarındaki yanyana dikilen uzun ve kısa binalar birbirlerine çarpıyor ve bu da kısa binanın çökmesine neden olur. Dolayısıyla farklı uzunluktaki komşu binalar arasında yeterli miktarda bir boşluk bırakılmalıdır. Ayrıca binayı yaparken mühendisin "tını etkisi"ni azaltması gerekiyor, böylece bina ve yer aynı oranda titriyor ve daha az hasar meydana

geliyor.

Yeni sallantı-dirençli teknikler sismik izolasyon konusunu da içeriyorlar. Bu teknikte, binanın ya da otobanın zemini lastik ve çelikler üstüne oturtuluyor. Bunlar yay ya da şok emici olarak rol oynuyorlar ve binaya yansıyan yer hareketinin derecesini düşürüyorlar. Başka bir teknik ise, mühendis tasarımı özel çelik konfigürasyonlar, kurşun şok emiciler ve benzer damperler. Bunlar da kaymanın etkisini azaltıyor.

Unutmamalıyız ki; sıkı yapı kodlarını uygulamak ve uygulamak, eski binaları dayanıklı olacakları şekilde yenilemek çok çok pahalı olabilir, fakat gelecek depremlerde milyarlarca dolar kaybetmekten çok daha ucuz...

Bütün yaşananlardan sonra unutulmaması gereken diğer bir şey ise; dünyanın inanılmaz derecede güzel olan bölgelerinin çoğunlukla tehlikeli bölgeler olması gerçeği, depremi, volkanı, seli, hortumu ya da kasırgası ile tehlikeli... İnsanlar bu fevkalade yerlere evlerini kuruyorlar ve memleketleri ile gurur duyuyorlar. Öte yandan, hiçbir yer tam olarak güvenli değil.

Her yerde felaketler, tehlikeler yaşanıyor, dolayısıyla bir bedel ödeniyor. Yaşamın tabiatı dolayısıyla, risksiz bir yaşam sürmek mümkün değil.

Lakin biz belki de çok fazla riskli bir yaşam sürüyoruz. Herşeyden önce nerede hangi koşullar altında yaşadığımızı bilmiyoruz, doğrusu, öğrenmek için de Gölcük depremine dek pek bir şey yapmadık. Gölcük depreminden önce, deprem ile ondan önce tanıştığımız hariç çoğumuz jeoloji nedir bilmiyorduk, kimi devlet büyüklerimiz jeoloji mühendislerine ihtiyaçları olmadığını bile söylemişti. Artık öğrendik, çoğu terimi ve artık soru sormayı da... Benim sorum ise şu; dünyanın her ülkesinde depremler jeologlar ve jeoloji mühendisleri tarafından incelenip, araştırılırken, Türkiye'de neden herşey inşaat mühendislerinin kontrolü altında, en iyi üniversitelerden biri olan ODTÜ'de neden sismoloji laboratuvarı yıllarca boş duruyor, İnşaat mühendisliği bölümünde deprem

mühendisliği bölümü varken neden deprem araştırma bölümü açılmıyor ve ortaklaşa çalışmalar artırılmıyor?



Depremi tek sorumlusu müteahhitler mi?

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız

“Müteahhitleri denetlemek kafi değil, müteahhidin kullandığı demir ve çimento gibi, binalarda hayati önem taşıyan malzemeleri üretenlerin de denetlenmesinin yararlı olacağını düşünüyorum”

Marmara’da yaşanan deprem felaketinin yaraları sarılmadan, çöken binaların asıl sorumlularının kim olduğu da gündeme geldi. Müteahhitler ise, depremden sonra ilk suçlu ilan edildi. Yıkılan binaların müteahhitlerinin bir kısmı hakkında da davalar açıldı. Bir kısmı tutuklandı. Bir kısmı için ise ‘niçin dava açılmıyor?’ şeklinde tenkitler ortaya atıldı.

Depremde yıkılan binaların tek sorumlusu müteahhitler mi? diye sordüğümüzda, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, görüşlerini Yeni Düşünce’ye şu şekilde dile getirdi:

“Depremi merkez noktasındaki binalar mevzuata uygun yapılsa da yıkılabilir. Ancak müteahhitlerin bina yapımında çok büyük sorumlulukları vardır. Türkiye’de yaşanan deprem felaketi neticesinde çok bina yıkılmış ve 15-20 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Bunun yanında çok sayıda yaralı ve sakat in-

san olmuştur. Bu vahim olay karşısında kamuoyunda, müteahhitler tarafından yapılan binaların demir çimento eksikliği nedeni ile yıkıldığı şeklinde düşünce olmuştur. Bu nedenle tek suçlu müteahhitler gösterilmektedir”

“Malzeme üreticileri de denetlensin”

Yıkılan binalarda müteahhitlerin hatasının bulunduğu, ancak bu suçu sadece müteahhitlere yüklemenin yanlış olduğunu vurgulayan Yıldız, kullanılan demir ve çimentoların kalitesinin de gözönüne alınmasının gerektiğini ifade ediyor. Yıldız, “Müteahhitlerin yaptığı işlerin denetlenmesi ve sıkı takibe alınmasının iyi olacağı kanaatindeyim. Ancak müteahhitleri denetlemek kafi değil, müteahhidin kullandığı demir ve çimento gibi, binalarda hayati önem taşıyan malzemeleri üretenlerin de denetlenmesinin yararlı olacağını düşünüyorum. Bunun yanında zemin etüdüleri ve cinslerinin iyi tespiti de gerekmektedir” görüşünü savundu.

Yıldız, bir başka konuya da dikkatimizi çekerek, kum, çakıl ocaklarının kalite incelemeleri yapılmadan ruhsat verilmemesi gerektiğini, malzemelerin üretim ve pazarlamasına müsaade edilmemesinin altını çizdi.



Yeni Düşünce öneriyor

Sivil örgüt kuralım

Simdi Marmara depremini tartışıyoruz. Eksiklerimizi anlatıyoruz. Devleti tenkit ediyoruz. Hazırlıksız olduğumuz tarafları dile getiriyoruz. Bu deprem ve getirdikleri bir müddet sonra bitecek. Tıpkı dünküler gibi.

Ama bir müddet sonra yine bir felakete karşılaştığımız zaman yine, benzer dertlerimizi ve eksikliklerimizi konuşacağız. Devlet yer seçimi, binaların dayanıklılığı konularında gerekli yasal düzenlemeleri yaparken, bu düzenlemeleri biz toplum olarak beklerken, bizim de hazırlıklı olmamız gereken hususlar var. Halkın da örgütlenmesi lazım.

Hem sonra sadece deprem felaketi ile karşı karşıya kalmayız. Yarın sel felaketi ile de karşı karşıya kalabiliriz, yangın felaketi ile de, başka tabii afetlerle de. Giderek yaşanan dünyamızın yarın hangi çehreyle ve nerede karşımıza hiddetle çıkacağını bilemeyiz.

O günler için örgütlenmeliyiz halk olarak.

Ne yapabiliriz?

Her ilde ve ilçede Vali ve Kaymakam önderliğinde, o yöredeki bütün sivil toplum örgütleri doğal afetlere karşı kendi kuruluşlarından seçecekleri kişilerden

oluşacak bir yardım ekibi kurabilir. Ticaret ve sanayi odaları, mühendis, mimar ve doktorların meslek kuruluşları, esnaf ve sanatkar kuruluşları, kadın dernekleri ve gençlik kuruluşları gibi kuruluşların tümünden ikişer kişinin yönetici olacağı "Doğal afetlere karşı dayanışma ve yardım kurumu" teşekkül ettirilebilir.

Bu kurum deprem, sel, yangın gibi doğal afetler meydana geldiğinde gerekli yardımı yapabilmek için:

1- Şimdiden toplayacakları yardımı hangi yere teslim edeceklerini (Kızılay, valilik vs.)

2- Afet anında nasıl ve nerede bir araya geleceklerini,

3- Yardıma koşmak için nasıl organize olacaklarını,

4- Yemek pişirme ve dağıtma yerinin baştan tesbitinin,

5- Afet anında yemekleri kimlerin hazırlayacaklarını ve hangi yemeklerin hazırlanacağını,

6- Devletin ilgili birimlerinin mensuplarıyla nasıl koordineli çalışacakları gibi hususları, bu günden tesbit ederek ve hatta bunun yılda bir tatbikatını yapacak bir organizasyona kavuşturulmalıdır.

Dünyanın en güçlü ülkelerinde bile bu tür sivil örgütler mevcuttur. Mesela ABD' de bir doğal afet karşısında kiliselerde hangi bayanların hangi yemekleri yapacakları kilise yönetimi tarafından tesbit edilmektedir.

Herşeyi devletten beklemek doğru değildir. Halk olarak da görevlerimiz vardır. Bu görevlere şimdiden talip olmalı ve şimdiden organize olmalıyız. Çünkü afet anında yapılan gönüllü yardımlarda da bazı başıbozukluklar olabilmektedir. Her kafadan bir ses çıkabilmektedir. Gönülden yapılacak yardımların da bir organizasyon içinde bir disiplin içinde yapılması en doğru olanıdır.

Valiliklerimize bu tür geniş kapsamlı gönüllü bir teşekkülün meydana getirilmesi için öncü olmalarını teklif ediyoruz. Bütün derneklere, vakıflara, meslek kuruluşlarına, sendikalara çağrı da bulunuyoruz. Valiliklerle temasa geçip geniş tabanlı bir organizasyonu isteyin.

Her zaman ve her yerde Bir olalım, İri olalım, Diri olalım.

El ele olalım. Gönül gönüle olalım. Hazırlıklı olalım.

19. ve 20. dönem, milletvekillerinin sıkça parti değiştirmelerine sahne oldu. 21. dönem parlamentomuzda böyle olaylara şahit olacak mıyız? Siyasi partilerimizdeki gelişmeler bu yönde sinyaller veriyor.



DSP LİDERİ BÜLENT ECEVİT



MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ



Siyasi partilerde rahatsızlıklar

DSP milletvekilleri bakanlık beklentisinde, Mesut Yılmaz'ı soruşturma önermeleri sıkıştırıyor. Çiller koltuk derdinde, FP'de bölünme korkusu var. En rahat MHP

Siyasetle ilgilenenlerin merak ettiği konuların başında siyasi parti mensuplarının ve milletvekillerinin bu dönem ne kadar rahatsız oldukları hususu gelmektedir. Bilhassa son iki dönemde büyük ölçüde siyasi parti değiştiren milletvekilleri ve siyasilerin bu dönem ne yapacakları merak ediliyor.

Siyasi partilerin liderlerinin kendilerine bağlı yönetici ve milletvekili seçme gayretleri ne kadar yoğun oluyorsa da son dönemlerde o kadar fazla siyasi dalgalanmalar meydana gelmektedir.

İdealizm dışına çıkdıkça ve özellikle de kamuoyunda yıprandıkça partiler kan kaybetmektedirler. Bu dönemde de siyasi partilerdeki rahatsızlıkların giderek artacağı beklenmektedir.

Yeni Düşünce olarak bu konuları araştırdık, sorduk, konuştuk. Ortaya koyabildiğimiz ana çerçeve önümüzdeki aylarda ciddi dalgalanmaların olacağı şeklinde.

DSP' de durum: Geçen dönem iç bünye açısından en rahat parti

DSP idi. Ancak bu dönem aynı rahatlıkta olacağı pek beklenmemektedir. 136 milletvekiline sahip olan DSP' de Rıdvan Budak ve Uluç Gürkan gibi isimler alışılan DSP tablosunun dışında gözükmemektedir.

Uluğbay' ın inihhar girişimi de aslında DSP milletvekillerini biraz sarsmış bulunmaktadır.

Meclis dışında kalmış bulunan CHP' nin bu sefer DSP' yi ayrı bir cepheden oldukça zorlayacağı sanılmaktadır.

Özellikle hükümet kurulduktan sonra yapılan ilk DSP grup toplantısında Ece-

vit' in " Yakın tanıdığım, bakanlıklarını bildiğim arkadaşları kabineye aldım. Ancak sizleri de yakından tanıyacağım. Bunun için zamana ihtiyacım var. Yılbaşından sonra elbette kabinede değişiklikler yapabilirim. " şeklindeki konuşması 1999 yılı sonlarına doğru DSP grubunda bakanlık beklentisi nedeniyle seslerin daha da yükselmesine sebep olacaktır.

Ecevit' in bu sözlerini değerlendiren bazı CHP' liler "Murat Karayalçın da zamanında benzer bir konuşmayı DYP-CHP koalisyon döneminde yapmıştı. Sonra bu konuşma başımıza dert olmuştu. Ecevit' in de bu konuşma başına dert olacaktır." Şeklinde değerlendirmeler yapmaktadırlar.

Önümüzdeki aylarda CHP' nin mecliste temsil edilme isteğinin zorlamalarıyla birlikte DSP' de bazı ciddi kıpırdanmalar beklenmektedir.

Ancak bütün bunlara rağmen DSP şu anda en rahat parti durumunda bulunmaktadır.

MHP, Devlet Bahçeli yönetiminde, seçim kazanmış bir daha ki seçimlerde de tek başına iktidar olabilmek için şimdiden çalışmaya başlamış. Bunun için dış tesirlerin, parti bütünlüğünü bozacak bir etki yapmayacağı görülüyor.



FP LİDERİ RECAİ KUTAN



ANAP LİDERİ MESUT YILMAZ



DYP LİDERİ TANSU ÇİLLER



MHP' de durum: MHP' de hem milletvekilleri arasında ve hem de tabanda ve teşkilatların her kademesinde dar çerçevedeki sohbetlerde belli rahatsızlıklar gündeme getirilmektedir. Milletvekilleri kendilerine hiçbir şey sorulmadığı ya da kendilerinin hiç dinlenmediği noktada şikayetlerini çok özel sohbetlerde dile getirmektedirler.

Bazı kanunların çıkması milletvekilleri ve tabanda belli rahatsızlıklar meydana getirmektedir.

Ancak bu ve benzeri durumların MHP' de ciddi bir sıkıntı doğuracağı pek sanılmamaktadır. Sadece bu rahatsızlıkların çok artması durumunda parti yetkili kurullarında bazı değişiklikler söz konusu olabilecektir. Bundan öte bir durum MHP' de beklenmemektedir. MHP, Devlet Bahçeli yönetiminde, seçim kazanmış bir dahaki seçimde de tek başına iktidar olabilmek için şimdiden çalışmaya başlamış. Bunun için dış tesirlerin, parti bütünlüğünü bozacak bir etki yapmayacağı görülüyor.

MHP şu anda en rahat ve disiplinli

parti durumunda bulunmaktadır

FP' de durum: Siyasi gözlemciler FP' nin ikiye bölüneceğine nerdeyse kesin gözle bakmaktadır. Bu bölünmenin FP' nin yapacağı kongrede ve kapatma davası sonucunda bütün ağırlığıyla gerçekleşeceği ileri sürülmektedir.

Recep Tayyip Erdoğan' nın bir parti kurdurup bunu arkadan destekleyeceği artık çok yaygın bir şekilde konuşulmaktadır.

Bazı FP' lilerin bu ikiye bölünme sebepleri karşısında çok sıkıntıya düştükleri ve bazı sohbetlerde "FP kapatılsa da kurtulsak" şeklinde beyanlarda buldukları söylenmektedir.

Özetle FP' nin önümüzdeki aylarda çok büyük karışıklıklara sahne olacağı siyasi gözlemcilerin çoğunun mutabakata vardıkları bir tahmin.

DYP' de durum: DYP' nin Kasım'da yapacağı kongre sonunda genel başkan değişse de değişmese de DYP' de ikiye bölünmenin olacağı çoğu siyasetçi tarafından dile getirilmektedir. Çünkü şu anda DYP' de hiçbir siyasi partide olmayan

bir tarzda genel başkana karşı bir tavır mevcuttur. DYP Genel Başkanının yanında olanlarla olmayanlar arasındaki gerginlik hat safhaya ulaşmıştır

DYP için siyasi çevrelerde hakim olan tek görüş önümüzdeki aylarda bu siyasi partide çok keskin siyasi mücadelelerin ve buna paralel olarak siyasi hareketlerin olacağı yönündedir.

ANAP' da durum: 18 Nisan seçimlerinin hemen arkasından delegeler üzerinde çalışmaya başlayan ANAP' liler mevcut Mesut Yılmaz' a karşı başlatılan hareket halen devam etmektedir. ANAP' ın yapacağı ilk genel kurulda Yılmaz' ın karşısına bir genel başkan adayının çıkacağına kesin gözle bakılmaktadır. Mesut Yılmaz artık eskisi gibi partide güçlü değil.

Bunun yanı sıra DYP kongresinden sonra ANAP' ın ve Mesut Yılmaz' ın birkaç cepheden ciddi manada sıkıştırılacağı ileri sürülmektedir.

Özetle ANAP' ta da ciddi siyasi dalgalanmalar beklenmektedir



Depremzedeler Adaletzede olmasın



Ankara Barosu Başkanı
Hakkı Süha Okay

Marmara Bölgesi'ni yerle bir eden ve binlerce kişinin evsiz kalmasına neden olan 7.4 şiddetindeki deprem, beraberinde kafalarda hukuk depremini ve bir çok soruyu da gündeme getirdi. Bundan sonraki aşamalarda depremzedeler nasıl bir hukuki yol izleyecek? Nerelelere müracaat edecek? Tüm bunlara Ankara Barosu Başkanı Hakkı Süha Okay açıklık getiriyor.

Depremzede vatandaşların şimdi de 'adaletzede' olabileceğinin uyarısında bulunan Ankara Barosu Başkanı Hakkı Süha Okay, "Hukuk enkaz altında kaldı diyerek yeni bir sorunu gündeme getirdi. Okay, devletin üzerine düşen görevinin yargıya düşen görevden kat kat fazla olduğunu ifade ederken, şunları söyledi: "Vatandaş haklılığının mahkeme kararına göre tescil edilmesi yeterli değil. Ben haklıydım, müteahhit kötü bina yaptı, belediye gerekli kontrolü yapmadı. Önemli olan vatandaş bundan sonra nasıl yaşayacak"

Yargı karar noktasında kalır, sabit bir şey geçmezse bu kez hukuka olan güvenin sarsılacağını ve ayrı

Yargı karar noktasında kalır, sabit bir şey geçmezse bu kez hukuka olan güvenin sarsılacağını ve ayrı bir deprem olacağı iddiasında bulunan Okay, "Depremzedeler bu kez afetzede olurlar"

bir deprem olacağı iddiasında bulunan Okay, "Depremzedeler bu kez adaletzede olurlar. Bu anlamda siyasi iradenin vatandaşı, adliyenin o grift koridorlarından, olağan yargı sürecinden dışarı taşınması lazım. Devlet kendince o sorumluluğu alıp, bir bağlamda böyle sorumluları yargılayıp, rücu eden kendim tahsil edeceğim sen üzülme vatandaşım demesi lazım. Bu çerçevede düzenleme yapması lazım" açıklamasını yapıyor.

Kimliksizliğe nasıl çare bulunacak?

Deprem bölgesindeki insanların kimlik sorunları da olayın ne derecede önemli olduğunu da gözler önüne seriyor. Okay da bu insanların kimliklerinin tespitinin biran önce yapılması gerektiğini savunuyor. İnsanların birbirinden habersiz, bir kısmının miras, ailesel ilişki sorunu ve meslekten

yoksun kalma sorunlarıyla başbaşa kalacağını altını çizen Okay, geniş boyutta hukuki ithafların ortaya çıkabileceğinin de şimdiden söylüyor. Yani, bu bölgelerde kimlik sorunun biran önce çözüme kavuşturulmasının öncelikli konular arasında olduğu açıkça ortaya çıkıyor. Devlet öylesine hazırlıksız yakalandı ki, bazı insanlar bir şekilde çıkarıldı ve toplu bir şekilde enkazdan istif edilircesine gömüldü. Yanlarında yakınları yok, nereye gömüldükleri ise hiç mi hiç belli değil. Bunlar hakkında nüfusa Medeni Kanu'nun 30. Maddesine göre ölüm karnesi düzenlenir. Ama bunların halefi olan mirasçılar kimler olacak bunlar ise meçhul. Nüfus kayıt kütüklerinden bunlar bulunur ama bu hakkı kimler arayacak. Okay da bu konuda öncelikle devletin nüfusla ilgili idari birimlerinin güçlendirilmesi ve geçici hakim ile savcılarının sayısının





arttırılmasının yani kısacası adliyelerin altyapısının hazır hale getirilmesinin şart olduğunu söylüyor. Deprem bölgesinde yaşanan boşluğun personel takviyesi ile giderilebileceğini ifade eden Okay, adliyelerde çalışan personelin de can kaybına uğradığını, Adliye binalarının olmadığını, yargı mensuplarının ise geçici binalarda psikolojik çöküntü içerisinde yargı hizmeti vermeye çalıştıklarını hatırlatmaktan geri kalmıyor. Peki ne yapılmalı? Biran evvel, oraya personel takviyesi, yargı mensubu takviyesi yapmak ve kadrosunu donatmak gerek. Aksi takdirde depremzedeler bir de adaletzede olabilir, depremin altında hukuk devleti kalabilir. İnsanların devlete olan, hukuka olan güveni de sarsılabilir.

Bütün bunların altını önemle çiziyor Ankara Barosu Başkanı Okay.

Depremzedeye çözüm kalıcı mı olacak?

Afet Yasası gereğince evi büyük hasara uğramış depremzedelere bir bina verilecek. Sosyal Güvenlik Yasası'na eklenen bir geçici madde ile de 360 gün prim ödeyenin dul ve yetimi emekli maaşından yararlanacak

Devlet öylesine hazırlıksız yakalandı ki bazı insanlar bir şekilde çıkarıldı ve toplu bir şekilde istif edilircesine gömüldü. Yanlarında yakınları yok, nereye gömüldükleri ise hiç mi hiç belli değil. Bunlar hakkında nüfusa Medeni Kanu'nun 30. Maddesine göre ölüm karnesi düzenlenir.

ama sadece bunlar yetmiyor. Yeniden hayata döndürecek, sosyal, ekonomik ticari yaşamı oluşturacak koşulların hazırlanması gerek. Kayıp ve kayıp yakınlarının ölüm, doktordan defin belediyeden defnetme belgesi gibi kırtasiye işlemlerinin azaltılması ve kayıp yakınlarına zorluk çıkartılması lazım.

Enkaz altındaki mal varlığı için ne yapılacak?

Depremzede vatandaşların yıkılan evlerinin altında kalan mal varlıkları ile ilgili olarak da yargı yoluna başvurulmasının yanlış olduğuna dikkat çeken Okay, olağan koşullarda hukukta aslolanın yazılı belgeler olduğunun altını çiziyor. Okay, "Alacak belgelerinin ortaya çıkarılması lazım ki, alacağını tespit edebilsin veya malvarlığını ispat edebilsin. Fakat kimden alacak? Bunu muhatabından nasıl tahsis edecek? Bana göre muhatabını tahsis hususları da yok. Bu koşullarda bazı zorluklar da yaşanacak. İnsanların malvarlığı depremle birlikte ortadan kalkmış oldu. Devletin bu insanları sadece konut noktasında bırakmayıp, insanca yaşamını sağlayacak eşyaların da bu konutlar içinde yer almasını sağlaması gerek". Okay'ın görüşleri aslında bir gerçeği ve bundan sonra neler yapılması gerektiğini gözler önüne seriyor. Biz de devletin tek hedefinin, bu insanlara insanca yaşayacakları, sıkıntısız ve sağlıklı bir ortam sağlamak olmalıdır görüşünü savunuyoruz.

2000'üzele

bütçesi

45 katrilyon

2000 yılı bütçe rakamları taslağı şekillenmeye başladı. Maliye Bakanlığı, gelecek yılın bütçesini 45 Katrilyon olarak hesaplanırken bütçenin, kesin rakamları Başbakan Bülent Ecevit'in ABD ziyaretinden sonra nihai şeklini alacak. 2000 yılı bütçesinde ilk defa yatırımlara yüzde on pay ayrılıyor.

Bu yıl 23 Katrilyon 650 Trilyon olarak planlanan ancak, 57. Hükümetin kurulmasının ardından Haziran ayında 27,2 katrilyon olarak revize edilen bütçeye, Ekim ayında 500-700 trilyon lira daha yama yapılacak. Böylece 1999 yılı bütçesi 28 Katrilyon lirayı bulacak.

YATIRIMLARA YÜZDE ON PAY

1999 yılında 1,4 Katrilyon lira olan yatırım bütçesinin, 2000 yılında büyük ölçüde artırılması ve 4-4,5 Katrilyon

liraya çıkarılması bekleniyor. Böylece 1999 yılında yatırımların bütçe içindeki payı yüzde 5 iken, gelecek yıl bu oran yüzde 9-10 aralığına yükselecek.

Deprem nedeniyle yapılacak alt yapı ve yeniden imar çalışmaları yatırım bütçesinde artışa yol açacak. En son 1993 yılında 490 Trilyon liralık bütçenin yüzde 11.3'üne karşılık gelen 57 Trilyon lirası yatırımlara ayrılmıştı. Bu yıl 13 Katrilyon liraya ulaşması beklenen faiz ve sosyal güvenlik transferleri için gelecek yıl 28 katrilyon lira harcama yapılması düşünülüyor.

6.9 Katrilyon liralık Memur maaş ödemelerinde ise üst sınır 10 Katrilyon lira.

Ancak ödeneğin 8.79 Katrilyon liraya kadar indirilebileceği öngörülüyor. 2000 yılında yüzde 5 civarında GSMH büyümesi olacağı, dış kaynak akışı ve IMF ile muhtemel anlaşmanın meydana getireceği olumlu etki ile faizlerin düşeceği de bütçe tahmininde yer alıyor



Uzman Gözüyle

Ergun ÖZDEMİR

Yeminli Mali Müşavir



Yeni SSK Yasası'nın getirdikleri

1506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 63. maddesinde yaşlılık aylığı alanların yeniden çalışmaları durumunda %24 oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi kesileceği ve bu primin 1/4 sigortalı, 3/4'ünde işverenlerden kesileceği hükmü getirilmişti. Yeni yasa ile (56. Md. A/2 bendi) bu oran %307'ye çıkarılmış olup, Ekim 1999 ayı başından itibaren sigorta primine esas kazançlarından %7,5 sigortalı hissesi ile, %22,5 işveren hissesi olmak üzere Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilip işverenlerince Kurum'a yatırılacaktır.

Yine bu yasa değişikliği ile; emekli olup yaşlı aylığı almakta olan Noterler ile Avukatların çalışmalarını sürdürmeleri durumunda, almakta oldukları Sosyal Güvenlik Yardımı Zammı dahil emekli, maaşlarından Ekim / 1999 ayı başından itibaren %15 oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi kesilmesi öngörülmektedir.

2 Yeni Yasa ile, 506 sayılı Kanunun 85. Maddesinde de düzenleme yapılmış olup 2000 yılı başından itibaren İsteğe Bağlı Sigorta Primlerini bu kanunun 78. Maddesine göre belirlenen prim esas kazanç alt sınırı ve üst sınırı arasında olmak üzere isteklilerin kendilerince belirlenecektir. Bu nedenle prime esas günlük kazancın alt sınırı ile üst sınırı şimdiden belirlenmiş olup alt sınır 4 milyon, üst sınır ise 12 milyon lira olarak tesbit edilmiştir. Bu sınırların beş katına kadar yükseltilebileceğine de ayrıca Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 506 sayılı Kanun uyarınca alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabında esas tutulan günlük kazancın alt ve üst sınırı her yılın Nisan ayından geçerli olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünün verilerine göre artırılabileceği hükmü getirilmiştir.

İsteğe bağlı sigorta uygulaması 2000 yılı başından itibaren başlayacak olup, sigortalılar yukarıda belirtilen günlük taban ve tavan ücretlerinin - sigortalıların tercihleri doğrultusunda yukarıda 120 ila 360 milyon arasında ve %20 kesintisi üzerinden prim ödeyeceklerdir. Bir başka anlatımla, sigortalıların 24 ila 72 milyon TL arasındaki primlerinin belirli bir zaman aralığına bağlı olmaksızın her ay değişen miktarlar üzerinden yükseltilebilmesi imkanı getirilmiştir.



Borsanın müşterisi yok

Deprem sonrası yeni bir rekorlar serisine başlayarak 6 bin puanın üzerine yükselmeyi başaran borsaya yeni müşteri gelmiyor.

Yılbaşında Takas bank nezdinde kayıtlı olan 561 bin aktif (alım satım yapan) hesap sayısı 7 Eylül itibariyle sadece 5 binlik bir artışla 566 bine yükseldi. Yıl içinde en yüksek aktif hesaba ise 578 bin ile Temmuz ayı içerisinde ulaşıldı. Nisan, Mayıs, Haziran aylarında yükselişe geçen aktif hesap sayısı Temmuz ayından sonra yine düşüşe geçti. Ağustos ayında ise 566 bine geriledi.

1999'un borsa açısından kötü bir yıl olduğunu belirten borsa uzmanları, "Önce siyasi istikrarsızlık, hükümet tartışmaları ve seçim daha sonra da deprem borsanın bir türlü toparlanamamasına neden oldu. Hisselerin büyük bir bölümü, endeks 6 bin puanı geçmesine rağmen dolar bazında yılbaşındaki değerinden işlem görüyor. Büyük yatırımcıların işlem yaptığı birkaç hisse dışında diğer hisselerin getirisi enflasyonun çok altında. Bu yüzden zararını telafi eden yatırımcı borsadan çıkıyor" yorumunu yaptı.

HALKA ARZDA YOK

1999'un halka arzlar açısından da olumsuz bir yıl olduğunu söyleyen uzmanlar, "Geçmiş yıllarda halka arzlarla birlikte borsaya yeni yatırımcıların geldiği ve aracı kurumlarda hesap açtığı gözlenirdi. Ancak bu yıl halka arzda tam bir hüsrana yaşıyoruz" diye konuştu.

Mavi Akıntının 'Pembe Tablosu'

Doğalgaz artık 21.yüzyılın vazgeçilmez enerji kaynaklarından biri haline geldi. Dünya genelinde büyük bir artış gösteren hava kirliliğinin bir nebze de olsa önüne geçecek olan doğalgaz projesinin ilk temelleri atıldı.

Türkiye ve Rusya'yı Karadeniz'den birbirine bağlayacak Blue Stream (Mavi Akıntı) projesinin en önemli bölümünü oluşturan, Samsun-Ankara Doğalgaz Boru Hattı'nın ana mukavelesi, BOTAS ile OHS konsorsiyumu arasında imzalanarak yürürlüğe girdi. Proje, Öcalan krizi ile soğuyan Türkiye-Rusya ilişkilerini de ısıttı. Böylece uzun yıllardır imzalanması gereken proje üzerinde de ilk adım atılmış oldu.

Doğalgaz artık 21.yüzyılın vazgeçilmez enerji kaynaklarından biri haline geldi. Dünya genelinde büyük bir artış gösteren hava kirliliğinin bir nebze de olsa önüne geçecek olan doğalgazı evlerimizde, işyerlerimizde ve fabrikalarda kullanmaktayız. İşte, doğalgazı Türkiye'ye taşıyacak süper bir proje, Rusya ile yapılan ikili anlaşmayla yürürlüğe girdi.

Türkiye ile Rusya'yı Karadeniz üzerinden birbirine bağlayacak ve Blue Stream yani (Mavi Akıntı) projesinin en önemli bölümünü oluşturan Samsun-Ankara Doğalgaz Boru Hattı'nın ana mukavelesini Botaş ve OHS konsorsiyumu birlikte imzaladılar. Böylece Türkiye'nin her geçen gün daha da ihtiyaç duyduğu





gelebileceğini ifade ediyor. Bugün itibariyle ise Bulgaristan üzerinden Rusya'dan gelen hat üzerinden ülkemize 14 milyar metre küp gaz geliyor. Kaya, projenin teknik özelliklerinin yanısıra politik önemiyle de dünya kamuoyunda ilgiyle izlendiğini açıklamaktan gururla söz ediyor.

DÜNYA REKORLU BİR PROJE

Teknik açıdan dünyada ilk sayılabilecek bir çalışma olan "Mavi Akıntı" projesinin Karadeniz geçiş kısmını Gazprom ile İtalyan Eni Grubu gerçekleştirecek. Karadeniz'in 2 bin 100 metre altından borularla sevkiyatı yapılacak olan doğalgaz projesiyle bir ilke imza atılmış olundu. Yani proje, dünyada en derine döşenen doğalgaz boru hattı özelliğine de sahip. İşte Türk mühendislerinin büyük başarısı. 394 kilometre uzunluğundaki Karadeniz geçişinin finansmanı ise İtalyan Sace ve Japon Exim'in sağlayacağı krediler ile gerçekleştirilecek. 501 kilometrelik Samsun-Ankara hattının ise haritası çıkarıldı. Uydu kanalıyla topografik ölçümlerin tamamı yapıldı. Boru hattı nokta nokta belirlendi. Ayrıca kamulaştırma haritaları ve planların tamamı hazırlandı. Projenin Samsun-Ankara hattı 18 ayda tamamlanması planlanıyor.

Eylül ayı içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret edecek olan Başbakan Bülent Ecevit de bu gezinin ardından Rusya'ya geçerek, Mavi Akıntı Boru Hattı projesini gözden geçirmeyi düşünüyor. Artık dünyanın 16. Büyük ekonomisi durumuna gelen Türkiye, yeni projeleriyle enerji satın alan ülke konumundan enerji satan ülke konumuna emin adımlarla ilerliyor.

Ohs konsorsiyumunda yer alan Stroytransgaz'ın Türkiye temsilcisi Dr. Aleksandr Novopaşin, asrın anlaşmasının Abdullah Öcalan krizi ile tırmanan Rusya Türkiye ilişkilerindeki soğukluğun ortadan kaldıracağını ve iki ülkenin birbirine daha da yaklaşacağı görüşünü taşıyor.

doğalgazın yüzde 50'sinden fazlası bu yolla Karadeniz üzerinden evlerimize, işyerlerimize ulaşmış olacak. 2000 yılında 26 milyar 491 milyon metreküp, 2005 yılında 63 milyar 697 milyon metreküp ve 2010 yılında da 88 milyar 612 milyon metreküp doğalgaza ihtiyaç duyan bir Türkiye'yi düşünürsek, bu projenin ne derecede önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oluyor.

2.5 MİLYAR DOLARLIK PROJE

OHS'nin projede büyük emekleri olan başarılı Genel Koordinatörü Arslan Kaya, gururla maliyeti yaklaşık 2.5 milyar dolar olan projenin üç aşamadan teşekkül ettiğini, proje tamamlandığında ise Türkiye'ye yılda 16 milyar metreküp doğalgaz



Bilgisayar deyiş geçmemişin

Evlendiriyor, suçlu yakalıyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, her alanda olduğu gibi bilgisayarda da yenilikler yaşanıyor. Bilgisayarlar bir çok alanda kullanıldığı gibi, artık evlendirme ve suçlu yakalama gibi görevlerde de bulunuyor.



Teknolojinin gelişmesine paralel olarak hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen bilgisayarlar, artık evlendirme ve suçlu yakalama gibi görevler de üstleniyor.

Uzmanlar bilgisayarın özel şifrelerle kadın ve erkek arasında aracılık yapabildiği ve bu sistemle başkalarının araya girmesine izin vermeden, tanıştırma ve buluşturma işlevini sağladığını belirtiyor.

Ayrıca, parmak izleri bilgisayarlara aktarılarak o izin sahibi suçlu, bilgisayar ekranında belirlenebiliyor. Burada parmak izini görebilen bir yansıtıcı kullanılıyor.

Son zamanlarda insan - bilgisayar çekişmesini heyecanla takip edenlerin merak ettiği bir başka husus da, bilgisayarların gelecekte insanoğluna hükmedip hükmedemeyeceği sorusu. Amerikalı Bilgisayar Uzmanları yaptığı açıklamada, bilgisayarların artık çok hızlı ve akıllı olmalarına rağmen, insanlardan emir aldıkları için böyle bir tehlikenin söz konusu olmayacağını ifade ediyor. Uzmanlar ayrıca, insanoğlunun bilgisayarı ne için kullandığının bilincinde olması gerektiğini, belirterek "Onlar sadece bizim hizmetçilerimiz; patronlarımız değil" yorumu yapıyorlar.



KALBİMİZ VE SPOR

Kalp ve damar hastalıklarından korunabilmek için belki de en kolay yol spor yapmaktır.

Sağlıklı iken pek önemsemediğimiz bazan da basit bir uygulama olarak gördüğümüz Spor, vücudumuzun motoru olan kalbimizin en güzel koruyucusudur.

Yürüme esnasında ve hafif koşuda kalbimizi besleyen Koroner damarlara daha fazla kan gider. Özellikle Koroner damarlardan geçen kan istirahat halinde yaklaşık 200-250 cm³ iken, canlı bir yürüyüş esnasında 400-450 m³'e ve tempolu bir koşu esnasında ise 700-800 m³ kana ulaşır.

Koroner damarlardan normal zamandan 2-3 misli kan geçmesini sağlamak, Koroner damar hastalıklarına karşı olan riskide o derecede azaltacaktır.

Koroner damarları korumak demek, kalbimizi korumak demektir.

Kalbimiz ise vücudumuzun en önemli organlarından biridir. Ve kanın pompalanması görevini üstlenmiştir.

Kalbimiz durduğu zaman, hayatta durur. İnsan kalbinin durduğunda tekrar çalışması çok zordur ve çok defa da imkansızdır.

Doğumdan ölüme kadar her dakika ortalama 70 defa atan kalbimiz, vücudumuza dakikada yaklaşık beş litre kanı pompalar.

Pompalanan kan ile birlikte insan yaşamının vazgeçilmez unsurlarından biri olan oksijen ile pek çok organik maddeyi de beraberinde taşır.

Çok hareketsiz bir hayatta bile günde 100 bin defadan fazla atan kalbimiz bu zaman zarfında yaklaşık 7200 litre kanı pompalar.

Pompalanan bu 7200 litre kanın ise yaklaşık 1000 litresi beynimize gider. Beyin ise kendisine hayat veren bu kan sayesinde, bütün organlarımızın düzenli bir şekilde düşünmesini ve çalışmasını sağlar.

Pompalanan bu kanın yaklaşık 300 litresi de kalbimizin etrafında bulunan Koroner damarlarımıza geçerek kalbimizin kas dokusunu besler. İşte bu sayede de kalbimiz pompa görevini başarı ile yürütebilir.

Spor yaparken veya hareket halindeyken kalbimizin atım sayısı artar. Normalde saatte 4200 defa atan kalbimiz, bir saatlik canlı bir yürüyüş sonrasında 7500 kadar atım yapabilir. İstirahat halinde dakikada 5 litre olan kan atımı spor yaparken 7,5 litreye çıkar.

Pek çok bilim adamı düzenli olarak spor yapan ve yürüyen insanların Koroner damarları tıkanmış ve daralmış olsa bile spor yapmayan insanlara göre Koroner yetmezliğine uğrama şanslarının çok az olduğunu ifade et-

mektedirler.

Bilindiği gibi Koroner damar hastalıkları günümüzde en çok öldüren hastalıkların başında gelmektedir.

Düzenli spor yapmak ve yürümek korner hastalık riskini azalttığı gibi iş hayatındaki stresler sonucu ortaya çıkan ve sebebi bilinmeyen yüksek tansiyon gibi bazı hastalıkların tedavisinde de etkili olmaktadır. Çünkü spor esnasında bütün vücuttaki kılcal damarlarda genişlemeler olur. Kan akımı kolaylaşır doku ve organın beslenmesi artar.

Her gün çok çeşitli mesleki, ekonomik ve sosyal stres olayları ile karşı karşıya bulunan ve zorlu bir mücadele içinde olan insanoglu koroner damar hastalıkları açısından önemli bir risk ile karşı karşıyadır.

Dengesiz beslenme, aşırı yorgunluk, fazla kilo, sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklar ve bazı genetik faktörler hareketsiz bir hayatı tümüyle yaşanmaz kılacaktır. Bu şartlarda hayat sürdürmek gerçekten zordur. Böyle durumlarda kalp ve damar hastalıkları ile ani ölümler beklenmelidir.

Bu bakımdan, yaşam boyu spor insana sağlık verir, gücüne güç katar. Ben zaten hareketliyim, spor yapmama gerek yoktur demeyin. Kendinize uygun bir spor dalı seçin. Belki de en kolay olan uzun yürüyüşler yapın. Böylece yaşam boyu spor yaparak hem moralinizi, fiziki gücünüzü artırmış, ve hem de kalbinizi korumuş olursunuz.



İngiltere'de Kilise ve Devletin ahlak tartışması

Parti içi skandalları kadar, yaşanan ahlaki yozlaşmanın da köşeye sıkıştırdığı İngiltere Başbakanı Tony Blair, "Ahlaki yapı korunmazsa ülke geleceği tehlikeye girer" endişesiyle, ahlaki yapıyı güçlendirmek için kolları sıvarken, kilisenin uyarısı ile şaşkına döndü.

ÇOCUK ANNE SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Başbakan Blair ise en son 12 yaşındaki bir kız öğrencinin hamile olduğunun ortaya çıktığını hatırlatarak, bu tür durumların önlenmesi için, belli bir yaşın altındaki çocuklara sokağa çıkma yasağı dahil olmak üzere, her türlü yaptırımın uygulanacağını söylemişti. Gelecek kuşaklara yeni ahlaki değerler verilmediği takdirde ülke geleceğinin tehlikeye gireceğinin altını çizen Başbakan Blair, gerek hükümetin, gerek ailelerin, gerekse mahalli otoritelerin konu üzerinde hassasiyetle durduğunu her seferinde hatırlatması ise kilise çevrelerinden pek itibar görmüyor.

İngiltere'de Kuzey İrlanda sorunu kadar önemli bir sorun haline gelen ve ahlaki zaaf olarak nitelenen konuya tedbir almakta gecikildiği takdirde ülke geleceğinin tehlikeye gireceğini vurgulayan Blair, amacının İngiltere'yi her alanda önümüzdeki yüzyılın model ülkesi haline getirmek olduğunu söyledi.

Geleneksel ailevi değerleri korumanın önemine de değinen Blair, ailelerin çocuklarının sorumluluğunu yeniden üstlenmeleri ve 12 yaşındaki çocukların gece klüplerinde dolaşmalarına izin vermemeleri

Parti içi skandalları kadar, yaşanan ahlaki yozlaşmanın da köşeye sıkıştırdığı İngiltere Başbakanı Tony Blair, "Ahlaki yapı korunmazsa ülke geleceği tehlikeye girer" endişesiyle, ahlaki yapıyı güçlendirmek için kolları sıvarken, kilisenin uyarısı ile şaşkına döndü.

gerektiğinin altını çizdi.

Blair'in açıklamaları böyleyken, İngiltere'nin ünlü Canterbury Katedrali Başpiskoposu Dr. George Carey, Başbakan Blair'in "Yeni nesiller için, yeni ahlak seferberliği başlatmalıyız" sözlerini eleştirerek, ahlakın bireylere politik kadrolar

tarafından empoze edilemeyeceğini, insanların ve ahlak eğitimini aile içinde öğrenmelerinin daha doğru olacağını savunuyor. Bu konuda kilisenin üzerine düşen her türlü görevi üstlenmeye hazır olduğunu belirten Dr. Carey, ailelerin ve politikacıların gençlikteki 'değer buhranı' sorununu yeteri kadar ciddiye almadıklarını vurguluyor. Sözlerinin başbakan tarafından "dostça bir uyarı" olarak kabul edilmesini isteyen Başpiskopos Carey, daha fazla vakit kaybedilmeden kolların sıvanmasını da tavsiye etti. Carey, "Böyle ciddi konular politik malzeme yapılmamalıdır. Böyle bir seferberlik başlatılırken, bize danışılmaması son derece yanlış. Bireylere ahlaki eğitimin belli bir yaşın altında verilmesi şart. Kişiliği gelişmiş insanlara, yeni değerler empoze edilemez" dedi. Dr. Carey,

İngiltere'nin Avrupa'nın en fazla "çocuk-anne" nüfusuna sahip ülkesi olduğunu da hatırlatarak, 12 yaşındaki kızların, çocuk doğurmasındaki sakıncalara da değindi. Başbakan Blair'in planının ayrıntılarını öğrendikten sonra kilisenin üzerine düşen görevi yerine getirebileceğini ifade eden Carey, bu sorunun en kısa zamanda halledilmesi gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.



İngiltere'nin ünlü Canterbury Katedrali Başpiskoposu Dr. George Carey, Başbakan Tony Blair'in, "Yeni nesiller için, yeni bir ahlak seferberliği başlatmalıyız" sözlerini eleştirerek, ahlakın bireylere politik kadrolar tarafından empoze edilemeyeceğini, insanların bunu ailede ve din eğitimi çerçevesinde öğrenmeleri gerektiğinin daha doğru olacağını savundu.



TV Programları

SÜREKLİ TARTIŞILACAK BİR KONU:

Televizyonların sebep olduğu kültürel erezyon ülkemizde önce dilimizdeki değişimle ortaya çıktı. "Super" "Mega" "Capitol" "Galleria" "Market" "Center" "Atrium" "Plaza" "Tower" kelimelerini kullanmak bir üstünlük ve statü belirleme vasıtaları oldu. Bunların karşılığı olan Türkçe kelimeleri kullanmak utanç ve aşağılık duygusu yarattı oldu.

Dükkan ve mağaza tabelaları hızla bu yönde değişti

Berber "Kuaför", kaldırım "tretuvar", işlem-yöntem "prosedür" sınırtası "bordür", izlem "nostalji", geçiş dönemi "transforasyon" oldu.

Türk Dil Kurumunun, zamanında aşırıya giden bazı kelime üretimlerine karşı çıkanlar şu anda Türk dili açısından menfi yönde meydana gelen bu gelişmeler karşısında ciddi bir tepki ortaya koymaktan uzak durumdadırlar. Bazı Üniversite merkezleri ise bu yabancı kelimeleri renkli ışıklarla süsüleyerek en yüksek yerlere asmış bulunuyor.

Artık, tişört, siwit-şört ve tayt giyiyoruz. Çocuklarımız spor pantolon değil, Lewis, Lee, Rifle, Wrangler istiyor. Spor ayakkabı değil, Reebok, Adidas, Timberland, Converse, L.A. Gear giymek istediğini belirtiyor.

Evvelce müsaadelerinizle diyorduk, şimdi Amerikan televizyon filimlerini Türkçe seslendirirken, dudak hareketlerine "izninizle" daha iyi uyduğundan "izninizle" kelimesi kullanılıyor, bundan dolayı biz de "müsaadenizle" kelimesini bıraktık "izninizle" diyoruz.

Bu gün televizyonlar kısa sürede ülkemizde dilimizi, davranışlarımızı, değer yargılarımızı özetle kültürümüzü alt üst etmiş durumdadır.

TV'lerde gerçek sanatçıları, bilim adamlarını, uzmanları göremiyorsunuz. Bu ülkenin romancısı, hikayecisi, tarihçisi ekranlara çıkartılmıyor. Ama medyumlar çıkıyor, boy gösteriyor, kehanetlerde bulunuyor. Bir fizikçi çıkıyor sadece siyasi kimliği olduğu için tarih dersi veriyor.

Çağdaş toplum, ilerici toplum diye diye, yüzyılımızın en ileri teknolojilerden biri olan televizyonu seks pazarı haline getirdik.

Spikerler haber aktarmanın dışına çıkarak her konuda uzman edasıyla programlar, söyleşiler yapar duruma geldi.

Sorgulayan, karar veren, hüküm veren insanlar çoğaldı.

Çocuklarımız aile ve okul eğitiminde gördüklerinden ve öğrendiklerinden daha fazla televizyonlardan etkilenmektedirler. Aile ve okul televizyonların karşısında her zaman yenik durumda. Ve televizyonlardan etkilenen ailelerin çocuklarına öğrettikleri ya da öğretmedikleri....

Biz bu konularda hiçbir ciddi tedbir almazken, Japonlar 2. Dünya savaşıdan sonra kendisini gösteren çok güçlü "Amerikalılaştırma" etkilerine karşı Radyo ve Televizyon yayınlarına ilişkin bir yasak çıkartmışlar ve bu yasaya, "geçmişin önemli değerlerinin korunması için tüm çabaların gösterilmesi" hükmünü getirmişlerdir. Böylece Japonlar kendi özgün kültürlerinin yanında ikinci bir kültürün çıkıp kendi yaşam ve düşünce biçimlerini yutmasına izin vermemişlerdir.

Kitap, dergi, gazete okuma alışkanlıkları azaldı. Ülkemizde son 19 yılda nüfus artmasına rağmen yıllık yayın sayısı 6.000' leri aşamadı. Gazetelerin traj sayısı dergilerle birlikte 5 milyonu aşamadı.

Ve bu sihirli kutu,

Türkiye'de ki evlerin %98' inde mevcut. Türk evlerinde televizyon izleme süresi ortalama günde 5 saat.

Türk izleyicisi genelde televizyonu bilecek ve seçerek de izlemiyor. Tek kanal izleyen ya da en çok iki kanal izleyen aile yok gibi.

Türkiye'de yetişkinlerin genelde izledikleri haberler ve haber türü programlar. İkinci tercihleri, yabancı filimler.

15-25 yaş grubunun ilk tercihi ise yabancı filimler.

56 ve üstü yaş grubu, ağırlıklı olarak yer-

li filimleri tercih ediyor.

Ebebeynlerin büyük bir çoğunluğu, çocukların televizyon izleme faaliyetlerine katılmıyor.

Onları bu konuda yönlendirmiyor ve genelde müdahale edenler de sadece yasak koyarak hareket ediyor.

Türk televizyonlarında en fazla %62 şiddet, %48 suç teması işleniyor.

Sözlü ve fiziksel cinsellik %59, heteroseksüel ilişki %58 ağırlığında yer alırken sevgi sözleri ve görüntüleri %35,9, ölüm %33, alkol %32 oranlarında. Kısmi çıplaklık ise %18,6 olurken tam çıplaklık %4,5 olarak gerçekleşmektedir.

Türk televizyonunda ana karakterlerin %57,6' sı Türk değildir. %44,1 Hristiyan'dır. Ana karakterlerin sadece %20' si Müslümandır.

Türk televizyonlarda ki aile, %20 oranında Amerikalıdır. Bu aileyi %17' lik oranla Doğu Anadolu'lu aile izlemektedir. Ankara'lı ve İstanbul'lu aile ise sadece %14 oranında temsil edilmektedir.

Türk televizyonlarında milli politikaya %34,4, uluslararası politikaya %30,4 oranlarında yer verilmektedir. Politik şiddet %13, terorizm %12' lik bir yere sahiptir.

Türk televizyonunda ulusal ekonomi %16, endüstri %9, yasama %25, kanun yürütme %18

Yargı %8,4, medya %28,8, din %14,7, eğitim %13, sağlık %9,2 oranında yer alıyor,

Habere konu olan kişilerin %68' i Türk, %10' nu Amerikalıdır. Habere konu olan kişilerin %74' ü sosyo ekonomik bakımından yüksek düzeyli kişilerdir. Sadece %5,3 orta, %20,6' sı ise düşük düzeyde kişilerdir.

Ve Türkiye'de televizyon "yaygın görüş" oluşumunda en etkili durumda.

Televizyonlarla ilgili bazı gerçekler bunlar. Ancak ülkemizde televizyon

Kontrol edilmesi denetlenmesi programsız ve belli bir stratejiden oldukça yoksun.

Bütün bu gerçekler karşısında TBMM, Siyasi partiler ve RÜTÜK, sessiz...



Türk Devleti'nin resmi ideolojisi değişecek mi ?

Bölücü etnik ırkçılığa karşı bu güne kadar tek millet esasına dayanan bir siyaseti temel kabul eden Türk Devleti ve Türkiye Cumhuriyetinin Anayasasının değiştirilemeyecek temel başlangıç hükümleri; Türk, kürt ayrımını asla kabul etmemektedir. Hatta öyle ki 1991 yılında kurulan DYP-SHP hükümet programında yer alan "Kürt realitesi kabul edilecektir" şeklindeki beyan o dönemin başbakanı Sayın Süleyman Demirel tarafından bir daha hiç kullanılmamış, SHP seçim bildirgesinde yer alan tezlerden vazgeçmişti.

Kuzey Irak' ta yer alan kürt liderlerine Özal zamanında verilen taviz ve yaklaşımlar sonraki dönemlerde kısmen askıya alınmış, sadece Dışişleri bakanlığı belli bir siyaset gereği ve en çok PKK' ya yönelik hesaplarda belli ilişkileri yürütmenin dışında bir icraata girmemişti.

Ancak, şu an Kuzey Irak' ta bir kürt devletinin kurulması gündemde ve mevcut hükümetten ve TBMM' den ciddi bir karşı çıkış hareketi şimdilik gözükmemekte

Türkiye, Kuzey Irak' ta bir kürt dev-

letin kurulmasını "Turkmenlere de bu bölgede bir devlet kurduralım" şeklindeki bir teklifle birlikte kabul eder, ya da ciddi bir karşı çıkışın içine girmez ise ne olacak?

Resmi ideolojide bir değişiklik olacak



mı?

Eğer Kuzey Irak' ta bir kürt devleti kurulursa resmi ideolojide en azından fiilen bir değişiklik otomatikman olacaktır. Çünkü yanibaşımızda bir kürt devleti, kürt realitesini otomatikman kabul etmek, demektir

Bu durum belli zamanlarda gündeme getirilen "vatandaşlık" esasına dayalı bir birlikteliği gündeme getirecek ve Anayasamızın başlangıç hükümlerine uymayan bir durumu kendiliğinden doğuracaktır.

Çünkü artık kürt kökenli vatandaşlarımıza "Türk kürt birdir. Aynı kökten gelmekteyiz. Biz 1000 yıla yakın birlikte yaşamaktayız. Biz aynı milletin mensuplarıyız" şeklindeki yaklaşımların tesirliliği azalacaktır. Bu ise "vatandaşlık" esasına dayalı zayıf bağların yer aldığı bir birlikteliğe ağırlık vermeyi getirecektir.

Evet bakalım Kuzey Irak' ta neler olacak, meydana gelecek gelişmeler resmi ideolojimize nasıl tesir edecek. Resmi ideolojimiz değişecek mi yoksa bü-

Silah bırak

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesiyle başlayan süreçte "terör örgütü dağılıyor" görüntüsü verilmek istense de, gerçekte yeni bir dönemin

başlangıcında olduğumuz unutulmamalıdır. Terör örgütü, otonomi, federasyon, bağımsızlık ifadelerinden vazgeçerek, kimliklerinin tanınması. Kültürel hakların verilmesi, demokratik hak ve özgür-

lüklerin kullanılması gibi ifadelerle kendilerini masum gösterme noktasına gelmişse, bu, batı dünyasında taraflar çoğaltmaya çalışmaktan başka bir anlayış değildir. Yani bölücü örgüt hedefine ulaşmak için tarzını değiştirmiştir. "silah bırakmak" büyük bir yalandan ibarettir.

1992 yılında Başbakan ve bugün Cumhurbaşkanımız olan Süleyman Demirel'in dönemin Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü ile birlikte Diyarbakır'da yaptığı bir açıklamayla Kürt kimliğini kabul etmelerinden sonra, terör örgütü içerisinde "Silah bırakma ve PKK'yı siyasi zemine çekme" görüşleri tartışılmaya başlanmıştır. Terör örgütü içerisindeki bu tartışma, zaman zaman ayrılıklara ve yeni fraksiyonların çıkmasına neden olsa da 1998 yılı Ağustos ayında Almanya'nın Berlin kentinde toplanan sözde Kürt Parlamentosunda Eşkıya başı Apo'nun "PKK'yı siyasi zemine Çekme" yönündeki mesajı okunmuş, bu mesaj kabul görerek karar alınmıştır. Yani Terör örgütünün silah bırakması zorunluluk değil önceden hazırlanan senaryonun bir parçasıdır. Eşkıya başının kahraman güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmasıyla birlikte başla



Yalan yalan

yan yargılama süreci ve zorunlu olarak ikamet ettiği İmralı'dan avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamalar da, daha önceden hazırlanan senaryonun uygulana kısmıdır. Çocuk katil, eli kanlı eşkiya başı Öcalan'ın "Silahı bırakacağız, Kürt sorununu siyasi zeminde tartışalım" çağrılarını inanmak saflıktan başka bir şey olmaz. Böyle bir iyimser beklenti içerisinde girmek gaflet, gafletten de öte, çö-

zümü mümkün olmayan bir probleme evet demek olur. Nihayet Genelkurmay Başkanımız da bu doğrultuda "PKK'dan birkaç yüz kişilik bir grup Türkiye dışına çıktı. Bazı yerlerde ise toplanmalar. Ama belirli bir miktar bırakacaklardır. Bunlar muhtemelen şehirlerde organizasyonlara gireceklerdir. Türkiye'yi terketmeleri çok önemli değil. Teslim olmaları ve pişmanlık yasasından yararlanmaları ge-



reker. Geçmişte de ateşkes ilan edip bozdukları durumlar yaşandı. Bu nedenle bir süre bekleyip görmek lazım." diyerek silah bırakma yalanına inanmadığımızı ilan ettik.

Çünkü "silah bırakın" çağrısından sonra PKK yayın organlarından, eşkiyanın silah bırakmadığı, silahlarıyla birlikte kendilerini koruyan ülkelere çekildikleri fütursuzca açıklanıyor. Bu da gerektiğinde tekrar dönerek silahlı eylemlerine devam edebilecekleri anlamına geliyor. Böyle bir anlayış içerisinde olan eşkiyanın masum tavırlar takınmasına inanmak verdiğimiz binlerce şehidin kemiklerini sızlatır.

Türkiye'nin Güneydoğusu sadece Güneydoğusudur. Burada yaşayan vatandaşlarımız etnik kökeni ne olursa olsun Anayasa'nın eşitlik ve fırsat eşitliği ilkelerinden aynı derecede yararlanır. Türkiye Cumhuriyeti'ni de bu düşünceden hiçbir kuvvet vaz geçiremez.

MİLLETVEKİLLERİMİZİ

TANIYALIM



Kadir Görmez

Geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MHP Kütahya Milletvekili Kadir Görmez, 1957 yılında Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi Zobu köyünde doğdu.

İlk, orta ve lise tahsilini Kütahya'da tamamladı. Yüksek eğitimini, Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu İngilizce Öğretmenliği olarak gerçekleştirdi. 1981-82'de mezun olduktan sonra, Tuzla Piyade Okulu'nda yedek subay olarak askerliğini yaptı. 1990-94 yıllarında MÇP ve MHP'de il ikinci başkanlığı görevlerini yürüttü. 1985 yılından bu yana ticaretle uğraşan Görmez, 18 Nisan 1999 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kütahya milletvekili olarak parlamentoya girdi.

Babasının adı Hasan, annesinin adı ise Zeliha olan Görmez, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kadir Görmez'e Allah'tan Rahmet dileriz.

Ali Gören

1950, Mehmet, Fatma - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi - İngilizce - Profesör Dr., Öğretim Üyesi - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi - Evli, 3 çocuk.

B Blok 1. Kat 4 nolu Banko, Oda no: 12

TEL: 420 63 94 - 95



Musa Öztürk

1949, Abdullah, Meliha - Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi - Az Fransızca - Emniyet Müdürü - Emniyet Genel Müdürlüğü Daire Başkanı - Evli, 3 çocuk.

B Blok 1. Kat 5 nolu Banko, Oda no: 14

TEL: 420 54 90 - 91



Ali Halaman

1954, Mehmet, Durdu - Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü - İş Adamı - Evli, 3 çocuk.

A Blok Üstzemin 4 nolu Banko, Oda no: 9

TEL: 420 63 70 - 71

Adnan Fatin Özdemir

1965, İbrahim, Şükriye - Anadolu Üniversitesi İktisadi Fakültesi - İktisatçı, Çiftçi - İl Genel Meclis Üyesi - Evli, 2 çocuk.

B Blok Altzemin 4 nolu Banko, Oda no: 5

TEL: 420 63 78 - 79



Arif Sezer

1948, Arif, Zekiye - Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi - İktisatçı, İşletmeci - Öğretmen, Çiftçi, Sanayici, TARMAKBİR Türk Tarım Makinaları Birliği Başkanı - XX'nci Dönem Adana Milletvekili - Orman Eski Bakanı - Evli, 2 çocuk.

A Blok Altzemin 5 nolu Banko, Oda no: 10

TEL: 420 57 94 - 95



Mehmet

Metanet Çulhaoğlu

1954, Hasan Hüseyin, Nebahat - İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi - Az İngilizce, Almanca - Diş Hekimi - Adana; Devlet Hastanesi Diş Hekimi ve Başhekim Yardımcısı, Sağlık Müdürlüğü Ağız Diş Sağlığı Şube Müdür Vekili, Diş Hekimleri Odası İkinci Başkanı - Evli.

B Blok 1. Kat 2 nolu Banko, Oda no: 12

TEL: 420 62 00 - 01



Recai Yıldırım

1950, Hasan, Refika - Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi - Ziraat Mühendisi - Evli, 5 çocuk.

Blok Altzemin 4 nolu Banko : 16

TEL: 420 63 66 - 67

Muammer Taylak'ı kaybettik

1927 yılında Ankara'da doğan Muammer Taylak, Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra Avukatlık stajını da tamamlayarak 1952 yılında Ankara Barosu'na kaydolmuş ise de, 1946 yılından beri çalışmakta olduğu basın mesleğini tercih ederek yine o sahada faaliyete ne devam etmiştir.

Sırası ile, Ulus, Yeni İstanbul, Akşam, Son Posta, Tercüman, Milliyet, Demokrat İzmir, Türkiye Spor, Yeni Gün, Hergün, Ortadoğu, Yeni Ufuk gibi gazetelerde foto muhabirliği, muhabirlik, Ankara Temsilciliği, koordinatörlük ve köşe yazarlığı yapmıştır. Çeşitli makaleleri ve araştırma yazıları da bulunan M.Taylak'ın basılmış bir çok eseri mevcuttur. Basın şeref kartı hamili olan M.Taylak, 1962 yılında "Yankı" dergisini çıkarmıştır.

Bir süre Türk Standartları Enstitüsü Genel Sekreterliği görevini de yapan Muammer Taylak, 1987-1993 yılları arasında Sanayi Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevinde bulunmuştur. Çok uzun bir süreden beri MHP Basın Müşavirliği görevini sürdüren M.Taylak, evli, iki erkek çocuk babasıydı. Basın Konseyi'nin ve Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin üyesi olan Taylak, Parlamento Muhabirleri ve Fotomuhabirleri Derneklerinin ve Ankara Aydınlar Ocağı'nın kurucu üyeliğini yapmıştır.

"Öğrenci hareketleri", "Demokraside engeller", "27 Mayıs

GAZETECİ-YAZAR MUAMMER TAYLAK tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 25 Eylül 1999 Cumartesi günü saat 22.05'de vefat etti. Taylak, Ankara Kocatepe Camii'nde 28 Eylül Salı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.



ve TÜRKEŞ", Atatürk'le ilgili olarak Etnoğrafya'dan Anıtkabir'e" gibi birçok kitaba imza atan Taylak, Türkiye'de şahsi fotoğraf, bilgi ve belge arşivi en geniş kişilerden birisiydi. Rahmetli Türkeş'in vefatından sonra "Fotoğraflarla Türkeş Albümü" ve "Ölümünden sonra basında Türkeş" isimli iki geniş derlemesi yayınlanmıştır.

TAYLAK'ın teklifleri
Hakk'ın rahmetine kavuşan Muammer Taylak, YENİ DÜŞÜNCE'nin tekrar yayın hayatına girmesinden 2 ay önce merkezimize gelerek, dergimizin sahibi Rıza Müftüoğlu'na YENİ DÜŞÜNCE'nin nasıl bir dergi olması konusunda görüşlerini anlatmıştı. Taylak, bu görüşmede;

- Türkiye'nin beklediklerine cevap vermeli. Bir arayışın dergisi olmalı.
- Türkiye'nin siyasi mantıkla da sahibi olmalı.
- Gerçek demokrasiyi savunmalı.
- Yeni Düşünce'nin 12 yıllık tarihçesi kısa olarak anlatılmalı. Hedefledikleri belirtilmeli.
- Türkiye'yi iyi bilen editör tashihçi ve bir yazı kurulu oluşturulmalı.
- Yapılan açık oturumlar deşifre edip yayınlanmalı.

- Dünyadaki orduların eğitim tarzı, dünyadaki sağlık politikaları, gibi konular işlenmeli.

- Kamuran İnan, Coşkun Kırca, Yılmaz Akkoyunlu, A.Oktaç Güner, İlhan Kesici, Gaffar Yakın, İlter Türkmen gibi isimlerle belli konularda mülakatlar yapılması yönünde tekliflerde bulunmuştu.

"Türkiyem" in şairi iyileşiyor!



Dilaver CEBECİ

Geçtiğimiz aylarda, İstanbul'da ağır bir beyin ameliyatı geçiren şair Dilâver Cebeci'nin sağlığı, gün geçtikçe düzeliyor... Eşi Ayla Cebeci'den aldığımız bilgilere göre: Cebeci'nin felç durumu tamamen düzelmiştir.

Hüseyin Çelikcan'ı yitirdik

Şair, Kıbrıs Gazisi emekli asker ve Gaziler Vakfı İkinci Başkanı Hüseyin Çelikcan'ı geçtiğimiz ay bayraklara sararak uğurladık...

Bir bahar yeli gibi tatlı tatlı esti dünyamızda.... O, "Sevdiklerim", "Bizim Eller", "Dal Uçları", "Ceylan" ile merhaba dedi ve gitti... O doğaya vurgundu! Bizim Eller'de Murat Suyu'nun akışını, Fırat'ın coşkusunu bir Karacaoğlan güzelliğiyle dile getirmişti. Dal Uçları adlı eserine de doğanın güzelliği egemendir. Son kitabı "CEYLAN"ı çok sevdi...

Çelikcan, doğaya tutkundu; ama, yurdundaki doğa, onda, kuşkusuz vatandı. Şehitlerimiz için söylediği şu dörtlük, halen Harp Okulu Şehitler Anıtı'nın mermer kaidesine kazılmış olarak yüzyıllara seslenir...

"Yerde güneş, gökte dolunaydılar
Dünyamızdan yıldız yıldız kaydılar
Yurt için ölmeyi şeref saydılar,
Kartal kartal süzülerek gittiler
Hudutlara çizilerek gittiler!
Şair ve Gâzimizin, durağı uçmak olsun..."



Edebiyatımızın son otuzbeş yılına, kendine özgü renk veren sanatçılarımızdan birisi... Şiirde, coşkun bir ırmakcasına çağlayan, düz yazıda mantık ve duyguyu atbaşı koşturan Cebeci, kuşkusuz, edebiyat tarihimizde seçkin yerini alacaktır.

"Baş koymuşum Türkiye'min yoluna
Düzlüğüne, yokuşuna ölürüm!"

Asırlardır kıratımı suladım;
Irmağının akışına ölürüm!"

Dörtlüğüyle başlayan o Türkiye güzellemesi, Mustafa Yıldızdoğan'ın beste ve yorumuyla yıllardır dolaşır durur gönül sarayımızda... Söz müzikten açılmışken, radyolarımızın seçkin parçaları arasında yeralan; Cebeci'nin sözlerini yazdığı "Sultanım" şarkısını nasıl unuturuz ?

Şiir güzelliştir... Ne var ki, Dilaver Cebeci'de şiir, güzelliğin çok boyutlu su olarak ortaya çıkar... Koca şair, son kitabı "Sitare" ile, gönül sazımızın tüm tellerini durmamacasına titretti...

Cebeci için, düz yazılarında da çok farklı demiştik... Bir gerçek var ki; Türkiye Gazetesi'nde, "Seyyâh-ı Fakir Evliyâ Çelebi" uslubuyla, değişik bir çeşni kattı, düşünce dünyamıza... Günlük olayları, tarihteki Evliyâ Çelebi'nin uslubuyla aktararak, yazı hayatımıza sevimli bir yenilik getirdi...

Değerli şairimizin, sağlığına tezelenden kavuşmasını gönülden diliyoruz.

Nobel'li Marquez hasta

1982'de "Sevgiden Öte Sürekli Ölüm" adlı eseriyle Nobel Edebiyat Ödülü alan, Colombiya'lı yazar, Gabriel Garcia Marquez, lef bezi kanseri teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

Düşünce İmbiği

Ben nasıl atalarımın aynı kafada olabilirim ki; onların tepelerinden bulut ve kuş geçirdi; benimkindede radyo ve tayyare dolaşıyor.

Cenab Şahabeddin

Hergün yeniden doğartız; bizden kim usanası?

Mevlâna

Ve... Can Yücel

Şiirlerinde çoğu zaman; Garipler'i andıran uslubuyla, neredeyse "düz yazı" denilecek biçimde duygularını anlatırdı. Ama, o, içinde bulunduğu düşünce grubunda, farklı bir kişilikti. Kuşkusuz marksistti. Ne var ki, Çekoslovakya'nın Sovyetler'ce işgali sırasında en ağır eleştiriyi yapan, yine oydu... Ve eleştirisinden hiç dönmedi. O yıllarda Yücel, 24 Ağustos 1968 tarihli Milliyet'te şöyle yazıyordu: "Dev devletlere küçümen milletlerin üstünlüğünü ilân eden Vietnam örneği ortada durup, dururken; barışçı Sovyet halkı, yöneticilerinin bu yanlıgısını cezasız bırakmayacaktır"

Tarih, Yücel'i haklı çıkardı... Çetin Altan'da, Akşam gazetesinin 23 Ağustos 1968 tarihli sayısında işgale karşı çıkmış; bunu bir "cinayet" olarak tarif etmişti... Ne var ki, aynı Çetin Altan, bu konudaki görüşlerinden hemen dönmüş; "Dubçek akıllı değildi...Politikada haklı olmak yetmez..." gibi gerekçelerle, işgali hoşgören bir konuma gelmişti.

Ama Can Yücel, o konudaki görüşlerini değiştirmemi! (Meraklısı, geniş ayrıntı için Tempo Dergisinin 21 Ağustos 1988 tarihli 38. sayısına bakabilir...)

Sevenlerinin başı sağ olsun...

Devlet Tiyatroları'nda provalar son aşamada..

Bu ay, perde! diyecek olan Türkiye'deki bütün Devlet Tiyatroları'nda, oyunların provaları son hızla sürüyor...

Genel Müdürlük, Halkla İlişkiler Bürosu'ndan aldığımız bilgilere göre; yeni sezona girecek oyunlar şöyle: Ankara Büyük Tiyatro'da, W.Shakespeare'den Bena Moran'ın dilimize çevirdiği III. RICART oyununun yönetmeni; Işıl Kasapoğlu, Şinasi Sahnesi'nde, F.Dürrenmatt'tan, Vural Ülku'nün di-

limize çevirdiği BÜYÜK ROMULUS oyununun yönetmeni; Şakir Gürzumar, Altındağ Tiyatrosu'nda, Cevat Fehmi Başkut'un KÜÇÜK ŞEHİR'i prova ediliyor. Yönetmen; Ergun Uçucu, Oda Tiyatrosu'nda Aleksander Gelman'ın BANKTA İKİ KİŞİ adlı oyununu Bilge Paksoy dilimize çevirmiş. Yönetmen; Vacide Öksüzcü... Ayrıca, İstanbul, İzmir, Antalya, Van, Sivas, Erzurum devlet tiyatrolarında da hazırlıklar son hızla sürüyor...

Gündemimizde şiir var..

Çok değil, otuz yıl önce, insanlar kapalı mekanlara şiir dinlemek için gelirlerdi... Şiir toplantıları konusunda İstanbul ile Ankara adeta yarıştı... Ya günümüzde ? Günümüzde pek çok sanat dalı gibi "şiir" in de dalı, kanadı kırıldı...

Bu konuyu şair Rız, Akdemir'e sorduk...

*** Sayın Akdemir, eskiden insanlar, şairden şiir dinlerlerdi... Günümüzde, şiir mi yok oldu, yoksa; insanlar mı değişti ?**

* Karacaoğlan, Sümmani, Dertli, Emrah geleneği, 19. yüzyılın sonlarına kadar sürdü. Eskisi kadar olmasa da halen, az da olsa rastlıyoruz... Ama, şehirlerde, bu hayatı güzelleştiren şiir telakkisi, bu şiir zevki, yavaş yavaş yozlaştı... Günümüzde çoğunlukla insanlar; kafalarından ziyade, keselerine yarayacak işlerin peşinde koşmaya başladılar...

*** Batı'da bu durum nasıl ?**

* O özendiğimiz, girmeye çalıştığımız batı dünyası böyle değil. Orda bir şair, bir fabrikatör kadar, büyük işler yapan bir müteahhit kadar para kazanır. Ve o sayılan, sevilen birisidir... Şair, batıda heykelleri meydanları dolduran insandır. Berlin'de, Roma'da, Paris'de rastlıyorsunuz... Ve batıda, Şiller'den, Hugo'dan, Göte'den birşeyler bilmeyen insan yok gibidir... Hatta, bizim Türk Cumhuriyetleri'nde de şairlere çok büyük değer vermektedirler. Parklar, şair heykelleriyle dolu. O parklara gelen, bırakınız büyükleri; çocuklar bile o heykellerin kime ait olduğunu biliyor. Kazakistan'da nikahtan sonra gelin, o büyük şairlerinin heykeli önünde saygı duruşunda bulunuyor...

*** Bizde neden böyle değil ?**

* Bu konuda konuşmak beni üzüyor; karamsarlık dolu... Bu bir eğitim meselesi... Türkçe'nin güzelliğini kaybediyoruz. Demin, kafadan önce cebin doldurulması moda oldu demiştim. Böyle olunca, televizyonda spi-

Kimdir?



Şair Rıza Akdemir Rize'de doğdu. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Samsun'da "Maiyet Memuru" olarak meslek hayatına başladı. 1975 yılında Siirt Valisi oldu. İçişleri Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Balıkesir Valiliğinden 1995 yılında emekli oldu.

Eski şiirin rüzgârını, yelkenlerine doldurup, uçsuz bucaksız sanat denizinde uçarcasına giden Akdemir'in çeşitli yayınevlerince yayımlanan 25 kitabı var.

ker: Depremz, de diyebiliyor; z, de ile zede'yi bilmiyor ki zavallı... Yahya Kemal Boyabatlı diyor... Yahya Kemal Beyatlı'yı bilmiyor ki! Hah...Hah... Kih... Kih... Kih... ile dolu bir hayat anlayışı...

*** Şiir kitapları eskiden satardı... Şimdi değil... Neden ?**

* Türkçe'deki yozlaşma, dünya görüşümüzdeki basitleşme ve sadece değerleri maddeye indirgeme düşüncesi, bizi çıkmaz sokaklara götürdü. Birleşik kaplar misali... 1930, 1935'lerde Faruk Nafiz'in, Necip Fazıl'ın çıkarttığı şiir kitapları en az beş bin satıyordu. Günümüzde 65 milyon nüfusu olan ve okuma yazma oranı yüzde seksenin üzerinde olan Türkiye'de bir şiir kitabının bin sattığını söyleyemem.

*** Bu arada ortalıkta dolaşan şiir kitapları da var...**

* Tanıdıklarım, bildiklerim var. Aşk üzerine yazmış, bastırmış... Cebinden büyük paralar sarfedip bastırmış. Zarif desenli, hoş baskılı... İçine bakıyorsun, hiçbir şey yok... Konu aşk ama... Hiçbir yenilik yok: Aşık oldum ben sana, selam söyle babana gibi... Aşk hakkında dünyada çok şey yazıldı. Aşk hakkında yazarsan, başkalarından çok farklı



şeyler söylemek gerek. Söyleyişe bir yenilik getirmek zorundasınız. Şiir kelimeler harmanı değildir. Böyle kitap yayınlayan varlıklılara soruyorum, diyorum ki; şiir konusunda bir şey okudunuz mu, eski şiirden neler okudunuz ? Yunus'u, Yahya Kemal'i, Faruk Nafiz'i okudunuz mu ? Bana hayır diyor... Sonra da bana, bir kafiye kitabı tavsiye edin de, düzgün yazayım, diyebiliyor... Türk dilinde bir ufuk açmak isteyen herkes, şiire yeni bir ses getirmek isteyen herkes, bir geçmişe bakmalı... Geçmiş tanımalı, bir birikimi olmalı. Kim varsa büyük şair diye tanıdığımız, muhakkak o, eski çeşmelere eğilip içmiştir... Mesela Yahya Kemal, divan edebiyatını didik didik etmiştir. Fransız şiirini de bilir... Halit Fahri, Orhan Seyfi, Yusuf Ziya hatta Nazım Hikmet, eski şiiri bilen, aruzu tanıyan şairlerdi. Sebahattin Ali, halk edasını, Karacaoğlan tarzını zamanımıza taşıyan, ama onun içine yepyeni bir ruh, yeni bir koku ve ufuk veren bir şairdi.

*** Şiir nedir ?**

* Şiir hayatımıza güzellik veren bir ses armonisidir... Şiir bir dünya güzelliğidir... Bir hayal ufkudur... Şiir, kelimelerle yapılan bir mimaridir... Kelimelerle yapılan bir musiki... Şiir, bir derinliktir...



Künye:

Adı: MATRIX

Yapım: Joel Silver

Yazan ve Yönetmen: The Wachowski Brothers

KöşeSİNE'de, bu hafta; vizyona adeta bir yıldırım gibi düşen MATRIX'den söz edeceğiz...

Başrollerini Hollywood yavaş yavaş efsanelişen genç aktörü Keanu REEVES'la, Laurence FISHBURNE'ün paylaştıkları MATRIX, bir sıradışı yapım.

Türkiye'de, vizyona girdiği ilk günden beri, yaklaşık ikiyüzbin sinemaseverle buluştu. Bu sayının gün geçtikçe artacağı kesin... Matrix'deki yüksek gerilimle, günümüzün teknolojik donanımlı sinema ortamı birleşince; izleme, gerçek bir sinema keyfine dönüşüyor.

Matrix, izleyenlere; dünyamızda yaşananla, öteki yaşamda olup-bitenler hakkında ipucu vermeye çalışıyor... Başlangıç dakikalarından, sonuna kadar doruklardan inmeyen aksiyon dozuyla Matrix, yüzyılımızın, filmi olmaya aday görünüyor. Aksiyon filmi olma niteliğini, bu yüzyılın sonuna kadar koruyacağı benziyor.

Sergiler

- Avusturyalı sanatçı Gerold Hirn "Resim Sergisi" Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde 16 Ekim'e kadar izlenebilir.

- İstanbul'da, Sultan Reşat'ın başmimarı Vedat Tek'in özel arşivi, Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesinde, 9 Ekim'e kadar meraklılarını bekliyor...

Ne yaman adam; şu MONTAIGNE

A lçakgönüllülüğün doruklarından hiç inmeden, bilgece söz söylemek; hem kolay hem zor... Avrupa insanının inançlarından ötürü birbirini yemeye başladığı günlerde, sen evinde bir köşeye çekil ve sakın sakın, kendini anlat! Çok ilginçtir ki, Montaigne, "Denemeler"ini, Katolikler'in; "sen benim gibi inanmıyorsun!" diye 1572'de "Saint Barthelemy katliamı" ile protestanları kıştır kıştır kesmesinden hemen sonra başlıyor yazmaya... Eserini incelediğinizde, alışkanlıklarımızdan ötürü; ilk bakışta; içinde pek bir şey yokmuş gibi geliyor insana... Hatta, adam oturmuş; kendini anlatıyor, diyorsunuz... Montaigne, aslında eserinin girişinde açıkça da söylüyor; bu kitapta pek birşey bulamazsınız... Ben kendimi anlatıyorum; zamanınızı boşa harcamayın, diyor... Ama hiç de öyle değil. Havadan, udan konular gibi görünen bölümleri kurken; insan, kendini yokluyor; "acıya?" diyor ve kendinize dönüyor; davranışlarınızı süzgeçten geçirmeye başlıyorsunuz...

Açıksözlü bir adam... Hiç de fanatik değil... Türkler'in Avrupa'da fırtına gibi estiği o yıllarda, Türk askeri disiplini, hiç çekinmeden, Fransızlara tavsiye ediliyor. Şu sözler onundur: "İsterdim ki gençlerimiz vakitlerini, pek yararlı olmayan gezintiler ve pek onurlu olmayan uğ-

raşlarla geçirecek yerde, biraz gidip yaman bir Rodoslu kaptanın deniz savaşları-

çevirisini yapan Sebahattin Eyuboğlu bile, çevirilerine önsöz yazmaktan usanmış...

Batıda bazı kıskançlar Montaigne'ni kendilerince küçültmek de istemişler Onun bir düşünür olmadığını, bir edebiyatçı olduğunu söylemişler... Bizim argoda bir söz vardır: "Lafa bak, hizaya gel!" Sanki, edebiyatçı, düşünce fakiridir... Aslında ona sa-

taşmalar, çoğunlukla, onun birleştirici, uzlaştırıcı, akla uygun işlerden yana olmasını, çekemeyenlerdir. Toplumu sloganlarla yönlendirmek, kitle psikolojisini harekete geçirmek, şablonlar sunmak; kolaydır... Ama insanlara "Ben şunları söylüyorum ama, siz bana inanmayın, aklınızla tartın..." demek zordur. Ben inanıyorum ki, eğer Montaigne, Denemeler'ini yazmasaydı, ölümünden otuz yıl sonra, dini inanışların neden olduğu "Otuz Yıl Savaşları" çok daha kanlı geçerdi...

Canım sıkıldıkça iki kitap okurum: Bizim, Evliya Çelebi'nin Seyyahatnamesi ve Montaigne'nin denemeleri... İki si de rahat, ikisi de sevimli... Çelebi'nin o abartılı anlatımına bayılmamak elde değil... Erzurum, o kadar soğuk imiş ki, bir damdan bir dama atlayan kedi, havada donup kalmış... Şu zekaya, şu anlatım güzelliğine bakınız; nasıl sevmesiniz? Ya Montaigne?

O da çok güzel... Daha kitabın ilk sayfasında seni kıs kıs güldürüyor: "Kıscacı okuyucu, kitabımın özü benim: Boş zamanlarını bu kadar sudan ve anlamsız bir konuya harcaman akıl kârı olmaz. Haydi uğurlar olsun..." Şimdi sorarım, hangi yazar, kitabına böyle başlar?

Montaigne'dan başka kim olabilir...



Mevlüt Uluğtekin Yılmaz



MONTAIGNE DENEMELER TÜRKÇESİ: SABAHATTİN EYUBOĞLU

cem yayınevi



nı nasıl yönettiğini, biraz da Türk ordularındaki disiplini görsünler. Çünkü bizimkinden çok ayrı ve çok üstün onlardaki disiplin..." Evet, 16. yüzyıl Avrupasına böyle seslenebiliyor...

Montaigne, o yıllardan günümüze kadar hala ilgiyle okunuyor... Türkiye'de

VİTRİN

Çanakkale Mahşeri (Ötüken)
Geç Kalmış Kitap (Sistem)
Şah Baba (Gri)
Ülkücü Hareket (Alternatif)
Yedikçe Zayıfla (Güncel)
Ramses (Remzi)
Bilinmeyen Osmanlı (Osav)
Bir Dinazorun Anıları (Y.K.Y.)
İslam'da Giyim-Kuşam (Sancak)
Üç Aynalı Kırk Oda (Metis)

Şiir Bahçesi

ADI YOK

Ey atk,
Böyle değildin sen eskiden,

Nergislerin buğusu vardı, yakalardım gözlerinde
Bir ceylanın ürkek soluğuydun subaşında
Sonsuzluğun ardı vardı
Kartallar imrenirdi doruklarına.
Nerede bir güzel görsen abanırdın yüreğime,
Zaman ne ki,
Zemberekten boşalırdın,
Kopup giderdin,
Yıldızlara değerdi başın
Neredesin atk,
Nerede o heybetli bakışın
Cançeketirdi gölgesi
Mum ışığında Ay'ın
Böyle değildin sen eskiden...

Ey benim mancınık kurgusuna sıkışmış sevdam!
Çık yivinden, boz bütün yeminlerini
Yırtın artık şu karanlıktan,
Henüz barut kokan namlulara sürül
Ulu şimşekleri andırırca parla
Volkanları kışnet kıskançlıktan
Mesafesiz atlaslarda,
Hesapsız uçsuzlara kaybol.

Üç maymun sana gülmeden davran
Davran, üç arşınlık sarı beze sarın
Nemli tapınak duvarlarına kazı yazgını,
Oradan toprağa düş, bereket ol, üzüm ol,
Bakire kızlar çiğnesin seni al topuklarıyla.
Sonra bir mabed serinliğinde usulca diril,
Gözlerin asırlık küflü mahsenleri koksun,
Dudakların şarabı!..

Ey atk,
Yine ince ufuklara çizil,
Ve özvarlığına döndüğünde,
Develerin katar gözlerinden,
Çöllere uzasın o eski huyun!..

Yazsam anlar mısın ?

Kutalmış Tonyukuk YILMAZ

Niye

Bir teyler söylemek istiyorum sana
Duygularım karışık, anlayabilir misin?
Bir kuş olduğumu düşünüyorum bazen;
Gökyüzünde uçmak, kimse karışmadan
Bir başıma, geceden gündüze uçmak
Niye kuş olduğumu anlayabilir misin?
Rüzgar olmayı da düşünüyorum bazen;
Esmek istiyorum delicesine
Bir yuttan bir yurda
Bir bedenden bir bedene
Niye rüzgar olduğumu anlayabilir misin?
Ve ben olmak istiyorum bazen;
Sana dur diyebilmek, sana zarar vermek;
Senin içine girip umutsuzca sen olmak...
Niye ben olduğumu anlayabilir misin?
Anlayamazsın;
Çünkü sen benim gibi sevemezsin!
Mahkum olamazsın sen!
Çünkü sen deli değilsin...

Oktay EVRENSELOĞL

Kaç Bahar Yoksun

Sensiz açtılar bu baharda gülüm
Sarı beyaz kır çiğdemleri
Dağ büküldü, toprak büzüldü
Hep bir ağızdan
Kutlar sustu
Kaç zamandır yoksun diye.
İnceden bir ezgi gelir
Kır çiçeklerinin ezgileri gülüm
Öylesine narin, öylesine zarif
Uzatmışlar boyunlarını göğe
Seni bekler gibi
Kekik kokusu karışmış
Mayıs papatyalarının kokusuna
Bu koku senin kokun gülüm
Titrer yalnızlığımın ayazında yüreğim
Kaç zaman oldu, kaç bahar yoksun...

Gönül GENÇYILMAZ

“Şiir Bahçesi” sayfamıza şiirlerinizi bekliyoruz.
(Yeni Düşünce, Kültür Sanat Bölümü, Atatürk
Bulvarı, 223/3 Kavaklıdere-Ankara)

Benden Sana...



züyle yetinmek zorunda kaldım. Böyle zamanlarda annemin çabalarına teşekkür borçluyum; beni de görünen biri yapabilmek için asla sahip olmadığım hünerlerim varmış gibi gösterir, insanlara bu hayali yeteneklerimi över dururdu.

Benden daha fazla ilgi görmene ve sevilmene rağmen hep benden daha fazla acı çektin. Seni hep ya yalancı mutlulukların doruklarında bana el sallarken ya da -sıklıkla olmak üzere - uçurum kenarlarında dolanırken bulmak aklımı hep karıştırırdı.

Derken "o"nun hayatına girmesiyle, her ne kadar görülme de bizi bir birimize kenetlemişçesine, sıkı sıkıya bağlayan bağ yavaş yavaş çözülmeye başladı. Gidi-

Yine silinmiş tebessümler yüzünden, yalnızlığının karanlık gölgesi düşmüş gözlerine. Tamam. Sustum. Sebep "O mu?" diye sormuyorum. Ellerin titriyor; parmaklarının arasından sigaran ha düştü ha düşecek. Hiç anlamadın farkındayım... Ben seni, hiç bir şey için suçlamadım.

Saatlerdir buradayız. Bomboş, çıplak bir arazinin tam ortasına kurulmuş, derme çatma, küçük bir kahvede. Ne bir ağaç ne de bir ev gözlerimizin menzilinde.

Burası belki de hiçliğimizin merkezi.

Rüzgar estikçe kokunu duyumsuyorum; bana eski günleri hatırlatı-

yor. Daha bu kadar acıyı benliğimize sindiremediğimiz, daha senin kendini kaybetmediğin, benimse yaşadıklarımız karşısında çaresiz kalmadığım zamanları...

Küçükken, sen hep en çok sevilen olmuştun. Bütün herkes; akrabalar, eş, dost benden önce seni sordardı annemle, babama: "Nerede bakalım bizim cingözümüz?" diye, hep akılların bir köşesinde sen olurdun. Sen kucaklanır, dizlerin üstüne oturtulurdun. Bense bir köşede, uslu uslu oturur, birilerinin benle ilgilenmesini isterdim. Ama ben hep akıllı, sessiz hatta belki de soğuk biri olarak duvar köşelerine siner, "Bu da küçüğü olmalı" sö-

yordun. Hiç istemesen de bunu; karşı koymaya çalışsan da kopuyordun benden. Sen kıskanılacak kadar özenle yaratılmış olsan da, ben sevgiye karşı duvarlar örsem de, ben seni hiç kıskanmadım ve seni sevdiğim kadar kimseyi sevmedim. Tüm bunları sen de biliyordun. Ama sen aslında görüldüğün kadar güçlü değildin. Sen hissettiğin her sevgi damlasında sel olup akıyordun fakat öyle narin yaratılmıştın ki, seni üzen her hangi bir şey karşısında unufak oluyordun. Sen acıya karşı dayanıksızdın. Bu yüzden benden kopmak istemesen de acının esiri

olarak tüm direnme gücün kırılmıştı.

Eskiden ben yanında olurdum. Sabahlara kadar seni kollarımda uyutur, gözlerinden akan her damla yaş kalbime tarifi imkansız yaralar açarken, seni incitenlere lanetler okurdum. Ama "O" hayatına girdiği andan itibaren ben sana dokunamaz, sen bana ulaşamaz olduk. "O" senin yaşam kaynağın sevgini tüketirken, sen gün geçtikçe bitiyordun. Artık senden izler siliniyordu tüm sevdiklerinin hayatlarında.

Kaçarcasına O'ndan ayrılp bana geldiğin gün artık hiçbir şeyin aynı olmayacağını anlamıştım. Gene de Tanrı'ya şükreliyordum, O'ndan kurtulman için sana güç vermişti. Gerçi bunu yaparak kendin olan herşeyi terketmiştin; ama, işte yanımdaydın ya bu bana yeterdi.

Üç yıl boyunca süren tedavin sonucu - doktorlar her ne kadar her şeyin yolunda olduğunu söylese de - sen sadece zaten ölmüş olan bedenini taşıyacak kadar iyileşmiştin. Tıp ne kadar gelişirse gelişsin, insanın ruhunda açılan yaraları sağaltma gücünden yoksundu. Gece nöbetleri eskisi gibi kendini öldür-

meye çalışmakla son bulmasa da bu düzeldiğin için değil, artık sessizliğinin içinde ölümü beklemeyi istediğin içindi.

O'nun sana asla ne yaptığını tam olarak bilemedim. Emin olduğum tek şey vardı ki, o da ruhunu ellerinin arasına alarak, hayran olduğum seni sonsuza kadar susturmuştu.

Beni telefonla arayıp buraya çağırdığında, bir şeylerin ters gittiğini ayırımsamıştım. Ama yine de, içimde bir şey; senin beni, eskisi kadar gülerек karşılayacağını, boynuma sarılıp, "Her şey bitti. Ben geri döndüm." diyeceğini umut ediyordu. Fakat şimdi karşıdayım ve ölüp ölüp dirilmiş bedenim, sanki bana yalvarıyordu; ruhunun sonsuzluğa teslim olmasını sağlamam için. Her şeye karşı dimdik ayakta duran ben, göz yaşlarımı tutamıyordum. Bana baktın. Sana hiç doyamadığımı farkettim yüreğimin derinliklerinde ve sen sanki bunu anlamışçasına eğilip öptün beni: "Senden asla ayrılmadım bunu biliyorsun değil mi? Gecenin en karanlık noktasında, ruhumun en acımasız fırtınasında, tek dayanağım sendin. Bana dokunmana, benle konuşmana gerek yoktu; çünkü onca insanın sarılmasında, öpüşünde değil, sadece senin bana herkesten daha yakın olan sıcaklığında sevgiyi yaşadım ben. Sen hayatım boyunca olmak istediğim tek insandın. Belki bunu sana hiç söyleyemedim ama eminim sen bunu hep hissettin."

Sana hiçbir şey söylemedim o an. "Hayır bunlar doğru olamaz, sendin benim her şeyim" diyemedim. Kalktın ayağa ve bana baktın. Ellerinin sıcaklığını yüzümde dolağırdın ve gittin. Giderken seni izledim. Yüreğın yüzüne yansımıştı ve ben seni da-

Tuğba IŞIKHAN



İslam'da Türkler

Emir Artukoğlu

“Türklerin, dünya üzerinde bulunduğu coğrafyaya, bir bakınız... İklim açısından bu coğrafya; ne soğuktur, ne de sıcak; orta yoldur... Aşırılıklar, Türk'ün iman dünyasında yer bulamaz! Türk, sürekli olarak “orta yolu” daha da önemlisi; aklı gündeminde tutarak; düşünür, inanır.



Hiçbir İslam araştırmacısı; geçmişte, kurucusu Türk olan, İslam'ın özüne aykırı bir mezhep ve tarikadın varlığından söz edemez. İslam'ın bilinen temel kurallarına aykırı mezhep ve tarikat yok mudur? Elbette vardır; ancak, bunların kurucusu Türk değildir!

Tarih sınavı göstermiştir ki; Türkler, din konusunda, insan topluluklarının en gövülden, en içten inanan kesimidir. Onlar, ilamlarını öz kaynaktan alırlar... Alırlar ve Asrın idrakine” uygun duruma getirirler. Bir gerçek var ki; aklı olanların sorumlu olduğu “din”, Türk kökenli İslam bilginleri tarafından, hiç saptırılmadan, en mükemmel biçimde anlatılmıştır.

Türklerin, dünya üzerinde bulunduğu coğrafyaya, bir bakınız... İklim açısından bu coğrafya; ne soğuktur, ne de sıcak; orta yoldur... Aşırılıklar, Türk'ün iman dünya-

sında yer bulamaz! Türk, sürekli olarak “orta yolu” daha da önemlisi; aklı gündeminde tutarak; düşünür, inanır....

Ve yine hiçbir dil bilgini, dünyanın hiçbir dilinde “gönül” sözcüğünün karşıtı bir sözcük bulamaz. Evet, bulamaz! Bu sözcük, anlamıyla birlikte; yalnız Türk'ün dilinde vardır... O gönül ki, Türk'ün yüreğindeki mana ve duygu dünyasıdır...

Türk, düşünmek için; düşünmez!

Halka ve hayata yararı olan şeylere kafa yorar; uygulanabilir hükümler çıkartırken de, asıl özden kesinlikle uzaklaşmaz. Bakınız İslam dünyasına; Türk'ün kurduğu Hanefilik mezhebi, en çok taraftar bulandır...

Türk, çok iyi bir savaşçıdır... Tarih boyunca, çifte su verilmiş; Ötüken, Buhara, Semerkant örslerinde, dövüle dövüle eşsiz duruma gelmiş kılıcı üstüne kılıç, yoktur!

Türk gönül sahibidir...

Onun gönlüne denk bir gönül bulunmaz. Ondaki bozgunculuk, ondan sapıklık çıkmaz... O, inandı mı; tam inanır; gönülden inanır... Geçmişte onun çerileri, ülkeler fethederken, haksızlığa, adaletsizliğe karşı ellerindeki kılıçlarını, erişilmez bir dikkatle kullandılar...

Onun İslam bilginleri, özü zedelemekten, kimsenin düşünmediklerini düşünür; İslam'ı yücelten, kolaylaştıran, hayatın içine sokan sonuçlar çıkartır...

Dün, çerisi elinde kılıç ile haksızlığa karşı savaşırken; İslam bilginleri de, İslam'ı özünden saptırmaya çalışanlara karşı, söz ile, bilgi ile amansız biçimde mücadele ettiler.

Selam sana; İmam-ı Azam'ın, İmam Maturidi'nin milleti!

Dede Korkut Duası



“Karlı kara dağların yıkılmasın. Gölgeyi büyük ağacın kesilmesin. Taşkın akan güzel suyun kurumasın. Kadir Tanrı seni namerde muhtaç etmesin. Koşar iken ak boz atın sendelemesin. Ak sakallı babanın yeri cennet olsun. Ak pürçekli ananın yeri cennet olsun. Amin diyenler Tanrı'nın yüzünü görsün. Ak alında beş kelime dua kıldık, kabul olsun. Allah'ın verdiği umudun kesilmesin. Derlesin, toplasın, günahınızı adı güzel Muhammet Mustafa yüzü suyuna bağışlasın...”

Kimler Cennet İle Müjdelendi ?

Sure: Mearic Ayet: 22,23,24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

- Namaz kılanlar.
- Mallarında, isteyene ve (istemediği için) mahrum kalmışa, belli bir hak tanıyanlar.
- Ceza ve hesap gününün doğruluğuna inananlar.
- Rablerinin azabından korkanlar.
- Mahrem yerlerini koruyanlar.
- Emanetlerine ve ahidlerine (sözleşmelerine) riayet edenler.
- Tanıklıklarını (dosdoğru) yapanlar.
- Namazlarını koruyanlar.

İmam-ı Azam Ebu Hanefe

“Eğer ben doğru söylüyorsam, kadılığa layık değilim... Eğer, ben yalan söylüyorsam, yalancıya kadılık emanet edilmez!”

“Ben milliyet itibariyle Arap değilim; Araplar ictihadıma razı olmayabilirler.”

İnsan, yaratılmışların en şerefli; “eşref-i mahlukat...”

İnsan, akıl ile donanmış; düşünen bir varlık... “İslam fıkıhına göre çözmeye gereken bir sorun ile karşılaşsam; önce Kur’an’a bakarım; sonra sünnete... Yine çözemezsem, sahabenin sözlerine, ashabın fetvalarına bakarım... Sorunumu yine çözemezsem; icmaya, yani din bilginlerinin bu konuda ortak karar verip, vermediklerine bakarım... Yine çözemezsem; kıyasa başvururum: “Akı olmayanın dini de olmaz” dememiş mi idi, yüce Peygamberimiz? Kıyas ile de çözemezsem sorunumu; “Müslümanların güzel gördüğü, Allah katında da güzeldir” hadisini hatırlarım ve istihsanı, yani; insanın uygun gördüğüne bakarım... Sorunumu yine de çözemezsem; bu kez görenekler yoluyla çözerim...”

İşte böyle diyor Ebu Hanefe!
O, İslam güneşi, bir Türk oğludur...
O, Hanefe mezhebinin kurucusudur.
O, Özellikle fıkıhta usulde, akli da değerlendiren seçkin bir bilginidir.

Ve bugün, Müslümanların çoğunluğu, onun yolunda yürümektedir.

Asıl adı Numan Bin Sabit... 699 yılında doğdu. 16 yaşında hacca gitti. Türk gönlünün tüm duruluğuyla inanıp, dört elle sarıldığı Müslümanlık da, daha ileriye gitmek istiyordu. Onun amacı İslam’ı yüceltmektir. Bu nedenle hac dönüşünde, Kufe’de kaldı; okumaya, öğrenmeye başladı. Gençliğinde Kelam biliminde çevresinde tanınmışsa da, o daha çok Fıkıh bilimine hevesliydi. Ebu Amr Şa’bi’den pek çok şey öğrendi.

Fıkıh konusunda kendini yetiştiren kişi ise, Hammad b. Ebi Süleyman oldu.

Arapça’yı tüm incelikleriyle öğrendi. Edebiyatını iyice tanıdı. Zaten, Kur’an’ı çocuk yaşta ezberlemişti.

Hocası Ebi Süleyman’ın hiçbir dersini kaçırmadı. Hocası ölünce onun yerine geçti; ders vermeye başladı. Onun derslerini dinlemek ve özellikle Fıkıh konusundaki bilgilerinden yararlanmak için insanlar akın akın koştu.

Arabistan’ın, Türkistan’ın, Harzem’in, Horasan’ın bilgiye susamışları mekan tuttular Ebu Hanefe’nin kaldığı kenti... 30 yıl boyunca, dört bin öğrenci yetiştirdi.

O, artık İMAM-I AZAM’dı; Büyük İmam’dı!

İyice ünlendiği sı-

Sure: Nisa, Ayet: 57-58

“Allah size, emanetleri ehline vermenizi; insanlar arasında adaletle hükmetmenizi emreder”

ralarda, Emevi saltanatı can çekişiyordu. Ne itibarları kalmıştı; ne de güçleri. Emeviler, İmam-ı Azam Ebu Hanefe’ye sarılmak; ondan güç almak istiyorlardı. Ona, “Kadılık” önerdiler.

Ebu Hanefe, Ehl-Beyt’e olmadık kötülüğü yapan, Arap ırkçılığı güden, İslam’ın yüksek ahlakını unutmış olan, bu çürümüş yönetimin önerisini reddetti. Emeviler bu reddedişi öfkeyle karşıladılar. Ebu Hanefe’yi günlerce kırbaçladılar; olmadık işkenceler yaptılar; zindana attılar.

Zindandan bir fırsatını bulup kaçtı. Mekke’ye gitti. Orada saygıyla karşılandı. İmam Malik ile görüştü. Ne var ki “siyaset” yakasını bir türlü bırakmıyordu. Emeviler yıkılmış; Abbasiler iktidar olmuştu. Onlar da, Ebu Hanefe’den kadılık yapmasını istediler.

Halife, Ebu Ca’fer Mansur, illa da kadı olmasını istiyordu. Mansur’un önerisini yine olumsuz karşıladı.

Mansur tehditkardı:

- Kadılığı kabul etmende sayısız faydalar vardır...

Ebu Hanefe kesin kararlıydı:

- Ben milliyet itibariyle Arap değilim. Bu nedenle Araplar ictihadıma razı olmayabilirler.

Mansur, ısrar ediyordu:

- Kadılık milliyetle ilgili değil, bilimle ilgilidir. Sen bilginlerin en büyüğü; İmam-ı Azam’sın...

- Ben kadılığa layık değilim.

- Hayır! Layıksın.

- Eğer ben doğru söylüyorsam; layık değilim. Yalan söylüyorsam; yalancıya kadılık emanet edilmez!

Bu yanıt, çıldırtmıştı Halife’yi... Derhal zindana atılmasını emretti. Ve bu büyük İslam bilgini zindana atıldıktan 15 gün sonra hakkın rahmetine kavuştu. Yıl:767...

İmam-ı Azam, Türk Milleti’nin yetiştirdiği en büyük din bilginlerindendir. Onun akılcı yorumu, akla başvurması kendini farklı kılmıştır. Maliki mezhebinin kurucusu olan İmam Malik dahi ondan etkilenmiştir.

Hanefe’nin izinden gidenlere, “Ehl-i Rey” de denilir.

İslam burcundan doğan bu güneş, bugün pekçok müslümana yol göstermektedir. Anadolu, Balkanlar, Kafkaslar, Irak, Suriye, Hindistan, Pakistan, Afganistan Çin, din konusunda İmam-ı Azam Ebu Hanefe’nin yolundan yürümekte; onun fikirleriyle, İslami konuları anlamaktadırlar.

Durmuş Alkış



Bir Cihan Devletinin Kuruluş Öyküsü...



Ertuğrul Gazi, Kayılar'ın başındaydı...

1230 'lu yıllar...

Selçuklu Beyi Kutalmış'ın oğlu Süleyman Şah'ın, 1075 yılında kurduğu Anadolu Selçuklu Devleti Moğol baskıları karşısında sarsılmaktadır... Başkent Konya, sıkıntılar içindedir. Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat, nice haçlı ordularına göğüs geren ataları gibi, devletini ayakta tutabilmenin yollarını aramaktadır...

İşte o yıllarda, kimine göre Malazgirt Savaşı sırasında, kimine göre de, daha sonra Anadolu'ya gelen Oğuzlar'ın Kayı boyundan Karakeçili aşireti Ahlat yöresinde yaşamaktadır. Ahlat, Malazgirt'ten beri bir bilim ve kültür kentidir. Bu kent, uzun yıllar huzur içinde yaşarken, Moğol baskısıyla Anadolu önlerine gelen Harzemşahlılar'ın zaman zaman baskınlarına uğrar; talan edilir...

Karakeçili aşireti huzursuzdur... Aşiretin Beyi Gündüzalp, bir çare aramaktadır... Sonunda obasını toplar ve Ahlat'tan göç etmeye karar verir. Önce Anadolu'nun içlerine çekilir. Ne var ki gittiği yerlerde yer-yurt bulamaz... Sonra, güneye, bugünkü Suriye yönüne kaldırır göçünü. Yine yollara düşer ve güneye iner. Yanında, büyük oğlu Ertuğrul ile küçük oğlu Dünder vardır. Dünder ile

Ertuğrul aşiretin işlerini çekip, çevirmektedirler.

Suriye yönüne indiklerinde, Gündüzalp, Fırat ırmağını geçerken atından düşerek ölür. Bu acı olay, tüm obayı yasa boğar. Acıları büyüktür. Ne var ki, aşiret başsız, buğsuz olamaz; aşiretin başına oğul Ertuğrul Bey geçer. Gündüzalp gibi bir yiğide mezar olan bu yerlerde artık kalamazlar... Tekrar yol görünür; Kayı Boyunun Karakeçili aşiretine... Karar verilmiştir; geldikleri yerlere; Oğuz boylarının kum gibi kaynadığı Anadolu'ya geri döneceklerdir... Ahlata doğru yol alınırken, Ertuğrul Bey, sıkıntılıdır; çünkü, Ahlat'a tekrar yerleşmeye hiç niyetli değildir. Göç yolu Ahlat yakınlarına vardığında, obanın güngörmüş, aksakallarıyla görüşür; danışır... Aşiretin ileri gelenleri de Ahlat'ta artık kalınmayacağı fikrindedirler. Ancak bir-iki bey, Ertuğrul Bey'den ayrılır ve yine Ahlat'ta kalmaya devam eder.

Ertuğrul Bey, kardeşi Dünder ile Ahlat'a uğramadan aşiretini alır kuzeye; Sürmeliçukur'a götürür. Burada bir süre kalırlar. Güven içindedirler. Çevreleri kardeş boylarla doludur; Avşar, Beydili, Yazır, Dodurga, Çepni... Ama, ne yazık ki, bu yörenin otlakları azdır ve tek geçim kaynakları olan hayvanlar

yeterince beslenmemektedirler. Ertuğrul Bey, güngörmüş yiğitlerine yine danışır. Sonunda, Sultan Alaeddin Keykubat'tan süreli kalacakları bir yer isteme kararına varırlar. Tezelden Bey ulağı çıkarılır Konya'ya... Anadolu Selçuklularının büyük sultanlarından olan I. Alaeddin Keykubat, Ertuğrul Bey'in isteğine ilgisiz kalmaz; Kayı boyuna Ankara yakınlarındaki Karacadağı yurtluk olarak verir.

Kayı, yine yollara düşer...

Göç, Erzurum yakınlarındaki Pasinler ovasına ulaştığında, ovada iki ordunun kıyasıya birbirleriyle savaştıklarını görürler. Bir süre savaşı seyrederek. Güçlü olan taraf, zayıf tarafı acımasızca imha etmeye başlayınca, Ertuğrul Bey, obasındaki yiğitleri savaş düzenine sokar ve zayıf olanın yanına geçerek, savaşa katılır. Savaşı, Ertuğrul Bey'in yardım ettiği taraf kazanır. Savaş sonunda, öğrenirler ki, yardım ettikleri ordu Alaeddin Keykubat komutasındaki Selçuklu ordusudur. Karşısındaki de Moğoldur... Tanışır; bilişirler... Sultan Alaeddin Keykubat, Ertuğrul Bey'in bu soylu davranışını ödüllendirir; daha önce verdiği Karacadağ'a ek olarak, Söğüt'ü kışlak, Domaniç yöresini de yazlak olarak verir.

Kayılar, başlarında Ertuğrul Bey'le yeni ve ebedi yurtlarına doğru at sürerler...

Söğüt, bir tuhaf yerdedir; yanbaşındaki Bilecik Tekfuru yaman, Bursa, İznik, İnegöl Tekfurları acımasız... Kısacası her yöre Bizans'ın elindedir... İş zordur Ertuğrul Bey'in. Uç Bey'i Ertuğrul bu ilk yıllarda Kastamonu'daki Çobanoğulları Beyliği'ne bağlı olarak, Selçuklu Devleti'ne hizmet vermeye başlar. Sultanönü (Eskişehir)ne saldıran Bizans ordusuyla savaşa tutuşan Selçuklulara, Kayı'nın yiğitleriyle destek verir. Savaşı yine Selçuklular kazanır. Alaeddin Keykubat bir kez daha sevinir; uç beyi Ertuğrul'dan hoşnuttur...

1236'da Anadolu Selçuklularının yiğit Sultanı I. Alaeddin Keykubat ölünce, zaten zorda olan devlet binası iyice çatırdar. Moğol baskısı belirgindir.

O yıllarda, Hacibektaş Veli, Kırşehir yöresinden Türk gönüllere coşkun bir ırmak gibi akmaktadır. Yunus Emre, obalarda sevginin, hoşgörünün, barışın چراğlarını yakmakta-



Sürmeli Çukur'dan sonra Söğüt yolu görüldü

dır... Baskılarla, zulümlerle bunalan Anadolu'nun gönül yarası, Ahmet Yesevi ruhsatlı erenlerle sarılmaktadır...

Yıllar, kimi zaman sakin, kimi zaman fırtınalı geçer...

Savaş meydanlarında gazi olan Ertuğrul, artık yaşlanmıştır.

Ertuğrul Gazi ölümüne yakın yıllarda, kurduğu beyliğin yönetimini oğlu Osman'a bırakır.

Obalarda Kara Osman diye bilinen, Osman Bey de yaman bir yiğittir! Edebali teknesinde yağrılmış, pişmiş; ele avuca sığmaz bir kahraman... Babası Ertuğrul Gazi 1281 yılında 93 yaşında ölünce, beyliğin yönetimini kesin olarak alır. Başa geçmesiyle birlikte, fırtına gibi eser yörede. Selçuklu Sultanı'na bağlı olarak Bizans'a aman vermez: 1291'de Karacahisar'ı alır... Sakarya vadisine iner; Sorkun, Taraklı, Göynük, Bilecik'i zapteder...

Ve 1299...

Türk'ün çekilmiş kılıcı Osman Gazi, yıllardır fethedilemeyen İnegöl'ü fetheder! İşte bu olay, Konya'da, varlığı ve yokluğu belli olmayacak kadar zayıflamış olan Sulçuklu Sultanı'nı düşündürür: Evet, bu yiğit başka bir yiğittir ve Bizans önünde yıkılmaz bir kalemdir... Anadolu'da Türk'ün bayrağını bu yiğit dalgalandırır... Çökmekte olan devleti bu yiğit diriltir! Hiç fazla düşünmeden işte bu yıl, Osman Gazi'ye bağımsızlığını verir.

Artık Osman Gazi, kendi devletinin başındadır...

Hep adil olur. Hep adaletle yönetir. Silah arkadaşları; başta amcası Dünder Bey olmak üzere; Aykut Alp, Karamürsel, Konur Alp, Hasan Alp, Akçakoca, Aktimur, Abdurrahman Gazi ve babasının emaneti Samsa Çavuş ile birlikte yüzlerce yıl yaşayacak olan bir büyük cihan devletinin temellerini atarlar. Bu devletin adı Osmanlı Devleti'dir...

Osman Bey, babası Ertuğrul Gazi gibi,

hem kahraman bir yiğit, hem de adildir. Bu ise, gerçekte Türk olmanın bir gereğidir. Şu, olay çok ilginçtir: fetihler yapılırken, babasının emaneti yaşlı Samsa Çavuş yanına gelir ve yeni fethettikleri kentin, kendisine verilmesini ve halkından intikam almak istediğini söyler. Gerçekte, Samsa Çavuş bu öfkesinde haklıdır. Çünkü, o kentin Rumları, Samsa Çavuş'un obasını zamanında talan etmişlerdir... Osman Gazi, karşısındaki baba emaneti Samsa Çavuş'u incitmek de istemez. Sonunda, ona başka bir yöreyi verir ve şunları söyler: "Samsa Ağam, kılıç adalet üzre çekilmelidir. Halk bizden şefkat görürse, bizim devletimiz sürekli olur. Onları affet." der.

Yıllar, yüzyıllar geçer...

Osmanoğulları Rumeli'ye açılır, dili diline, dini dine benzemeyenlerle tanışır, bilir... Ve Saray, Yahudi, Rum, Slav, Hırvat, Sırp cariyelerle dolup taşar... Padişahlar onlarla evlenir... El yurtlarından adam devşirilir... Türk unutulur... Devleti devşirmeler

yönetir... Avrupa'da aklın ortaya koyduğu bilimsel gelişmelerin zihniyet ortamı Osmanlı'da bulunmaz... Ve Anadolu Türk'ünün boynu, uzun yıllar bükük kalır. Taa ki, o Söğüt'teki Türk ruhu, 1923 yılında Cumhuriyetimizle yenilenene kadar! Dün Selçuklu'dan Osmanlı'nın devraldığı gibi; bu kez, Türk'ün Anadolu'daki bağımsızlık bayrağını Türkiye Cumhuriyeti devralır!

Bugün Cumhuriyetimiz, Söğüt'teki Ertuğrul Gazi'nin türbesi yanında, Türkiye'nin büyük tören alanını yaptırarak, her yıl düzenlenen "Ertuğrul Gazi'yi anma ve Yörük Bayramı'nın devlet töreniyle yapılmasını sağlamaktadır.

Bu öykü, Mevlüt Uluğtekin Yılmaz'ın yazdığı, Ali Recan'ın resimlediği Kültür Bakanlığı yayınlarından çıkan "Ertuğrul Gazi" romanından yararlanılarak yazılmıştır.



Devlet kuran KAHRAMANLAR...

Okuyucu Mesajları

Sevgili Yeni Düşünce çalışanları;

Yeniden yayın hayatınıza başlayacağınızı öğrendim. Adresinizi bulduktan sonra duygularımı sizinle paylaşmak için mektup yazmaya karar verdim.

Öncelikle tekrar bizimle beraber olacağınıza çok sevdiğimi belirtmek isterim. Daha önce Türk Milliyetçiliği davasına verdiğiniz hizmetleri unutmadık. Bundan sonra da hizmetlerinizin devam edeceğine canı gönülden inanıyoruz. Ancak sizlerden bir isteğim var. Her

hangi bir partiye angaje olmadan yayın yapmanızı rica ederim. Çünkü herhangi bir partinin yayın organıymış gibi çıkarsanız ,gönül verdiğimiz davaya yeterince faydalı olamazsınız. Başarılar dilerim.

Nurettin Ünsal
Samsun

Sayın Rıza Müftüoğlu,

Yeni Düşünce'yi tekrar çıkarma kararınıza destek vermek için Çankırı'lı Ülkücüler olarak size mektup yazıyoruz.

Yeni Düşünce'nin milliyetçi hareketin bugünkü noktaya gelmesindeki emeğini hiç kimse inkar edemez. Belli güç merkezlerinin kutsal davamızın mensuplarına ve organizasyonlarına yükledikleri dönemde Yeni Düşünce haklı sesimizi herkese duyurdu. Halkımızın gerçekleri görmesine yardımcı oldu.

Verdiğiniz aradan sonra yeniden hislerimize tercüman olacağınıza canı gönülden inanıyoruz Bu mektubu onbir arkadaş olarak yazıyoruz. Başarılar dileriz. Allah Yardımcınız olsun.

Ömer Çarklı
ve Ülküdaşları
Çankırı



Adaletsizliklere karşı Ülkücü bir anlayışla mücadeleye var mısınız?



Devlet ve toplum yönetiminde en önemli husus adaletin hakim kılınmasıdır. Devleti ve toplumu yönetenlerin iki temel görevi vardır:

1-Adaletli olmak,adaletle yönetmek.

Bu gün ülkemizde özellikle yapısal reformlar yapılmadığı için her kademe ve her seviyede adaletsizlikler olmaktadır.

Bu adaletsizlikler karşısında bazen yöneticiler de çaresiz kalmak kanunları uygulayabilmek, bunun için gerekli olan tesbitleri yapmak öyle her zaman kolay olmamaktadır. Çünkü her kurumda her elemanın başına bir müfettiş, her vatandaşın başına da bir polis dikmek mümkün olmamaktadır. Böyle bir uygulama ihtiyacı doğduğu anda o toplum yıkılmak üzere demektir.

İşte bu anlamda halkımıza büyük görevler düşmektedir.

Ama öncelikle adaletsizliklere karşı mücadeleyi ülkü edinecek insanlara ihtiyaç vardır.

Mevcut kanunlarımız çerçevesinde her adaletsiz uygula-

mayı ortaya çıkaracak ve görevlilerin gereğini yapmalarına yardımcı olacak ülküçülere ihtiyaç vardır.

Ülkücü milletin mutluluğu, Türk devletinin güçlü olması için her türlü fedakarlığı göze almış kişidir.

Adaletsizliklere karşı mücadelede ne fedakarlık gerekecektir?

Sadece gözlemek, tesbit etmek, araştırmak ve bunları Yeni Düşünce' ye bildirmek. İlgililere bildirmek.

Bu mücadeleye varsanız, kendinizi ADALET SAVAŞÇILARI olarak tanımlayabilirsiniz. Adaletsizliklerle mücadeleyi ülkü edinmiş kişiler arasında kendinizi sayabilirsiniz.

Üzerine gideceğiniz bir konuyu tesbit ettikten sonra Yeni Düşünce' yi arayıp nasıl hareket edeceğinizi, neleri nasıl tesbit edeceğinizi sorabilirsiniz. Bir, avukat arkadaşımız bu işle görevli kılınmıştır.

Evet, adaletsizliklerle mücadele etmek istiyorsanız, bizi arayın.





Tehlike çanları KARADENİZ için çalıyor

Karadeniz'e yönelik çevre kirliliği ekolojik dengeyi bozdu ve Karadeniz ölü bir deniz olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Daha önce Karadeniz'e hayat veren Tuna, Don ve Dinyeper nehirleri, son 30 yılda tam tersi bir etki meydana getirdi ve Karadeniz çok büyük bir tehdit altına girdi. Bilindiği gibi Karadeniz'de denizin altında hayat yok. Canlılar sadece yüze yakın kesimde yaşıyorlar. Ancak kirliliğin aşırı boyutlara varması ile canlıların yaşamasına müsait yüzeydeki tabaka iyice inceldi. Bu tabakanın incelerek yok olması Karadeniz'in ölü bir deniz haline gelmesi anlamına geliyor.

Karadeniz'e kıyısı olan Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna, kirlilikte önemli paya sahip ülkeler. Ancak çevre felaketinin tek sorumlusu onlar değil.

Avrupalılar Karadeniz'i Kirliliyor

Kara Avrupa'sının üçte birine tekabül

eden 17 ülkenin büyük bölümleri ve 13 başkenti dahil, toplam 160 milyon insanın ürettiği kirliliğin nihai varış yeri Karadeniz'dir. Sanayi atıkları, kanalizasyon, türevleri ile birlikte petrol ve diğer kimyasal maddeler, nehirler vasıtasıyla Karade-

for, 90 bin ton demir, 206 bin ton petrol kökenli kimyasallar, 48 bin ton deterjanlar, 12 bin ton çinko, 6 bin ton mangan, 4 bin 500 ton kurşun, 2 bin 600 ton fenoller, 1 700 ton arsenik ve 80 ton civa getirmektedir.

Bilindiği gibi Karadeniz'de denizin altında hayat yok. Canlılar sadece yüze yakın kesimde yaşıyorlar. Ancak kirliliğin aşırı boyutlara varması ile canlıların yaşamasına müsait yüzeydeki tabaka inceldi.

niz'e taşınıyor.

Karadeniz Kültür ve Çevre Derneği'nden yapılan açıklamaya göre; Tuna nehri her yıl 10 milyon 830 bin ton kirlenici maddeyi Karadeniz'e taşıyor. 81 milyon nüfusun yaşadığı yerleşim yerlerinden geçerek Karadeniz'e gelen Tuna, her yıl 9 milyon 800 bin ton organik madde, 575 bin ton inorganik azot, 55 bin ton inorganik fosfor, 30 bin ton organik fos-

Petrol Kirliliği

Araştırmalara göre, Karadeniz'e her yıl 110,000 tondan fazla petrol karışmaktadır. Bu petrolün 57 bin tonu Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerden kaynaklanırken, sadece Tuna nehrinin taşıdığı petrol miktarı yıllık 53 bin tondur. Karadeniz'e kıyısı

olan ülkelerden Ukrayna ise 38,000 ton ile en büyük petrol kirleticisi durumundadır.

Karadeniz ekolojisini tehdit eden en önemli faktörlerden biri de petrol olarak görülüyor. Her yıl Karadeniz'e akan veya sızan 110.000 ton rakamının korkunç büyüklükte olmasına karşılık büyük bir tankerin karşıacağı tek bir deniz kazasının



dahi bu kadar petrolün denize sızmasına neden olacağı bildiriliyor. Bu sebeple Hazar petrolünün tankerlerle Karadeniz ve Boğazlar üzerinden taşınmasının kesinlikle doğru olmayacağı ifade ediliyor.

Sintine Sularının Olumsuz Etkisi

Bütün bu çevre felaketiyle boğuşarak hayatta kalmaya çalışan Karadeniz ekosistemi, bir de uzak batıdan gelen deniz anası benzeri yaratık tarafından tahrip edildi. Gemilerin yükünü dengelemek için sintine depolarına aldıkları sularla ABD'nin doğu kıyılarından Karadeniz'e gelen Mnemiopsis Leidy Latince adlı taraklı deniz anası, balık yumurtalarını ve denizdeki küçük balıkları ve diğer canlıları yiyerek besleniyor.

1980'lerin ortalarında Karadeniz'de görülmeye başlanan bu yaratık, Hamsi neslinin tükenmesinde de baş rollerde bulunuyor. Hamsinin yok olması ise beslenme bakımından hamsiye bağımlı olan mezgit, uskumru, kalkan ve palamut gibi balıkların da azalmasına yol açıyor.

ABD yabancı maddeler taşıdığı için, sintine suları iç denizlerine ve göllerine boşaltılmasını yasakladı. Türkiye de Marmara ve Karadeniz'e gidecek gemilerin sintine sularını Ege'de boşaltmalarını mecburi hale getirmelidir.

Karadeniz Çevre Projesi, BSEP

Bütün bu çevre felaketi karşısında hiçbir şey yapılmadı dersek, yalan olur.

Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerde münferit olarak yapılan çalışmalar 1993 yılında Karadeniz Çevre Projesi (Black Sea Environmental Project = BSEP) adı altında birleştirildi.

Proje başlıca üç hedefi gerçekleştirme öncelik verdi:

1) Karadeniz ülkelerinin çevre çalışmaları ve yönetim kapasitelerini geliştirmek.

2) Yeni çevre politikaları geliştirme ve yeni çevre kanunları çıkarma konusundaki çalışmaları desteklemek.

3) Sağlam çevre yatırımları yapılmasını teşvik etmek.

1994 yılında merkezi İstanbul'da olmak üzere Program Koordinasyon Birimi faaliyete geçti. 31 Ekim 1996'da Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna çevre bakanları İstanbul'da bir araya gelerek Karadeniz Stratejik Faaliyet Planı'nı imzadılar. Bu toplantıda 31 Ekim gününün "Uluslar arası Karadeniz günü" ilan edilmesine karar verdiler.

Çalışmalar Yeterli Değil

İyi niyetli çalışmalar özellikle eski Doğu Bloğu ülkeleri ile BDT ülkelerinin bir geçiş döneminde olmaları sebebiyle fazla

başarılı olmadı. Zira, gerekli faaliyetlerin yapılabilmesi maddi imkan gerektirmekteydi ve Karadeniz Çevre Projesi için Avrupa Birliği, BM Gelişme Programı gibi kuruluşlardan sağlanan destek yeterli olmamaktaydı.

1997 Ekim'ine kadar üye ülkelerin kendi Milli Karadeniz Stratejik Faaliyet Planlarını hazırlamaları öngörülmüştü. Ancak, özellikle ekonomik sorunlar sebebiyle bu planlar maalesef hazırlanamadı.

Karadeniz Çevre projesi, Karadeniz'i kirleten kaynakları belirleme ve kirlilik seviyesini takip etme konularında önemli işlevler yerine getirdi. Daha önemlisi ileride Karadeniz'i kurtaracak faaliyetler için hazır bir zemin oluşturmuş bulunuyor.

Kirlilik Yükü Çok Ağır

Karadeniz Çevresinde yaşayan takriben 160 milyon insanın yarattığı kirlilik yanında, Orta Avrupa'da yaşayan 160 milyon insanın kirliliği de Karadeniz'e akmakta ve bu yük Karadeniz'e çok ağır gelmektedir.

Üstelik Boğazın alt akıntısı ile taze suya kavuşma sevinci de tam anlamıyla kursağında kalmaktadır. Çünkü İstanbul'un ev atıkları Boğazın altına verilmekte ve oradan da dip akıntısı ile Karadeniz'e gelmektedir.

Sonuç

Sonuç olarak, Karadeniz'in kurtulması için Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin yanında; içinde Tuna Don ve Dinyeper nehirleri geçen Avrupa ülkelerini de kapsayan bir çalışma yapılmalıdır. Bu çalışma ile hem Avrupa'dan nehirlerle taşınan kirlilik hem de Karadeniz kıyılarından gelen kirlilik belirli bir zaman içinde önlenmelidir.

Ali Rıza Saklı



Bakın neler oluyor neler...

Öcalan, Kılıç'a Savcı davayı kabul etti

Eşkiyabaşı, bebek katili Öcalan, suçu sabit görüldüğü için bağımsız Türk mahkemesi tarafından idama mahkum edildi. Dava Yargıtay aşamasında. Ancak bebek katili Öcalan, kendisine cani katil diyen Altemur Kılıç'ı "kişilik haklarına" saldırdığı gerekçesiyle mahkemeye verdi. Geçtiğimiz haftanın gündemdeki konusunu Altemur Kılıç'a sorduk.

Altemur Kılıç: Geçen hafta Bakırköy II. Asliye Ceza Mahkemesinden bir celp geldi; Bakırköy Cumhuriyet Savcısı. 17 Kasım'da beni sanık olarak duruşmaya davet ediyor. Davacı veya "Müşteki" Abdullah Öcalan! Savcı Öcalan'a "Cani, katil" diye yazdığım için, benim "basın yolu ile Öcalan'a hakaretten", yargılanarak, TCK'nın 482 ve 487. Maddelerine göre "cezalandırılmamı" talep ediyor...

Yeni Düşünce: Savcının bu davayı açmasına ne diyorsunuz?

Altemur Kılıç: Hemen söyleyeyim Sayın Savcı bu davayı açmakla ve "kamu adına cezalandırılmamı" istemekle vazifesini yapmıştır. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu bundan iyi ne kanıtlar. Nitekim bu olayı, Türkiye'de hukuk'a ve insan haklarına riayet edilmediğini iddia edenlerden bir yabancı Büyükelçiye söylediğimde inanamadı.

Yeni Düşünce: Katile cani demek hakaret mi oluyor? Bu durum biraz abartılı değil mi?

Altemur Kılıç: Haklısınız hukukla gerçekler arasında bir çelişki var. "Cani ve katil" olduğu sabit olduğu için idama mahkum edilmiş olan Öcalan, bunları yazdığım için "müşteki" yani benden şikayetçi oluyor aleyhimde dava açıyor ve bir Cumhuriyet Savcısı da



bu yüzden "cezalandırılmam" takibi ile hakkımda dava açıyor!...

Tabii duruşmaya özellikle gideceğim... Savunmamı da yapacağım... Bu celbi de çerçeveletip. Bir şeref belgesi olarak odamın duvarına asacağım. Yalnız o tarihten önce Yargıtay, Öcalan davasında nihai kararını verir ve TBMM de ortada "müşteki" kalmazsa hakkım dava, acaba düşer mi?

Korktuğum bir şey daha var: Ya o zamana kadar af çıkar da hakkımdaki dava düşerse... Ne yaparım? Bu şereften mahrum olmak istemem...

Yeni Düşünce: Abdullah Öcalan'ın asılmama ihtimali var mı?

Altemur Kılıç: Bir ihtimal var. Bu kadar hassasiyet böyle bir ihtimali aklıma getiriyor.

Endişem Var.

Bunun aksi de var: Deprem sonrasında



dava açtı



duygusallık havası içinde Öcalan davası önemini ve önceliğini kaybettiği gibi. Sonra acaba büyüklerimiz, genel bu duygusallık havası içinde, Avrupa Birliğini, Batılları daha da yumuşatmak için ve kendi deyimleriyle "Türkiye'nin yüksek çıkarları için" Öcalan'ın cezasının infazını, netice itibarı ile müebbet olmayacak bir "müebbede" çevirmeyi yeğlerler mi? Öyle ya, DGM idam kararını verdikten sonra bir kısım yazarlarımız, bu cezanın infaz edilmesinin "getirisini götürüsünü" hesaplamaya başlamışlardı... Şimdi, şu bağlamda cezanın infaz edilmemesinin getirileri, daha fazla olarak hesaplanabilir. Hem Öcalan'ın kurmak istediği "Demokratik" Kürt-Türk Cumhuriyeti yollu bir "Siyasi çözüm" de söz konusu iken!

Yargıtay Birinci Başkasını da şimdi Dr. Sami Selçuk... onun ünlü "manifestosunun" satırları arasına bir bakmak gerek! Ama eminim, Öcalan'ı unutmayanlar ve asla bağışlamayacak olanlar da var ve çoğunluktalar!

Yeni Düşünce: Sizin uslubunuzu kullanan çok kişi vardı. Sizi niye seçti Öcalan?

Altemur Kılıç: Evet Öcalan, kendisine aynı şekilde ve layık olduğu şekilde hakaret eden başka kişiler de varken acaba niçin beni seçti? Herhalde daha medyatik bir iş yapmak için. Zira iftihar ediyorum. Ta başından beri kendisi hakkında düşüncelerimi açıkça ve pervasızca söyleyen birisiyim. DGM'de mahkum edildikten sonra, Muhakkak bu cezanın infaz edilmesi gerektiğini de her platformda söylemekteyim.

Öcalan şimdi ülkenin duygusallık havası içinde. Davası gündemin arkasına itilmiş ve cezasının, batılları memnun etmek için müebbet hapse çevrilmesi ihtimali karşısında hücrelerinden Avukatları

vasıtası ile şov yapıyor... Bir PKK grubunun silahlarıyla gelip hayalindeki Türk-Kürt Demokratik Cumhuriyetine katılmaları çağrısı da bu şovun yeni bir parçasıdır...

Ama dikkat edin bu şov barış taarruzu veya şovu. Daha önce yapılmamış hatta İtalya'daki villasından da yapılmamıştı. Ancak yakalanıp İmralı'ya sokulunca sahneye konuldu, Çünkü kellesi tehlikede.

Biz Türkler kolay unutan, kolay affeden bir milletizdir. Ama akli başında olan kimsenin bu numaraları yutacağını sanmıyorum!

Öcalan şimdi ülkenin duygusallık havası içinde. Davası gündemin arkasına itilmiş ve cezasının, batılları memnun etmek için müebbet hapse çevrilmesi ihtimali karşısında hücrelerinden Avukatları vasıtası ile şov yapıyor...

Denizden g

Amerika, Scripps Araştırma Merkezinde, Biyolog William Fenical'ın laboratuvarı; denizin hepimizi cezbeden güzelliği yerine okyanustan çıkarılıp, korkutucu hastalıklara çare olabilecek yaratıkların kokulu, kaygan ve aynı zamanda hem iğrendiren hem de hayranlık uyandıran dünyası....

Fenical'ın aramaları geleceğin ilaç dünyasına bir eleştiri aynı zamanda. Doktorlar kansere, Aids'e ve limitli tedavisi ya da hiç ilacı olmayan bir çok hastalığa karşı saldırabilecek bir bileşik için çaresizce bekliyorlar.

Alexander Fleming'in açık bir pencereden içeri giren küf parçasının laboratuvar tabağındaki bakteriyi durdurduğunu fark ettiği - penicilinin buluşu- 1928'deki o önemli günden sonra araştırmacılar gelecek antibiyotik zinciri için en akla gelmez yerlere bakıyorlar. Araştırmalar çöp alanlarında, fosseptiklerde, kimyasal atık alanlarında, ataklıklarda, hatta çöp utularında yoğunlaşıyor. Ama cevaplar yavaş yavaş izalıyor..

Fenical'ın karıştırarak hazırladığı garip şeyler laboratuvarı ilaç avcılarının yeni yeni yerlere bakmaları gerektiğinin kanıtı olabilir. Fenical 1980'lerden beri yeni ilaçlar bulabilmek için okyanusa dalıyor. Kendisi ve araştırmacı meslektaşları bazı umut verici buluşlar yakalamışlar. Deniz yelpazesi denilen sevimli organizmalardan çıkan ve şişliği indiren kimyasallar, çiçek soğanlı sarı yumuşak mercandan gelen ve kanserli hücrelerdeki bölünmeyi-dolayısıyla kanserin yayılmasını- önleyen bir bileşik ve deniz çayırında yaşayan okyanus küfünden gelen virüs öldürücü proteinler belirlemişler.

Fenical çabalarında yalnız değil. Fenical'ın laboratuvarından birkaç oda aşağıda çalışan kimyacı John Faulkser bu işte çok daha uzun süredir çalışıyor. Deniz

süngerlerinden kansere karşı savaşıyor, virüsleri öldürecek ya da en azından bilimadamlarının vücudumuzdaki hücrelerin nasıl büyüüp bölündüğünü daha iyi anlamalarını sağlayacak, moleküller çıkarılmaya çalışıyor.

Dünyadaki bütün laboratuvarlarda bu yeni alandaki araştırmalar hızla yoğunlaşıyor. Bugün, Nasyonal Kanser Enstitüsündeki Doğal Ürünler bölümünde bulunan potansiyel kanser ilaçları listesinde karadan çok denizden gelen adayların ismi var. Lösemi tedavisi için denizden gelen bir çok umut verici ilaç- bir tanesi de Bugula adı verilen gemilerin altına yapışan yaratık- artık insan üstünde denenmeye başlandı.

Fenical, "Okyanus ve denizler dünya yüzeyinin % 70'ni kaplıyorlar. Buralar

denizinde bulunduğu eleutherobin denilen madde için hala çok ümitli ve heyecanlı. Madde sarı benekli turşu şeklindeki yumuşak mercandan çıkıyor. Eleutherobin, hemen hemen taxol gibi tümörlerin büyümesini önüyor. Akdeniz mercanı da aynı özellikleri taşıyor.

Fenical kanser ve diğer öldürücü hastalıkları tedavi edecek ilaçların denizden geleceğine inanıyor ve çalışıyor. Yakın bir zamanda insanlığa büyük katkı yapacak bileşimleri bulacağına inanıyor. "Eğer yeni ilaçlara ihtiyacımız varsa nereye gideceğiz? Uzaya mı?" sorusuna cevap veriyor; "Hayır", ve eliyle mavi Pasifik okyanusunu gösteriyor, "Tam orada duruyor ve bizi bekliyor".

KANSERE ÇARE DENİZDEN

Okyanusdan gelen 30'dan fazla ilaç araştırma altında;

Didemnin B: Umud veren ilk deniz ilacı. Karayipler'deki mürekkep balığından ayrıştırıldı. Fakat deneylerin 2. aşamasında çok zehirli olduğu anlaşıldı ve testi 1995'de durduruldu. Araştırmacılar şimdi ilacın zehirini azaltmak umuduyla tümörlü kan damarları üstünde uyguluyorlar.

Bryestatin 1: Bugula neitina' dan ayrıştırılıyor ve özellikle de kankanserine karşı etkili. Amerika'da insanlar üzerinde teste başlandı.

Dolastatin 10: Hint

Okyanusundaki deniz tavşanı denilen yumuşakçadan ayrıştırıldı. Kimyasal olarak sentezlendi ve cilt kanserine karşı umut verici. Güvenilirliğin test edildiği 1. aşama deneylerine başlandı.

Ecteinascidin 743 :Yukarıda resmi görülen tunikat'dan ayrıştırılıyor. Laboratuvar araştırmalarında lösemi ve göğüs kanserine karşı etkili oldu. Amerika'da 1. aşama, Fransa'da ise 2. aşama deneyleri yapılıyor.



eşsiz organizmalarla kaynıyor. Okyanus ve denizlerdeki organizmaların yarısından çoğu karalarda gözüküyor", diyor.

Bu sırada Fenical bir deniz yelpazesinin dışkısının güneş ve yanığın etkisini azalttığı için dişmacunu veya tutuşmayı önleyen sakızların içeriği olarak çok iyi iş yapacağını iddia ediyor. Bu dışkı çoktan kozmetik ürünlere katılmış durumda, Estee Lauder firmasının Resilience yüz kremi bu dışkıyı içeriyor.

Fenical yıllar önce Avustralya'nın sığ

ELİF BİLGEHAN

elen

ilaçlar

5

21. Asırda I

Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra yaklaşık 10 yıldan beri Türklük dünyası ile yeniden buluşmanın ve kaynaşık koklaşmanın derin sevincini yaşıyoruz.

Türk aydını bugün Türkiye dışındaki Türk varlıklarının kültürlerini, örf-adet ve törelerini, dillerini ve dinlerini, koruyabildiklerini görmekten büyük bir mutluluk duymaktadır.

Demek ki, Sovyetler Birliği'nin hakimiyeti altında 70 yıl süren zulüm ve baskı, Türklük ateşini söndürememiş, yüzyıl süren ayrılık Türkiye'ye olan sevgi ve bağlılığı azaltamamıştır.

21. yüzyıla girerken Türklük dünyasının yeniden uyanmaya başladığını, Türklük şuurunun giderek gelişmekte olduğunu görmek bize gurur ve sonsuz bir sevinç veriyor.

21. yüzyılda, bu bilgi ve teknoloji çağında, Türkler, buldukları coğrafyalarda ayyıldızlı bayraklarıyla, Türkiye ile olan güçlü ticari ve kültürel beraberlikleriyle dünyada barış ve güvenliğin yeni ve büyük bir teminatı olacaklardır.

Öyle inanıyoruz ki, Türklük dünyası bugün gelişmiş, çağın teknolojisini yakalamış, modern Türkiye'yi geleceklerinin yegane teminatı olarak görüyor. Bu bakımdanda Türkiye ile bilim ve teknoloji alanında, kültür ve sanat alanında güçlü bağlar kurmak istiyor.

Güçlü bir Türkiye hiç şüphesiz Türklük dünyasının da yegane teminatıdır.

Türk soyundan gelen devletlerde varolan yeraltı zenginlikleri ve yüzyıllardan beri mevcut olan kültür beraberliği, Türkiye devleti ile yapacakları teknik ve teknolojik iş birliği ve karşılıklı çıkara dayanan ekonomik iş birliği sayesinde daha da güçlü bir hale geleceklerdir.

Türkiye tarafından ortaya atılan ve büyük bir destek gören "Karadeniz Ülkeleri Kültür ve Ticaret İşbirliği Anlaşması"ndan sonra "Türk Dünyası Ortak Pazarı" fikrinin gerçekleşmesi de pek uzaklarda olmasa gerektir.

Dini bir, kültürü bir, gayesi aynı olan ve aynı soydan gelen Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türmenistan gibi çok sayıda Türk Devlet ve topluluklarının, 21. yüzyılda dünyada büyük bir ekonomik ve siyasal denge unsuru olacağına inanıyoruz.

Bir asra yakın bir zamandır dini ve ırki büyük baskılar altında kalmış olan Sovyetler'deki ve Çin'deki Türk topluluklarının millet olduklarının şuuruna kavuşmaları bize son derece mutluluk vermektedir. Bu şuur, kültür beraberliği ve alfabe birliği sayesinde dahada güçlenecektir.

Şimdi artık Türk Devletlerinin yegane gayesi ve hedefi süratle Latin alfabesine geçerek kültür beraberliğini yazı birliğini tamamlamak olmalıdır.

Kardeş Türk devletleri ve topluluklarının laik Türkiye Cumhuriyeti devletinden alacakları pek çok dersler vardır.

İslam dinini Türkiye gibi benimseyen ve uygulayan kültür beraberliğini Türkiye'deki gibi Latin harfleriyle tamamlayan, aynı duyguyu paylaşan, kederde ve kıvançta bir olan Türklük dünyası hem bizim, yani bütün Türklüğün hemde bütün dünyanın özlediği ve beklediği bir denge unsuru olacaktır.

Şüphesiz 21. asır Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşayan Türklerin ve Türk dünyasının yıldızının parladığı bir asır olacaktır.

Balkan Türkleri dernekleri konfederasyon kuruyor

Balkan Türklerinin Türkiye için çok önemli olduğunu açıklayan Samsun Balkan Türkleri dernek Başkanı İzzet Altıntaş "Balkan Türkleri Dernekleri Olarak, Önümüzdeki günlerde bir araya gelerek toplantılar yapacağı. Bu toplantılar sonucunda alınacak kararlar, balkan Türkleri dernekleri muhtemelen bir konfederasyon çatısı altında toplanacak" dedi.

Türkm Hindistan'ın



Türk Dünyası

Azerbaycan'da bir dağa Atatürk ismi verildi



Azerbaycanlı dağcılar, 3 bin 759 metre yüksekliğindeki adsız dağa, "Mustafa Kemal Atatürk" adının verilmesi için teklifte bulundular.

Azerbaycan Dağcılar Kulübü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin verileceği adın bulunduğu ilçesi mevkiinde bulunan Kızılkaya dağına isim verildiği belirtildi. Teklifin Azerbaycanlı dağcıları tarafından yapıldığı ve dağın 3 bin 759 metre yüksekliğinde bulunduğu bildirildi. Yetkililer tırmanış için izin verildi.

Türkmenistan ve Kazakistan'a sağlık işbirliği

Türkmenistan ilaç sanayiinin en büyük şirketi olan Türkmenistan-Ajanta şirketi, yıl sonuna kadar 14 yeni ilaç çeşidinin üretileceğini açıkladı.

Türkmenistan Sağlık ve Tıp Sanayii Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada, Bakanlık ile Hindistan'ın Ajanta Farma şirketiyle imzaladığı işbirliği anlaşması gereği, Türkmenistan'da 1999 senesi sonuna kadar 14 yeni ilaç üretiminin gerçekleştirileceği belirtilerek, iki ülke sanayilerinin bundan böyle de sıkı işbirliğinde çalışacakları kaydedildi.

Türkmenistan-Ajanta yetkilileri, söz konusu ilaçlardan bazılarının ilk kez Türkmenistan'ın hammaddelerinden yararlanılarak hazırlanacağını belirterek, şirket tarafından şimdiye dek 19 ilacın üretiminin yapıldığını kaydettiler.

Avrupa Bankası, Kazakistan'a kredi verecek

ALMATI - Avrupa Bankası Yönetim Kurulu, Kazakistan Devlet "Kazaktelekom" şirketine 50-60 milyon dolar tutarında kredi verileceğini açıkladı. Verilecek kredinin hangi projeler için kullanılacağı ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Oraz Jandozov, Kazakistan iletişim sektöründe tekel sayılan "Kazaktelekom"un ülke çapında faaliyet göstermesi için en son teknolojilerle donatılmasının önemine değinerek, "Bugün Kazakistan'da kullanılan telekomünikasyon ağları SSCB'den kalma eskimiş cihazlara sahiptir. Krediyi bu ağı yenilemek ve en son teknolojiyle donatmak amacıyla aldık" diye konuştu. "Kazakistan'a duyulan ihtiyacın gün geçtikçe arttığını belirten Jandozov, "Bu ihtiyacı zamanında karşılırsak kredi ödemeleri konusunda hiçbir sıkıntıımız olmaz" dedi.





Marmara Bölgesi'ndeki deprem felaketi sonrasında uğranılan zararın telafisi için işçiler ve işverenler adına bazı 'kolaylıklara' duyulan ihtiyaç giderek daha da artıyor. Yeni Düşünce'nin konuyla ilgili sorularını cevaplayan Türk Metal İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek, acil tedbir alınmasını istedi.

Sosyal Devlet

Deprem bölgesinde bulunan sanayi kuruluşlarının ve bu kuruluşlarda çalışan işçilerin yoğunluğu, adeta Türkiye'nin ekonomik anlamda en zengin bölgesi olan Marmara'da uğranılan kaybında tahmin edilenin üzerinde olmasına yol açtı. Bölgede deprem felaketi sonrasında uğranılan zararın telafisi için işçiler ve işverenler adına bazı 'kolaylıklara' duyulan ihtiyaç giderek daha da artıyor. Yeni Düşünce'nin konuyla ilgili sorularını cevaplayan Türk Metal İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek, bölgenin eski

canlılığına kavuşması için Devletin işçiler ve işverenleri rahatlatacak tedbirler almasının, "Sosyal Devletin "bir gereği olduğunu söyledi.

Özbek yaptığı değerlendirmede „Marmara Bölgesi'ndeki illerden Kocaeli'nde Ford Otosan, Chrysler, Isuzu ve Honda, İstanbul'da Mercedes Benz ve Uzel, Bursada Tofaş, Oyak Renault, Karsan, Sakaryada ise Otolyol, Otokar, Toyotasa ve Hyudai gibi önemli otomotiv kuruluşlarının yer aldığını belirterek," Marmara Bölgesi Türk Sanayinin kalbi durumundadır. Otomotiv sanayi bu bölgede fa-

aliyettir. Ayrıca yan sanayi kuruluşlarının yüzde 70'i de bu bölgede bulunmaktadır. Deprem, gerek işçilerimizde gerekse iş yerlerimizde maddi ve manevi anlamda da büyük kayıplara yol açmıştır. Bu kayıpların akılcı tedbirlerle kısa zamanda giderilmesi gerekmektedir" diyerek felaketin bir başka boyutuna dikkat çekti.

Özbek'e göre, Marmara Bölgesi'nin eski canlılığına kavuşması amacıyla bölgede çalışan işçilerin başka illere göç etmesinin önüne geçilmesi için maddi anlamda rahatla-



let iş başına

malarını sağlayacak tedbirlere acilen ihtiyaç var. Özbek hükümete bir de teklifte bulunuyor” Buralardaki insanlar ve işletmeler maddi ve manevi anlamda büyük zarar ve hasar görmüştür. İşçi arkadaşlarımızın yaşadıkları psikolojik sıkıntıları aşabilmeleri için öncelikle ekonomik olarak rahatlamalarının temin edilmesi gerekir. Marmara Bölgesi’nde depremin büyük yaralar açtığı illerimizde çalışan işçilerin Tasarrufu Teşvik Fonu’nda biriken tasarruflarının iadesi bu yolda kullanılabilecek bir kaynaktır. Devletin vatandaşlarına

karşı özellikle çalışanlara karşı, şefkatini göstermesi bakımından bu kaynakların değerlendirilmesi yerinde olacaktır”

Özbek ayrıca, deprem bölgesinde çalışan işçiler üzerindeki vergi yükünün de hafifletilmesi gerektiği görüşünde. “ Bölgede çalışan insanların üzerinde ki gelir vergisi yükü azaltılmalıdır” diyen Özbek , Gelir vergisi kanununda yer alan özel indirim ve sakatlık indirimi hadleri Marmara Bölgesi’ndeki illerden Kocaeli , Sakarya, İstanbul, Bursa ve Yalova’da sürekli olarak çalışan işçiler için 31

Aralık 1999 tarihine kadar bir kat daha indirimli uygulanmasının rahatlatıcı bir tedbir olacağını ifade ediyor.

Mustafa Özbek, bölgedeki iş yerlerinin içinde otomotiv sektörünün ve yan sanayi kuruluşlarının yoğunluğunun da dikkate alınarak, bu kuruluşların depremden önceki üretim ritmine kavuşması için tedbirlerin alınması gerektiği zaruretine dikkat çekti. Özbek, “Bunun için özellikle yerli üretim satışlarını teşvik edici ve kolaylaştırıcı uyarılara kulak verilmelidir” diye konuştu.

AZERBAIJAN

Azerbaycan Cumhuriyeti Güney Kafkasyanın doğusunda, Hazar Denizinin batısında 86.600 kilometrekarelik bir yüz ölçüme sahiptir.

Azerbaycan 30. Eylül 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti, Güney Kafkasyanın doğusunda, Hazar Denizi'nin batısında 86.600 kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahiptir. Kuzeyinde Dağıstan, Kuzeybatısında Gürcistan, Güneybatısında Ermenistan ve Güneyinde İran sınırlarıdır. Türkiye ile tek bağlantısı Nahçıvan sınırdır.

Sınırlarının uzunluğu 3.600 km. olan Azerbaycan'ın arazi yapısının %51'ni dağlık bölgeler kapsamaktadır. Kuzeyde Büyük Kafkas sıradağları, Doğuda Küçük Kafkas dağları ve güneyde Talış dağları vardır. Azerbaycan'ın ortalama deniz seviyesi yüksekliği 657 metredir.

Azerbaycan'ı çevreleyen bu sıradağlar arasında Kura (Kür) ve Aras nehirlerinin aktığı geniş düzlükler yer almaktadır. Genel olarak Kura-Aras ovası adı verilen büyük düzlük Azerbaycan tarımının can damarını teşkil etmektedir.

Genel olarak iklimi kuru ve subtropikal karakterdedir. Kuzey bölgesinde kuru karasal iklim hakimdir.

Azerbaycan da Mingçeşvir, Veriveri, Sarsank, Ceyranbatar, Akstafa ve Arpaçay barajları bulunmaktadır.

Başkenti Bakü olan Azerbaycan' da toplam 45 şehir ve 60 ilçe bulunmaktadır. Başlıca şehirleri Sumgayıt, Guba, Ali Bayramlı, Lenkeran, Mingçeşvir, Hankendi, Nafalan, Gence ve Suşa'dır.

1995 sayımlarına göre nüfusu 7.553.000 olup, genç bir nüfusa sahiptir. Azerbaycan nüfusunun %53'ü kentlerde, %47'si kırsal alanda oturmaktadır. Nüfus yoğunluğu kilometrekareye 85,8 kişidir. Ortalama yaş süresi 68,5 yıl olan Azerbaycan' da nüfus artış oranı %0,9'dur. Nüfusun %78'i Azerbaycan Türkü, %7,9'u Rus, %14'ünü diğerleri teşkil etmektedir..

25 Aralık 1991 tarihinde Kiril alfabesi yerine Latin alfabesini kabul eden Azerbaycan, 1995 yılında Latin al-



fabesinin uygulamasına geçmiştir. Azerbaycan' da okuma yazma oranı %98 olup, 9 yıllık ilk-orta öğretim mecburidir. 22 adet üniversite, Akademi ve Enstitü bulunmaktadır. Kütüphane ve müze yönünden zengin bir ülkedir.

Azerbaycan'ın temel tarımsal ürünleri tahıl, pamuk, tütün, üzüm, sebze ve meyvedir. Hayvancılık kırsal alanda önemli bir geçim kaynağı olmaya devam etmektedir. Ham ipek üretiminde önemli bir yer tutan dut ağacı yetiştirilmesi ülkede yaygındır.

800 km. uzunluğundaki Hazar Denizi kıyısıyla akarsularında balıkçılık ve su ürünleri önemli yer tutmaktadır. Hazar Denizinde avlanan Mersin balığı yumurtası

CUMHURİYETİ



Doğalgaz ise Bahar, Kumadası ve Sangaçal' dan çıkarılmaktadır. Toplam petrol rezervi 118.65 milyar metreküp olarak tahmin edilmektedir.

Azerbaycan'da temel sanayi dalları petrol araştırma, sondaj makinaları üretimi, petrokimyasallar, gıda, tekstil, elektronik ve metal işlemedir. Petrol işleme kapasitesi çıkardığı petrolün altında olduğu için ham petrol ihraç etmekte, rafine petrol almaktadır.

Azerbaycan'ın 1995 yılı ithalatı 667,7 milyon dolar, ihracatı 547,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı, yürütme organları ve Cumhuriyet Parlamentosu bulunmaktadır. Yürütme yetkileri münhasıran Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmaktadır.

Dini ve milli günleri

Yeni yıl	1 Ocak
Şehitleri Anma Günü	20 Ocak
Uluslar arası Kadınlar Günü	8 Mart
Ergenekon Bayramı	21 Mart
Cumhuriyet Bayramı(Bağımsızlık günü)	28 Mayıs
Milli Ordunun Kuruluş Günü	9 Ekim
Kurtuluş Bayramı	18 Ekim
Milli Kalkınma Günü(Ulusal diriliş günü)	17 Kasım
Mevlüt Günü	5 Aralık
Dünya Azerbaycanlılar Günü	31 Aralık
Ramazan Bayramı	
Kurban Bayramı	

Bazı yararlı bilgiler

- Azerbaycan'la Türkiye arasında yaklaşık 2 saat fark vardır.
- Hava durumu Türkiye ile paralellik göstermektedir.
 - Azerbaycan Türk vatandaşlarına vize uygulamaktadır(40 dolar)
- THY'nin Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri İstanbul-Bakü, Bakü-İstanbul seferleri vardır.
- Azerbaycan havayolları Pazartesi Ankara-Bakü-Ankara, Salı, Çarşamba ve Cumartesi günleri İstanbul-Bakü-İstanbul seferleri vardır.
 - Bakü'de otel fiyatları 30-120 dolar civarındadır.
- Azerbaycan para birimi Manat olup, Ruble halen kullanılmaktadır.

dünyaca ünlü olup,dünya havyar üretiminin %80'nini karşılamaktadır.

Azerbaycan bitki örtüsü ve florası çok zengin bir ülkedir. Bilinen bitki sayısı 1400'ün üzerindedir. Ormanlar ülke yüzölçümünün %12' sini kapsamaktadır.

Azerbaycan doğal kaynaklar açısından da zengindir. Kurşun,çinko, bakır, demir cevheri, barit, alümit, kobalt, arsenik, mermer, kireç taşı, siyonit maden ve kaya tuzları bulunmaktadır. Az miktarda altın ve gümüş gibi kıymetli madenler vardır.

Ülkenin en büyük yer altı zenginliği petrol ve doğal gazdır. Petrolün %77'si Hazar denizinden sağlanmaktadır.



İllerimizi Tanıyalım

Beyaz Altın Diyarı

ADANA



İpek Yolu üzerinde yer alan ve tarihi M.Ö.3000 yıllarına kadar uzanan Adana, Osmanlılar döneminde, 1876 yılında il olmuştur. 1. Dünya Savaşının ardından işgal edilen Adana, 20 Ekim 1921'de Fransızlarla imzalanan Ankara Anlaşması ile işgalden kurtulmuştur.

Adana'nın kuzeyinde Kayseri, doğusunda Osmaniye, Kahramanmaraş ve Gaziantep, güneydoğusunda Hatay, Batısında İçel, kuzeybatısında da Niğde bulunmaktadır.

İlde çeşitli uygarlıklara ait toplam 65 adet büyük boyutlu SİT alanı bulunmaktadır. Bu SİT alanları içinde Kozan merkez ve Seyhan ilçe merkezi gibi kentsel SİT'ler, Misis, Magarsus, Anavarza gibi arkeolojik SİT'ler Agyatan, Akyatan, Yumurtalık Lagünü gibi doğal SİT'ler, ayrıca anıtsal nitelikli kültür varlıkları da bulunmaktadır.

1980'li yılların sonraki sanayileşme sürecinde kurulan Adana Organize Sanayii Bölgesi, kapladığı 1100 hektar alan ile Türkiye'nin üçüncü büyük organize sanayi bölgesidir.

Adana imalat sanayiinde gıda, içki, tütün, dokuma, giyim, deri, orman ürünleri, mobilya kağıt, kağıt

ürünleri ve kağıt basımı, kimya petrol, kömür, kauçuk plastik ve plastik ürünleri taş ve toprağa bağlı sanayii, metal ana sanayi, metal eşya, makina ve teçhizat, ulaştırma aracı, ilmi ve mesleki aletler, sanayiinden faaliyet gösterilmektedir.

Çukurovanın önemli bir pamuk üretim merkezi olması nedeni ile tekstil sanayi yatırımlarının içinde önemli bir yer tutmaktadır.

4.2 milyon metrekarelik bir alanda kurulmakta olan TAYSEB-Toros Adana Yumurtalık serbest bölgesi dünyanın en büyük serbest bölgesidir.

Tarımın gelişmiş olması nedeniyle, Adana iç ticaretinin ağırlığını da tarım ürünleri, pamuk çığit, tekstil ürünleri, yağlar, sebze ve meyve oluşturmaktadır. İhracatın önemli bir bölümünü pamuk ve tekstil ürünleri ile meyve ve sebze ürünleri oluşturmaktadır.

İhracatının önemli bölümünü pamuk ve tekstil ürünleriyle meyve ve sebze ürünleri oluşturmaktadır.

Adı dünyaya duyurulmuş olan Adana kebabı ve onunla özdeşleşen şalgam suyu da Adana ilimizin önde gelen yiyecek ve içeceklerindedir.

Yeni Düşünce

Katılımcı dergicilik anlayışıyla Bir ilki başlatıyoruz

Yeni Düşünce, gazetecilik ve dergicilikte yeni bir çığır açıyor.

Her okuyucunun yönetime ve genel yayın politikasına katılma imkânını veriyoruz.

Okuyucusu olacağınız dergimizi sizinle beraber hazırlamak istiyoruz.

Her okuyucu mektupla, telefonla fikirlerini Yeni Düşünce'ye aktarırken bizzat merkezimize gelerek

“OKUYUCU KATILIM BİRİMİ”ne gelerek fikirlerini, projelerini sunabilecek hatta Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri yapılacak Yeni Düşünce yönetim toplantılarına da katılabilecektir.

Her okuyucu fikir ve projelerini bu toplantılarda bir yayın genel yönetmeni, yazı işleri müdürü ve yayın kurulu üyesi yetkisiyle sunabilecek ve bu heyetle birlikte karar alacaktır..

Bu şekilde istekleriniz, fikirleriniz, düşünceleriniz ve projeleriniz Yeni Düşünce yönetiminde yer alanlarla birlikte sizlerin de katılımıyla değerlendirilecek ve uygulamaya sokulacaktır.

Siz, sadece bir Yeni Düşünce okuyucusu değil aynı zamanda yöneticisi de olacaksınız.

İşte KATILIMCI DERGİCİLİK ANLAYIŞI.

Yönetime nasıl katılacaksınız “Önce” OKUYUCU KATILIM BİRİMİ “ne

müracaat edeceksiniz.

Fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve projelerinizi iletacaksınız.

Ve her hafta yapılacak üç toplantının birine ya da hepsine katılacaksınız. Yayın Kuruluna daimi Üye olabileceksiniz. Alınan kararlarda sizin de imzanız olacak.

Ve sizlere her geçen gün biraz daha yakın olacağız..

Bir ilk daha başlatıyoruz

99 yazarın görüşüyle beş ayrı kitap hazırlayıp kamuoyuna sunacağız.

99 yazardan biri olmak istiyorsanız ve bu eserlere renk vermeyi arzuluyorsanız bize katılın.

Bu eserler nasıl oluşacak? Yazarlar arasına girmek için ne yapacaksınız?

1-Bir eserimiz “99 ŞAİRİN ŞİİRLERİ” adını taşıyacaktır. Bu eserde okuyucularımızın Yeni Düşünce’ye gönderip, Yeni Düşünce’de yayımlanan şiirleri yer alacaktır.

En geç 6 ay sonra bu eser derginiz ekinde bayilerinizde sizlere sunulacaktır.

2-Bir eserimiz “99 YAZARIN GÖRÜŞÜYLE MİLLİYETÇİLİK, İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ” ismiyle yayımlanacak ve kamuoyuna sunulacaktır. Böyle bir eserde yazar olmak istiyorsanız, bu konuları içine alacak en çok üç daktilo sayfası yazınızı bize göndermelisiniz. Göndereceğiniz yazı Makale türünde olabileceği gibi bu konuları hikaye olarak da işleyebilirsiniz. Aslolan yazı türü değil, konunun işlenmesi olacaktır.

Bu kitap da 6 ay sonra derginiz ekinde bayilerde olacaktır.

3-Bir eserimiz “AHLAK, İNANÇ, MANEVİYAT” başlığı altında basılacaktır.

Böyle bir eserde yazar olmak istiyorsanız 4

daktilo sayfasından az, 14 daktilo sayfasından çok olmayacak yazılarınızı bize gönderiniz.

Bu eser de yine derginiz ekinde bayilerinizde olacaktır.

4-Bir eserimiz “DEVLET YÖNETİMİNDE TEMEL İLKELER” başlığı altında basılacaktır. Böyle bir esere de yazar olmak istiyorsanız en az 4 daktilo sayfası, en çok 14 sayfadan oluşacak yazılarınızı bize gönderiniz.

5-Bir eserimiz de “NASIL BİR SİYASİ PARTİ, NASIL SİYASİ YÖNETİCİLER İSTİYORSUNUZ” başlığı altında yayımlanacaktır. Bu esere de yazar olmak istiyorsanız en az dört daktilo sayfası, en çok 14 sayfadan oluşacak yazılarınızı bize gönderiniz.

6- Bir eserimiz de “49 yazara göre TÜRKES” başlığı altında yayımlanacaktır. Bu esere de yazar olmak istiyorsanız 6 daktilo sayfası yazınızı bize gönderin.

Bütün bu eserler sırasıyla basılacak ve Yeni Düşünce Dergisi ekinde bayilerinizde olacaktır.

Şiirlerinizi ve yazılarınızı en geç üç ay içerisinde göndermelisiniz.

Evet, katılımcı dergicilik anlayışıyla sizlerle her geçen gün daha da bütünleşmeye çalışacağız..

Toplumunu rahatsız eden sıkıntı

SATANİZM

İstanbul'da vahşice işlenen cinayetten sonra gündeme gelen 'satanizm', Anton Szandor Lavey tarafından 1930 yılında Chicigoda kuruldu. Gençlik döneminde müzikle ilgilenen sapık Lavey San Francisco senfoni orkestrasında görev almış. Daha sonra San Francisco Polis teşkilatında ceset ve sabıka fotoğrafçılığı yapmaya başlayan Lavey bir süre de polis teşkilatında gerçek üstü olaylarla ilgili telefonları cevaplandırmakla görevlendirilmiş. 1966'daki cadı bayramında şeytana bağlılık yemini ederek dikkatleri üzerine toplayan Kara Papa namıyla ün salan Lavey, tüm dinlere savaş açtı. Özellikle büyük şehirlerde oluşan ve metelci olarak bilinen genç kesimin ilgi gösterdiği Satanizm ve benzeri marjinal akımlar, Türk toplumunun temel dayanaklarından olan aile yapısının bozulması veya zayıflamasına paralel olarak gelişme temayülü olan bir hareket olarak değerlendiriliyor. Toplumumuzu tehdit eden bu sapık inanışın daha vahim olaylara yol açmaması için Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Nuri Yılmaz ailelere uyarıda bulundu.

Şeytana tapınma inanışının kiliseye ve diğer dinlere karşı doğmuş bir tepki olduğunu söyleyen Yılmaz, İstanbul Ortaköy'de genç bir kızın, satanist olduklarını söyleyen bir grup genç tarafından öldürülmesinin de "eğitimsizlikten", "tatminsizlikten" kaynaklanan bir sapıklık olduğunu ifade etti. Olayı, 5-10 serserinin yaptığı bir çılgınlık olarak yorumlayan Yılmaz, ailelere mesaj göndererek, çocuklarına sahip çıkmaları uyarısında bulundu. Tüm bunları maneviyat boşluğundan kaynaklanan vahim bir durum olarak niteleyen Yılmaz, ailelerin çocuklarına gerektiği ölçüde dini terbiye ve değerlerinin öğretilmesinin şart olduğunun

altını çiziyor. Şeytanın Allah'a karşı gelen, isyan eden, insanları kötülüğe sevk eden bir varlık olduğunu hatırlatan Yılmaz, şeytana tapmanın insanları kötülüğe götüreceğinin, hatta cinayet işlettireceğinin altını çiziyor.

Dinimizde de şeytan ile ilgili pek çok ayet-i kerime vardır. Bu ayet-i kerimeleri şöyle sıralayabiliriz: Fatır süresinin altıncı ayetinde mealen: "Hakkikaten şeytan size düşmandır. Sizde onu düşman ediniz. Çünkü o, kendine tâbi olanları,(nefslerine uymağa ve dünyaya meyl etmeğe) Cehennem ehlinen olmağa çağırıyor" buyurulmuştur. Bakara süresinin ikiyüzsekseninci ayetinde mealen: "Ey iman edenler, şeytanın yoluna tabi olmayın"buyurulmuştur. Bakara süresinin yüzaltmışsekizinci ve yüzaltmışdokuzuncu ayetlerinde mealen: "Şeytanın izine, yoluna tabi olmayın. Muhakkak ki, o size apaçık bir düşmandır. Şeytan size ancak fahşayı(kötülüğü, hayasızlığı, dünyaya düşkün olmayı, nefsin arzularını peşinde koşmayı emreder" gibi pek çok ayet bizleri şeytanın yoluna sapsamamız için uyarılmaktadır.

Resulullah "sallahü aleyhi ve sellem", "melekten gelen ilham, İslamiyet'e uygun olur. Şeytandan gelen vesvese, İslamiyet'ten ayrılmaya sebep olur ve şeytan kalbe vesvese verir. Allahü Teala'nın ismi söylenince kaçar. Söylenmezse vesveselerine devam eder ve Allahü Teala'nın rahmeti cemaat üzerinedir. Şeytan, Müslümanların cema'atine takılmayıp muhalefet

eden kimse ile beraberdir ve Sürüden uzak kalan koyunu kaplan kurt gibi, şeytan da insanın kurdudur. Parça parça olmaktan sakınınız. Cemaat halinde birleşiniz. Mescidlere koşunuz" buyuruyor.

Satanistlerin Özellikleri

Zengin semtlerde oturan varlıklı ailelerin çocukları satanizm batağına bulaşıyor, Heavy Metal, Black Metal diye nitelenen aykırı müzik türüne aşırı ilgi duyuyorlar. Genelde 14-25 yaş arasında olan bu gençler, uzun saçlı, pejmurde kıyafetli, üzerinde kafatası ve kemikten oluşan şeytanı temsil eden siyah tişörtler giyiyorlar. Geceleyin mezarlıklara girerek, burada aralarından bir kızı seçip, tamamen soyduktan sonra bıçakla onu kesiyorlar. Daha sonra cesedi bir hayvanın kanına bulayıp ilişkiye giriyorlar. Böylelikle şeytanı memnu ettiklerine inanıyorlar. Kedi kanı içerek ölümsüzlüğe ulaşacaklarını sanıyorlar. Nihai hedefleri, şeytanı da yenerek dünyayı ele geçirmektir. Din ve kutsal kitaplara karşı aşırı saldırganlık içerisindedirler.



Özellikle İslam dinine, Kur'an-ı Kerim'e, cami duvarlarına ve Musalla taşlarına karşı pislik sürmek vs. Türünden kabul edilemeyecek eylemlerde bulunuyorlar. Kendilerinden başka insanları da aptal olarak görüyorlar. Sayıları ise, dünya genelinde 10 binleri geçiyor.



Yılmaz'ın soruşturma macerası

ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz aleyhinde verilen soruşturma önermeleri, neredeyse bir rekora gidiyor ancak bir türlü sonuçlandırılmıyor. TBMM'nin geçtiğimiz 20. çalışma döneminde değişik gerekçelerle toplam 8 adet soruşturma önergesinin ilki DYP Grubundan geldi. DYP Grubu, verdiği 18 esas no'lu önergesi, İstanbul-Kurtköy Havaalanı ihalesi için hazırlanmış olan protokolde, görevini kötüye kullandığı iddiasıyla dönemin Başbakan'ı Mesut Yılmaz hakkında dava açılması istemiyle başladı. Böylece Yılmaz'ın ilk soruşturma macerası da böylece başlamış oldu. Birinci önergenin sırasını, yine DYP grubu tarafından verilen ikinci önerge, arkasından Yalım Erez'in de içinde olduğu üçüncü önerge izledi.

Yılmaz, dördüncü soruşturmasını ise FP Grubu'nun başvurusu üzerine geçirdi. Ardından DYP Grubu Yılmaz için bir önerge daha vererek, İzmit Körfez Geçiş ihalesinde devletin zarara uğratılmasına göz yumarak görevini kötüye kullandığı iddiasında bulundu. Ancak komisyon toplanmadığı için çalışmalara başlanamadı.

Bundan sonra da Yılmaz hakkında verilen soru önermeleri birbirini izledi. 2'si DYP, 2'si ise FP tarafından olmak üzere 4 tane daha önerge verildi. Önergelerde, Yılmaz'ın yer altı dünyasının ünlü isimlerinden Alaattin Çakıcı'ya kendisiyle ilgili yapılacak operasyonları önceden bildirdiği, devletin aleyhinde Devlet Bakanı Eyüp Aşık ile birlikte çetelerle işbirliği yaptığı ve bir çok iddialar yer aldı. Ancak bütün bu önergeler de öncekilerin akibetine uğrayarak komisyon toplanmadığı, üye seçimi yapıp görev dağılımı gerçekleştirilemediği için bir türlü sonuçlanamadı.



'Kafam karışık'

ANAP'ın ağır toplarından MKYK üyesi olan Oltan Sungurlu da sonunda isyan bayrağını çekenler arasına katıldı. Memleketi olan Gümüşhane'de önemli açıklamalar yapan Sungurlu, Yargıtay Başkanı Sami Selçuk'un sözlerinin daha önce de değişik üsluplarda söylendiğini vurguladı. İnsan hakları ve



Adalet Eski Bakanı
Oltan Sungurlu

hukukun üstünlüğü açısından eksiklikleri bilmemenin söz konusu olmadığını altını çizen Sungurlu, kamuoyunun da bunu açık ve net olarak gördüğünü hatırlatıyor. Sungurlu bir diğer önemli meselelerden biri olan laikliğe de değinerek, "Şimdi hukukun üstünlüğünü, düşünce hürriyetini,

vicdan ve kanaat hürriyetini isteyen birinin, laiklik konusunda da dünya standartlarını tatbik etmesi gerekir" şeklinde düşüncelerini dile getirdi. Laiklik konusunda kendisinin de çifte standarta sahip olduğunun altını önemle çizen Sungurlu, laiklik konusunda kafasındaki şüphelerin henüz yok olmadığını söylemekten de kaçınıyor.

CHP Genel Başkanı Altan Öymen'den ilginç iddia:

"Biz sıramızı savdık sıra onlarda"

CHP, parti yönetici ve üyelerine ilkerlerini, felsefesini, ideolojisini, tüzük ve programını etkin biçimde kavramaları amacını taşıyan "CHP Parti İçi Eğitim Seminerini" genel merkez binasında başlattı.

Eğitimin önemliliğine büyük ağırlık veren CHP'de atılan bu ilk adımın, yeniden yapılanma çalışmalarının bir parçası olduğu ve bu sayede bir söylem birliğine varılabileceği söyleniyor. CHP Genel Başkanı Altan Öymen de, bundan sonraki hedeflerinin bir parti okulu kurmak olduğunu ve

bunun Ankara'nın merkezinde olacağını vurguluyor.

Hükümetin beklenenden uzak, icraatlarını yerine getiremeyen bir hükümet olduğunu ifade eden Öymen, çıkartılan kanunlarla ekonomideki yükün çalışanların sırtına yüklendiğini, ayrıca Sosyal Güvenlik Yasası'yla çalışanların haklarının kısıtlandığının üzerine basıyor. Af Yasası'yla da hırsız, arsızın affın içinde olduğunu ancak, fikir suçlarının af kapsamı dışında tutulduğuna dikkat çeken Öymen, bu kanunların tekrar gözden geçirilmesinden yana olduklarını hatırlatıyor.



Amaçlarının muhalefet olmak değil, iktidar olmak olduğunun üzerine ısrarla çizen Öymen, son seçimde barajı aşamamış olmalarını ise, "Biz sıramızı savdık. Barajın altında kalma sırası şimdi onlarda" şeklinde yorumluyor.



FLY EXPRESS
TRAVEL AGENCY

Tur Organizasyonu / Otel Rezervasyonları
IATA ve Charter Bilet Satışı
Yurtiçi ve Yurtdışı Organizasyonları
Kongre, Seminer, Toplantı Organizasyonları



FLY EXPRESS TRAVEL AGENCY Cumhuriyet Caddesi, No: 115-1 Elmadağ - İstanbul / TÜRKİYE
Tel: 0.212.230 64 70 - 240 65 76 - 241 72 77 - 246 13 63 Fax: 0.212.232 36 28

Türk'ün has yemeklerinden...



1

Yazı içindeki tarifte belirtilen malzemelerle yoğrulmuş hamur kabarana kadar beklenir.



2

Kabaran hamur parça parça iki parmak kalınlığında yuvarlanarak lokum büyüklüğünde kesilir.



3

Kesilen hamur parçalarının üzerine; baş, orta ve işaret parmağı birleştirilerek tavşan ayağı işareti yapılır.





4

Tepsi dolduktan sonra, üzerine çiğ süt kaymağı sürülerek peçkeye (fırına) atılır.

Türk dünyası birbirine yaklaşıp kaynaştıkça, Türk'ün yüzyıllara ve kıtalara yayılan özellikleri bu yakınlaşma ve kaynaşmaya katkı sağlıyor. Böyle bir ortamda, Türk'ün gelenek ve görenekleri kadar, ünlü mutfağı da kullanım alanı bakımından yaygınlık kazanıyor.

Bu çerçevede, "Göçmen Yemekleri" Türk mutfağının zenginliğini göstermesi bakımından önemli. Bulgaristan Türklerinin ünlü hamur işi "Dızmana"sı da artık Türkiye Türklerinin yabancıları değil.

Büyük göç dalgalarının, Bulgaristan'dan Yozgat'ın sorgun ilçesine bağlı Sarıhamzalı köyüne savurduğu Zülfiye Kılıçarslan, Dızmana'nın ustalarından. Hatta köyün en güzel kızı olarak, köyün en yakışıklı delikanlısı Şükrü Kılıçarslan'ın midesini Dızmana ile doldurarak kalbini çalacak kadar iyi bir usta.

ESKİLER VE YENİLER

"Köyün kızları hamur işinde yarışırdı eskiden" diye söze başlayan Zülfiye hanım, zamane kızlarının pek bu işlere meyletmediğinden dert yanıyor. Eskiden, sosyal veya hukuki anlamda bir problem olmasa da, yerli- muhacir tabirinin bir kimlik tespiti olarak sık kullanıldığını söyleyen Zülfiye hanım, "Bu ortamda yerlilerin; su böreği, helle, düğürcük çorbası, kesme aşı, bişi, bulama aşı gibi, yemeklerine, biz; Dızmana, kırma pide, sendirme pide, papuç topu, kulaç, kiğde, akıtma, pesmet ile karşılık verir, sonra da oturup

afiyetle yedik" diye geçmişe özlemine dile getiriyor.

"Hele şu Dızmana'nın tarifini ver bakalım" dediğimizde, önce bunu şehirde yapmanın zorluğuna dikkat çekiyor; fırında da olur ama... dedikten sonra devam ediyor; "Dızmana'nın hası peçkede olur." Peçke dediği de, eski kuzine sobanın topraktan yapılmış. Farklı türleride varmış.

NASIL YAPILIR?

Un, maya, az karbonat, çökelek, suya az sıvıyağ ve süt bir arada yoğrulur. Hamur kabardıkdan sonra (Resimlerde de görüldüğü gibi) parça parça yuvarlanarak lokum büyüklüğünde kesilir ve tepsiye dizilir. Üzerine çiğ süt kaymağı sürüldükten sonra peçkeye veya fırına atılır. Nar gibi kızardıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Yanında peynir ve reçel de varsa sizden iyisi yok.



Ortalama 15-20 dakikada nar gibi kızaran Dızmana artık servise hazır demektir. Yanına peynir ve reçel katmayı ihmal etmeyin.

MEVLÜT ULUĞTEKİN YILMAZ'IN Olay YARATAN kitabı:

OSMANLI'NIN ARKA BAHÇESİ

ÇIKTI! Okudunuz mu?

Devşirme ihanetleri...

Türkler ve Osmanlı...

Kuyucu Murat Paşa...

Sokullu Diye Biri...

Türk Yiğidi Deli Hüseyin

Paşa...

Casus Hariciye Nazırı...

Osmanlı tokadı!

Müneccimin yönettiği savaş...

Aydınlık geleceğimiz için bu kitabı
mutlaka okuyunuz

1.HAMUR, 288 sayfa...



TÜM KİTAPÇILARDA!

ÖDEMELİ İSTEME:

POSTA BEDELİ İÇİNDE 2.500.000 TL. • Adnan Yüksel Cad.68/6 Etlik ANKARA
Tel: 0.312.323 46 19 • Cep: 0. 542. 216 99 56

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															

SOLDAN SAĞA

1- Türklük hareketinin başbuğu 2- Din ile devleti ayıran sistem- Toplumun çekirdeği- Güç, Dirlik, yaşama 3- Türk Lirasının kısa yazılışı- Fransızca' nın kısa yazılışı- Doğu Karadeniz de bir ilçe. 4- Bir televizyon programı- Bitkisel ilaçlar satıcısı. 5- Kurtuluş savaşında kadın kahramanlarından- Tersî Haya. 6- Kuzey Kafkasya' da bir bölge- Sodyumun simgesi- Tersî anmaktan emir. 7- Memnuniyet- Geliştirme. 8- Doktor- Ülke- Bir işte başta gelen kişi, şey. 9- Yüce- Bir çiçek türü. 10- Yardım- Norveç' in trafikteki simgesi- Yunan alfabesinin ilk harfi. 11- Yerine koymak- Yükseklik- Gelecek. 12- Bir takvim çeşidi- Tersî Kanı taşıyan kanallar. 13- Eski bir partinin kısaltılmış adı- Sonu ala ile biten yüce bir makam- Henüz, şimdiye kadar. 14- Tecrübe- Bir hayret ünlemi. 15- Erişmekten emir- Hecele-yerek okumak. 16- Yabani bir hayvan- İlgisi olmayan (Argo)

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1- Tarihte bir Türk devleti- Kulluk. 2- Dilsiz- Esaret- Bir masal kahramanı. 3- Kişisel bilgisayar- Trakya' da bir ilçe- Söz verme- Afrika' da bir nehir- 4- Sözleşme- Bir tür elişî- Yazı veya müzik dersi. 5- (Tersî) Bir haber ajansı- Varlık. 6- İstemediğin birini dışlama karşılığı bir deyim- (Tersî).....Şeriye. 7- İtalyan para birimi- Dokunmamak, İlgilenmemek (Deyim). 8- Bir renk- Tersî Öğütülmüş tahıl- Saçı, sakalı olmayan- İsyankar- Bir harfin okunuşu. 9- Tersî Genişlik- Acıma hissini ve merhameti ifade eden bir deyim- lif. 10- İnandık- Bir nota. 11- Kenar köşe, ıssız bir yer- Bir kamu kuruluşu- Gürcistan' ın trafik işareti- Rüzgar. 12- At takımı- Tersî şöhret- Tersî ağ- Nezretme. 13- Askeri bir araç (Tersî)- Bir şeyin yüzünü alevden geçirme- Resmi yazılara ve dilekçelerle birlikte verilen dokümanlara verilen ad. 14- Mevcut, Elde bulunan şey- Esnafların ilk alışverişler için kullandıkları deyim- (Tersî) Beyaz 15- Şairce- Dernek ve benzeri kuruluşların düzenli olarak üyelerinden aldıkları para.



UYGAR TOURS

TURİZM ve SEYAHAT LTD. ŞTi.

*Yeni Düşünce Dergisine
Yayın Hayatında
Başarılar Dileriz.*

YURTIÇI

ve

YURTDIŞI

UÇAK BİLETLERİ

DÜNYANIN

HER YERİNE

SEYAHATLER

15 YILLIK TECRÜBESİYLE ANKARA' daki ACENTANIZ..

UYGAR TOURS

Atatürk Bulvarı Batı Han No: 151/102 BAKANLIKLAR / ANKARA

Tel: (0312) 418 43 83 - 419 61 41- 419 61 41

Fax: (0312) 417 97 90

ONUR INTER TRAVEL KALİTESİ VE LİDERİN KANATLARIYLA MAVİ GÖKLERE

ONUR AIR BU YIL DA LİDER...
AIRBUS A-320 TEKNİK VE
OPERASYON PERFORMANS
BİRİNCİLİĞİNİ BU YIL DA
KİMSEYE BIRAKMADIK...

BİR LİDERİN KANATLARIYLA
MAVİ GÖKLERE YÜKSELMENİN
GÜVENİNİ HİSSETMEK,
EN UYGUN KOŞULLARDA,
EN İYİ HİZMETİ BULMAK
İSTİYORSANIZ...

BİZİ ARAMANIZ YETERLİ.

ZÜRİCH: 041.1313 00 00 - 01 - 02

İSTANBUL: 0.212.233 38 00 - 03



DÜNYA AIRBUS A-320
TEKNİK VE OPERASYON
PERFORMANS BİRİNCİLİĞİ ÖDÜLÜ

ONUR INTER TRAVEL AŞ